

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 9-6-2017

15-3-5777

Nummer 90

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Deze week werd er opnieuw stilgestaan bij het feit dat Jeruzalem 50 jaar geleden bevrijd werd en dat het kleine Israel toen een oorlog won waar niemand van de wereld echt op gerekend had, vooral de Arabische wereld niet. Grote buurlanden zoals Egypte, Syrië en Jordanië, ondersteund door vele andere Arabische landen, moesten de witte vlag hijsen. Behalve vele menselijke slachtoffers en vernield oorlogstuig verloor Egypte de Gazastrook, Jordanië, moest zich terugtrekken uit het door hen 19 jaar eerder ingepikte Samaria en Judea (de zgn. 'Westbank') en Syrië trok zich terug tot achter de Golan. Dat wij in Na'aleh kunnen wonen, in het oude Harteland van de Bijbel, danken we aan die oorlog van vijftig jaar geleden.

Dikwijls, wanneer we in de tuin staan en staren over de aloude heuvels van Efraim en 's avonds kijken naar de verlichte skyline van het verderop gelegen Tel Aviv, of tegen het schemeren bij helder weer de zee zien schitteren, dan denken we aan het feit dat vanaf onze 'berg' 50 jaar geleden het Iraakse en Jordaanse leger raketten afvuurden op o.a. Ben Gurion. We zijn dan blij in ons hart dat we het voorrecht hebben om hier te wonen, dank U, Adonai! Ooit zullen de kale bergen om ons heen druipen van de wijn (Ez. 36), dat Zijn komst spoedig moge zijn!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Dank voor de vele reacties die we kregen voor het begrip dat er vorige week geen 'Vanuit Shomron' was. We zitten deze komende 2 weken ook nog midden in de verhuissfeer. Het leek ons eerst simpel.... gewoon spullen over de heg sjuwen naar het huis hiernaast, maar er komt toch best veel bij kijken. Het mooie appartement in de achtertuin is zo goed als klaar en ingericht. Halverwege juli klaar voor gebruik..... eh...welkom...?!

Deze week komt er een team werkers uit Nederland die ons gaan helpen met sjuwen, verven, boren e.d. Jofi! Kunnen nog niet beloven of er volgende week wel een nieuwbrief is, want die dag zijn we voor het eerst officieel 'over' en hoe dat dan zit met het internet...? ☺

De oude tuin... rechts van de heg ligt de nieuwe tuin met hetzelfde mooie uitzicht.



Ondanks de zgn. woorden van vredelievendheid die de Palestijnse Autoriteit in het engels uitspreekt, blijken hun daden totaal anders. Dat weten we uit de ophitsende taal die zij hun onderdanen in het Arabisch inprenten en uit de administratie van hun regering. In 2016 heeft de regering Abbas maar liefst 7% van haar totale budget en 20% van alle buitenlandse steun gegeven aan terroristen en families van terroristen. Dat komt neer op bijna €300 miljoen! Niet iedereen weet dat wanneer een zelfmoordterrorist besluit een shahid (martelaar) te worden en met een bomgordel zichzelf en Israëliërs opblaast, dan heeft de man of vrouw vooraf een zakelijk contract getekend en weet dat nabestaanden financieel enorm ondersteund worden. Doorgaans zijn de veelal jongeren zo gemanipuleerd dat zij geloven het erg goed te krijgen na hun dood en dat de familie rijk wordt door hun daad, afgezien van het feit dat zij uitzien naar de vnzige belofte van 70 maagden. Hoe kan Israël in vredesnaam overleggen met een zogenaamde gesprekspartner die terrorisme steunt en aanvuurt?

Bron: Israel Hayom

Iran en Hamas

Jarenlang heeft Iran de geldkraan naar Hamas dichtgedraaid vanwege een verschil van mening over de oorlog in Syrie (Hamas, Soenitische moslims, steunde niet het Assad regime, Shi'itisch) maar sinds kort willen zij het conflict bijleggen en komt er weer geld (dus terreur) vanuit Iran naar Hamas. Maar wat is nieuw? Er is nu, na lang dralen, een openlijk conflict tussen de Arabische Golfstaten en het met Iran bevriende Qatar. Het steenrijke landje steunt o.a. terroristische groepen. Alle Qataren moeten binnen 12 dagen uit de Arabische Golfstaten vertrokken zijn en de enige landgrens, die met Saudie Arabie, is nu dicht. De Qataarse tv zender Al Jazeera wordt niet meer overal uitgezonden en één en ander betekent dat ook Hamas hier onder te lijden gaat krijgen. Hamas moest beloven om Iran te steunen in hun strijd tegen Saudie Arabie. Ach ja... daar zitten wij niet zo mee.....

Beschermblokken bij bushaltes in o.a. Samaria



Gal Gadot

Wonderwoman is een film die één dezer dagen in meerdere landen in premiere gaat, met, naar men zegt, heel hoge verwachtingen. Niet dat wij om die film geven, maar we lazen dat Libanon de premiere heeft geboycot omdat de hoofdrolspeelster, Gal Gadot, een Israelische die, net als ieder andere Israelisch meisje, twee jaar in de IDF (Israel Defense Force) gediend heeft. Jordanie overweegt ook een boycot en wie weet volgen er meer....

Nog meer over afwijzing..

Marocco, een land wat ook de aanval in '67 op Israël steunde, weigerde om deel te nemen aan een economische conferentie van West Afrikaanse landen omdat Netanyahu daar ook aanwezig zou zijn. Koning Mohammed V wil daarom dit weekend niet in Liberia zijn.

50% +

Uit een Duits onderzoek bleek dat meer dan de helft van de moslim 'vluchtelingen' er antisemitische meningen op na houden. Men vindt o.a. dat Joden te veel invloed hebben in de wereld. Opvallend is dat bij Eritreese ondervraagden (vrnl. Christenen) er 'slechts' 5.4% antisemitische ideeën op na hielden. Een in april door de Duitse regering opgezet onderzoek, bracht aan het licht dat maar liefst 40% van de de 'gewone' Duitsers antisemitisch gedachtegoed heeft en dat zich dat vrnl. uit in haat naar de Staat Israël.

Bron Jerusalempost



Ideeen voor een reis naar Israel volgend jaar voorjaar of najaar? Neem contact met ons op. We maken voor u een programma op maat.

Vanaf augustus is ons prachtige appartement, Nof Shomron (uitzicht van Samaria) te huur voor belangstellenden (voor 4 tot 5 personen). Eigen ingang, een ruime slaapkamer, badkamer, woonkamer met slaapbank, keuken met o.a. wasmachine, grote koelkast, oventje, magnetron en fornuis. Een eigen tuintje, privacy en een zwembad. Foto's komen eind vd maand want we leggen nu de laatste hand aan de inrichting en tuin. De huur per dag schommelt dit seizoen rond de €120 all-in per nacht met basisontbijt, minimale huur drie nachten. Voor langer dan een week huur gelden kortingen.

Ons cursusboek



€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Voor 2018 komen er binnenkort weer nieuwe aanbiedingen.

Voor dit jaar zijn alle reizen al volgeboekt maar er is nog een enkele plaats vrij in de

Zes Daagse Israel ontdekkings-studiereis van 22-27 december

U verblijft in ons nieuwe huis, of in het vrijstaande appartement in de prachtige Shomron van waaruit we u rondleiden naar bijv. Shilo, Bethel, Jeruzalem, Jaffo, Hebron en Peduel. In de ochtenden zijn er boeiende studies vanuit het Hebreeuws over onder meer de plaatsen die we gaan bezoeken.

Vijf overnachtingen in het nieuwe Gastenhuis in Na'aleh-Samaria.

€795, p.p. op basis van een tweepersoonskamer, geheel inclusief.

We kunnen voor 2018 een programma op maat voor u- uw groep samenstellen of bent u geïnteresseerd in ons basisprogramma?

Mail of bel info@studiehuisreshiet.nl

00972 54 8858281

Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of... het 2.5 maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen. Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammeech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00043 58 913 lehitraot en todah!

Parasha beha'alotekha בַּהֲעֹלֹתָךְ. We lezen Num. 8:1-12:16; uit de Haftara lezen we Zach. 2:10-4:7 en we lezen Openbaring 11:1-19.

De Leviëten worden aangesteld om in de plaats te komen van de kinderen Israëls om eigendom te worden van God Zelf. Dit staat in Num. 8:17-18 en daarbij staat iets opmerkelijks want de Leviëten komen inderdaad in plaats van het volk Israël, maar het volk Israël komt in plaats van de eerstgeborenen van Egypte, dit moeten we even op ons in laten werken. God spreekt van de dag dat deze ruil plaatsvond in dit vers: *“Op de dag dat ik dood sloeg alle eerstgeborenen van het land Egypte, heb ik jullie aan Mij geheiligd.”* Heiligen קִדָּשׁ, qadash, betekent apart zetten.

De instelling van de Pesachviering komt ter sprake, zowel voor de Israëliëten als voor de vreemdelingen en bijwoners. Overigens zijn de Israëliëten zelf *vreemdelingen* en *bijwoners*: gerim גְּרִימִים, want God heeft dat zo gezegd in Lev. 25:23 *“Gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.”* Gerim is afgeleid van het werkwoord goer, גֹּוֹר, wonen.

Een prachtig gegeven is dat het volk waarschijnlijk onder de *wolk*, anan עָנָן, vertoeft, dus in Zijn schaduw mag zijn; niet gestoken door de felle zon in de hete woestijn (10:34). God stelt in hoe het kamp mag opbreken op het geluid van de *trompetten*, chatsotrah, חֲצוֹצְרָה die alleen de priesters mogen blazen. Chatsotrah heeft verband met het woord chatsah, חָצָה, *verdelen, halveren, delen*. Dat is precies wat er op het geluid van de trompetten gebeurt: in *delen* wordt het kamp opgebroken, Juda eerst. Daarna de stammen die allemaal iets met de bouw van de tabernakel te doen hebben en door die volgorde loopt alles precies in de pas, 10:21 *‘Na hen braken de Kehatieten op, die de heilige voorwerpen droegen; voordat zij aankwamen was de tabernakel alweer opgebouwd.’*

De roep om vlees is typisch, er is heel veel vee in het kamp, maar men klaagt steen en been. Moshe is boos op God en uit dat stellig. Hij is wel de meest *bescheiden*, עָנָו anav, man van het hele kamp, maar hij is bepaald niet de meest zachtmoedige en hij moppert flink op God omdat hij het gevoel heeft dat hij dat hele klagende volk alleen moet dragen. God wordt niet boos op Hem maar onderneemt meteen actie: Moshe mag 70 oudsten verzamelen en God geeft een deel van Zijn Geest (Ruach) die Hij op Moshe had gelegd, aan deze 70 oudsten, waarop ze meteen gaan profeteren, zij zullen vanaf dan de verantwoordelijkheid meedragen. Moshe moppert nog wat door want hij is zijn boze bui nog zomaar niet kwijt: *‘Hoezo geeft u vlees voor een maand, hoe kunnen we dat vee allemaal slachten?!’* God blijft opnieuw geduldig met hem en zegt: *‘Je zult eens zien!’* God stort kwartels een meter dik en een tot een dagreis ver om het kamp heen en daarna slaat hij een deel van het volk uit woede. De plek waar dit gebeurt heet vanaf die dag Qibhroth hata'ava, קִבְרוֹת הַתְּאוּוֹ *de graven van de begeerte...*

Mirjam en Aharon komen op tegen Moshe, onder meer om de Ethiopische vrouw die hij getrouwd heeft, waarschijnlijk al in zijn tijd bij Pharao, maar dat is niet geheel duidelijk. Waar broer en zus zich schuldig aan maken is regelrechte discriminatie. Dan vinden ze ook dat God wel tegen hen ook kan spreken in plaats van alleen maar tegen Moshe. Zonder dat Moshe zijn God raadpleegt, komt Hij hem te hulp. Mirjam wordt geslagen met melaatsheid, Aharon niet, ook al staat hij net zo goed op tegen de bescheiden Moshe, blijkbaar is hij als priester onschendbaar, hij moet kerngezond en brandschoon zijn om zijn taak te kunnen vervullen; de klap is er echter niet minder om. Wat is het toch mooi om te zien hoe God en Moshe met elkaar omgaan, soms ruziënd, maar opkomend voor elkaar. Er is duidelijk sprake van een relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, dat dit kán tussen God en mens is toch uniek te noemen!

Wie bepaald niet brandschoon is, is Jozua/Jehoshua de hogepriester, niet te verwarren met Jozua/Jehoshua, de zoon van Nun. Hij komt voor in Haggai 1:1. Hij was de eerste hogepriester van de Tweede Tempel, teruggekeerd uit Babel om zijn taak te vervullen. Het vuil van zijn kleren symboliseert zijn eigen zonde en dat van Jeruzalem. De inscripties op de Steen met zeven ogen, beeld van de Messias (Daniel 2:34), Die alles ziet, de inscripties zijn te vergelijken met de striemen die ons tot genezing zijn geworden. Daardoor kan Jozua schone kleren aandoen en de tulband opgezet krijgen; is hij weer rein en klaar om zijn taak te vervullen. Van de *Steen* wordt duidelijk gezegd: één enkele Steen, Ebhen Achath, אֶבֶן אַחַת. Dit is diepzinnig want God noemt Zichzelf in Deut. 6:4 ook Eén! De *Telg*, Tsemach, צֶמַח is ook de *Messias* (Zach. 6:12), Tsemach heeft woordverband met Mashiach, מָשִׁיחַ, *Gezalfde*. Opvallend dat de Messias hier in twee zinnebeeldige zaken wordt geportretteerd. Het is het ingrijpen van Hem, dat bepaalt of we schoon zijn, Zijn bloed wast onze kleren schoon (Op. 7:14). Wie de twee getuigen zijn blijft onduidelijk: Jehoshua en Israel? Henoch en Eliahoe? Elia en Moshe? We zullen het zien, herkennen wanneer Hij het openbaart in de wereldgeschiedenis..

Magazine TIJDSTIP Ook abonnee worden?

Wilt u dan € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116,tnv Studiehuis Reshiet ovv TijdStip? TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal.

Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de gratis app Alephcursus. Te downloaden via uw playstore.