

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 7-4-2017

11-1-5777

Nummer 83

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, een pesach editie

שלום

Gisteren vroeg onze buurman of we de schildpad wilden die hij in de tuin had gevonden. Er lopen hier in Na'aleh wel meer 'exotische' dieren rond, maar ik bedankte vriendelijk. We hebben zelf al een aardige boerderij... Schildpad is *tsav* in het Hebreeuws en zo klinkt de naam van parasha van deze week ook, maar dan schrijven we een waw ו *tsav* aan het eind in plaats van een beth ב, *tsabh*. Het is de shabat voor Pesach. Maandagavond begint dat grote Bevrijdingsfeest.

Het ontgaat de grote meerderheid van de Christenwereld totaal dat hun Messias op het Bijbelse Pesachfeest stierf. De eerste kerkvaders hebben ervoor gezorgd dat de band met dat Joodse verleden, of de volgens de Joodse overleving levende Jehoshua/Jezus, volledig vervaagd werd. Maar er is hoop! Al enige decennia verdiepen Christenen zich in hun Joodse wortels en willen zij de Feesten van Adonai opnieuw bestuderen en vieren, maar dan volledig in het licht van de Messias Die ook de Feesten van Zijn Vader vierde.

Wij van Studiehuis Reshiet willen niemand iets opleggen, maar uitleggen mag wel en zelf onderzoeken raden we ook aan. God Zelf is tijd en in Hem leven wij en bewegen wij. Hou de tijd goed in de gaten!! Goede Pesach ☺



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

**Donderdag** was er een carramming incident bij Ofra. Ofra ligt 16 km ten noorden van Jeruzalem en ligt naast het onlangs ontruimde Amona. Een Arabier uit een naburig dorp reed met volle vaart in op een paar soldaten bij de bushalte. Er was een gewonde en helaas kwam Avichai, een jonge soldaat en zoon van een bekende rabbijn, daarbij om het leven. De terrorist overleefde zelf de aanslag.

**Vliegveld Ben Gurion** stroomt deze dagen over van passagiers die komen en gaan voor de Pesachvakantie. Ultraorthodoxen dreigden met stakingen rond de luchthaven om aandacht te vragen voor hun protest tegen het in dienst gaan. Maar... is het niet zo dat wanneer je in het kleine kwetsbare Israel woont en beschermd wordt door minder strenge orthodoxen, dat het niet fair is dat de ultra's dan maar door mogen 'leren' ipv mee te strijden? Het is wel, vanuit hun standpunt bezien, te begrijpen dat zij voor een andere moraal kiezen in het leger dan de meer liberale IDF. De relatie man-vrouw in het leger accepteren zij o.a niet in de huidige setting. Misschien is het een idee dat er een speciale eenheid ultra's komt die bidden en strijden. Net zoals bij Moshe: de handen in de lucht, ondersteund door Jehoshua en Chur.

**Het was goed om in Nederland te zijn en velen van jullie weer even gezien te hebben. Dank, todah!**

**Pesach...**

**De P van poetsen**

**De E van eten eten eten...**

**De S van seidermaaltijd**

**De A van 'andere avond dan anders'**

**De C van chameets\* weggeruimd**

**De H van halleyulah voor de bevrijding door het Bloed van het Lam**

**\*chameets is alles wat 'gezuurd' is of niet speciaal kosher voor pesach is klaargemaakt.**

**Nog twee maanden dit uitzicht en dan schuift het beeld 6 meter op naar rechts.**



**Pesach** komt van het Hebreeuwse werkwoord pasach פסח en dat betekent *voorbij hinken*.

De Engel van Adonai *hinkte* a.h.w *voorbij (hinkstapsprong)* aan de huizen waar het bloed van het lam aan de deurposten was gestreken. Waarom moest dat aan de deurpost en waarom kon men niet een vlaggetje uit het raam hangen of iets dergelijks: een deur, een deleth in het Hebreeuws, verwant met de vierde letter, de Daleth, is een toegangspoort tot een andere wereld, een andere ruimte. Je hebt het wel eens dat je iets bedenkt in de kamer wat je op wilt halen in de garage en dat je dan in de garage bent niet meer weet wat je moest halen.... (niet alleen de wat oudere mens heeft daar last van... ☺). Dat komt, zegt men wel, doordat je door enkele deuren bent gelopen en die werken soms als een soort 'control delete.'

Jehoshua zegt : Ik ben de Deur en aan de deur moest het bloed gestreken worden om ons er aan te herinneren dat Hij het *was, is en zal zijn* Die ons mensen de bevrijding schenkt.

De mezoeza, het kokertje wat bewust aan de deurposten moet worden gehangen doet dienst om ons steeds weer eraan te herinneren dat Onze God de enige God is en Die ons bevrijd heeft tot een leven met Hem.

**Bij** de grens naar Gaza zijn deze week wederom een hoeveelheid professionele duikpakken ontdekt die verborgen zaten tussen andere spullen. Hamas wil, net zoals in de zomeroorlog van 2014, duikers inzetten om terroristische aanslagen te plegen in Israel. Adonai verhoedde het!

## Ons cursusboek



€ 29.50 : [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

### Cursisten gevraagd:

Wilt u met een groep vanuit huis aan tafel de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen via skype volgen? Dat werkt uitstekend. U kunt er ook aan deelnemen met uw bijbelstudiegroep of huiskring. Neem contact met ons op voor zes lessen spelenderwijs Bijbels Hebreeuws.

Deze cursus is laagdrempelig en voor iedereen geschikt, van harte aanbevolen. Overdag of in de avond. Kosten per persoon voor de gehele cursus: 75 euro, het boek kan daarbij aangeschaft worden, is niet verplicht, maar wel aan te raden.



Eeuwenoude olijfbom

-----  
**Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?**

**Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of... het 2.5 maandelijks magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen.**

**Giften zijn ook welkom op rek.**

**NL 03 INGB 00087 25 116 of via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00043 58 913 lehitraot en todah!**

De parasha van deze week is Tsav צו (beveel); we lezen Leviticus 6:8-8:36; uit de Haftara lezen we Jeremia 7:21-8:3, 9:23-24. Hebreeën 9:11-28 lezen we uit het NT.

Tsav komt van het werkwoord tsawah, *gebieden, de regels opstellen*. Niet toevallig is van dit werkwoord ook het naamwoord Tsion afgeleid. Tsion is de geliefde stad van Adonai zoals psalm 87 en 132 beschrijven. Het is de stad van waaruit de regels voor de wereldsamenleving uitgaan: want uit Tsion komt de Onderwijzing (Jes. 2:3).

In de parasha van de week zo vlak voor Pesach, gaat het verder over de instelling van de offerdiensten, waarbij Aharon en zijn zonen door God worden uitgenodigd om verscheidene offers, zoals het hersteloffer; het reinigingsoffer en het graanoffer samen met Hem te eten (Lev. 6:10–11, 19; 7:7).

Offeren is voor de priesters *maaltijd houden* met God in de meest heilige setting die men zich kan bedenken. Weer passeren in deze parasha verscheidene offers, zoals wat wij in de parasha van vorige week als vanuit het Hebreeuws beschreven.

Het hersteloffer, of ook schuldoffer hadden wij nog niet genoemd: asham, אשם en denk hierbij aan het Engelse woord ashamed, beschaamd. Wie schuldig is ergens aan die moet zich schamen. Binnenwoorden van dit woord zijn het woord esh אש, vuur en het woord shem שם, naam. Zo'n offer wordt met vuur verbrand voor Zijn heilige Naam.

De offers werden verbrand op het altaar, mizbeach מזבח en dit woord heeft woordverband met midbar מדבר, woestijn. Het altaar werd door God voor het eerst in werking gezet in de woestijn en prachtig is ook het woord midbar dat precies hetzelfde geschreven wordt als het woord medaber מדבר *sprekende*; God is *sprekende* in de woestijn en laat Zich naderen met behulp van deze offers.

In Jeremia treffen we een boze God Die Zijn volk van Zich af werpt door alle afgoderij die men had bedreven. Opvallend is dat Hij hier zegt dat Hij geen offers heeft ingesteld, maar slechts gehoorzaamheid had gevraagd van Zijn volk (Jer. 7:21-22) Met de instelling van de offerdienst had Hij slechts dit voor ogen: dat ze zouden horen naar Zijn stem en niet zouden worden afgeleid door allerlei triviale zaken (Ledigheid is des duivels oorkussen), maar helaas hielp het uitgebreide programma niet: men week toch nog af..

Wat ontroerend is aan de Hebreeënbrief deze week, is dat de schrijver benadrukt dat er geen testament is als de erflater niet dood is! Zoals de offerdieren stierven en hun bloed vloeide om verzoening כפור te doen voor de mens, zo vloeide Zijn Eigen Bloed voor ons, Hij stierf voor ons, voor eens en voor altijd. Het Offerlam is dood. De Koningpriester Leeft! Wanneer we de Pesachmatze eten dan worden we ook hieraan herinnerd: een matze is gestriemd en vol gaatjes, net Hij: Zijn striemen brachten ons genezing en Hij werd doorboord om onze zonde. Zo wordt het eten van zo'n platte matze ineens heel betekenisvol. Hij zal komen en *maaltijd* met ons houden (Openbaringen 3:20). We wensen u een Pesach sameach!

#### TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

€ 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN