

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 17-3-2017
19-12-5777
Nummer 80

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisraelstudies.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Tachtigste editie alweer. Tachtig is de letter Peh פ in het Hebreeuws. Peh betekent mond. 'Tishtok et ha'peh' zeggen de juffen dikwijls in de klas, hou je mond... Moshe/Mozes was tachtig jaar toen hij begon te 'spreken' met Pharao. Aharon was weliswaar zijn spreekbuis maar 80 is blijkbaar een leeftijd waarop we volop mondig mogen zijn?

Vanuit ons 'Hebreeuws studiehuis perspectief' beweren we wel eens dat wanneer ouderen in bejaarden- en verzorgingshuizen Hebreeuws gaan leren i.p.v. bingo spelen, hun hersenen meer geprikkeld worden en zij dan nog veel waardevolle kennis van GodsTaal kunnen overdragen aan hun jongere familieleden. Hebreeuws is immers 'omdenken', de Taal die van Boven komt en van boven naar beneden geschreven wordt en dus voor enige verwarring zorgt in de hersenen en mensen wakkerder maakt! De cursus Hebreeuws in Zes Dagen, Bijbels denken vanuit de BijbelTaal is dan ook bedoeld voor mensen van 8 tot 88 jaar ☺. Purim is weer voorbij en nu begint in vele Joodse gezinnen de pesachschoonmaak. Alle chameets (gerezen producten) zoals spaghetti en meel wordt zoveel mogelijk opgemaakt. Wij lusten het en hebben kippen die dat ook wel lusten en we komen er vast wel vanaf ☺.

BDS'ers geweerd

Israel laat geen mensen meer toe die haar opzettelijk willen beschadigen. De boycot, disinvestment en sanctie organisaties zijn wereldwijd actief maar gelukkig staan er ook mensen op om Israel juist te ondersteunen. BDS is in de kern puur antisemitisch en niet anders! Leider BDS van Engeland, Hugh Lanning, kon op Ben Gurion rechtsomkeert maken. Bye Bye!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Vanuit Gaza komt de laatste maand bijna wekelijks een projectiel aanstormen. Het treft doorgaans geen belangrijk doel, maar storend is het wel en Israel sloeg, zoals altijd na een inslag, gisteren terug. Twee Hamasdoelen werden bestookt. We schreven al eerder dat Hamas alleen indirect verantwoordelijk is; het zijn ISIS groepjes die de raketten afvuren. Deze week viel er een Israelische drone te pletter in Gaza. Vorige maand eentje in Libanon. Volgens de IDF zat er geen belangrijke informatie in de drone maar erg zonde, of misschien zelfs slordig... is het wel. Vannacht was er enig gerommel tussen Israel en Syrie. Een projectiel vanuit Syrie werd onderschept door het 'arrow 3' verdedigingssysteem.

Maandag waren we in Sde Boker, waar de graven van Ben Gurion en zijn vrouw liggen. Plots zagen we deze 'wilde' herten, Tswi in het Hebreeuws, vredig grazen. De eerste premier van Israel werd na zijn pensioen een boer, geweldig voorbeeld, een echte adam, aardmens!



1 april spreekt Yair Strijker in de Sukkat Yeshua gemeente te Katwijk, Baljuwplein 10. De dienst begint om 10:30 uur. Welkom en goed u (weer) te zien!

De Turks-Nederlandse 'affaire' is ook regelmatig genoemd in de Israelische media. Dat Nederlandse Turken in Rotterdam o.a 'Kanker Joden' scandeerden werd (ook) hier niet echt gewaardeerd... Wat hebben Joden te maken in een conflict tussen Nederland en Erdogan's partij? Het lijkt wel voetbal....

Haaitje aaien in Eilat? Eh, dat hebben we maar niet gedaan, wel heerlijk met duikbrilletje gesnorkeld rond het koraal rif en de zee is daar (vlakbij de Egyptische grens) prachtig en gratis voor iedereen ☺. Ruth ontdekte een behoorlijk grote octopus en we zagen zulke mooie gekleurde grote vissen die ons gewoon toelieten in hun domein. Aan de watertemperatuur moesten we wel wat wennen...



Vandaag lopen zo'n 30.000 mensen de Jeruzalemse Marathon. Alweer voor het 7^e jaar kunnen mensen vanuit de hele wereld verschillende afstanden door de historische stad afleggen; van ongeveer 1 km t/m 42 km.

Nieuw huis. We durven het nu wel zwart op wit te schrijven want de nieuwe huisbaas heeft het telefonisch nogmaals bevestigd dat wij vanaf half juni naar het huis naast ons verhuizen! Zoals beloofd komt er nog een special over dat huis. Tekenen doen we mogelijk over een week en daar wachten we even op.

Nog 3-4 plaatsen vrij

Even eruit, 6 daags reisje naar Israel boeken?

€599,-

Van 6-11 september 2017 is er weer een verrijkende, boeiende en unieke studie-ontdekkingsreis. Ook voor het dagprogramma of een programma naar eigen wens kunt u mailen naar info@studiehuisreshet.nl of bellen naar 00972 54 8858281

Als het kan niet te lang wachten met beslissen

Incl. directe vlucht: heen:7.15-12.15u. en terug een middagvlucht, 5 overnachtingen, vervoer in Israel, alle (uitstekende) maaltijden, studies, koffie/thee/wijn, entree's. Excl. verzekeringen. Op basis van een 2-pers. kamer.

Enorme deal

De Israelische Hi-Techindustrie heeft een gigantische deal gemaakt. Het Israelische Mobileye is voor zo'n \$ 15 miljard overgenomen door INTEL. Mobileye is in 1999 opgericht en concentreert zich op het ontwikkelen van waarschuwingssystemen in auto's om botsingen ed. te voorkomen. BMW, Volvo en General Motors hebben al jaren Israelische technologie in hun auto's verstoppt. Vooral voor de zelfrijdende automarkt kan de Mobileye technologie goed ingezet worden.

In maart 1997 schoot de Jordaanse soldaat Achmed Daqamseh 7 jonge Israelische meisjes dood. Zij waren op schoolreisje in de Jordaanvallei met hun klas. Vele anderen raakten gewond. De moeder van Achmed noemt hem nog steeds een held en zo zien vele Arabieren dat. Gelukkig kwamen er ook enkele steunbetuigingen vanuit Jordanie. Nu, na 20 jaar, is Achmed vrij gelaten. De man heeft geen greintje spijt van zijn daad. Hij is op vrije voeten, maar de ouders en de familie van de omgekomen meisjes raken het verdriet nooit kwijt. Zij denken er dikwijls onwillekeurig aan hoe hun dochters vandaag de dag zouden zijn geweest en aan de eventuele kleinkinderen die nooit zullen komen... We willen hen troosten met Zijn Troost!

Honkbal

We zijn niet zo op sport, maar het was toch wel even opmerkelijk dat de uit vnl. Amerikaanse Joden bestaande honkbalclub, dat voor het eerst voor Israel meedeed aan de internationale honkbalcompetities, verrassend won van enkele grote honkballanden zoals o.m. Cuba, Zuid Korea en Nederland. Echter, het was maar een kortdurend sprookje want in een tweede ronde tegen Nederland legde de club het loodje en waren ze uitgespeeld. Maar.... het verrassings-effect was enorm. Israel staat wel op de honkbal-kaart! De Amerikaanse spelers zullen een nieuw team hier in Israel samenstellen, we zijn benieuwd!

Regen gewenst

Israel heeft een ernstig tekort aan regenwater. Al vier te droge winters op rij zorgen voor een veel te laag waterpeil in het meer van Tiberias. Het peil is zeker vier meter gezakt..

In de UN zit nog veel anti-Israël gedachtengoed. Van de week kwam er een rapport uit namens Richard Falk, waarbij Israël als een apartheidstaat wordt aangemerkt, die de 'Palestijnen' onderdrukt. Geenzins waar! Het rapport druipt van het antisemitisme van Falk. Falk beweerde eerder dat 9/11 ook door Joden in scene was gezet en hij verzint allerlei conspiracy verhalen. Israël's bondgenoten hebben met woede op het rapport gereageerd.

Ons cursusboek



€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Cursisten gevraagd:

Wilt u met een groep vanuit huis aan tafel de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen via skype volgen? Dat werkt uitstekend. U kunt er ook aan deelnemen met uw bijbelstudiegroep of huiskring. Neem contact met ons op voor zes lessen spelenderwijs Bijbels Hebreeuws. Deze cursus is laagdrempelig en voor iedereen geschikt, van harte aanbevolen. Overdag of in de avond. Kosten per persoon voor de gehele cursus: 75 euro, het boek kan daarbij aangeschaft worden, is niet verplicht, maar wel aan te raden.

De Bulgaarse orthodoxe kerk wordt mogelijk genomineerd voor de nobelprijs voor de vrede omdat leiders van hen duizenden Joden hebben weten te beschermen in de Tweede wereldoorlog en omdat ze protesteerden tegen de antisemitische regels van de nazi's. Op die manier hebben zij voorkomen dat vele Joden gedeporteerd werden. Bulgarije zelf was een bondgenoot van nazi Duitsland en dat maakt de Bulgaarse kerk extra heldhaftig!

-----Nog 4 plaatsen vrij-----

Wie gaat er mee met onze **Loofhuttenreis?**
Vraag naar de flyer

Jawel, we hebben een programma voor het Loofhuttenfeest!

We willen van 4 tot en met 11 oktober a.s. een hele mooie reis maken met ook een paar dagen verblijf in Eilat en met het meemaken van de Jeruzalemars (wij lopen niet mee, maar bemoedigen de meelopers op de Hillelsteet, is een fantastische ervaring). Bij ons thuis maken we de eerste Loofhuttenshabat mee met uitleg over dit prachtige Feest der Feesten en met een heerlijke uitgebreide maaltijd. Geïnteresseerd?

De reissom incl. vlucht, maaltijden, trips en vervoer ed. is €1275, p.p. (voor alleen gaanden geldt een toeslag van €350).

-----Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of... het 2.5 maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen.

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00043 58 913 lehitraot en todah!

Parasha van de week Ki Tisa: Exodus 30:11 tot 34:35. De haftaralezing is 1 Koningen 18:1-39. Uit het NT 1 Corinthiërs 3:1-18.

Opnieuw deze week een lezing waarin heel veel tegelijk wordt behandeld. Het begint met dat alle mensen vanaf twintig jaar en ouder een *hefoffer* moeten brengen van een halve sikkel oftewel 5,7 gram **keseeph** כסף, *zilver, geld*. Dit om *boete* te doen. Een mooi woordverband is dat *boetedoening* het Hebreeuwse werkwoord **kaphar** כפר is, wat verband heeft met **keseeph** כסף door de gelijke phé פ en kaph כ in beide woorden. (Aan het eind van **keseeph** staat overigens een sluit-phé ף, die er iets anders uitziet, maar het is dezelfde letter als de ‘gewone’ phé). Er vindt *herstelbetaling* plaats.

Opvallend is dat de instelling van de shabat door God geboden wordt tussen Zijn geboden omtrent de bouw van de tabernakel. Volgens de beroemde rabbijn Abraham Moshe Heschel is de shabat een paleis, waar God op vastgestelde tijden de deuren van opent, bedoeld voor de mens om Hem te ontmoeten. Wat een prachtige vergelijking: Gods bouwplannen zijn in deze parasha van bredere strekking dan op het eerste gezicht lijkt. Ook Paulus heeft het in 1 Corinthiërs over de bouw van een gebouw, een **binjan** בנין in het Hebreeuws. Hij stelt dat de bouwers niets zijn, de bouwers zijn hier de onderwijzers. Paulus is verbolgen over het feit dat de Corinthiërs zeggen dat de één van Paulus is en de ander van Apollos. De onderwijzer, *moreh* מורה *plant*, de napediker *begiet*, maar het is uiteindelijk God die de *wasdom* geeft, dat mag niet vergeten worden!

Paulus waarschuwt daarbij dat men zeer zorgvuldig moet zijn met wat men op de Hoeksteen bouwt, want het zou licht scheef kunnen gaan. Let erop dat zowel **moreh** מורה, *onderwijzer* en **Torah** תורה *Gods Onderwijzing*, afgeleid zijn van het werkwoord **jarah** ירה, *richting geven, werpen*. Een leraar staat niet boven zijn Meester en als hij onderwijst buiten wat God onderwezen heeft in de Torah, dan bouwt hij scheef en dat is zeer ernstig.

Dan bouwt Eliah in de haftaralezing een altaar voor God, of beter gezegd: hij herstelt het aloude altaar *in de Naam des Heren*. Zou hij evenals Obadja, de vrome dienstknecht van de slechte koning Achab, ook in de rats gezeten hebben of God het offer wel echt zou aansteken? Zoals we kunnen lezen in deze haftara, durfde Obadja eigenlijk niet naar koning Achab te gaan om te zeggen dat Eliah zich had vertoond. Al jaren was Achab namelijk op zoek naar Eliah, maar God had hem verstopt voor Izebel, de vrouw van Achab, die alle profeten liet ombrengen die ze maar vinden kon. Obadja vreesde de reactie van de koning, als hij hem zou komen zeggen dat Eliah hem liet roepen en stel dat Eliah er dan niet meer zou staan? Gelukkig voor hem stond Eliah inderdaad te wachten op de afgesproken plek om de koning tot de orde te roepen en een unieke ‘wedstrijd’ aan te gaan tussen God en de afgoderij waar het volk toch weer voor was gezwich. Dat men nog zoveel water over het altaar kon gieten was al een wonder op zich: het had immers drie jaar niet geregend. Op meesterlijke wijze betoonde de God van Israel Zich met het verbranden van het offer met water en al. Het afgodenoffer had het nakijken.

TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

שבת שלום