

**Kort**

Dramatisch was de ontruiming deze week van 9 woningen in het stadje Ofra, tussen Bethel en Shilo gelegen. De woningen zouden staan op Arabisch gebied. Begin vorige maand werd het nabijgelegen Amona ontruimd en verwoest. Protest, huilen en veel onbegrip: we zouden toch weer gepland worden in het Land en niet meer uitgerukt worden....? Dat het niet weer geschiede!

-Deze week werd er een Jeruzalemse Hamasschool ontdekt en gesloten.

-Een drone vanuit Gaza werd op tijd vernield door F16's en in zee geworpen

-Ghattas, Arabisch parlements lid, die telefoons smokkelde naar terroristische gevangenen zal binnenkort de Knesset moeten verlaten

-Israel werkt aan 'terminator robots'. Deze onverwoestbare 'soldaten' kunnen dan militaire operaties uitvoeren zonder verlies van kostbare levens.

**Ons cursusboek**

€ 29.50 : [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Cursisten gevraagd:**

Wij hebben deze week onze cursus aan een groep in Arnhem afgerond. We deden de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen via skype en dat werkt uitstekend. U kunt ook deelnemen met uw bijbelstudiegroep of huiskring. Neem contact met ons op voor zes lessen spelenderwijs Bijbels Hebreeuws.

Deze cursus is laagdrempelig en voor iedereen geschikt, van harte aanbevolen. Overdag of in de avond. Kosten per persoon voor de gehele cursus: 75 euro, het boek kan daarbij aangeschaft worden, is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Oi... wij en nummers.... nu blijkt dat er een foutje stond in het rekeningnr. van de stichting Ammech Ammi (Uw volk is mijn volk). Deze stichting ondersteunt de Studiehuis Reshiet werkzaamheden. Excuus en we hopen dat er niet iets is fout gegaan.... ☹ Zie hieronder voor het juiste nr.

-----  
Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of ... het 2.5 maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of

via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00043 58 913 (voorheen stond er een 5 ipv een 3...oeps)

lehitraot en todah!

We verwachten binnen 2 weken nieuwe programma's voor u klaar te hebben voor de najaar reizen.

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)



Parasha Troema תרומה : Exodus 25 tot 27:19. De haftaralezing is 1 Koningen 5:12 tot 6:13, NT: 2 Kor. 9:1-15.

In deze parasha gaat het over de bouw van de **Mishkan** מִשְׁכָּן, het *mobiele Heiligdom*, de *Tabernakel*, in de woestijn. **Mishkan** komt van het werkwoord **shakhan** שָׁכַן, *inwonen*, 'buurman zijn'. Een **shakhen** שָׁכֵן in modern Hebreeuws is je *buurman*. De Elohiem van Israel Die neerdaalt, wil dicht bij Zijn volk wonen, a.h.w. onze *Buur* zijn. Eenmaal in het land Israel krijgt de **mishkan** een vaste vorm in Shilo en uiteindelijk wordt de uitzonderlijk mooie Tempel van Shlomo gebouwd in Jeruzalem. Ook daarin, zegt Elohiem, wil Hij wonen (1 Kon. 6:13) temidden van de Israëlieten en Hij belooft hen niet in de steek te laten.

De lezing begint met het geven van het *hefoffer*, zoals de Statenvertaling het uitdrukt. Andere vertalingen noemen het onder meer een *bijdrage*. Waar het in ieder geval om gaat is dat het een *vrijwillige* bijdrage moet zijn, dat is belangrijk want God dwingt niemand tot het offeren aan Hem.

Vrijwillig gegeven *zilver*, **keseph** כֶּסֶף, *goud* **záhabh** זָהָב en *koper* **náchash** נָחַש, gebruikt men om een prachtige tabernakel te bouwen want, zegt Hij: "Ik kom in jullie midden wonen."

Het Hebreeuwse woord voor *hefoffer* of *bijdrage* is het woord **trumah** תְּרוּמָה. De werkwoordstam waarvan dit woord is afgeleid, is het werkwoord **rom** רוּם wat *hoog maken*, *verheffen* betekent, vandaar ook 'hefoffer.' Mogelijk komt het Nederlandse ww. *roemen* hier ook vandaan, iemand 'hoog maken'. De Statenvertaling vertaalt het op z'n mooist en dat is knap want een goede vertaling maken van de Hebreeuwse grondtekst is niet eenvoudig.

Het in deze geschiedenis zo belangrijke woord voor *vrijwillig*, **nédábháh** נָדָבָה, komt van het werkwoord **nadabh** נָדַב wat betekent: *aanzetten tot een vrijwillige gave*, wat verband heeft met het woord **nádibh** נָדִיב, *edel*, *bereidwillig*, *royaal*. Paulus haalt dit aan in 2 Corinthiërs, zoals we deze week kunnen lezen. "Een ieder doet gelijk zijn hart hem ingeeft, niet uit droefheid of uit dwang want God heeft de blijmoedige gever lief." Dit is zo waar! Ieder die gul geeft ervaart ook veel zegen in het leven en ieder die tienden afdraagt maakt wondertjes en wonderen mee, wie het gelooft die doet het en wie het doet ervaart Gods hand in zijn of haar leven. In ieder geval hoeven we ons nooit zorgen te maken want God heeft beloofd dat Hij Zijn graanschuren zal openen voor diegene die hierin gehoorzaamt.

Honderdtachtigduizend mensen hebben aan de tempel gebouwd. Zij hieuwen de stenen en droegen deze met hout vanaf Libanon tot Jeruzalem. In de Statenvertaling worden deze mensen uitschot genoemd. Klinkt niet zo mooi. In het Hebreeuws staat er **mas on**. **Mas** betekent *herendienst*, *dwangarbeid verrichten*. Hier spreken we niet van vrijwilligheid en dat is toch eigenlijk opmerkelijk, alhoewel *herendienst* wel een heel mooi woord is: *dienst aan de Here verrichten*. Drieëndertighonderd mensen waren daarbij ook nog aangesteld als opzichter over dit gigantische project, waarbij tijdens de bouw in Jeruzalem geen geluid van timmerwerkzaamheden werd gehoord. Wat een enorme prestatie! Het is bijna niet voor te stellen hoe het moet zijn geweest om vanaf Libanon helemaal naar Jeruzalem te sjuwen met stenen die in sommige gevallen tonnen wogen. Hoe hebben ze dat toch gedaan?? Men werkte overigens één maand op, twee maanden af en die vrije tijd die was ingebouwd, was vast en zeker broodnodig. Shlomo was niet zoals de pharao in Egypte, die het volk opjoeg. Dit werk had ook een heel ander doel: het maken van het huis Gods en het is bekend dat de tempel van Shlomo ongekend mooi was.

We zien uit naar de vervulling van diverse profetieën in Gods Woord waarin de bouw van de derde tempel wordt aangekondigd, zoals in Daniel, Ezechiël en in Haggai. Wij zijn zeer benieuwd.

#### TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal. de taal die God