

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Shalom

שלום

Zo... de bomen, die op toebishwat (nationale bomenplantdag en start van de lente) afgelopen week geplant zijn, hebben geen tekort gehad aan water: de winter keerde terug in Israel en het werd behalve nat ook nog eens koud. Gisteren, donderdag, was wel de koudste dag met sneeuw in het noorden en koud en nat in Jeruzalem. We hebben een reis-studiegezelschap deze week op bezoek en voor hen is het wat minder plezierig om door de regen te banjeren, maar wonderlijk genoeg was het dikwijls droog wanneer we een 'buitenactiviteit' hadden en we hoorden hen niet klagen, stoere Hollanders als het zijn. 'Regen is zegen voor Israel,' zeiden ze dan ☺.

Op de DutchFarm zijn ook enkele bomen geplant en we hopen dat zij oud worden en veel vrucht mogen dragen.

Aleh Dafna, Laurierboompje, voor de DutchFarm in Sde Zvi



Netanyahu en Trump

Bijna iedereen in Israel bemoeide zich van de week met het belangrijke bezoek van onze premier met de nieuwe president van de VS. Zal de VS nog steeds de beste vriend van Israel blijken of zijn er toch nog scheurtjes te zien die Obama had achtergelaten? Netanyahu waarschuwde dat we niet op de feiten vooruit moeten lopen en rustig aan de relatie met Trump moeten opbouwen. Trump beloofde bij hoog en laag dat de VS ambassade naar Jeruzalem zal worden verplaatst, maar er zitten vele haken en ogen aan en o.a. Israel zelf heeft reserves aangaande die verhuizing omdat Israel ook relatie aan het opbouwen is met Arabische landen en zij weet hoe gevoelig die kwestie ligt. Trump stuurt niet aan op een twee-statenoplossing, zoals de meerderheid der wereld. Hij zei dat wanneer beide partijen het eens worden over een andere oplossing, dat dit voor hem ook goed is en hij keurde de haatpropaganda van de Arabieren in Israel af. Ook veroordeelde hij de aankondiging vorige week van een nieuwe settlement na 27 jaar bouwstop (in plaats van het afgebroken Amona) niet, maar merkte wel op dat er dan minder land overblijft voor de 'Palestijnen...'
We zullen zien wat ervan komt. Het antisemitisme in de VS stijgt maar bijna 75% van de Amerikanen heeft een warm hart voor Israel en zeker ook voor Netanyahu. De Republikeinen zijn meer pro-Israel dan de Democraten. We mogen terugzien op een goede eerste ontmoeting tussen het kleine Israel en het grote Amerika. Dat er zegen vanuit moge komen voor beide landen.

Strijkernieuws

We hebben zicht op een huis: het huis direkt naast ons komt in juli vrij en we hebben de gelegenheid om het te huren. Alleen... de prijs is hoger omdat er ook een appartement in de tuin staat, wat ook precies is wat we zochten. Dit biedt namelijk wel meer mogelijkheden voor ons en voor gasten. We brengen het in gebed en misschien wilt u met ons meebidden of het een goede keuze zal zijn? We kunnen niet lang wachten met beslissen want er zijn meer kapers op de kust. Voordeel van de toekomstige verhuizing zou zijn dat de dozen alleen maar over de heg getild hoeven te worden... Mocht het doorgaan... Wie wil dan voor kost en inwoning en uiteraard wat interessante bezoeken hier en daar in juni ons een weekje helpen met verhuizen en wat verven???

Plofpoffers

Afgelopen vrijdag hebben we als gezin poffertjes verkocht op de braderie van de DutchFarm en het ging goed. Het was die dag prachtig weer en dus kwamen er van overal vandaan bezoekers. Israëliërs zijn verzot op die kleine ontplofte pannenkoekjes en omdat het zoetekauwen zijn ging er heel wat poedersuiker, flesjes chocoladesiroop en maplestroop doorheen. Een enkeling slechts vroeg om het Hollandse recept: poedersuiker met roomboter. Vandaag, de 17^e, komt de Nederlandse ambassadeur in Israël ook op bezoek en zal ook een boom planten!

Het is citrusvruchtentijd. Hieronder citroenbomen.



Public Relations

Het ministerie van toerisme sloeg beetje de plank mis door te openlijk te schrijven over het doel om beroemde sporters van de National Football League uit de VS te benaderen voor een gratis reis naar Israël met allerlei mooie tripjes ook naar o.a. Christelijke plaatsen.

Belangrijk voor het ministerie van Toerisme was om de spelers een ruimer beeld te geven van hoe Israël is en dat het beeld wat opdoemt vanuit de media dikwijls erg eenzijdig en anti Israël is. De eerste die afzegde was Martellus Bennett en hij slingerde minstens 6 anderen mee om nee te zeggen.

Bennett zei dat hij niet misbuikt wenste te worden als PR speelbal voor Israël en dat hij een bewonderaar is van anti Israelman Moechamed Ali en in ieder geval o.a Gaza zou willen bezoeken. Tja... als je al zo je mening klaar hebt. Jammer en misschien had het ministerie wat tactischer moeten omgaan met hun PR...

Hamis koos deze week voor een nieuwe politieke leider die een zeer harde lijn voorstaat en voorheen de militaire Hamasvleugel (de Izzadin al-Qassam brigades) mede oprichtte en aanstuurde. Yichja Sinwar is een terrorist met veel bloed aan zijn handen die in 2011 mede vrijkwam in ruil voor de Israelische soldaat Gilad Shalit. Hamas haalde ook de banden weer aan met Iran en woont volgende week een conferentie in Teheran bij over Intifadah. Zijn voorstel is om een grote terroristische aanslag te plegen in Israël en dat dan alle Hamasaanvoerders snel onderduiken in hun gegraven tunnels en holen, zodat Israël in een eventuele oorlog in de Gazastrook dan niet bijzonders kan aanrichten.

Tja... misschien simpel gedacht van ons, maar dan zou Israël de strook permanent kunnen bevrijden van Hamas, alle gaten dichtmetselen of net zolang wachten tot de mollen boven de grond komen.

Stilletjes vertrokken

Al bijna 2 maanden is de Israelische ambassadeur in Egypte niet op zijn post in Cairo. Dat werd niet aan de grote klok gehangen... De reden is, naar men zegt, dat er serieuze bedreigingen zijn geuit en dat het Israël beter leek op safe te spelen en de ambassadeur terug te halen. We hopen dat hij spoedig terug kan naar zijn werkplek.

Nasrallah

De Hezbollah 'bolleboos' (van ba'al habayis, heer des huizes) Nasrallah, dreigde deze week vanuit zijn ondergrondse bunkers dat wanneer Israël de kernreactor in Dimona niet sluit, dat zij deze dan gaan vernietigen. Hij hield zijn toehoorders voor dat Hezbollah over veel vernietigingswapens beschikt om die taak uit te voeren. Dreig maar door. Wie Israël vloekt ontvangt geen zegen!!

Door ziekte kan een echtpaar in mei niet met ons mee op studie-ontdekkingsreis. Het betreft de reis van 17-26 mei '17 waarin de herinnering van 50 jaar éénheid van Jeruzalem wordt gevierd met ook twee overnachtingen in Eilat. Varen op de Rode zee, Timna park, Hebron, Night Spectaculair show in Jeruzalem en tevens de visual reality show over de Tempel van Herodus (adembenemend....). Bezoeken aan oud Shilo en Neve Tsuf en veel meer. Informatie bij Studiehuis Reshiet. 10 dagen volledig verzorgd voor €1345,- p.p.

Rectificatie: De busverbinding Jeruzalem-Ben Gurion, die dag en nacht zal rijden behalve op shabat, is nr 485 ipv 486, zoals een oplettende lezer ons mailde.



€ 29.50 : www.studiehuisreshiet.nl

Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live vanuit Israel. Neem contact op.

De Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' wordt in acht seminars gegeven te:

Ouddorp in 2017 op maandagavonden van 19.30-21.30 uur. Deze cursus is al gestart maar u kunt er nu nog bij.

Data 30 jan; 13 feb; 20 feb; 13 mrt; 27 mrt; 10 april; 24 apr; 08 mei, docente Mw. C. de Ronde.

- **Naaldwijk** wordt 's-Gravenzande

Data: maandagavonden: 4 en 18 september; 2 en 23 oktober; 6 en 20 november en als laatste 4 en 18 december 2017. Van Lennepstraat 39, inloop 19:30. Docente: Mw. C. de Ronde: 0186-602489.

Arnhem en Zwolle

Deze cursussen zijn al halverwege.

Op verzoek live vanuit Israel via Skype.

info@studiehuisreshiet.nl

Bijzonder nieuws was er ook want ongeveer honderd leden van de Bnei Menashe op aliyah vanuit India kwamen. De groep bestaat in totaal uit ongeveer tienduizend leden en zij beweren afstammelingen te zijn van een verloren Israel stam. Sinds dertig jaar praktiseren zij het jodendom in India. DNA-onderzoek bevestigde echter dat zij amper genetische connecties hebben met de oude MO bevolking. Het opperrabinaat accepteerde hun joodszijn na een bekeringsritueel. De Bnei Menashe gaan zich settelen bij al eerder op aliyah gekomen stamleden, in Natseret Ilit ('Nazaret Boven'). Intussen zijn er drieduizend van hen overgevlogen. Buruchiem ha'baiem-welkom zij die komen.

Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?

Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of ... het 2.5 maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of

via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

lehitraot en todah!

Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar reizen naar Israel.

www.resetisrael.com



Parasha Jitro: Exodus 18-21 ,Haftara: Jesaja 6:1-7:6, 9:6-7 en Mat.5:8-20.

De vorige parasha eindigde met de tekst dat er van geslacht tot geslacht een strijd zal zijn met Amalek. Amalek belaagde Israëls achterhoede in de woestijn. Zij durfden niet rechtstreeks de confrontatie aan met de sterkere mannen, maar hadden het voorzien op de vrouwen en hun kwetsbare kinderen. Opvallend is dat er in de tekst staat dat het om een continue oorlog van JHWH tegen Amalek gaat (Ex. 17: 16). Tot op de dag van vandaag vecht Israel tegen de nog steeds bestaande 'geest' en nakomelingen van Amalek. Zij zijn herkenbaar als Jodenhaters en mensen die Israel wenselijk te vernietigen. Psalm 83 vers 4 en 5 spreekt over dezelfde haatdragers, de vijanden van Adonai, die Israel willen vernietigen: 'laat ons hen verdelgen... zij beraadslagen tegen U... opdat niet meer aan de naam Israel gedacht worde'... Nog dagelijks predikt men op vele plaatsen de haat tegen Israel.

Jitro (niet Jetro) daarentegen, een priester uit Midjan (het noorden van het huidige Saudi Arabië) had wél ontzag voor de God van de Israëlieten. Als schoonvader van Moshe zal hij hebben gehoord en geleerd over Adonai. Er zijn commentaren die menen dat Jitro een afstammeling is van Ketura, Abraham's vrouw na de dood van Sarah, en zodoende ook wist Wie de Heilige Adonai was.

Hoe dan ook, Jitro komt na de strijd met Amalek op bezoek en geeft Moshe o.a. geweldige management adviezen. Om een burn-out te voorkomen moeten we leren delegeren en overdragen, hoe wijs!

De parasha verhaalt de bijzondere ontmoeting tussen Adonai en zijn geliefde volk. Op Shabhuoth (Wekenfeest) lezen we ook delen van deze parasha. Adonai had het volk niet uitgeleid om als een 'vrijgezellig volk' voort te bestaan. Nee, zo had Adonai tegen Moshe gezegd bij de brandende struik: zij zouden Hem gaan dienen op 'deze' Berg (Ex.3:12) . Er voltrekt zich a.h.w. een huwelijk, een verbond, tussen Adonai en Israel. Zij zien de rokende berg, zien de Stem en horen de shofar. Adonai is een Levend Woord en hoe we ons het 'zien van de Stem' (קול-kol) moeten voorstellen is wat apart voor ons idee, maar zo staat het er wel in het Hebreeuws! Helaas maken vertalers er iets heel anders van.

Het verbond bekrachtigt Adonai met een geschreven document: de Tien Woorden. De hele wereld herkent deze basisregels voor een gezonde en rechtvaardige samenleving. Het is de Torah (Onderwijzing) in de dop (in de knop). Er gaat een mooi taaltheologisch verhaal over de eerste letter van deze Tien Woorden: De Hebreeuwse Bijbel begint niet met de eerste letter van het Aleph-Beth, de Aleph, maar met de Beth ב , de tweede letter van het Hebreeuwse Alfabet: bereshiet בראשית 'met de Eersteling schiep Adonai...'. Beth betekent huis en de Schepping is Zijn huis en zo ook de Bijbel waarin Hij woont. Daarom mocht de Bijbel van Adonai met de 'b' beginnen. De eerste letter, de Aleph, was daar ontevreden over, maar Adonai gaf de Aleph voorrang op een andere plek: het werd wel de eerste letter van de Tien Woorden: א Ik ben de HEERE uw God.., אנכי Anochi .

Heel het volk was getuige van de gebeurtenissen bij de berg, een herinnering voor eeuwig. Volgens de overlevering zijn alle huidige mensen die met het volk verbonden zijn, als 'in de knop' aanwezig geweest met de aanwezigen van toen. Wij menen dat ook zij, die door het geloof in Jehoshua Messias zaad van Abraham zijn, daarbij mogen horen.

In Mattheus 5: 17 zegt Jehoshua: 'Meent niet dat Ik gekomen ben om de Torah of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen.' Het woord vervullen is in het Grieks afgeleid van het werkwoord πληρωω, pliro'o (Ik vervul, Ik beman), wat weer komt van het zelfstandig naamwoord πληρης, pliris, vol zijn; bemand worden, wat in het Hebreeuws onder meer betekent: שלם shalem! Shalem betekent onder meer: vol zijn, vervuld zijn, behouden aankomen, veilig zijn, vreedzaam zijn. Denk ook maar aan: de maat is vol. Toen Hij aan het kruis de straf, die voor de mens bestemd was, vervulde riep Hij uiteindelijk uit: 'Het is volbracht,' dit kan ook gelezen worden als: 'De strafmaat is vol: nishlam נשלם!' Nishlam is de passieve vorm van shalem. Van shalem komt shalom שלום, vrede, letterlijk: heelheid. Hij heeft de mens geheeld door als man op aarde te komen, om als het vleesgeworden Woord het kruis te bemannen, Hij manifesteerde Zich als Degene die de plaats van de zondaar inneemt en diens straf te verwerken in Zichzelf als God. De Godsman en Messias, onnavolgbare God, hoe wonderlijk zijn Zijn wegen. We kunnen alleen maar diep dankbaar zijn. Is de Torah door dit gebeuren afgedaan? Volstrekt niet! (Spr. 28:9; Lucas 16:16-17; Hosea 4:6b; Openb. 14:12; Hand. 21:20!; Rom. 3:31). Is de wet van de zondemacht afgedaan? Als het goed is wel, maar dat ligt aan

TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום