

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 10-2-2017  
14-11-5777  
Nummer 75

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'high lights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©  
Yair en Karen Strijker

Shalom שלום  
Bomen planten, dat heeft het Joodse volk de afgelopen 150 jaar intensief gedaan in het gebied wat nu Israel heet. Vooral na 1948 werden miljoenen bomen in de verwaarloosde grond gezet en na 70 jaren kan men zeggen dat Israel op heel wat plaatsen groene 'longen' heeft.

Jaarlijks op toe'bishvat (morgen, maar het wordt vandaag gevierd), trekken velen de natuur in en vooral kinderen planten op deze dag een boom. Bomen zijn wonderlijke scheppingen. Zij stijgen in grootte hoog boven ons uit en gaan onder de grond ook erg diep door. Dikwijls zegt men 'boompje groot, potertje dood' en omdat er geen grotere levende 'wezens' zijn dan bomen vereerden de heidenen bomen en zagen er hun goden in. Ook vandaag de dag bestaat dat heidendom nog volop. In Tenach lezen we dikwijls dat op de hoogten in Israel onreinheden werden verricht onder de lommerijke groene bomen. Er staat ook veel goeds geschreven over bomen. De rechtvaardige, zegt Psalm 1, zal zijn als een boom geplant aan helder water die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt.

We zien uit naar de tijd waarin er water vanuit de Berg van Jeruzalem zal stromen richting de Zoutzee en dat er langs die stroom bomen zullen staan wiens bladeren tot genezing zullen zijn.

Heeft u wel eens een boom ergens geplant of wilt u dat doen in Israel? Dat kan in de moshav Sde Zvi (DutchFarm). Daar kan men zelf planten of het laten doen ([dutchfarm.manager@gmail.com](mailto:dutchfarm.manager@gmail.com))  
Happy Toe'bishvat ©



DutchFarm Moshav Sde Zvi rond 2008.

## Netanyahu en May

Maandag was er een onderonsje tussen die twee op 10 Downing street in Londen. Israel en Engeland zijn bezorgd over de dreigende taal van Iran. Iran bedreigt niet alleen Israel maar ook Europa en de VS. Niet ieder land schrikt daarvan want bv Putin heeft deze week gezegd dat Iran geen terroristische staat is. May benadrukte dat het 100 jaar geleden is dat Engeland het initiatief nam om het Joodse volk een nationaal thuisland te beloven. Helaas speelden zij een dubbele rol en beloofden zij later aan een ander volk ook het één en ander, wat in conflict kwam met eerdere beloften aan het joodse volk... en trokken zij zich in 1948 terug om de kleine Joodse staat aan haar lot over te laten temidden van een zeer vijandig Arabisch gebied. Maar over dat laatste ging het gesprek niet, denken we.... Wel benadrukte May dat Engeland zich houdt aan het Twee-Staten concept. Dat voorstel, wat begin jaren negentig voor de linkse regering Rabin-Peres een oplossing leek, is niet reeel en niet werkbaar. Vooral omdat de Arabische landen geen Joodse Staat kunnen erkennen en nooit terreur hebben afgezworen. Onder de tafel worden wel zakelijke belangen uitgewisseld tussen enige (vooral Soenitische) Arabische landen en Israel. Het gaat echter in en rond Israel om een volledig geestelijke strijd waar we het over hebben. Geen president kan het Israel-Arabieren conflict oplossen. De enige vrouwelijke premier die Israel tot nog toe kende, Golda, meende dat we op eigen kracht kunnen 'overleven,' maar er is meer voor nodig! Er is Er maar Eén Die echt een oplossing kan brengen... Adonai-Meshiach Zelf!



**Strijkernieuws**

**Sams linkervoet herstelt zich voorspoedig en hij kan er bijna weer er op staan (hij had een botje gebroken in zijn kleine teen met basketbal..).**

**Maandag komt er weer een studiegroep en gaan we naast studeren vanuit de grondtekst vooral ook genieten van het land. De Israelische anemonen (kalaniot) staan nu overal in bloei.**

Lijkt op de klaproos maar bloeit langer en is een echte anemoon.

**Hamas en ISvuur**

**Maandagochtend werd er vanuit Gaza een raket op Israel afgeschoten. Woensdag schoot IS vier projectielen af op de badplaats Eilat. Drie werden onderschept door de Iron Dome en één viel in open gebied. Natuurlijk ging het alarm in die regio af en kregen velen even de schrik in de benen. Israel reageerde kordaat en heeft enkele dagen medere doelen van Hamas bestookt. IS krijgt ook nog wel de kous op de kop. Dat zal ze dan leren, denk je. Maar de vraag is of dat echt zo is want de vijanden blijven dreigen en zeggen tegen de wereld: zie je nou wel hoe agressief Israel is dat zij ons zo hard aanvallen...**

**Turken**

**Dat de band met Turkije is aangehaald merkten we deze week. Enige zeer hoge Turkse topmannen kwamen hier op bezoek om zaken te bespreken met Israel. Dit was voor het eerst sinds zeven jaar.**

**Goed nieuws: het waterpeil van het meer van Tiberias (de Kineret) stijgt nu dagelijks met 0.5 centimeter per dag.**

**Van de week is het 10 km lange grenshek ten zuiden van Hebron eindelijk voltooid.**

**Terroristen kunnen nu niet meer zo gemakkelijk de grens over. Toch komen er dagelijks nog duizenden Arabieren illegaal in Israel werken....**

**De reguleringswet**

Maandag werd in de Knesset de reguleringswet aangenomen. Dit houdt in dat settlements, die ooit met steun van de regering gebouwd zijn, niet ontruimd kunnen worden.

Vierduizend huizen worden hierdoor gelegaliseerd. Dorpjes die de afgelopen 50 jaar gebouwd zouden zijn op Arabisch gebied, zonder dat men dat van te voren wist en dat aangegeven was, mogen ook blijven bestaan. Indien een eigenaar zich zou melden dan krijgt deze een 125% vergoeding van de grondwaarde.

Het zal niet meer gebeuren, zoals vorige week bij Amona, dat een heel dorp verwoest gaat worden. Na 20 jaar kwam een Arabier zich melden dat de kale berg waarop Amona stond, van hem was en besloot het hogergerechtshof tot ontruiming. Dit hof kan alsnog ook in de toekomst de reguleringswet tegenhouden! Links, Arabisch Israel en 'most of the world' (niet de VS) zijn niet blij met deze reguleringswet en zien het als een torpederen van een mogelijke Twee-Statens oplossing. Is het niet eerder het voortzetten van de beloften van Gods Woord dat het Harteland (Samaria-Judea), ook weer onder het bestuur van Israels God moet komen en niet onder die van een andere god?? De 'gebieden' moeten o.i. nooit weggegeven worden! Wanneer het opnieuw afgepakt zou worden door de vijand is dat een andere zaak, dat zou vreselijk zijn, maar zelf weggeven.. NOOIT! Israel heeft alle juridische rechten om te blijven in wat de wereld 'bezet gebied' noemt. Het is juist bevrijd! Het Harteland zou ook heel geschikt zijn voor een thuisplek van de volkeren die samen met Israel willen leren aangaande Zijn Onderwijzing, Taal en Levensstijl, zoals Ruth zei: 'uw God is mijn God en uw volk is mijn volk.'

**Over baby neushoorn en zwembeesten**

Ach, waarom ook niet eens wat 'kneudel nieuws' in ons meestal politiek-religieuze weekblad...

Israel is blij met de geboorte van een kleine, zgn. breed gelipte 'grootneus.' Deze soort is zeer zeldzaam en er leven nog maar 300 van die soort in het wild. Na 1.5 jaar zwangerschap beviel de oorspronkelijk uit Zuid Afrika gekomen Rihanna van haar eerste kalf. Er zijn nu in totaal 14 neushoorns op de Israëlische 'safari,' vlakbij Tel Aviv.

Over beesten gesproken...vorige week is er een flinke school haaien gesignaleerd bij Hadera (ten zuiden van Haifa). Dat daar soms haaien verschijnen is niet uniek, zie YouTube Hadera sharks, maar het waren er dit keer wel erg veel. Ook was het niet leuk te lezen dat er veel gevaarlijke kwallen waren gesignaleerd voor de Israëlische kusten. Door het Suezkanaal trekken ook dieren de Middellandse zee in die de oorspronkelijk bewoners verjagen.

Direct verschenen er artikelen dat dit profetische signalen zijn. Het kan zo maar zijn, maar het is bovenal 'profetisch' dat het volk Israel weer terug in het land is en dat de hele wereld zich bemoeit met dit kleine stukje aarde. Zijn komst is sowieso spoedig!

De haaien en kwallen zijn in ieder geval weer weg, ze kunnen natuurlijk ook naar de Nederlandse kust zwemmen... ☺

**Busverbinding Jeruzalem-Ben Gurion.**

Vanaf volgende week is er ieder uur, dag en nacht, een busverbinding, nr. 486, die vanaf het Centraal Busstation van Jeruzalem naar vliegveld Ben Gurion rijdt. Een ritje kost 16 shekel, ongeveer €4. Alleen op shabat rust de lijn.



€ 29.50 : [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Ook een cursus in uw gemeente? Kan ook live vanuit Israel. Neem contact op.**

**De Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen'** wordt in acht seminars gegeven te:

**Ouddorp** in 2017 op maandagavonden van 19.30-21.30 uur. Deze cursus is al gestart maar u kunt er nu nog bij.

**Data** 30 jan; 13 feb; 20 feb; 13 mrt; 27 mrt; 10 april; 24 apr; 08 mei, docente Mw. C. de Ronde.

- **Naaldwijk** wordt 's-Gravensande

**Data:** maandagavonden: 4 en 18 september; 2 en 23 oktober; 6 en 20 november en als laatste 4 en 18 december 2017. Van Lennepstraat 39, inloop 19:30. Docente: Mw. C. de Ronde: 0186-602489.

**Arnhem en Zwolle**

Deze cursussen zijn al halverwege.

Op verzoek live vanuit Israel via Skype.

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

De naam Jordaan יַרְדֵּן komt van het Hebreeuwse werkwoord Jarad יָרַד. Jarad betekent 'naar beneden gaan'. Zo stroomt de kleine smalle rivier van het hoge noorden bij de Golan helemaal naar het diepste punt van Israel en de aarde, de Dode Zee. De zeer sterke, in korte tijd, naar beneden gaande rivier ☺

שלוםshalom

**Bid** u mee voor het vinden van een geschikte plek voor ons Gastenhuis in of opnieuw Na'aleh of bv Modieen? We willen zo graag de kinderen op dezelfde school laten en dat gunnen we hen ook.

---

**Wilt u studiehuis Reshiet en onze werkzaamheden steunen?**

**Dat kan door bv eens een studie-ontdekkingsreis te boeken, of... als gast komen, of.. een dagje ons in te huren voor een tour door bv. de 'gebieden', of ... een lekkere lunch of studie-ochtend/dag in ons Gastenhuis te reserveren, of... één van de Alephcursussen in Nederland te volgen, of... een online cursus organiseren in uw huis of gemeente of ... het 2.5 maandelijkse magazine TijdStip of het unieke lesboek Hebreeuws in Zes Dagen te bestellen?**

Giften zijn ook welkom op rek.

NL 03 INGB 00087 25 116 of

via de ANBI (fiscaal aftrekbaar) stichting Ammech Ammi ovv St. Reshiet NL 86 INGB 00045 58 913

**lehitraot en todah!**

---

Vanaf februari komen er nieuwe aanbiedingen voor de najaar reizen naar Israel.

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)



Parasha Beshalach בּשַׁלַּח 'In/met het sturen van..' We lezen Exodus 13:17-17:16. Uit de Haftara lezen we Richteren 4:4-5:31 en uit Openbaring lezen we hoofdstuk 19:1-20:6.

Het is deze shabat ToebiShwat oftewel de 15<sup>e</sup> van de maand Shwat en bomenplantdag.

Deze Parasha begint met de uittocht uit Egypte. God besluit om het volk niet richting de Filistijnen te laten trekken, maar om hen in plaats daarvan een omtrekkende beweging te laten maken richting Schelfzee en wat nu Saoedi Arabië is. De beenderen van Josheeph en hoogstwaarschijnlijk ook die van zijn broers, alsmede van Ephraïm en Manasse worden meegenomen door Moshe, volgens de belofte.

De wolkkolom en de vuurkolom leiden het volk dag en nacht, er is geen rust en men moet doorlopen om het Egyptische leger voor te blijven want opnieuw verhardt God het hart van de pharao (14:8).. We kennen allemaal de geschiedenis: God zaait grote paniek onder de Egyptenaren en zij komen om in het water van de Schelfzee, waar eerder Moshe en zijn volk zomaar tussendoor waren gelopen met de Engel Gods inmiddels achter hen aan in plaats van voor hen uit (14:19).

Later in de geschiedenis zaait God paniek onder de strijdbare mannen van Sisera in de geschiedenis van Debhorah דְּבוֹרָה en Baraq בַּרַק. Debhorah is me er eentje; getrouwd, maar tegelijk profetes van God. Hoe zal haar man daarmee omgaan? We lezen het niet. Ze heeft moed als een leeuwin als ze niet alleen tegen Baraq profeteert dat hij met tienduizend mannen van Zebulon en Naftali de gemene onderdrukker Jabin moet verslaan, maar ook nog zelf met hem meegaat. Waarschijnlijk weet Baraq wel dat dit hem gevraagd zou worden en komt deze opdracht niet voor het eerst bij hem aan want we kunnen het Hebreeuws hier in de vragende vorm lezen: 'Zeg Baraq, heeft de Aanwezige (JHWH), de God Israëls u niet geboden: ga op...?' (Richt. 4:6). Hij heeft waarschijnlijk de eerste opdracht genegeerd want hij durft niet! Hij durft alleen als Debhorah als profetes meegaat. En ze gaat! Wat denkt haar man? Kijkt hij haar misschien hoofdschuddend na? Is hij misschien op het land aan het werk en weet hij hier niet van?

Hoe heeft God paniek gezaaid in deze indrukwekkende geschiedenis? Daar kunnen we iets bij indenken: Baraq is met zijn tienduizend mannen op de berg Thabor en heeft het voordeel van de steilte. Maar er is meer: in Richteren 5:20 zingen Debhorah en Baraq dat de sterren in hun baan meestreden! Wat is daar gebeurd? Stel je eens voor: daar komt Baraq naar beneden gestormd met zijn tienduizend man en op dat moment is er van achter de heuveltop een enorm fel licht te zien dat de troepen van Baraq in een overweldigend helder schijnsel zet. Om je wild te schrikken! Kruisen op dat moment twee planeten elkaar? Dat gebeurt eens in de zoveel jaar en de ster van Bethlehem wordt daarmee weleens vergeleken. In ieder geval jaagt het Sisera zozeer de stuipen op het lijf dat hij er te voet vandoor gaat. Jael doet de rest; verbergt hem in haar tent en drijft een tentpin door zijn slaap. Zoals Debhorah al profeteerde, gaat de eer niet zomaar naar Baraq, maar naar een vrouw. Het volk Israël is weer gered van de onderdrukker, totdat ze weer doen wat kwaad is in de ogen van de Aanwezige....

In Openbaring komt de Koning op Zijn witte paard, Zijn kleding is met bloed geverfd. Hoe komt dit? Het antwoord vinden we in Jesaja 63: uit Bosra komt Hij en Hij treedt de perskuip van Zijn woede helemaal alleen, vindt zelfs niemand om Hem te helpen. Dan biedt Zijn eigen arm Hem hulp en Hij oordeelt de heidenen in een verschrikkelijk oordeel. Vergelijk dit met Ezechiël 36:15 want opnieuw spreekt Hij hier uit waarom hij eerder het hart van de pharao verhardde: "Opdat gijlieden (het volk Israël) weet dat Ik de Aanwezige (JHWH) ben!" (Exodus 10:2). In Ezechiël 36 spreekt Hij dit ook weer uit, maar nu tegen Edom, die Hij keihard oordeelt: "Opdat zij (het volk Israël) weten dat Ik de Aanwezige ben."

Dit laatste oordeel staat nog te gebeuren: God heeft de behoefte om Zijn eigen volk keer op keer te laten weten wie Hij is omdat Hij zielsveel van Zijn volk, Zijn bruid, houdt. Hij noemt hen zelfs Zijn eigen oogappel: wie aan hen komt, die komt aan Hem! Een enorme oorlog breekt uit in Openbaring (vanaf vs. 17) en dat is het einde van de tegenstanders van God. Eindelijk wordt de grote tegenstander, de satan, gebonden en in de afgrond gegooid om na duizend jaar weer voor korte tijd losgelaten te worden. Wie overleden is, staat nog niet op voordat de duizend jaar voorbij zijn (hfst. 20:5-6). Maar degenen die zijn onthoofd om Zijn Naam, die mogen meeregeren met Hem tijdens deze cruciale duizend jaar. Over onthoofdingen lezen en horen we keer op keer in het nieuws; hoe actueel! Hoe feilloos accuraat is Gods Woord!

### TIJDSTIP nr. 30 is verzonden

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.