

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 2-12-2016
2-9-5777
Nummer 65

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, ! שלום nr. 65-סה 2-12-'16
Op pag. 4 de Parasha/Bijbeluitleg

De branden van vorige week waren verwoestend. Honderden verbrande huizen en duizenden hectare bosgrond zwart geblakerd. Verschrikkelijk waren ook de hatelijke opmerkingen, tweets en Facebook discussies over het 'brandende Israel.' Dat vijanden van Israel Palestijnen aanmoedigen om overal vuurtjes aan te steken zodat de Joden uit hun huizen zullen vluchten of, liever nog, verbrand worden, is heel ernstig en vooral ook een pijnlijke herinnering. Het doet denken aan de eeuwenlange periode toen Joden, in met name Europa en Rusland, in hun dorpen opgejaagd werden en in hun huizen en synagogen levend werden verbrand door de vijanden van toen.

De branden waren na 5 dagen, o.a. met hulp van vele buitenlandse brandweerlieden en vliegtuigen geblust. Ons viel op dat zovelen in Nederland, maar ook in Duitsland, de eerste dagen van de vuren via de reguliere media vrijwel van niets wisten.

Dat er onder meer 80.000 mensen moesten worden geëvacueerd, er duizenden hectare bos was verbrand ed. was aanvankelijk geen wereldnieuws, zelfs niet voor een 'bevriend' land als Nederland...?

De branden in de VS, in Tennessee, van deze week, waar 12.000 mensen werden geëvacueerd kreeg wel meteen de aandacht deze week. Israel is natuurlijk maar een klein landje maar haar is onrecht aangedaan, zij werd even in haar voortbestaan bedreigd. Vele branden zijn opzettelijk aangestoken en daar wilde Koenders blijkbaar niet van horen. Geweldig dat Family 7 wel aandacht aan het gebeuren gaf. Kol hakavod, alle eer!



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Regen en onweer na vuur

Ha.. wat een verlichting voor plant, mens en dier. Eindelijk regen deze week en werd het herfstachtige. Sinds het vroege voorjaar viel er zo goed als geen regen. Doordat het water moeilijk de grond inzakt vanwege de kurkdroge aarde, zijn er wel overstromingen die voor problemen zorgen in de berggebieden en de Negev. Meteen heerst er hier en daar ook griep... ook premier Netanyahu moest dinsdag een dagje thuis blijven vanwege een griepje.

Gehacked

Dinsdagavond hackten moslims twee Israelische TV kanalen voor circa 30 seconden. Tijdens een programma verschenen opeens Islamitische heiligdonmen. Op de achtergrond hoorde je Arabische gebeden en zag je beelden van de brand van vorige week. De tekst dat hun god groot is verscheen ook in beeld, in het Hebreeuws.

Beeld van verbrande huizen van vorige week



Strijkernieuws

Toch verhuizen...

Per 1 juli loopt het huurcontract in Na'aleh af. We waren enerzijds verbouwereerd want hadden gehoopt dat we nog een paar jaar konden blijven wonen in het fijne en mooie huis. We geloven echter ook dat er een geschikte nieuwe plaats zal komen. Graag gaan we door met het Gastenhuis. Wanneer we de zaken op de rijtje zetten is het voor de kinderen helemaal niet verkeerd om dichterbij hun scholen te gaan wonen. Ook Shmuel moet vanaf september op school in Modieen en een uur heen en terug is best zwaar (Ruth moet nu iedere dag om 6.15 op...). Wat we hopen is... dat de volgende halte een vaste halte zal worden ☺. Denkt en bidt u mee?

Laatst waren we met een groep in de Hurvasynagoge. We genoten van de toer die we kregen van een wel heel illustere gids. In het dagelijks leven is deze man acteur en hij maakt ook een Joods religieus televisieprogramma. Hij had ons veel te vertellen over de prachtig herbouwde synagoge en vertelde, toen we buiten op de omgang stonden en naar de naastgelegen oude moskee keken, een prachtige geschiedenis over zijn neven. In de jaren zestig nog werd vanaf de minaret van deze moskee de gebedsoproep gedaan en op een dag waren de neven van onze gids dat helemaal zat, slopen de moskee binnen en verwisselden het bandje van de gebedsoproep voor een bandje van de Beatles! Plotseling schalde 'All you need is love' over het Hurvapllein. Sindsdien is er volgens deze gids nooit meer een gebedsoproep gedaan vanaf deze oude moskee. Zo moet je dat dus doen!



Aanvallen op syrisch grondgebied.

De Israel Defense Force viel deze week stellingen van ISIS (hier Dayeesh genoemd) aan. Het zijn reacties op eerdere beschietingen van ISIS vanuit Syrië op soldaten die aan het patrouilleren waren bij de grens. Volgens de Libanese en Syrische inlichtingendienst heeft Israël ook een convooi met wapens, bedoeld voor Hezbollah, aangevallen en beschietingen uitgevoerd op een wapendepot bij Damascus. Israël heeft dat nieuws niet bevestigd.

Vrouwen en het leger

Zowel mannen als vrouwen hebben dienstplicht in het leger. Mannen drie jaar en vrouwen doorgaans twee. Deze week zijn er heftige discussies losgebarsten over het onderwerp gemengde gevechtseenheden. Rabijnen van bijna alle 'gezindten' zijn het er niet mee eens dat mannen en vrouwen, in dezelfde gevechtsgroep, dagen achter elkaar samen in bv. Tanks zitten. De kans is erg groot, stellen zij, dat er dan na negen maanden een 'klein soldaatje' bij zit. Zij beschuldigen linkse politici, die gemengde gevechtsgroepen promoten, ervan dat zij helemaal niet voor vrouwenrechten strijden, maar tegen de Torah.

Luidsprekers

Volgens vele Arabische landen zijn de branden van vorige week de straf van hun god omdat Israël een wet aan wil nemen om Islamluidsprekers, die te luid zijn, te verbieden. Vele joden worden midden in hun slaap gewekt door de irritante oproep voor gebed van de moslims. Wij in Na'aleh slapen daar bijna altijd doorheen maar soms hoor je het wel. Men wil nu dat tussen 23 uur en 7 uur in de ochtend geen luide gebedoproepen worden gedaan. Sommige Imans zijn het er gelukkig mee eens dat dáár waar geluidsoverlast is de luidsprekers zachter worden gezet. Waarom zetten ze geen speciale app in om hun volgelingen te wekken, of sturen ze een sms???

Hulp aan slachtoffers van de branden?

Er zijn verschillende instanties die getroffen en van de brand helpen. Het JNF (Joods nationaal Fonds) helpt al decennia bij de aanplant van bomenparken in Israël. Ook het Chesed Fund steunt direkt. Zij hebben bv ook een Holocaust overlevende uit Beit Meir, die al zijn kunstwerken in vlammen zag opgaan, grotendeels geholpen. U kunt deze organisaties zelf vinden via Google. Er zal ook 'kaf tussen het koren' zitten van organisaties die om geld vragen. Wij kunnen helaas voor niemand garant staan maar vertrouwen het JNF en het Chesed Fund.

In het najaar komen er weer nieuwe reizen naar Israel!



info@studiehuisreshiet.nl

Israelreizen:

www.resetisrael.com

Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse Taal!

Hebreeuws In Zes Dagen
kijk op

www.studiehuisreshiet.nl

Foto zijkant van ons huis in Na'aleh met Floortje en Dodo de kip op de voorgrond



Dat **Belgisch bier** als werelderfgoed wordt aangemerkt door de UNESCO werd deze week breed uitgemeten, maar dat Joden iets met de Tempelberg in Jeruzalem van doen hebben werd afgelopen woensdag met meerderheid van stemmen afgewezen. Zijn ze daar ladderzat?? Van de 193 landen stemden maar liefst 147 tegen Israel. Alle Europese landen stemden tegen Israel. Amerika en Canada zien nog altijd wel de Joodse band met Jeruzalem.

Ieder jaar op 29 november is het een soort 'Palestina dag' in de VN. Men herdenkt dan dat in 1947 een verdelingsplan door de VN werd aangenomen wat voorzag in een verdeling van het land in een Joods en Palestijns deel. De Palestijnen hebben echter nooit ja gezegd tegen enig voorstel. Ze willen de 'hele koek' en wensen totaal geen Joodse entiteit in het midden van de Arabische wereld. In het handvest van de PLO staat nog steeds dat de Joden de zee in moeten. Zowel Arafat als Abbas waren/zijn Holocaust ontkenners.

Met Zijn Hulp zal het niet gebeuren en zo ja... dat de zee dan droog valle en de wonderbare Hand van Israel's God opnieuw zichtbaar wordt voor heel de wereld en het vreedelijk op aarde vanuit het midden van de wereld, vanuit Jeruzalem, groot zal worden, voor altijd! De profeten spraken en spreken ervan. Zo zij het.

AGENDA

De avonden waarin Karen Strijker bij Pillar of Fire in Den Haag spreekt, lopen al aardig vol. Ze gaat spreken over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

Parasha Toledoth, generaties. We lezen Genesis 25:19-28:9. Uit de Haftara lezen we Maleachi 1:1-2:7 en Romeinen 9:1-13.

De Parasha begint met de opsomming van de generaties, daarna vertelt het van Izaäk, die bidt voor zijn vrouw Rebecca omdat zij onvruchtbaar blijkt te zijn. God heeft beloften gedaan aan Abraham, onder meer dat zijn zaad zo talrijk zal zijn als het zand aan de zee en als de sterren aan de hemel. Zo'n belofte komt niet zomaar even tot vervulling; zowel Sarah als Rebecca kampen met onvruchtbaarheid en de geboorten van de zonen moet goed 'bebeden' worden. Echt een geloofstest wat wij in ons persoonlijke leven ook ter harte mogen nemen.

Jacob en Ezau worden geboren, met veel gebonk en geduw want ze vertegenwoordigen twee volken. De oudste zal de jongste dienen. Zo gaat het dan ook; de ruwe Ezau slurpt van de *rode* linzensoep van Jacob, maar niet voordat Jacob hem laat zweren om zijn eerstgeboorterecht aan hem over te dragen. Het kan Ezau niets schelen en na verzadigd te zijn staat hij op en gaat zijns wegs zonder te danken.. *Rood* is in het Hebreeuws adom אדום en Ezau wordt dan ook Edom genoemd als verwijzing naar 'dat rode daar' in Genesis 25:29; hij gaat later wonen in de buurt in Jordanië/Saudi Arabië, niet ver van waar nu Eilat is, in de *rode* bergen van Seir (vgl. ook Ez. 35:1).

Jacob doet zijn naam 'bedrieger' eer aan in de geschiedenis van de eerste zegen, waar zijn moeder hem bekonkelt om zich voor te doen als Ezau. Hij liegt overigens net niet met zijn woorden tegen zijn vader wanneer deze hem vraagt: 'Wie zijt gij, mijn zoon?' Hij antwoordt heel slim: 'Ik ben het; Ezau is uw eerstgeborene,' alsof hij zegt: 'Ik ben het, *maar* Ezau is uw eerstgeborene.' Zijn woorden zijn nog net op het randje, maar zijn handelingen natuurlijk niet! Toch is dit in Gods plan en de vervulling van de profetie: De oudste zal de jongste dienen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

In Maleachi spreekt God: 'Jacob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.' God haat Ezau om de keuzes die hij heeft gemaakt; hij is een wildebras die zich niets aantrekt van God, noch van gebod. Zijn gebied noemt God: 'Landpale der goddeloosheid' en opnieuw verwijzen we hier naar Ezechiël 35 om te lezen wat God hiermee doet. Het is niet mis en we kunnen meteen zien dat dit gebeuren deels nog in de toekomst ligt.

Een heel belangrijk gegeven is hier de keuze die Ezau maakt om te huwen met Mahalath, een dochter van Ismael en om haar zelfs tot hoofdvrouw te maken. Hij heeft meer vrouwen en hij maakt de keuze om deze vrouw te trouwen blijkbaar omdat zijn ouders het ook al niet eens waren met de dochters van de Hethiet, die hij al eerder trouwde. Hij denkt blijkbaar dat hij er goed aan doet door nu een dochter uit zijn eigen familie te trouwen... tot in deze dagen is deze beslissing voelbaar in de wereld: Edom en Ismael zijn een en dezelfde... In Ezechiël 35 is God heel specifiek over wie Edom eigenlijk is: 'Omdat gij zegt: die twee volken en die twee landen (Judea en Samaria) zullen van mij zijn en wij zullen ze erven.' Edom is tegenwoordig diegene die claimt dat het land van God van hen is. Wie zijn dat? Overwegend Arabieren die claimen dat ze nakomelingen van Ismael zijn. Het cirkeltje is rond. Ze zijn niet de enigen die claimen dat Gods Land van hen is, ook het christendom doet een flinke duit in het zakje en daarvan zullen wij ons (als we ons daaraan ook bezondigen) moeten bekeren; het Land Israel is van God Zelf en Hij heeft het aan Zijn volk Israel gegeven als een eeuwige erfenis om er samen met Hem te wonen. Als wij ons netjes gedragen en Zijn volk erkennen als de rechtmatige erven, dan mogen we ook deel uitmaken van deze erfenis (Zie Galaten 3:16), maar dan wel op die voorwaarde dat wij ons netjes gedragen en niet arrogant met het Joodse volk, Gods oogappel, omgaan.

God heeft Ezau gehaat.. Paulus gaat er in Romeinen verder op in: niet iedereen die uit het zaad van Abraham is, is een kind van het geloof, alhoewel elke Israëliet zaad van Abraham is. Paulus claimt dat het gaat om het zaad van Izaäk en stelt daarbij dat God Jacob liefhad en Ezau haatte. Niet gemakkelijk, hoor.... Het blijft een zaak van keuzes maken. De goddeloosheid van Ezau is een ernstige krenking aan God. Goddeloosheid is niet iets van mensen die God *niet* kennen, maar is iets van mensen die God juist *wel* kennen en toch maling hebben aan Zijn geboden, zoals Ezau. Laat het ons allemaal een les zijn..

TIJDSTIP nr. 29 wordt rond 22 december verwacht!

TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN

שבת שלום