

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 28-10-2016
26-7-5776
Nummer 60

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 60-o 28-10 '16.
Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg ☺

Regen, geshem גשם! In Nederland zaten wij er niet op te wachten maar hier in Israel wel, hoor! Sinds maart viel er geen drup, maar eindelijk trokken gistermiddag donkere wolken zich samen en na een paar flinke donderslagen begon het te regenen. Tja... het stelde bij ons in Na'aleh weliswaar niet veel voor maar elders heeft het flink gehoosd. In Eilat werd het vliegveld ontruimd vanwege overstromingen. Na het Loofhuttenfeest voegt men in het 18 gebed (een gebed wat men drie x daags bidt) een strofe toe waarin men Hem vraagt om regen. Bidden werkt, dat weten we allemaal. Soms snap je niet waarom het ene wel en het andere niet of zo langzaam verhoord wordt, maar het is goed om te danken voor datgene wat wij op ons hart hebben. Voor onze wereld en onze kleine persoonlijke wereld. R. Strijker senior zei dikwijls : 'je moet niet janken maar danken' en daar schuilt iets heel moois achter: door de dankzegging halen wij immers Hem naar ons toe. Hij troont op de lofzang van Israel (psalm 22:4).

Dank U voor de regen, dank U voor de dag en dank U voor het goede wat U geeft en gegeven heeft en zult geven en dat het goed komt met de aarde omdat U het beloofd heeft en wij herinneren U aan Uw beloften en dat Uw Koninkrijk spoedig mag doorbreken en zichtbaar wordt voor ieder schepsel!



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Handleiding kidnappen

De Israelische veiligheidsdienst heeft onlangs een document gevonden waarin heel duidelijk, stap voor stap, omschreven staat hoe terroristen Israelische burgers en/of soldaten kunnen kidnappen. Men vermoedt dat de handleiding vooral circuleert in Gaza. Er staat o.a. in dat men burgers moet uitzoeken die ergens alleen staan of rondlopen, bij voorkeur als het donker is. Ze mogen zich niet te dicht bij een politiebureau of camera's bevinden. Een goed moment is bv een dag van regen (☹) of wanneer er een natuurramp is. De potentiële slachtoffers mogen niet al te zwaar zijn zodat de aanvaller hen gemakkelijker kan meeslepen. Je zou bijna van je dieet vallen als je dit zo hoort.....

We hopen dat er veel regen valt deze winter, vooral in de nacht natuurlijk zodat toeristen/gasten overdag genieten van de zon....



Strijker-Shomron Nieuws

De 'Sukkotgroep' is grotendeels weer thuis in Nederland. Een aantal van hen is nog een extra weekje bij ons in Na'aleh. Het was een geweldig mooie en vooral ook super gezellige periode. Verder geen bijzonderheden, behalve dat de scholen weer begonnen zijn en er tot Chanukah (kerstperiode) geen vrije dagen zijn.

Raadsel

De eerste die ons de oplossing van vorige week w.b. de 9 muntjes stuurde was iemand uit Nieuw Lekkerland, mazal tov! Wilt u het antwoord weten... mail dan.

Grap: In een bekend land hebben ze onlangs ontdekt waarom mensen na de vakantie toch zo moe terugkwamen. De mensen weten nu gelukkig eindelijk dat je in een stacaravan ook kunt liggen ☺

AGENDA

A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21^e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

Sabra's zijn weer rijp in deze periode.

**Palestijnse gasten**

Oded Revivi, het hoofd van de Efrat Council had meerdere Palestijnen uit de omgeving Bethlehem uitgenodigd op de thee in zijn succa. Een mooi gebaar en het werd geaccepteerd, maar even daarna arresteerde de Palestijnse Autoriteit vier van hen die uit het dorpje Wadi al-Nes kwamen. De volgende verklaring werd naar buiten gebracht: 'Alle Palestijnen veroordelen het bezoek, en het bezoeken van kolonisten (zoals o.a wij...) is volledig onaanvaardbaar.' Gelukkig werden de mannen niet lang vastgehouden en bemoeide ook Netanyahu zich ermee. Netanyahu gebruikte het incident ook om linkse partijen en organisaties ervan langs te geven. Hij zei: 'Waar zijn nu al die 'human right' groepen?' Nergens te bekennen. Zij zijn schaamtevol stil. Dit zijn dezelfde organisaties die niets zeggen wanneer de Palestijnse Autoriteit salaris geeft aan de families van terroristen, moordenaars verheerlijken en straatnamen naar hen vernoemen. Hun zwijgen nu wat betreft deze sukkabezoeken bewijst dat zij er meer in geïnteresseerd zijn om Israël te beschadigen (bashing) dan dat zij in rechten van de mens geïnteresseerd zijn.'

Terreurtunnels

Deze week kwam er opnieuw een Hamasterrorist om het leven toen hij in een terreurtunnel vanuit Gaza richting Israël aan het werk was. De tunnel stortte in. Natuurlijk wijst men met het beschuldigende vingertje naar Israël. Het Bijbelse spreekwoord geldt hier: wie een kuil graaft voor een ander... valt er zelf in en ja... Israël heeft inderdaad goede technologie in handen om mollen te vangen....

Er staan vele tanks opgesteld vlakbij de Gazastrook voor het geval er calamiteiten ontstaan. Gelukkig is het over het algemeen betrekkelijk rustig.



Vijf dagen Israel €595 Volledig tot in de puntjes verzorgd!

Van 13 t/m vrijdag 17 februari 2017,
directe vlucht, overdag, all-in
langer boeken is mogelijk

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of zonder 'taalknobbel'.

Aan de hand van de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet, leren wij u, in het Land Israel, in vijf dagen van pakweg 2.5 uur per dag niet alleen alle Hebreeuwse letters, maar ook zult u genieten van de mooie 'taalverhalen' en leren spellen en woorden opzoeken in een concordantie.

U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.

Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer al kan het fris in de avonden zijn. De natuur staat dan volop in 'groei en bloei'. Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten en drinken en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.

Er zijn halve dag tripjes gepland naar o.a. Peduel (het zgn. balkon van Israel met een prachtig uitzicht), wandelen over de oude stadsmuren, gesprek met orthodoxe Joden en 'messiaanse' Joden, een wijnproeverij in de Shomron, bezoek van de unieke Shalom Tent in Kvar Ruth (organische tuin en olijvenpers, een initiatief van een Arabier en een Joodse familie), Bethel, Hebron en het graf der aartsvaders en moeders, Het programma kan op verzoek aangepast worden. Er is ook vrije tijd voor studie of iets voor uzelf.

Overnachtingen in het Familiegastehuis van de Strijkers in Na'aleh. Prettige twee persoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer. Mail voor verdere informatie.

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee.

Omdat we vroeg boeken kan deze reis zo goedkoop worden aangeboden daarom:

Graag spoedig reageren i.v.m. beperkte beschikbaarheid van tickets voor deze reis.



info@studiehuisreshiet.nl

Even heerlijk eruit, naar de zon en de bijzondere Israelische anemonen in de woestijn en de amandelbomen zien bloeien? Mail voor verdere informatie of kijk op www.resetisrael.com

Hash en de rabbi

In Israel wordt steeds meer medicinale hash gekweekt. Men zet het in als pijnbestrijder. Rabijnen zijn het nu met elkaar eens dat wanneer de dokter het voorschrijft hash gebruikt mag worden... de bijwerkingen van zware medicijnen zouden veel erger zijn dan de bijwerkingen van hash. Eh, uche uche, nou.... 'peace men' ☺.

Pesach Israelreis van 6 t/m 13 april Overnachten op de bergen van Efraim in Na'aleh, Samaria/Judea

€ 1185, volledig goed verzorgd, all-in!

Shalom! Graag vieren wij, van Studiehuis Reshiet, met U het komende Pesachfeest in het mooie Na'aleh (Judea/Samaria). We zijn nog aan het werven voor deze bijzondere reis en hebben een 'in principe programma' voor u samengesteld.

Directe vluchten Amsterdam-Tel Aviv. Heenreis is een ochtendvlucht en de terugreis een middagvlucht. Duur van de vlucht is circa 4,15 uur. Bij de studies gaat het er om dat wij vanuit de Hebreeuwse grondtekst woordstudies verzorgen vanuit o.a. diverse Psalmen. U hoeft hiervoor geen voorkennis te hebben van Hebreeuws. De studies worden, zeggen velen, ervaren als 'manna voor de ziel' ☺

6 april: aankomst in Na'ale om pakweg 14.00u. We eten de welkomstaaltijd, maken kennis met elkaar, rusten even en later op de middag maken we een uitstap naar Peduel, het zgn. 'balkon van Israel' met een adembenemend uitzicht. Daarna heerlijk uitgebreid eten, drinken en slapen in Na'aleh.

7 april, vrijdag: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek Shiloh en Bethel en vervolgens naar Jeruzalem om het begin van de shabat bij te wonen bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in het familiehuis in Na'aleh.

8 april, shabat: Eind van de ochtend een dienst in het mooie messiaanse dorpje Jad Hashmonah, het oude Emmaus bezoeken en genieten van de shabatsrust.

9 april, zondag: vroege wandeling (evt. proclamatie) over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski. Indien mogelijk bezoek aan Zvi Eyal, shoah overlevende en vrije tijd om in het nieuw Jeruzalem rond te wandelen. Evt. met elkaar het Gush Katief museum bezoeken en de Joodse markt, de maganeh Jehudah. We eten ergens een lekkere shoarma of falafel en bezoeken daarna de schitterende Night spectacular lichtshow in de Tower of David..

10 april, maandag: bezoek Hebron, graf van de aartsvaders en moeders en daarna, voor wie wil, helpen met de voorbereidingen voor de speciale seideravond. Karen geeft tips en aanwijzingen hoe je de speciale gerechten kan maken voor de Pesachavond. Tegen de avond begint Pesach.

11 april, dinsdag: na het Pesachontbijt een studie en gemeenschappelijke dienst over Pesach en de tijd waarin wij dit mogen beleven. In de middag een bezoek aan Modieen, plaats van de Makkabeers.

12 april, woensdag: Na de ochtendstudie naar Ein Gedi bij de Dode Zee en naar Qasr alYahud, de plaats waar Israel onder Jozua het land Kanaan binnentrok en o.a Elia ten hemel voer met de vuurwagen. In de avond een gezellige afsluiting van de Pesachreis,

Terugvlucht donderdagmiddag 13 april, 10 kilo handbagage, 20 kilo kofferbagage. Excl reis/annuleringsverzekering op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag voor een 1-persoonskamer. Beperkte beschikbaarheid!

Kent u ook eventuele geïnteresseerden?

Parasha Bereshith, in het begin. We lezen Genesis 1:1-6:8; uit de Haftarah lezen we Jesaja 42:5-43:10 en we lezen Openbaringen 22:6-21.

Er staat zoveel verborgen moois in deze Parasha! Om te beginnen het allereerste woord van de Bijbel: bereshith בְּרֵשִׁית wat men kan lezen als: *In het begin*, maar ook onder meer als: *Met de Eersteling* schiep God de hemel en de aarde. Wel, Wie is dan die Eersteling? Vergelijk maar met Johannes 1:1 waar staat: ‘In den beginne was het Woord en het Woord was met God en het Woord was God.’ De Eersteling is onze Messias, de Aleph, Die de Voortrekker is van Zijn volk; Degene Die over Zichzelf heeft gezegd: ‘Ik ben de Aleph א en Ik ben de Taw ת, de *Eerste* en de *Laatste* (Openbaringen 22:13); Aleph א is de eerste letter van het Hebreeuwse Alephbeth en betekent *Eersteling, Koploper, Voortrekker* en staat voor *God Zelf* en de Taw ת betekent *teken, kruisteken*. Wat zei Hij dus eigenlijk cryptisch met deze woorden: *Ik ben God en Ik heb mezelf overgegeven aan het kruis voor jullie*. Hoe diepzinnig! In de Griekse vertaling die wij te lezen krijgen valt deze diepzinnigheid geheel weg..

Een andere diepzinnigheid die we in de vertaling niet terugvinden is het ontbreken van het koppelwerkwoordje *is* in de Hebreeuwse taal. Als we willen zeggen ‘Abraham *is* oud’ dan zeggen we in het Hebreeuws: ‘Abraham oud.’ Echter, in het Nederlands kunnen we niet zonder dit kleine koppelwerkwoordje en wat blijkt? Overal waar het werkwoord Hajah היה wordt gebruikt in het Hebreeuws, daar wordt dit vertaald met het woordje *is*. Maar het werkwoord hajah היה is niets minder dan het werkwoord waarvan de Naam van God: JHWH יהוה is afgeleid en dit betekent *geschieden, aanwezig zijn*. Wat kunnen we dan stellen? Dat waar in onze vertaling God sprak: ‘Er *zij* licht (*zij* is een vervoeging van *is*)’ er in werkelijkheid staat: ‘Er *geschiede* licht!’ Anders gezegd: ‘Er *Gode* licht!’ Wanneer sprak Hij deze woorden? Op de eerste dag! Wanneer schiep Hij het licht van zon, maan en sterren? Pas op de vierde dag! Dus welk licht sprak hij tot aanschijn op deze eerste dag? Zichzelf! In Openbaringen 22:5 zien we ook dit gegeven terug wanneer er staat dat het licht van de zon niet meer nodig is omdat Hijzelf ons verlicht. Hoe geweldig is Hij!

De aarde nu *was* woest en ledig, zegt onze vertaling. Nee hoor, de grondtekst zegt: De aarde *geschiedde* woest en ledig, de aarde *Gode* woest en ledig, God Zelf heeft de aarde dus woest en ledig *gemaakt*, dat is niet zomaar gebeurd. De term woest en ledig komt maar drie keer voor in de Bijbel en in de twee andere gevallen (in Jeremia) heeft Hij dit Zelf zo gedaan, heeft Hij de boel omgekeerd, omgegooid als antwoord op zonde. Het kan heel goed betekenen dat we niet in een schepping, maar in een *herscheping* leven. In het Jodendom is deze gedachte algemeen geaccepteerd. In Jesaja zien we dit gegeven terug van een God, Die erg boos is op Zijn zondige volk, maar Die Zich toch weer keert tot Zijn volk en hen Zijn getuigen noemt. Hoe nodig is het dat wij Hebreeuws gaan leren lezen omdat de vertalingen dit soort juweeltjes geheel weg vertalen, zonde toch? Kijk voor meer informatie over deze dingen in onze Alephcursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen.’

www.studiehuisreshiet.nl

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na’aleh. Prettige kamers, lekker en ‘gevuuld’ ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van