

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 7-10-2016
5-7-5776
Nummer 57

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 57-תז 7-10 '16.
Een tikfout is snel gemaakt... Afgelopen zondagavond begon 5777 maar er stond in de laatste vanuit Shomron maandagvond 2 september. Helemaal 'fout' was het niet want zowel zondagavond als maandagavond waren in Israel Jom Teruah-dagen. In de volksmond Rosh haShanah genoemd. Dagen waarop de shofar werd geblazen. De dagen tussen Jom Teruah en Jom HaKipurim (Grote Verzoendag) worden de ontzagwekkende dagen genoemd. Het zijn de dagen tussen deze twee speciale gedenkdagen. God Zelf heeft ooit de Gedenkdagen geboden voor ten eerste het volk Israel, maar ook voor hen daarmee verbonden en voor wie bij hen in het land woont. Ooit zullen deze dagen voor de gehele mensheid als Zijn moadiem, Zijn gedenkdagen, beleden worden en dan zal iedere knie zich buigen voor de Koning van Israel. De Koning van wie wij geloven dat Hij ook verschenen is in Jehoshua. Tot en met Jom Hakipurim lezen we dagelijks het Avinu Malkenu: 'Onze vader, onze Koning.' Het is een bijzonder verootmoedigingsgebed. We vragen dagelijks: "Wilt u ons vergeven voor onze schuld," maar in deze dagen is het een collectief gebeuren. Wij als volk vragen Hem om vergeving en kwijtschelding. Met Pesach is het een individueel vergeven van Adonai naar ons toe, hoeven we niets voor te doen: Hij draagt de zonden weg. Bij Jom haKipurim belijden en spreken we gezamenlijk de zonden uit. Dat Hij het wegdrage!



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg ☺

Sderot

Woensdagochtend en donderdag schrok het grensplaatsje Sderot even op omdat het luchtalarm afging. Een raket vanuit Gaza viel midden in een woonwijk op straat, tegenover een school. Er waren geen militaire doelen in de buurt dus de aanval was geheel willekeurig bedoeld om Israëliërs te doden, te verwonden en schrik aan te jagen. Hamas beweerde er niets mee te maken hebben en dat is deels zo want een Salafistengroep die verbonden is met IS nam de verantwoordelijkheid op zich. Israel heeft niets aan dit Hamasgeklets en reageerde steeds met aanvallen op doelstellingen van Hamas in de Gazastrook. Er vielen hierbij geen doden. Israel redeneert als volgt: Hamas heeft het bestuur van de strip in handen en is daarom verantwoordelijk en moet maar zorgen dat die Salafisten onder de duim worden gehouden.

F16

Bij terugkeer van de Israelische bommenwerpers vloog bij de landing een F16 in brand en daarbij kwam helaas de piloot, Ohad Cohen, om het leven. Er zijn in de afgelopen jaren zeker 5 van zulke gevechtsvliegtuigen in Israel gecrasht.

Strijker-Shomron Nieuws

Arme Ruth... ze liep maandagavond bij ons in huis de marmeren trap op en struikelde op een trede. Het resultaat was een diepe snijwond onder haar knie. Er kwam niet eens bloed uit. Karen is met haar naar de artsenpost gegaan, maar omdat het een feestavond was waren er toch minder artsen beschikbaar en de wachtrij erg lang. Ze hebben er vier uur moeten wachten en waren pas tegen 23.30 thuis. Nu loopt ze wat mank maar stoer als ze is klaagt ze niet. Donderdag de 13e mogen de 5 hechtingen eruit...

Yair is nu een paar dagen in Nederland i.v.m. de verjaardag van zijn moeder, die 90 wordt. Ook Tamar (zus van Yair) en Uzi (zwager) zijn uit Israel speciaal overgekomen. Dat zij nog lang moge leven maar helaas is haar gezondheid niet al te best.

Grap uit Apeldoorn:

Een lifter rijdt mee met een vrachtwagen. De chauffeur slaat steeds met een hamer op de cabine achter hem. "Waarom doet u dat," vraagt de lifter. "Tja," zegt de chauffeur... "ik heb een tien tons vracht-wagen en vervoer 15 ton duiven... dus een groot deel moet steeds blijven vliegen..." ☺

Kale maar imposante bergen vlakbij Qumran waar de Dode Zee rollen zijn gevonden.

**AGENDA**

A.s. januari spreekt Karen Strijker een aantal avonden bij Pillar of Fire in Den Haag over de Psalmen vanuit het Hebreeuws: donderdag de 19e Psalm 83; vrijdag de 20ste inleiding Shabat met maaltijd; zaterdag de 21^e 's-ochtends spreekbeurt over Psalm 58 in de dienst van gemeente Shamar en zondag de 22ste als laatste Psalm 2. U kunt de hele serie volgen of u kunt een gedeelte volgen; elke avond heeft een eigen thema. U bent van harte welkom! Geef u graag van tevoren even op bij ons. Wij geven u dan informatie over tijden en precieze locatie, aanbevolen!

Flottila

De wereld blijft maar bootjes sturen om aandacht te vragen voor Gaza. Deze week hield de Israelische kustwacht een schip met alleen vrouwen aan en sleepte het naar Asdod.

Alsof Gaza de beroerste plek ter wereld is. Deels ligt het gebied in puin, maar opzettelijk wordt er niets aan gedaan om het op te bouwen ondanks de enorme ladingen bouwmaterialen die Israel dagelijks toelaat richting Gaza. Veel producten gaan via de havenstad Asdod rechtstreeks naar Gaza maar Israel wil wel weten wat er Gaza binnenkomt! Met de bouwmaterialen bouwen de gazanen op bevel van Hamas liever terreurtunnels. Aan de Egyptische kant van de Gazastrook zijn de grenzen vaak dicht maar niet aan Israels kant. Enorme hoeveelheden voedsel komen er binnen en de winkels zijn er vol. Op Google Earth kun je ook zien dat er genoeg open ruimte is in die strook, maar men wil ieder laten geloven dat het overbevolkt is. Een leugen! Er zijn ook hele luxe winkel malls en luxe hotels, een olympisch zwembad en noem maar op. Plaatjes daarvan laat Hamas doorgaans niet zien.

Arabische condoleances

Het is mooi dat er ook officiële condoleances zijn binnengekomen voor de familie van Shimon Peres van o.a. Israelische Arabieren. De Joint Arabische Partij stuurde opzettelijk geen afgevaardigden naar de begrafenis van Peres. Meerdere Arabieren voelen zich tekort gedaan door deze partij en namen het initiatief om zelf de familie Peres in deze week van rouw (Shives zitten) de familie te bezoeken.

39

Op 1 oktober maakte men in Israel de balans op na een jaar 'Jeruzalem-Intifadah.' De eerste 4 maanden vielen de meeste doden, daarna werd het rustiger maar de Arabische 'lone wolfs' bleven vooral politieagenten en soldaten onverwachts aanvallen. Aan de Joods-Israelische kant vielen 39 doden en in totaal waren er 334 aanvallen.

Wat een Oma

De oma van prins Charles, Alice of Battenberg, ligt sinds 1988 begraven in Jeruzalem, op de Olijfberg. Men noemde haar de prinses van Denemarken en Griekenland; tijdens WO11 woonde zij in Athene en bood zij hulp en onderdak aan Griekse Joden. Omdat de Olijfberg in Oost Jeruzalem ligt is het bezoek ietwat stilletjes en 'stiekem' verlopen...

Ook voor U geschikt!

Korte, Toegankelijke, Inspirerende, Unieke Hebreeuwse Taal- en ontdekkingsreis naar Israel.

**Vijf dagen Israel voor maar €595
Volledig tot in de puntjes verzorgd!**

**Van 13 t/m vrijdag 17 februari '17
directe vlucht (4.5 uur), overdag, all in
langer boeken is mogelijk**

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of zonder 'taalknobbel'.

Aan de hand van de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet, leren wij u, in het Land Israel, in vijf dagen van pakweg 2.5 uur per dag niet alleen alle Hebreeuwse letters, maar ook zult u genieten van de mooie 'taalverhalen' en leren spellen en woorden opzoeken in een concordantie.
U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.

Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer al kan het fris in de avonden zijn. De natuur staat dan volop in 'groei en bloei'. Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten en drinken en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.

Er zijn halve dag tripjes gepland naar o.a. Peduel (het zgn. balkon van Israel met een prachtig uitzicht), wandelen over de oude stadsmuren, gesprek met orthodoxe Joden en 'messiaanse' Joden, een wijnproeverij in de Shomron, bezoek van de unieke Shalom Tent in Kvar Ruth (organische tuin en olijvenpers, een initiatief van een Arabier en een Joodse familie), Bethel, Hebron en het graf der aartsvaders en moeders, Het programma kan op verzoek aangepast worden. Er is ook vrije tijd voor studie of iets voor uzelf.

Overnachtingen in het Familiegastehuis van de Strijkers in Na'aleh. Prettige twee persoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer. Mail voor verdere informatie.

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee. Omdat we vroeg boeken kan deze reis zo goedkoop worden aangeboden daarom:

Graag spoedig reageren i.v.m. beperkte beschikbaarheid van tickets voor deze reis.

info@studiehuisreshiet.nl

Israel-Samaria

Zes dagen naar Israel voor maar €595 all-in!
Van woensdag 1- 6 februari 2017.
Directe vlucht overdag.

Even heerlijk eruit, naar de zon en de bijzondere Israelische anemonen in de woestijn en de amandelbomen zien bloeien? Mail voor verdere informatie of kijk op www.resetisrael.com

Chanukahreis in de 'kerstvakantie'.

Van 21 t/m 26 december
vluchten rechtstreeks en overdag
€685,

Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging v.d. wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abraham was Ben Ik.' In de wintertijd werden geen volkstellingen gehouden. Is 25 dec wel Zijn geboortedag? Hoe dan ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van de MensenZoon op aarde is een geweldig feit!!

U bent hartelijk welkom om in die periode in het Land te zijn waar de 'broodbak' van het Christendom ooit stond en om samen met ons en Israëliërs het Chanukah-Herinningsfeest te vieren (Joh 10:22). Ook Jehoshua vierde Chanukah!

ZES DAGEN voor slechts €685 inclusief directe vlucht en alles wat u nodig heeft: overnachtingen in ons mooie Gastehuis in Na'aleh in de Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal, unieke tripjes naar o.a Jeruzalem, Dode Zee, Graf onzer aartsvaders en moeders in Hebron (Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Verder een bezoek aan Shilo, Peduel, Bethel, oud Modieen, Kfar Ruth. Op verzoek kunnen we aanpassingen aanbrengen.

Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet.

Info: info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281

Wilt u mee? Wacht u dan niet te lang met boeken want de tickets worden steeds duurder.....op basis van een twee-persoonskamer.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.



De Parasha voor deze week is וילך Wajelekh, *en hij ging*. We lezen Deuteronomium 31:1-30; uit de Haftara lezen we Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27 en Micha 7:18-20 en dan nog Romeinen 10:1-17. Deze Shabat is het Shabat Shuva, de Shabat van de inkeer, de bekering. In de komende week; aanstaande dinsdagavond breekt de Grote Verzoendag, Jom Kipur aan, waarop men collectieve schuld belijdt. Het mooie van Grote Verzoendag is juist de nadruk op het collectieve; elke dag kunnen we onze overtredingen belijden voor God en wil Hij ons vergeven, maar op Grote Verzoendag bidden we voor elkaar en belijden we tezamen, zoals Daniel, die zelf niet had gezondigd maar toch beleed: “WIJ hebben gezondigd!” Daar gaat het deze dag om, om de volkszonden, de gemeenschapszonden. Wat fijn dat we het nieuwe jaar 5777 op deze manier mogen beginnen: met inkeer en bekering om zo rein voor God geplaatst te mogen worden, want Hij is een vergevend God, Die Zelf onze zonden op Zich nam.

כבש shokhebh *slapen, liggen*, dat is wat God aan Mozes belooft in Deut. 31:16, dat hij zal gaan slapen bij zijn voorvaderen terwijl Jozua, een voorgestalte van onze Messias, het volk in het Beloofde Land zal leiden. Het is mooi geweest voor משה Moshe/Mozes en het is profetisch dat juist יהושע Jehoshua/Jozua het volk inleidt want hij is de zoon van Nun, de bevrijder en Jehoshua onze Messias is ook de Zoon van Nun, onze Bevrijdende God. In de Bijbel staat niets toevallig!

God voorzegt al aan Moshe dat het volk zal wegheereren van Hem. En toch blijft Hij trouw, Hosea, Joel, Micha en Paulus spreken van de onvoorstelbare vergevingsgezindheid van God, Die zijn ontrouwe volk vergeeft. *Vergeven* is het Hebreeuwse woord salach סלח wat woordverband heeft met het woord salah סלה, wat *verwerpen* betekent. God *vergeeft* steeds opnieuw in plaats van te *verwerpen*. Helaas blijven veel christenen denken dat God Zijn volk wel heeft verworpen, echter, als we deze Parasha bestuderen dan zien we dat hier in het geheel geen sprake van is; integendeel, God is en blijft Zijn ontrouwe volk trouw.

Wat mogen we blij zijn met Jom Kipur, met deze dag van Grote Verzoening, dat we voor elkaar als volk mogen bidden en samen zonden mogen belijden. Zoals Micha het uitdrukte, gooien we letterlijk stukjes brood in het water, zodat het zinkt, weg uit ons gezichtsveld, om aan te geven dat de zonden nu werkelijk verleden tijd zijn. Corrie ten Boom zei erbij: “En zet er een bordje bij: Verboden te vissen!” En zo is dat, wij wensen u een prachtige Grote Verzoendag met een geweldig Loofhuttenfeest in het verschiet, waarin alles wijst op Hem, Die terugkomt om Zijn volk in Zijn Beloofde Land tot Koning te zijn! Wij mogen daarbij horen.



Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is in de maak...nog even....

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van