

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 30-9-2016
27-6-5776
Nummer 56

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Na'aleh, nr. 56-11 30 september '16

Shanah tova! Goed jaar gewenst!

Maandagavond 2 september wordt wereldwijd in de synagogen op de shofar geblazen. De komende nieuwe maand, de zevende, is een speciale Feestmaand en deze begint met de 'Dag van de Shofar/Bazuin.'

De shofar, vaak in de vorm van de gebogen ramshoorn, is een oeroud blaasinstrument en wordt binnen het Bijbelse geloof alleen ingezet op speciale, serieuze momenten en geblazen door daarvoor aangewezen/opgeleide personen. Het is Bijbels gezien geen 'trompettoeter' of een instrument om vaak op te blazen, maar een instrument wat men ook vandaag de dag nog binnen het Jodendom alleen gebruikt op bijzondere of heilige momenten.

Komende maandagavond is het de bedoeling dat de indringende tonen onze 'zielesnaren' zullen raken en ons tot inkeer zullen brengen.

Dat wij ons bekeren tot de Ene ware God van hemel en aarde!

In Hem is onze Bevrijding (en Bevrijder), onze Jehoshua! Op de shofar blies men wanneer er een koning werd gekroond, bij een nieuwe maand of wanneer de oorlog werd gevoerd.

Jozua gebruikte de ramshoorn om schrik in te blazen bij een vijandig leger. De muren van Jericho konden ook niet op tegen het geluid van de Shofar. De Stem van God wordt immers vergeleken met Shofargeluid en in Ex. 20:8 werd in de woestijn de shofar gehoord.

Dat Hij spoedig weer moge verschijnen onder shofargeluid. Dit jaar!

Als de Mashiach verschijnt zal de shofar/bazuin gehoord worden!

Shanah tobha oe metoekah, Een goed en zoet jaar gewenst voor u allemaal!

Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg ☺



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Peres 1923-2016

Israel rouwt deze week om het heengaan van de 93 jarige Shimon Peres. Vandaag is de begrafenis, de 'halewajah', en vele 'groten der wereld' zoals Obama, de Clintons, prinses Beatrix, prins Charles, Ban ki Moon, Rutte en vele anderen worden verwacht te arriveren in ons kleine landje in het Midden der wereld. Van Arabische kant is komen er geen leiders. Abbas komt uiteindelijk ook niet. Wel zijn er afgevaardigden van Jordanië, Egypte en Marokko. Het is een enorme uitdaging voor Israel om alles in goede lijnen te brengen en te zorgen voor de veiligheid. Meer dan 7000 agenten worden ingezet en vele soldaten.

Bijzonder dat de vlaggen op regeringsgebouwen in de VS t/m vrijdag half stok gaan. Er was wereldwijd geen politicus die zolang in het zadel zat als president dan Peres. Hij stopte officieel met werken op zijn 90^{ste}. Tot voor kort gaf hij echter 'links en rechts' nog waardevolle adviezen. Peres begon als een links politicus maar gaandeweg werd hij een voorstander van een 'middenpartij' (samen met Arik Sharon zat hij 10 jaar geleden in de Kadimapartij). Rechts was het dikwijls oneens met Peres, maar ook vanuit die hoek werd hij door velen gewaardeerd. Hij heeft heel veel goeds gedaan voor het land Israel en over de minder goede dingen praten we maar niet al te veel. De Oslo akkoorden, die er niet waren gekomen zonder Peres en die slecht uitpakten voor Israel, hoeven wat ons betreft niet te prijken op zijn CV. Hoe dan ook, Shimon Peres was een ware zoon van Israel en heeft mede, bijna 50 jaar geleden, de (harp)Stad van David bevrijd in 1967.

Harpiste in de Jaffopoort van Jeruzalem



Strijker-Shomron Nieuws

Deze week hebben we voor de derde keer in een maand tijd mogen genieten van een studiegroep bij ons thuis. We hebben goede, inhoudelijke en zeker ook gezellige dagen gehad met elkaar. Een deel van de groep is vrijdag weer terug naar Nederland gegaan en een aantal blijven nog een paar dagen bij ons in Na'aleh nagenieten ☺

Ook eens op bezoek komen bij ons in Na'aleh...? Welkom. We hopen dat we op de één of andere manier ook volgend jaar nog in het huidige huis mogen blijven wonen. Alle gebed en ideeën zijn welkom!

De komende periode zal het megadruk worden op Ben Gurion. Deze week natuurlijk de enorme drukte i.v.m. de komst van vele staatshoofden voor de begrafenis van Peres maar omdat de Feestdagen voor de deur staan 'vliegen vele Israëliërs uit.' Jaarlijks gaan rond Rosh Hashanah (nieuw jaar) alleen al ongeveer 30.000 orthodoxe Joden op bedevaart naar Uman in de Oekraïne. Daar bezoeken zij dan het graf van de beroemde rabbi Nachman van Breslav. Alleen al 160 vliegtuigen zitten daarmee vol! Ongeveer 1.7 miljoen reizigers zullen de komende maand door de controlepoortjes van Ben Gurion gaan. We wensen dat iedereen veilig heen en weer mag reizen en ieder die Israel tijdens de Feestmaand bezoekt een hele goede gezegende tijd mag hebben! Wie weet zien we elkaar op de Jeruzalemmars op 20 oktober.

Deze week maakte de IDF bekend dat zij werken aan een soort 'mollenklem', maar dan erger, om ongenode terroristen van over de grens tegen te houden. Deze zullen vooral bij de Gazagrens komen. De dreiging van Hamas is niet verminderd en de taal vanuit Gaza is er niet vriendelijker op geworden. ISIS steunt vanuit de Sinai ook Hamas.

Restanten van Kassamraketten die Hamas op Israel afvuurde in 2014. Onderop een stukje van de Irondome, het Israelische afweerschild.



Het nieuwe jaar 5777 begint in Israel met een bewoners-aantal van 8 miljoen, 585 duizend. Van de bevolking is 75% van Joodse afkomst en 20% Arabisch. De bevolking in Israel is relatief een stuk jonger dan die van West Europa.

Babi Yar, 75 jaar geleden

Deze week op 29 en 30 september herdenkt het joodse volk de enorme tragedie die hen 75 jaar geleden (1941) in de Oekraïne overkwam. In slechts twee dagen executeerden en duwden nazi's, SS'ers en bondgenoten 30.771 joden, groot en klein, in het ravijn Babi Yar van de hoofdstad Kiev. Ook stierven daar vele sovjet gevangenen en werden gehandicapt in het ravijn gegooid. Negentig procent van de joodse bevolking van de Oekraïne is in de jaren 1939-1945 vermoord.

Aksa prediker. 'Acht maanden cel,' hoorde deze week sjeik Omar Abu Sara (51), de Jeruzalemse Al Aksa prediker, tegen zich roepen. Op de Tempelberg riep hij in december 2015 de moslims op om Joden te slachten. Hij zei dat Joden een volk zijn, maar dat God van hen apen en varkens heeft gemaakt. Hij zei dat de tijd snel komt dat de Joden geslacht zullen worden en dat we dan geen medelijden zullen tonen. Abu Sara verdedigde zich met de opmerking dat deze zinnen in de Koran staan De rechter zei: 'wanneer ik naar deze sjeik kijk zie ik een mens. Het is schaamtevol te bedenken dat hij in mij een aap of varken ziet'.

Miri Regev (Likud) is minister van cultuur en staat haar 'mannetje.' Bij de uitreiking van de Ophir Awards voor beste films werd, zonder dat zij daarvan op de hoogte was gesteld, een gedicht voorgelezen van de Palestijnse haardichter Darwisch. Zij stond stilletjes op en verliet de zaal maar dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt.... 'Deze man schrijft vreselijke dingen over Israel en wenst onze vernietiging,' zei Regev. Darwisch schrijft zinnen als: 'we zullen het vlees van onze verdrukkers eten.' Regev zei: 'het voorlezen van Darwisch is geen strijd tussen Links en Rechts Israel, maar vernedert ons allemaal en is een belediging tegen ons als Volk.' Netanyahu stond pal achter haar! Tov meod, goed zo!

De Maganeh Yehuda markt in Jeruzalem, het 'kruidenstraatje'.



Ook voor U geschikt!

Korte, Toegankelijke, Inspirerende, Unieke Hebreeuwse Taal- en ontdekkingsreis naar Israel.

**Vijf dagen Israel voor maar €595
Volledig tot in de puntjes verzorgd!**

**Van 13 t/m vrijdag 17 februari 2017
directe vlucht (4.5 uur), overdag, all-in
(langer boeken is mogelijk).**

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of zonder 'taalknobbel'.

Aan de hand van de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet, leren wij u, in het Land Israel, in vijf dagen van pakweg 2.5 uur per dag niet alleen alle Hebreeuwse letters, maar ook zult u genieten van de mooie 'taalverhalen' en leren spellen en woorden opzoeken in een concordantie. U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.

Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer al kan het fris in de avonden zijn. De natuur staat dan volop in 'groei en bloei'. Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten en drinken en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.

Er zijn halve dag tripjes gepland naar o.a. Peduel (het zgn. balkon van Israel met een prachtig uitzicht); wandelen over de oude stadsmuren, gesprek met orthodoxe Joden en 'messiaanse' Joden, een wijnproeverij in de Shomron, bezoek van de unieke Shalom Tent in Kvar Ruth (organische tuin en olijvenpers, een initiatief van een Arabier en een Joodse familie), Bethel, Hebron en het graf der aartsvaders en moeders, Het programma kan op verzoek aangepast worden. Er is ook vrije tijd voor studie of iets voor uzelf.

Overnachtingen in het Familiegastehuis van de Strijkers in Na'aleh. Prettige twee persoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer. Mail voor verdere informatie.

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee. Omdat we vroeg boeken kan deze reis zo goedkoop worden aangeboden daarom:

Graag spoedig reageren i.v.m. beperkte beschikbaarheid van tickets voor deze reis.

info@studiehuisreshiet.nl

Israel-Samaria

Zes dagen naar Israel voor maar €595 all-in!
Van woensdag 1- 6 februari 2017.
Directe vlucht overdag.

Even heerlijk eruit, naar de zon en de bijzondere Israelische anemonen in de woestijn en de amandelbomen zien bloeien? Mail voor verdere informatie of kijk op www.resetisrael.com

Chanukahreis in de 'kerstvakantie'.

Van 21 t/m 26 december
vluchten rechtstreeks en overdag
€685,

Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging v.d. wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abraham was Ben Ik.' In de wintertijd werden geen volkstellingen gehouden. Is 25 dec wel Zijn geboortedag? Hoe dan ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van de MensenZoon op aarde is een geweldig feit!!

U bent hartelijk welkom om in die periode in het Land te zijn waar de 'broodbak' van het Christendom ooit stond en om samen met ons en Israëliërs het Chanukah-Herinningsfeest te vieren (Joh 10:22). Ook Jehoshua vierde Chanukah!

ZES DAGEN voor slechts €685 inclusief directe vlucht en alles wat u nodig heeft: overnachtingen in ons mooie Gastehuis in Na'aleh in de Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal, unieke tripjes naar o.a Jeruzalem, Dode Zee, Graf onzer aartsvaders en moeders in Hebron (Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Verder een bezoek aan Shilo, Peduel, Bethel, oud Modieen, Kfar Ruth. Op verzoek kunnen we aanpassingen aanbrengen.

Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet.
Info: info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281

Wilt u mee? Wacht u dan niet te lang met boeken want de tickets worden steeds duurder.....op basis van een twee-persoonskamer.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.



Parasha: Nitsabhiem, Debhariem/Deut. 29:9-30:20.

Haftarah/Profeten Jesaja 61:10-63:9 en Brit Hachadasha/NT Joh. 15:1-11

Nitsabhiem komt van het werkwoord natsabh, overeind staan. Het volk staat op om a.h.w. een kroon te ontvangen van Adonai. Al staande voor Zijn Aangezicht maakt Hij hen tot Zijn speciale volk, tot Zijn gemeente (29:12).

Een bijzondere zin in deze parasha is Deut. 29:13 en 14 waar staat: 'Niet alleen met u sluit ik dit heden dit verbond en leg ik deze eed af, maar zowel met hen die hier vandaag met ons voor de Eeuwige Aanwezige, onze God, staan als met hen die vandaag niet bij ons zijn.'

De Hebreeuwse Bijbeluitleggers verklaren deze zin als volgt: God maakt niet alleen een verbond met hen die toen leefden, maar ook met de generaties na hen, die als het ware in hun 'zaad' nog verborgen waren, tot op de dag van vandaag. Het is een verbond van geslacht op geslacht, zoals het erfbezet van vader op zoon doorgaat, tot in eeuwigheid. We hebben het wel eens vaker geschreven, maar het is goed het af en toe te herhalen en te overdenken om het te laten 'indalen' wat Paulus/Shaoel zegt in Galaten 3:29: 'Indien Gij van Christus zijt, bent u zaad van Abraham...' Dan kunnen we verder geloven en er zeker van zijn dat de beloften en geboden die aan de kinderen van Abraham werden gegeven, het volk Israel, ook van toepassing zijn op een ieder die in Jehoshua, de directe nakomeling van Abraham, gelooft.

Wat een beloftes lezen wij en wat een genade tegelijk! God houdt Zich aan Zijn Woord want Hij kan Zijn Woord niet breken omdat Hij Zelf Woord is...

Jesaja roept het in verrukking uit dat de volkeren zullen zien hoe Israel verhoogd zal worden, in vol ornaat mag verschijnen als een bruid van Adonai.

We lezen dat er ook een dreiging uitgaat van wat er staat geschreven in onze parasha. Er komt een vreselijke tegenslag wanneer de verbondskinderen niet doen wat de VerbondsMaker heeft bevolen.

Jehoshua van Nazaret nam het zeker niet nauw met Zijn Vaders 'aanbevelingen.' Hij was immers zonder zonde, staat er over Hem geschreven. In Joh. 15 lezen wij dat Jehoshua Zelf de ware wijnstok is en dat wij Zijn geboden en dat zijn Gods geboden (Joh. 15:10) behoren te houden.

God wil dat wij terugkeren naar Hem en zo vlak voor de Dag van de Bazuin (Rosh Hashanah/nieuw jaar) raken de geschreven woorden van Deut. 30: 20 ons als gelovigen: 'Heb God lief door te luisteren naar Zijn Stem, hang Hem aan... en settel je in het Land wat Adonai gezworen heeft te geven aan onze Vaders

Abraham, Izaak en Jaakov. Wie weet komt de tijd spoedig dat ieder die zich verbonden weet met Abraham via Jehoshua ook daadwerkelijk toegang mag krijgen om zich te settelen in het gebied wat beloofd is aan de aartsvaders. Niet iedereen hoeft en zal komen maar er zal plek genoeg zijn want het Bijbels beloofde land is veel groter dan het huidige Israel.

Nogmaals een shanah tobha namens ons allemaal

Fam Strijker/Studiehuis Reshiet, Israel

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is in de maak...nog even....

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van