

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 23-9-2016
20-6-5776
Nummer 55

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 55-נה 23 sept. '16

Heerlijk, eindelijk is er vooruitzicht dat het iets koeler gaat worden. Vanaf april/mei is het kwik in Na'aleh overdag niet onder de 30 graden geweest. Zeurden we vroeger soms over de koelte van Nederland nu dan af en toe over de hitte van Israel.... (we blijven Hollanders... ☺).

Maar het is goed om in het Goede Land te wonen! Jozua ben Nun adviseerde de stammen Israels na de Intocht in het land Kanaän om zich te verbinden met het Land zodat het Land zich gaat verbinden met jou en hij zei, net zoals de verspieders: het is een goed Land! Tov/tobh טוב vertalen wij met 'goed' maar wat is goed in bv. een goede bui, maaltijd of tekening? De Bijbels-Hebreeuwse definitie van 'goed-tobh' is dat 'het doet waarvoor het gemaakt is'. Zo staat er dat alles wat God schiep goed/tobh was.

Heel Zijn Schepping voldeed aan wat het moest doen: zich ontwikkelen naar Zijn wil-wens en/of voortplanten, alles werkte naar behoren.

In psalm 119 wordt de Onderwijzing, de Torah, tobh/goed genoemd. Het volgen van Zijn Wil heeft de juiste uitwerking op de mens en de aarde. Ook kleine Moshe werd door de zus van Pharao tobh genoemd: zij zag zijn bestemming om een groot leider en herder te worden van het volk Israel.

Hineh mah tobh oemanaiem shevet achiem gam jachad. Het is goed wanneer broeders samen zitten ps.133. Op pag.4 de parasha/Bijbel uitleg ☺



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Weer enige onrust

Na betrekkelijk rustige weken en maanden is er sinds 10 dagen een ervaring van geweld van Palestijnen zichtbaar. Er zijn bijna dagelijks steekpartijen geweest en pogingen tot car-ramming in Jeruzalem en omgeving Hebron. Doelwit zijn vnl. soldaten of de Israelische politie. De meeste terroristen kwamen bij hun aanslag om. Een enkele Israelier raakte gewond door steekwonden in de nek. Ze vallen je plots van achteren aan. Deed Amalek dat ook niet in de woestijn??? Afgelopen woensdag liep een meisje van 13 op soldaten af en reageerde niet op stopbevelen en stak haar hand verdacht in haar broek. Ze werd in het been geschoten en zei later dat zij zelfmoord wilde plegen. Hopelijk komt zij tot bezinning. Een illegale Jordaniër stak een Israelier bij de Damascus gate in Jeruzalem. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. De minister van buitenlandse zaken van Jordanië is nu woedend, evenals vele Jordaniërs, op Israel vanwege deze 'daad van terreur' tegen hun landgenoot...

Eh...? Wie beging hier een daad van terreur? Het is soms hopeloos knokken tegen de negatieve mening die de wereld over Israel heeft. Gelukkig hebben wij een Vader, de Schepper van deze wereld, die zeker niet alles goed vindt wat Israel doet maar hen NOOIT zal loslaten! Hij staat aan hun kant!

Strijker-Shomron Nieuws

Karen is woensdag alleen naar Nederland gevlogen omdat haar zus eerder deze week toch vrij plotseling overleden is. De zus was terminaal ziek maar je weet nooit wanneer iemand de laatste adem uitblaast. We zijn blij dat Karen van de zomer nog 'quality time' heeft gehad met haar en wij als familie in augustus nog een gezellige middag hebben gehad met haar broers en zussen.

Vandaag, vrijdag, is de begrafenis en we wensen Karen en de mishpoche (familie) veel sterkte toe de komende periode met het verwerken van dit verlies.

Maandag vliegt zij terug en valt dan meteen met de neus in de boter omdat we dan weer een studieweek met gasten hebben maar dat zal allemaal goed gaan 😊

Ruth wil velen van u hartelijk bedanken voor de goede wensen die zij ontving n.a.v haar dertiende verjaardag! Zij schrijft hieronder!

Weetjes van de middelbare

Hallo lezers van de Shomron! Hier is Ruth weer. Ik wilde jullie nog wat meer vertellen over onze tijd hier en hoe alles er vanuit mijn ogen uit ziet.

Ten eerste is het weer 1 september geweest! De dag van de eerste lessen! En ik ben voor het eerst naar de middelbare school gegaan! We kregen gelukkig een goede uitleg over hoe het allemaal zit en dat maakte mij al wat minder nerveus. Nu zijn er al 3 weken voorbij en ik voel mij goed op de school. Ik zit in een speciale klas waar wij 4 uur per week langer leren dan andere klassen. En die 4 uur extra wordt besteed aan 2 uur kunst en 2 uur theater! Kortom, ik heb het wel naar mijn zin daar! Goed, dat was dus over de school.

Ten tweede heb ik op vrijdag 2 september de laatste pagina van mijn boek dat ik schreef afgemaakt! Het gaat over geheimagenten die naar een andere planeet moeten. Maar daar was ik dus heel blij mee! Ik hoop maar dat het uitgegeven kan worden! Dat was 2.

En ten derde had ik natuurlijk mijn 13^e verjaardag. Dat was erg gezellig! Ik had vriendinnen uitgenodigd en we hadden buiten een leuk spel gespeeld. En toen wij dat speelden kreeg ik weer een nieuw idee voor een nieuw verhaal in mijn hoofd! Maar goed, voor mij was deze maand geslaagd! Ik hoop die van jullie ook. Jullie horen nog wel van mij! Shabbat Shalom!

Grens gerommel en 'gedrone'

Afgelopen week waren er een aantal kleine incidenten bij de noorder- en zuidergrens. Bij Gaza haalde Israel een Gazaanse drone neer en voor het eerst sinds de burgeroorlog in Syrie gebruikte Israel het afweerschild de Iron Dome om een raket die vanaf Syrie richting Israel ging neer te halen. Experts zeggen achteraf dat het niet een bedoelde aanval was op Israel maar dat het gaat om oorlogshandelingen tussen de Syrische rebellen en het leger van Assad.

UN/VN

Deze organisatie houdt een ongezonde, overdreven en niet in verhouding staande belangstelling voor Israel. Obama zei van de week tijdens de VN vergadering dat Israel toch niet door kan gaan met de 'bezetting van Palestijns grondgebied'.

Het ministaatje werd ook deze week beschuldigd door o.a Sisi (president van Egypte) dat zij de oorzaak is van de onrust in het Midden Oosten (waar Arabieren in Syrie, Afganistan, Irak ed. elkaar op grote schaal afmaken en christenen in Syrie gekruisigd worden en hun kerken verbrand!) omdat Israel de 'bezetting' instand houdt en het probleem met de Palestijnen niet oplost. Het probleem is niet de zgn. bezetting maar het niet erkennen van een Joodse Staat!

Terwijl politici zich in NL druk maken over de opmerking 'pleurt op' hield Abbas in zijn VN toespraak niet op Israel van alles en nog wat te beschuldigen en wil zelfs Engeland juridisch aansprakelijk stellen omdat zij in 1917 de Balfour Declaration uitgaven die verklaarde dat Joden een nationaal tehuis in Israel zouden krijgen.

Netanyahu reageerde daarop in zijn speech met de opmerking dat Abbas ook Cyrus dan maar verantwoordelijk moet stellen dat hij de Joden vanuit Babylonie naar het Land Kanaan terugstuurde in circa 516 v. Chr....

Netanyahu hield een optimistische toespraak en gelooft dat de UN in de toekomst Israel niet meer als vijand maar als vriend zal zien. Maar hij gaf de organisatie ook een sneer: de VN begonnen als een 'moral force (morele kracht) maar werden een moral farce (klucht)'.

De Palestijnen willen niet praten maar gebruiken al vele decennia geweld en willen, als er ooit een Palestijnse staat zou komen, dat er geen enkele Israelier komt te wonen. Stel je voor dat Israel alle Israelische Arabieren het land zou uitzetten...

Sisi hoopt op vrede (dat is mooi gezegd) tussen Israel en de Palestijnen maar vergeet dat er behalve 'Abbas Palestijnen' ook o.a ' Hamas Palestijnen' zijn en ISIS lui etc. etc. die helemaal niets met de Joodse Staat willen en hij praat ook niet over aartsvijand Iran.

De wereld krijgt nog een veel hardere 'dobber' aan het kleine Israel waaraan iedereen zich zal stoten....Israel laat zich niets opleggen wat zij niet wil!

Dat de Meshiach van Israel snel en spoedig moge verschijnen als de enige ware Vredevorst en allen, Jood, Christen, Moslim en wie dan ook zich moge bekeren tot Hem alleen. We zien ernaar uit!!

Ook voor U geschikt!

Korte, Toegankelijke, Inspirerende, Unieke Hebreeuwse Taal- en ontdekkingsreis naar Israel.

**Vijf dagen Israel voor maar €595
Volledig tot in de puntjes verzorgd!**

**Van 13 t/m vrijdag 17 februari '17
directe vlucht (4.5 uur), overdag, all in
langer boeken is mogelijk**

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig taal- en studiereizen naar Israel. Wij nodigen u ook uit om horen over de mooiste, diepzinnigste en verrassendste en toegankelijkste Taal der wereld, de Taal van Adonai/God Zelf. Geschikt voor jong en ouder, met of zonder 'taalknobbel'.

Aan de hand van de Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet, leren wij u, in het Land Israel, in vijf dagen van pakweg 2.5 uur per dag niet alleen alle Hebreeuwse letters, maar ook zult u genieten van de mooie 'taalverhalen' en leren spellen en woorden opzoeken in een concordantie. U zult ontdekken hoe geweldig Hebreeuwse Bijbelwoordstudie is.

Half februari is het doorgaans al redelijk mooi weer al kan het fris in de avonden zijn. De natuur staat dan volop in 'groei en bloei'. Behalve studie is er uiteraard ook veel ontspanning, veel lekker eten en drinken en maken we unieke tripjes door Israel en de Samaria.

Er zijn halve dag tripjes gepland naar o.a. Peduel (het zgn. balkon van Israel met een prachtig uitzicht), wandelen over de oude stadsmuren, gesprek met orthodoxe Joden en 'messiaanse' Joden, een wijnproeverij in de Shomron, bezoek van de unieke Shalom Tent in Kvar Ruth (organische tuin en olijvenpers, een initiatief van een Arabier en een Joodse familie), Bethel, Hebron en het graf der aartsvaders en moeders, Het programma kan op verzoek aangepast worden. Er is ook vrije tijd voor studie of iets voor uzelf.

Overnachtingen in het Familiegastehuis van de Strijkers in Na'aleh. Prettige twee persoonskamers met eigen douche/bad en toiletkamer. Mail voor verdere informatie.

Er kan maar een beperkt aantal mensen mee. Omdat we vroeg boeken kan deze reis zo goedkoop worden aangeboden daarom:

Graag spoedig reageren i.v.m. beperkte beschikbaarheid van tickets voor deze reis.

info@studiehuisreshiet.nl

Israel-Samaria

Zes dagen naar Israel voor maar €595 all-in!
Van woensdag 1- 6 februari 2017.
Directe vlucht overdag.

Even heerlijk eruit, naar de zon en de bijzondere Israelische anemonen in de woestijn en de amandelbomen zien bloeien? Mail voor verdere informatie of kijk op www.resetisrael.com

Chanukahreis in de 'kerstvakantie'.

Van 21 t/m 26 december
vluchten rechtstreeks en overdag
€685,

Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging v.d. wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abraham was Ben Ik.' In de wintertijd werden geen volkstellingen gehouden. Is 25 dec wel Zijn geboortedag? Hoe dan ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van de MensenZoon op aarde is een geweldig feit!!

U bent hartelijk welkom om in die periode in het Land te zijn waar de 'broodbak' van het Christendom ooit stond en om samen met ons en Israëliërs het Chanukah-Herinningsfeest te vieren (Joh 10:22). Ook Jehoshua vierde Chanukah!

ZES DAGEN voor slechts €685 inclusief directe vlucht en alles wat u nodig heeft: overnachtingen in ons mooie Gastehuis in Na'aleh in de Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal, unieke tripjes naar o.a Jeruzalem, Dode Zee, Graf onzer aartsvaders en moeders in Hebron (Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Verder een bezoek aan Shilo, Peduel, Bethel, oud Modieen, Kfar Ruth. Op verzoek kunnen we aanpassingen aanbrengen.

Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet.

Info: info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281

Wilt u mee? Wacht u dan niet te lang met boeken want de tickets worden steeds duurder.....op basis van een twee-persoonskamer.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.



Parasha: Ki Tabho, want wanneer je komt, Deut.26:1-29:8.

Nalezing profeten/Haftarah: Jesaja 60:1-22. Briet haChadasha/NT: Lukas 24:44-53

Tabho תבוה komt van het werkwoord 'בוה : komen, intreden, binnengaan. Er zitten een Aleph א en Beth ב in het werkwoord. Die letters samen vormen het woord voor vader, אב abh. Mooi is dat de Vader ook degene is Die naar ons toekomt, bij ons 'binnen wil komen'. Onze God is Elohiem die van Boven naar beneden naar ons toekomt.

De parasha begint met ons te vertellen dat, vanaf het moment dat het volk het voor altijd Beloofde Land ingaat, zij de Vader de **eerstelingen** moeten geven van de opbrengsten van het Land, de reshiet ראשית (Deut. 26:2).

Ze stopten het beste wat zij hadden in een mand en gaven dat de priesters. Reshiet ראשית is ook het eerste woord van de Bijbel. Op die plek vertaalt men het woord éénzijdig met 'begin'. Met de Eersteling schiep Adonai de hemel en de aarde geeft al een heel ander beeld van wat er staat geschreven....Wie was dan die Eersteling Die ook afgegeven/teruggegeven moest worden?

Tsedakah, rechtvaardige giften geven, is een groot goed in de Bijbelse Godsdienst. Wat zou de mens méér zijn dan een dier wanneer hij/zij niet kan geven aan anderen? Israel leerde dan ook door de tienden te geven te zorgen voor de armen, de wezen, weduwen en de leraren/levieten die priesterdienst deden. Levieten hadden geen extra tijd om geld te verdienen. God heeft het zo ingesteld dat de Levieten ook geen spanning zouden hebben of zij nu wel of niet hun gezin konden onderhouden want de gehele gemeenschap zorgde ook voor hen (de Levieten hebben nooit een Stammengebied beheerd).

In de parasha staat duidelijk dat Israel de regelgeving van Hem moet naleven met hun hart en ziel. Geen lippendienst maar daadwerkelijke liefdebetoon. God noemt Israel Zijn kostbaar bezit en Zijn geheiligd volk. Deze woorden hebben door de eeuwen heen altijd troost gegeven aan het verdrukte Joodse volk. Deut. 27: 9: Hoor Israel, vandaag bent u het volk van de Eeuwige Aanwezige geworden. Tegen welk ander volk zijn zulke beloften uitgesproken? Zegen en vloek volgen elkaar op in deze parasha. Je wordt er soms stil van en alles wijst erop dat je maar beter kunt gehoorzamen dan niet te doen wat de Schepper van hemel en aarde beveelt. Veel van wat Adonai via Moshe zegt is uitgekomen voor het Joodse volk. Zij zijn verdreven uit hun Land, meerdere malen, maar de beloften blijven ook overeind: Hij zal hen weer terug laten komen en zij zullen dan niet meer worden uitgeroeid. We hadden het er laatst met een vriend over: zou er nog een ballingschap komen voor Israel? Nee, dat geloof ik niet en dat is maar beter ook!

Aan het begin van de profetenlezing zegt Jesaja het ook zo scherp: 'duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties maar over jou, nakomelingen van Jaakov schijnt de Here God. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht'. Misschien al spoedig zal Israel de leidingpositie over de wereld innemen. Grote rijken als de VS vallen langzaam uit elkaar.

Onze Adonai is een God van de Zelfovergave. Hij toont Zich in de symbolen van brood en wijn. Van de graankorrel die moest lijden, sterven maar ook opstaan (Luk. 24:46). Daarom is het diepzinnig om altijd bij het eten van brood te danken dat Hij het Brood van het leven is en het brood uit de aarde doet voortkomen. Het is daarom ook niet toevallig maar het valt ons toe dat Lukas schrijft (Luk. 24:30 ev) dat tijdens het breken van het brood de Emmaüsgangers Hem herkenden. In Israel gooit men doorgaans brood niet zomaar weg maar legt het netjes in plastic neer op afvalcontainers voor mensen die het nodig hebben. Mooie gewoonte! Shabat shalom

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 28 is in de maak...nog even....

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van