

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 2-9-2016
29-5-5776
Nummer 53

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 53-ג 2 sept. '16

Ja...we weten het...het duurde best lang voordat er weer een 'Vanuit Shomron' in uw mailbox verschijnt. We hopen, nu de vakantieperiode in Israel voorbij is, u weer regelmatig op de hoogte te houden van de wekelijkse Torah uitleg en wat wij zo horen, zien en lezen w.b. gebeurtenissen in en rondom Israel. Vanavond is het wederom een Rosh Chodesh, het begin van een Bijbelse nieuwe maand. Over precies één maand is het Rosh haShanah, het begin van de zevende maand en in de volksmond is het dan nieuw jaar, we tellen dan het jaar 5777! Mooi al die zevens en we wensen u en ons allen een shanah tobha, een goed en zoet jaar toe en vrede vanuit Tsion voor de hele wereld en dat Hij, onze Mashiach kome moge.

Nog een maandje wachten dus.... de zesde maand is een wat ingetogen maand. Vanaf zondag zal iedere dag de shofar klinken in de synagoge, een voorloper op de dag van het Bazuingeschal (=Rosh haShanah). Precies 40 dagen na vanavond is het Jom haKipurim, Grote Verzoendag. Tot die tijd leeft men bescheiden en ingetogen. Van oudsher bereidt men zich in die dagen voor om zich voor Adonai en de medemens te verzoenen. Onze Adonai kan alleen dan wégdragen wanneer wij naar Hem uitspreken wat weggedragen moet worden. Het naar elkaar onze tekortkomingen en zonden uitspreken vergt misschien wat training maar werkt zeker genezend.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeuren. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

De Palestijnse mufti, M. Hoessein, riep Palestijnen deze week op om er alles aan te doen om de Al Aksa te beschermen. Hij stelde dat iedere centimeter van Jeruzalem Palestijns is en beschuldigt Israel ervan Jeruzalem te 'dé-arabiseren'. Het omgekeerde vindt plaats: sinds 1967 doet de Arabische Waqf, die (helaas) door Israel zelf het beheer over de Tempelberg heeft gekregen, er alles aan om ieder bewijs van antieke joodse aanwezigheid te vernietigen of te verdoezelen.

Palestijnse BDS (Boycot tegen Israel)
De zgn. Palestijnse ambassade in Tsjechië heeft deze week het educatieministerie aldaar geboden om de atlanten te vervangen waarin staat dat Jeruzalem de hoofdstad is van Israel. Dat moet volgens hen Tel Aviv zijn. De Tjechen gaan het nog doen ook...
Echter: Jeruzalem is al 3000 jaar de hoofdstad van het volk Israel en is ook nog eens de Hoofdstad van Israels God en daarmee van de hele wereld! Voor altijd, le olam va'ed ועד לעולם
Ook was er deze week nog een 'boycotrel' vanwege een Brusselse airline die Israelische snacks had geschrapd uit haar menu. Volgens een Israelische Arabier werd de snack in Samaria gemaakt. Inderdaad, maar de snacks staan toch weer op het menu ☺

De universiteit van Tel Aviv berichtte onlangs dat er een heuse doorbraak is w.b het begrijpen en stoppen van huidkanker, melanoma. Maar de vraag is: hoe lang duurt het nog voordat het medicijn wat nu ontwikkeld is ook werkelijk ingezet gaat worden. De onderzoekers berichtten dat het nog enige jaren kan duren en dat voor nu, naar hun mening, chemotherapie de enige remedie is...

Strijkernieuws

Woensdag ging Ruth (12) voor het eerst naar de 'grote school' in Modieen. Ze appte ons na een paar uur in de pauze: 'het is hier vreselijk, ik wil naar huis, zit op de klok te kijken wanneer het voorbij is'. Wij meteen in de stress...en paar seconden later schreef ze: grapje ☺ het is hier best leuk etc.. etc....Gelukkig maar. Zij heeft een zwaar rooster: 6 dagen per week om 7.10 bij de bushalte staan en drie x per week pas tegen 5 uur thuis. Vrijdag is de kortste dag en naast Engels en uiteraard Hebreeuws heeft ze ook drie uur Arabisch per week. Shmuel (11) gaat naar kita waw (groep 8). We hebben er alle vertrouwen in maar hij zal er heel hard aan moeten trekken, minder op de tablet en meer ivriet leren!! We gaan weer strenge ouders worden na de vakantie...oef...

Onlangs werden wij door vrienden op onderstaande bijeenkomst geweest. Graag uw aandacht hiervoor en indien u wilt doorsturen naar mogelijk geïnteresseerden.



Israël



Wie bepaalt de toekomst?

Uitnodiging voor Israël vriendenavond op 15 september 2016

Wij hadden het niet voor mogelijk gehouden dat wij deze unieke sprekers naar Apeldoorn konden halen!!



Nati Rom, oprichter van Lev Ha'Olam. Hij zal het ware verhaal presenteren van zowel de pioniers van Judea en Samaria, als dat van de overige bewoners van Israël.



Koen Janush, woont en werkt al tientallen jaren in Jeruzalem te midden van de gewone mensen en verzorgt rondleidingen door de oude stad en naar Silo, de plaats waar eens de tabernakel stond. Hij spreekt recht door zee, zonder een blad voor de mond te nemen, met veel kennis van zaken.

Deze avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Israël-Apeldoorn voor vrienden van Israël in Apeldoorn en omgeving.

U mag dit echt niet missen! kom!!!

IPC en de stichting Elah zullen ook aanwezig zijn op deze avond.
In de pauze kunt u genieten van koffie met lekkertijden!
De deelname is gratis, er wordt wel een collecte gehouden.

Locatie: "Sprengeeloo", Sprengeweg 81 Apeldoorn
Bijeenkomst: 19:30 tot 22:00 uur, zaal open 19:00 uur www.israel-apeldoorn.nl

Redelijk rustig.

De maand dat wij in Nederland waren was geen angstige periode voor Israel. Er waren slechts een paar kleine incidenten maar die waren niet te vergelijken met de aanslagen in Europa afgelopen maand. Het is positief voor de regering Netanyahu dat het zo ongekend rustig is w.b. aanslagen. Vorige week zondag schoten Salafisten (verbonden aan ISIS) vanuit Gaza een raket af op Sderot (wij reden daar toen een uur eerder nog...). De raket viel in een tuin, gelukkig niemand gewond maar wel duizenden weer van slag door het alarm. De nieuwe minister van Defensie, Lieberman, wist er wel raad mee: 50 tegenaanvallen op Hamasdoelstellingen en er vielen daar geen doden! Hamas wist niet hoe snel zij moest zeggen dat zij die raket niet hadden afgeschoten maar omdat Hamas daar de lakens uitdeelt is zij ook verantwoordelijk, vindt onze regering. Terecht!

Turkije zou 2 x moeten nadenken...

Israel uitte deze week grote kritiek op Turkije nadat dat land Israel beschuldigde van overmatige aanvallen op Gaza n.a.v. de raketbeschieting vanuit Gaza. Hoe hypocriet is de regering Erdogan? Zelf vallen zij te pas en te onpas de Syrische koerden aan, zijn brutaal met veel poeha de grens met Syrie overgetrokken om de Koerden tot achter de Eufraat terug te dringen en schoten onlangs een zelfs Russisch gevechtsvliegtuig uit de lucht... De relatie Turkije-Israel is wel weer hersteld sinds 6 jaar koude betrekkingen maar helemaal de Turken vertrouwen doet men hier niet. De 400 jaar dat de Turken over Palestina heersten (1517-1917) hebben ook geen goede indruk nagelaten. Het Land Israel werd kaalgeplukt en werd berooid achtergelaten. In een eeuw tijd kan er echter veel veranderen: Israel groeit en bloeit als nooit tevoren. Dat nu nog het Joodse volk als licht voor de volken, met de hulp van Adonai en Zijn Gezalfde verder hun missie mogen volbrengen. Dat zij meer tijd krijgen om de wereld vóór te leven in plaats van dat zij alle aandacht moeten hebben om te óverleven!

Ze mogen naar Yad VaShem

In de oude synagoge van Assen waren tot in de jaren '70 de bijzondere en kleurige glas en loodramen te zien die decennia lang de synagoge sierden. Nadat het merendeel van de Joodse bevolking was afgevoerd en vermoord was er ook geen plaats meer voor de synagoge. Het gebouw werd uiteindelijk een kerk maar de ramen verhuisden naar een gebouwtje in een kibuts in het noorden van Israël. Af en toe werden ze opgezocht door o.a. 'Assenaren', ook dit jaar nog. Zij logeerden o.a. in ons Gastenhuis en zo weten we ervan... ☺. Nu is er toestemming dat de ramen in volle glorie aan de hele wereld getoond mogen worden in Jeruzalem, in Jad WaShem (shoa herinneringsmuseum). Kol hakavod, geweldig!

6000!

Deze zomer zijn er maar liefst 6000 nieuwe immigranten aangekomen in Israël. Zij kwamen vnl. uit Rusland, Brazilië, Frankrijk, de VS en Belarus (Wit Rusland).

Raadsel van Smuel:

Het zit diep onder de grond en heeft nooit hoofdpijn...? Rara wat is dat?
(antwoord onder het plaatje)

Overal in Israël bloeit nu de Bougainvillea



Antwoord: een paraceta-mol....

Chanukahreis in de 'kerstvakantie'.

Van 21 t/m 26 december

vluchten rechtstreeks en overdag

Jehoshua/Jezus is al van vóór de grondlegging vd wereld en Hij Zelf zegt: Eér Abraham was Ben Ik'... In de wintertijd werden geen volkstellingen gehouden. Is 25 dec wel Zijn geboortedag? Hoe dan ook, of u nu wel of niet Kerst gedenkt, de komst van de MensenZoon op aarde is een geweldig gegeven (zeer waarschijnlijk kwam hij rond Pesach ter wereld...). U bent hartelijk welkom om in die periode in het Land te zijn waar de 'broodbak' van het Christendom ooit stond en om samen met ons en Israëliërs het Chanukah-Herinningsfeest te vieren (Joh 10:22). Ook Jehoshua vierde Chanukah!

ZES DAGEN voor slechts €685 inclusief directe vlucht en alles wat u nodig heeft: overnachtingen in ons mooie Gastenhuis in Na'aleh in de Shomron, heerlijke gezonde maaltijden, lekkere wijnen, dagelijks boeiende Bijbelstudies (manna voor de ziel) bezien vanuit de Hebreeuwse Taal, unieke tripjes naar o.a. Jeruzalem, Dode Zee, Graf onzer aartsvaders en moeders (Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen". (Galaten 3:26-29). Shilo, Peduel, Bethel, de 'DutchFarm', de Negev en meer zoals ontmoetingen met o.a. soldaten bij de grens met Gaza. Reisleiders en onderwijzers: Yair en Karen Strijker van St. Reshiet. Info: info@studiehuisreshiet.nl 00972 54 8858281

Wilt u mee? Wacht u dan niet te lang met boeken want anders worden de tickets steeds duurder.....op basis van een twee-persoonskamer.

Unieke Zevendaagse Israël studie- en ontdekkingsreis

Thema psalm 87 en 126

"ieder is daar geboren' en 'keer ons lot als beken in de Negev'

Een gemeenschappelijk project van de DutchFarm in de Negev en Studiehuis Reshiet in het Harteland, Samaria,

van dinsdag 8 november t/m maandag 14 november.
'direkte vlucht, overdag'

€985, All-in en meer in Hollands-Israëlische huiselijke sfeer

Dinsdag 8 november: vliegen van 13.30-19.00

U wordt opgehaald door Uzi Manor en hij brengt u in circa 1 uur naar Sde Zvi. Korte kennismaking, Israëlische gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxen.

Woensdag 9 november: na ontbijt, enige bomen planten en indien u wilt een uurtje olijven plukken. Trip naar de Dode Zee en in de avond barbecueën en Israëlische muziekkavend.

Donderdag 10 november: na het ontbijt naar Sderot (stadje bij de Gazagrens) en een ontmoeting met de soldaten bij de Egyptische-Israëlische grens. Maaltijd in de Marokkaans-Joodse Negevstad Netivot, in de avond een gesprek over de plaats van Israël, eretz Yisrael, vandaag de dag in deze wereld.

Vrijdag 11 november: na ontbijt inpakken en op weg naar Studiehuis Reshiet in Na'aleh. Lunch en daarna naar Jeruzalem. Oude Stad, wandeling over de stadsmuren en bezoek (oud Nederlander) Zvi Eyal, begin shabat meemaken bij de Klaagmuur en kabalat shabat, feestelijke shabat maaltijd en uitleg in Na'aleh bij Fam. Strijker.

Shabat שבת: eerst rustig aan... opstaan en ontbijten en daarna huiselijke shabatdienst en een paar mooie en toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws, tocht naar het oude Modieen van de Makkabeën in het Ben Shemeshwoud en ontspanning.

Zondag 13 november: ontbijt en Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse Taal, bezoek Peduel, ook wel het balkon van Israël genoemd met een schitterend uitzicht. Bezoek Bijbels Shiloh en Bethel en als er interesse is en voldoende tijd de Israëlische canyon Azrieli in Modieen en daarna een afsluitende feestelijke avondmaaltijd.

Maandag 14 november: ontbijt, 'inpakken en vertrek' ☺ tegen 9.30

De terugvlucht naar Schiphol is van 12.40 tot 16.50.

. Direkte vluchten met Transavia. Overnachtingen op basis van twee pers. kamers. Zwembad (4x2x1), jakuzi aanwezig.

De prijs is inclusief de vlucht, maaltijden, studies, bezoeken en inclusief 10 kilo handbaggage. Wilt u meer kilo's meenemen dan moeten wij dat aan u doorbereken. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen. Bij aankomst is er een maaltijd in de DutchFarm. Excl. Reis-en annuleringsverzekeringen.

Parasha ראה re'eh, zie!

We lezen Deuteronomium 11:26-16:17, uit de Haftara Jesaja 54:11-55:5 en daarna Johannes 7:37-52.

Er wordt weer veel tegelijk besproken in deze parasha: van zegen en vloek tot de Bijbelse Feesten. We weten wat de zegen en de vloek betreft dat dit te maken heeft met het wel of niet gehoorzamen van Gods geboden en dat het volk ongehoorzaam is geworden. Dat hebben ze geweten: tweeduizend jaar lang zijn ze geschopt en geslagen, verbrand en zelfs vergast... Wanneer we dan Jesaja lezen in deze Haftaralezing, wat is het dan ontroerend om te zien hoe God toch nooit Zijn rug heeft toegekeerd naar Zijn volk. Hij belooft hen een eigen Land, ondanks alles en herstelt Zijn volk in onze dagen. Het is zo mooi om in deze tijd te mogen leven en met eigen ogen te zien hoe God dit doet. Het volk Israël is na twee dagen lijden (de twee dagen van de profeet Hosea 6:2, oftewel tweeduizend jaar!) opgestaan en weer levend geworden als volk; de staat Israël is geboren (Jesaja 66:1 e.v.). De beloften aan Jesaja gedaan komen uit. Zelfs staat er: "Als gij toch wordt aangevallen dan komt dat niet van Mij" (Jesaja 54:15). Gods genade voor een zondig volk....

Dat de Feesten *Zijn* Feesten zijn, staat buiten kijf: Hij noemt de Feesten, de Hoogtijden die het volk moet vieren, waaronder de drie Pelgrimsfeesten Pesach; Shavuoth (Pinksteren) en Sukoth (Loofhuttenfeest). Al deze Feesten verwijzen naar de Messias, Die dan ook roept in Johannes 7 dat wie bij Hem komt drinken, nooit meer dorst zal hebben. Hij roept dit tijdens het waterschepritueel op Sukoth. Door Sukoth te vieren kunnen we herdenken dat het volk is uitgeleid uit Egypte *en* dat God zelf heeft gesproken, door Zijn Zoon, dat bij Hem levend water te vinden is waardoor men gelaafd kan worden voor eeuwig. Dat de Schriftgeleerden enorm veel moeite met Hem hebben is begrijpelijk; God zegt Zelf in Deuteronomium 6:4 dat Hij Eén is en waar komt die Zoon van Hem dan ineens vandaan?? Maar ja, wij mensen zijn ook allemaal één, gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en wij kunnen ook zonen en dochters hebben. Jehoshua sprak in Johannes 10:30 "Ik en de Vader zijn Eén." Een keiharde uitspraak van de Farizeeën wordt uitgesproken in Joh. 7:49 "Maar deze schare, die de wet niet weet, is *επαρτοι, vervloekt, verwenst.*" Bij nagaan van dit venijnige woord vinden we het nergens terug in de Septuagint (de Tenakh naar het Grieks vertaald), noch wordt het verder nog gebruikt in het NT. Het komt welbeschouwd maar één keer voor in de Bijbel. Toch gek... Het woord voor vloek dat God in Deuteronomium gebruikt is het woord q'alah קללה wat is afgeleid van het werkwoord qalal קלל en dat betekent: *licht van gewicht, onbeduidend zijn*. Pas in de versterkte vorm (de pi'elvorm) betekent dit woord *vervloeken*. In een andere vorm kan het betekenen: *minachten, verachten*. Wat gebeurt er dan door zo'n vervloeking: het volk wordt *onbeduidend en goed genoeg om geminacht, veracht, vertrappt en vervolgd* te worden, wat ook precies is gebeurd in de geschiedenis... Maar God zij dank dat Hij toch weer Zijn volk oproept en het nooit in de steek laat, zoals Hij het Zelf ook zegt in Hosea 11:8-9a "Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adamah, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, Mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u." Duidelijker kan Hij het niet zeggen: Hij laat Zijn volk niet en nooit vallen!



Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jshuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevolgd' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van € 55-75 per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TIJDSTIP nr. 27 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en met Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Garne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl