

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 1-7-2016  
25-3-5776  
Nummer 51

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום nr. 51- גא 1 juli '16

De komende 'Vanuit Shomrons', tot eind augustus, zijn zoals we eerder schreven wat korter, iets anders w.b samenstelling en verschijnen onregelmatiger. We proberen wel wekelijks het Parashacommentaar te sturen.

Parasha lezers zal het zeker opgevallen zijn dat wij in Israel een week voorlopen op de parashalezing dan in Europa en de rest van de wereld.

Hoe komt dat?

Vroeger had men geen kalender zoals wij dat hebben om te weten op welke dag een bepaald feest viel.

De Bijbel geeft aan dat we iedere maand moeten tellen vanaf het moment dat er een nieuwe maan is. Men ontstak dan van bergtop tot bergtop vuren zodat men over enorme afstanden wist wanneer er vanuit Jeruzalem besloten was dat de nieuwe maan was begonnen.

Buiten Israel was het lastig om precies in de pas te blijven bij de Jeruzalemse maandstart. Om zeker te zijn dat het gelijk zou lopen besloten de oude rabbijnen dat buiten Israel alle Feesten twee startdagen zouden hebben (behalve Grote Verzoendag).

Dus werden er twee seideravonden gevierd, eerste en tweede Pesachdag etc. Zo komen ook de christenen zeer waarschijnlijk aan 1<sup>en</sup> en 2<sup>e</sup> Paasdag en Pinksterdag.

Nu komt het.

Dit jaar viel Pesach op een shabat en dat betekende dat de shabat daarna in Israel Pesach al afgelopen was maar buiten Israel, omdat men die extra dag vierde, was het nog steeds 'Pesachtijd' en werd er dus niet de gewone parasha gelezen op die shabat.

In Israel was op die shabat Pesach al afgelopen en vandaar dat we dus 'voorlopen'.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
© enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©  
Yair en Karen Strijker

## Opnieuw aanslagen

Er waren deze week helaas enkele dodelijke aanslagen op Israëliërs. Een dertienjarig meisje werd in Kiryat Arba/Hebron in haar bed doodgestoken en vanmiddag werd een auto met inzittenden beschoten. De auto vloog over de kop en de vader kwam daarbij om. Er zaten drie kinderen in de auto en zij zijn lichtgewond maar het feit dat je de liquidatie van de vader van zo dichtbij meemaakt is vreselijk. Ook deze aanslag was in de buurt van Hebron. Adonai geve troost aan alle rouwenden en straffe de moordenaars.

## Adir: prachtig, geweldig

Israel krijgt een nieuwe luchtvloot. Meerdere F35, de Adirs, van Amerikaanse makelij, zullen de komende jaren het luchtruim boven Israel gaan versterken. We hebben het over het meest geavanceerde gevechtsvliegtuig dat er momenteel is. Israel is ook de enige in de regio die ze heeft. Het is belangrijk dat Israel superioriteit bewaart op militair gebied. De tegenstanders zitten echter ook niet stil.

Deze week waarschuwden hoge officieren dat Israel bij een volgende oorlog te maken zal krijgen met raketten die met vele tientallen tegelijk op ons kunnen afgevuurd worden en 75% van Israëls grondgebied kunnen treffen. Je zou angstig worden als je daar steeds aan denkt. Maar... angst is een slechte raadgever en de Machtige van Israel beschermt ons allemaal.

Laten we bidden dat heel Israel zich wendt tot Hem alleen.

## Strijkernieuws

Alle scholen in Israel hebben vrij in de snikhete zomermaanden juli en augustus. Omdat de salarissen van de Israëliërs niet hoog zijn en het leven hier in verhouding erg duur is, werken vele ouders beiden. Ja, wat doe je dan met de kinderen als de ouders niet twee maanden vrij kunnen nemen van werk? De meeste kinderen gaan dan enkele weken naar zgn. ketanot, op kamp. De staat Israel heeft besloten voortaan subsidie te geven voor deze kampen omdat ook die betaald moeten worden....

Vorige week hadden we weer een reisgezelschap met wie wij door Israel mochten trekken en ook deze week is er weer een groep. Daarna totdat we terug zijn uit Nederland geen officiële gasten maar wel vrienden en kennissen. In Na'aleh krijgen we als Nederlanders versterking van nog een Dutch gezin. Dat is fijn!! Eén van de jongens uit het gezin komt bij Shmuel in de klas. Ruth (12) nam deze week afscheid van haar school. De hele klas heeft weken geoefend op een geweldige voorstelling met dans, sketches en muziek waar wij dinsdagavond van mochten genieten. Ze heeft het prima gedaan het afgelopen jaar en vanaf september ...de grote school. Wel spannend voor haar!

Wilt u ons ontmoeten, dan kan dat. Er zijn verschillende spreekbeurten gepland in Den Haag (23 juli), Andijk (24 juli) Leeuwarden 30 juli, Lomm (3 aug.) Drachten (6 aug.), gezamenlijke vriendenmiddag met maaltijd op shabat 13 augustus in Katwijk en in de avond spreekbeurt aldaar.

## Maand namen

Volgende week donderdag is het rosh chodesh, (4<sup>e</sup>) de nieuwe maand. Deze maand wordt in Israel Tamuz genoemd maar het is een 'heidense' benaming. Oorspronkelijk, in de Torah, hebben de maanden alleen maar nummers. De eerste maand kreeg wel een naam: Aviv. Na de Babylonische ballingschap werden de maanden met namen aangeduid en ook Aviv moest het veld ruimen... en werd voortaan Nisan genoemd. Tamuz is ook de naam van een afgod waar Ezechiël 8: 14-15 over schrijft. Hij ziet vrouwen aan de noorder zijde van de Tempel die Tamuz beweenden. Het specifieke symbool voor Tamuz was het kruis, als verwijzing naar de eerste letter (t) van zijn naam. Een kruisiging gold in het oude Chaldea als een offer voor deze god. Hij was de messiaanse, devote zoon van de zgn. koningin van de hemel, Semiramis. Hij werd afgebeeld met lang haar. Het is erg spijtig dat het Christendom van Constantijn (4<sup>e</sup> eeuw) zijn wortels had in Egypte-Babylon en dat ook Jehoshua steevast werd afgebeeld als een Man met lang haar. Dat is volkomen onBijbels! Jehoshua was niet een nazireeër, (iemand die zich tijdelijk onthoudt van bv alcohol en scheren). Hij dronk immers wijn en lang haar dragen was en is geen Joodse-Bijbelse traditie! We noemen daarom ook liever de maanden bij de nummers dan dat die afgodische namen genoemd worden.

Rimon, granaatappel. Eén vd zeven vruchten van het Land.



### Abbas kan nog steeds goed liegen

In Brussel liet het hoofd van de Palestijnse Autoriteit, Abbas (Abu Mazen) zien wie hij werkelijk is... Hij beweerde keihard dat Israel werkt aan een massamoord op Palestijnen en dat rabbijnen hadden opgeroepen de Arabische waterbronnen te vergiften. Velen van u weten waarschijnlijk dat dit een (destijds christelijke) anti-semitische beschuldiging is uit de 14<sup>e</sup> eeuw. Deze Abbas weigert president Rivlin of premier Netanyahu te ontmoeten om over vrede te spreken, maar verkondigt daarentegen allerlei lasterpraat over Israel. Op de Palestijnse website van buitenlandse zaken werd een zekere rabbijn Mlmad genoemd die opgeroepen zou hebben tot het vergiften van de waterbronnen. Niemand in Israel weet wie dat is, het is een volledig onbekende naam. Het is niet waar dat Israel waterbronnen wil vergiften ook al zullen er vast Israëliërs rondlopen die de Arabieren liever zien gaan dan komen. Het is schandelijk dat de EU-wetgevers Abbas na afloop van zijn toespraak een staande ovatie gaven!

### Diefstal in Hebron

Het graf van de aartsvaders is voor Israel het eerste Joodse monument en heeft meerdere ingangen. Zowel Joden als Arabieren delen de ruimte. Op feestdagen, zoals nu de ramadan, staat Israel toe dat de gehele ruimte gebruikt wordt door de islamieten. Zij komen dan dus ook op de plaatsen waar doorgaans alleen Joden komen. Deze week hebben Arabische vandalen 'dankbaar' gebruik gemaakt van de uitbreiding en hebben Joods gedachtegoed kapot gemaakt, zoals bijzondere mezuzah's (kokertje aan de deurpost met daarin o.a de geloofsbelijdenis dat Adonai Eén is) en er is voor duizenden shekels gestolen. Je geeft ze een vinger en ze stelen zoveel mogelijk weg. Israel heeft nu besloten om de toegang tot de hele ruimte te weigeren aan Arabieren totdat het gestolene boven water is.

### Aliyahdag

Israel heeft er een nationale gedenkdag bij. Voortaan is de 10<sup>e</sup> Aviv/Nisan (in maart/april) de dag van de Aliyah, het emigreren naar Israel.

### Duikpakken

Opnieuw heeft men deze week geprobeerd om duikpakonderdelen te smokkelen naar Gaza. Israel weet uit ervaring (o.a in de zomer oorlog van 2014) dat duikpakken ingezet kunnen worden voor terroristische activiteiten.

### Unieke Zevendaagse Israel studie- en ontdekkingsreis Thema psalm 87 en 126

“ieder is daar geboren” en “keer ons lot als beken in de Negev”

Een gemeenschappelijk project van de DutchFarm in de Negev en Studiehuis Reshiet in het Harteland, Samaria,

van dinsdag 8 november t/m maandag 14 november.  
‘overdag vliegen’

€985,

All-in en meer in Hollands-Israëliëse huiselijke sfeer  
Langer verblijf mogelijk

#### Dinsdag 8 november: vliegen van 13.30-19.00

U wordt opgehaald door Uzi Manor en hij brengt u in circa 1 uur naar Sde Zvi. Korte kennismaking, Israëliëse gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxen.

**Woensdag 9 november:** na ontbijt, enige bomen planten en indien u wilt een uurtje olijven plukken. Trip naar de Dode Zee en in de avond barbecueën en Israëliëse muziekkavond.

**Donderdag 10 november:** na het ontbijt naar Sderot (stadje bij de Gazagrens) en een ontmoeting met de soldaten bij de Egyptische-Israëliëse grens. Maaltijd in de Marokkaans-Joodse Negev stad Netivot, in de avond een gesprek over de plaats van Israel, eretz Yisrael, vandaag de dag in deze wereld.

**Vrijdag 11 november:** na ontbijt inpakken en op weg naar Studiehuis Reshiet in Na'aleh. Lunch en daarna naar Jeruzalem. Oude Stad, wandeling over de stadsmuren en bezoek (oud Nederlander) Zvi Eyal, begin shabat meemaken bij de Klaagmuur en kabalat shabat, feestelijke shabat maaltijd en uitleg in Na'aleh bij Fam. Strijker.

**Shabat שבת** : eerst rustig aan... opstaan en ontbijten en daarna huiselijke shabatdienst en een paar mooie en toegankelijke Bijbelwoordstudies vanuit het Hebreeuws, tocht naar het oude Modieen van de Makkabeërs in het Ben Shemeshwoud en ontspanning.

**Zondag 13 november:** ontbijt en Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse Taal, bezoek Peduel, ook wel het balkon van Israel genoemd met een schitterend uitzicht. Bezoek Bijbels Shiloh en Bethel en als er interesse is en voldoende tijd de Israëliëse canyon Azrieli in Modieen en daarna een afsluitende feestelijke avondmaaltijd.

**Maandag 14 november:** ontbijt, ‘inpakken en wegwezen’ © tegen 9.30 De terugvlucht naar Schiphol is van 12.40 tot 16.50.

In november is het doorgaans nog heerlijk aangenaam weer (18-24 graden) maar een regenbui is niet uitgesloten. Wij informeren u tijdig! Warme kleding meenemen voor de avond is raadzaam.

Max. 6 personen. Direkte vluchten met Transavia.

Overnachtingen op basis van twee pers. kamers. Zwembad (4x2x1), jakuzi aanwezig.

De prijs is inclusief de vlucht, maaltijden, studies, bezoeken en inclusief 10 kilo handbaggage. Wilt u meer kilo's meenemen dan moeten wij dat aan u doorbereken. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen. Bij aankomst is er een maaltijd in de DutchFarm. Excl. Reis- en annuleringsverzekeringen. Handdoeken hoeft u niet mee te nemen.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.

Wij kunnen ook voor u reisjes op maat maken: kom bv met een deel van uw familie en vier een gelegenheid in Israel....

Ook in 2017 organiseren wij soortgelijke reizen.

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl) tel: 00972 54 8858281



Parasha Korach קרח, we lezen Numeri 16:1-18:32, uit de Haftara lezen we 1 Samuel 11:14-12:22 en uit Handelingen lezen we hoofdstuk 5:1-11.

Korach was er een uit de stam van Levi, geroepen om tabernakeldienst te doen. Hij stond echter op tegen Moshe en dat kwam hem duur te staan. Opvallend dat hij eerst anderen, onder meer uit de stam van Ruben, om zich heen verzamelde; in zijn eentje zou hij niet ver gekomen zijn. Hoe anders reageert Moshe: Hij valt op zijn aangezicht (vs. 4). Moshe was zeer bescheiden, zelfs de meest bescheiden man van het gehele volk Israel. Moshe reageerde zeer wijs en liet het aan God Zelf over om te kiezen wie Hij voor Zich geheiligd heeft uit de kinderen van Israel. Heiligen קדש qadash betekent *apart zetten, afzonderen*. De keuze van God is duidelijk en het blijft niet bij een keuze alleen, maar God delgt de familie van Korach en alle opstandelingen uit. Behalve de *kinderen* van Korach, die blijven wel in leven en worden later in de Psalmen genoemd.

God maakt door de staf van Aaron te laten bloeien voor eens en voor altijd duidelijk dat Hij hem en niemand anders heeft aangesteld tot priester, samen met zijn zonen. Het gemopper moet afgelopen zijn (17:5). In hoofdstuk 18 beveelt God dat de Levieten met Aharon de wacht van de tabernakel zullen waarnemen (vs. 4), שמר shamar betekent *bewaren*, bijv. ook het *bewaren van de orde*, denk maar aan het bargoense woord *shmeris*, dat komt van dit Hebreeuwse woord: een *agent, een ordebewaarder*. Het is overigens opvallend dat God in dit geval tot Aharon zelf spreekt en niet via Moshe Zijn bevel geeft. Het offer van de rode vaars, welks as buiten het kamp gebracht werd, is volgens de Hebreeën schrijver een beeld van de Messias, die ook buiten de poort heeft geleden (Hebr. 13:11-12).

In de Haftara zalft Samuel Saul tot koning, maar niet van ganser harte want God wilde dit in principe niet (vs. 17); Hij Zelf is Koning en waarom zou het volk doen zoals andere volken en een koning aanstellen uit de mensen? Het heeft wel te maken met de geschiedenis van Ananias en Safira, wiens hart niet volledig gericht was op God dus het kon wel met minder, dachten ze. Ook het aanstellen van een koning is in feite het volk iets anders geven dan God Zelf en dat was nu precies wat Hij er zo op tegen had en het ging dan ook mis in de tijd van de koningen, uiteindelijk kwam men in de diaspora terecht, ver buiten de muren van Jeruzalem en ook de oneerlijke Ananias en Safira werden naar buiten gedragen.. dood.. **Het gaat om het principe in deze zaken, het gaat bij Ananias en Safira niet om het geld, maar om het principe van het eerlijk willen zijn, geheel op God gericht willen zijn.** De Hebreeuwse letter resh ר betekent *hoofd, principe*. In het Engels is het hoofd der school de *principal*. Het *hoofd* is degene die de *principes* op het volk legt. Als een koning niet de juiste *principes* hanteert dan leidt hij het volk de verkeerde kant op en dat is dan ook keer op keer gebeurd in de Bijbel. In het geval van Ananias en Safira luistert het nog veel nauwer want ze hadden de Heilige Geest om hun geweten aan te scherpen en Hem hadden ze moeten gehoorzamen. Het is een les voor ons allemaal..

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

**TIJDSTIP nr. 27 is uit!**