

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 24 6-2016
18-3-5776
Nummer 50

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

24 juni '16

נ Nun

Wij schrijven alweer het vijftigste nummer. Chamishiem in het Hebreeuws en wij duiden het ook wel aan met de letter *Nun* נ . Nun is ook een oud woord voor vis. Vijftig is een getal van de volheid.

Het is het getal van bevrijding. Onder Jehoshua Ben *Nun* mocht het volk Israel het land Kanaän intrekken.

Na het zevende shabatsjaar komt het Jubel/Jovel jaar. Verloren gegane grond/ bezittingen kunnen weer terugkomen in de familie.

Als het ons gegeven is blijven we 'Vanuit Shomron' uitgeven. Het kost wel tijd om je in te lezen, Bijbelteksten te bestuderen voor de Parasha uitleg en het geheel samen te stellen maar op een gegeven moment krijg je er ook wel handigheid in en we doen het graag. We weten ook dat er zoveel te schrijven valt dat je maar een kleine greep kan weergeven: dat wat je hart raakt, waar je oog op viel wat er alzo in en om Israel heen gebeurde afgelopen week.

We hopen dat wij u met afgelopen 50 edities een plezier deden en be ezrat HaShem (met de hulp van de Naam) komen er nog vele uitgaven.

Komende zomermaanden zal er mogelijk, net zoals vorig jaar, om de twee weken een 'Vanuit Shomron' verschijnen omdat wij deels in Nederland zijn en even afstand nemen van de wekelijkse bezigheden van Studiehuis Reshiet en ons Gastenhuis.

Eind augustus is alles weer zoals vanouds, hopen wij. Wie weet zijn er volgend jaar gastschrijvers die het 6 weken van ons overnemen.....? Wilt u ons ontmoeten, dan kan dat. Er zijn verschillende spreekbeurten gepland in Den Haag (23 juli), Andijk (24 juli) Leeuwarden 30 juli, Lomm (3 aug.) Drachten (6 aug.), gezamenlijke vriendenmiddag met



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ... ☺ enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

maaltijd op shabat 13 augustus in Katwijk en in de avond spreekbeurt aldaar.

We vragen er nooit om, maar ter gelegenheid van deze vijftigste editie toch maar eens wel ☺. Indien u geen raad weet met uw tienden dan is het steunen van onze werkzaamheden vanuit Naáleh, Israel misschien voor een keertje een goed doel? We weten ons gezegend met een vriendenkring die ons regelmatig ondersteunt en er mede voor zorgt dat wij verschillende uitgaven kunnen bekostigen. We hopen na de zomer de Engelse versie van de cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' te mogen drukken.

Wilt u daarmee helpen of gewoon ons schrijfwerk eens ondersteunen? Graag! ☺
Zo ja, Dank, zo nee, Ook Goed maar wilt u dan o.a. voor ons werk en het 'Engelse project' meebidden? Gebed voor ons is ons heel veel waard!!

[NL 03 INGB 000 8725116](http://NL03INGB0008725116) Studiehuis Reshiet of aftrekbaar via ANBI stichting Ammech Ammi
[NL 86 INGB 000 4358913](http://NL86INGB0004358913) o.v.v. St. Reshiet.

Slapen in de DutchFarm in Sde Zvi? Ook daar bent u hartelijk welkom voor een bezoekje of overnachting!



Antwoord raadsel vorige week:

Ik ben wat ik ben maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet ...: een geheim!

Beetje vies kinderraadsel: wat is het verschil voor kleine kinderen tussen broccoli en snot...? Kinderen eten geen broccoli...☹.

Op verzoek van sommigen nogmaals de Shma-bus! We zagen de bus in Modieen rijden en de geloofsbelijdenis van Israel staat erop: Hoor Israel, de Here God is onze God, Adonai is Eén.

Of die bij de Mac Donalds stopte (ook op het plaatje...) daar hebben we niet op gelet....Wat betreft Mac Donalds: ze weigerden een vestiging te openen in Ariel, de hoofdstad van Samaria, zo'n 20 km ten noorden van ons. Tja, zij wilden niet de Arabieren kwetsen door in de Joodse hoofdstad van de 'betwiste gebieden' zich te vestigen. Nu is Burger King in de canyon van Ariel gaan settelen.

**Errata**

Er gaat wel eens wat mis in het schrijven en zeker als je met getallen werkt. Vorige week schreven we over die bijzondere en belangrijke zin 'Immers Mozes, daar hij iedere sabbat in de synagoge wordt onderwezen...'. De tekst staat in Handelingen 15:21 en niet andersom en het is logischerwijs Jacobus die dit zegt in het bijzijn van Petrus en Paulus. Wij schreven de uitspraak aanvankelijk aan Paulus toe.... dank aan de oplettende lezers!

Hetze tegen Netanyahu. Barak kan het niet laten

De voormalige IDF chief en premier Ehud Barak kan het niet laten tegen de schenen van Netanyahu te trappen. Hij meent nu een medestander gevonden te hebben in Ya'alon, de voormalige minister van Defensie, die het veld moest ruimen voor de huidige minister van defensie Lieberman.

Avigdor Lieberman nam 4 zetels mee dus nu is er een meerderheid van 65 zetels. De positie van minister van buitenlandse zaken staat nog open en Netanyahu heeft de linkse leider Herzog regelmatig gevraagd mee te doen aan de coalitie maar links houdt de boot af en hitst iedereen op tegen Netanyahu. Het moet erg pijnlijk zijn voor de president. Barak riep deze week op massaal afstand te nemen van Netanyahu en de straat op te gaan. Er werd gelukkig amper gehoor aan gegeven en het is een flinke afgang voor links. Barak kent u misschien nog uit het jaar 2000 toen hij even president was. Zijn kabinet viel al na 16 maanden. Hij wilde voor Sinterklaas spelen en beloofde Arafat hele stukken Judea en Samaria en bovendien oost Jeruzalem. Maar goed dat die man tijdig struikelde, ook al ging Arafat niet eens in op dat aanbod. Herzog lijkt wel van het zelfde laken een pak want deze week kwam in een onderzoek naar voren dat in 2014, voor de verkiezingen, Herzog met Abbas had bekokstofd dat wanneer hij premier zou worden (en daar ging toen de media helemaal van uit...) dat dan heel Judea en Samaria onder bestuur van de Arabieren zou komen en Oost Jeruzalem de hoofdstad zou worden van de te stichten staat Palestina.

Israel zou wel het beheer over het Klaagmuurplein behouden. Stel je voor: gezien vanaf het berglandschap van Samaria ligt de luchthaven bloot in de vlakte. Vanaf de berg waar wij op wonen zouden dan raketjes gemakkelijk Tel Aviv raken en meer. Een 'zelfmoordplan' onzes inziens met een 'Auschwitzgrens' en Adonai verhoede dat links aan de macht komt. Jeruzalem mag niet meer opgedeeld worden en er wordt niets meer weggegeven! Als ze het afpakken... is dat een andere zaak, Adonai verhoede ook dat!

De gouden menorah vlakbij het Klaagmuurplein. Zal deze ooit branden op het originele Tempelplein? Wat een lichtfeest zou dat zijn. Dat die dag spoedig come!

