

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 17 juni 2016
11-3-5776
Nummer 49

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 17 juni 2016,
Ons 2.5 maandelijks magazine TijdStip is als het goed is vlak voor Shabhuoth bij onze abonnees op de mat gevallen. Psalm 4 werd daarin behandeld en dit is de Psalm die wij regelmatig lezen voor het slapen gaan. Het is een avondlied, shier halailah. Het eindigt met de zin 'alleen Gij, Adonai, zult mij zeker doen wonen.' Waar we ons ook bevinden, we mogen ons veilig weten omdat Hij erbij is. Dat is ook letterlijk Zijn Naam: JHWH, de Erbij Zijnde. David woonde de langste tijd van zijn leven in Jeruzalem. Dat is de stad waar het allemaal om draait in de wereld of u het geloven wilt of niet. Niet New York, Berlijn, Parijs of 'Bethlehem,' maar Jeruzalem is de plek waar het Vredespaleis zal staan en het 'plagiate Haagse hofje' is haar naam niet waardig omdat men van daaruit Israël wil veroordelen en het verenigde Jeruzalem wil verscheuren.

De Here, Adonai echter, heeft Jeruzalem uitverkoren (Zach.3:2). Geen andere stad ter wereld is hem liever en daarom is het onze taak om te bidden voor de vrede van deze Stad (Psalm 122:6). Er zijn nu nog veel verschillende stromingen die o.a. in die stad en in het Land Israel aanwezig zijn, maar ooit zal ieder die daar woont en komt alleen de God van Israel dienen en geen enkele afgod. De Bijbel is geen boek voor- en van 'multiculti.' Het gaat erom dat Zijn Koninkrijk (met Zijn aangegeven levensstijl en tijdsorde) kome en Zijn Wil (Zijn Onderwijzing, Richtingaangever) geschiede, in de hemelen en op aarde. Maar... willen we dat wel echt of zijn we te 'modern' (eerder ouderwets...) geworden, dat die ander toch ook recht heeft op eigen geloof en wij ons geloof aan niemand moeten opdringen. Inderdaad... dat opdringen werkt niet zo goed, dat vond Paulus ook.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Petrus was meer van het drammerige opleggen, maar Paulus (Shaoel) adviseerde de mensen, die niet bekend waren met de Hebreeuwse-Bijbelse levensstijl, om te leren luisteren naar wat Moshe-Mozes ieder week zei (Hand. 21: 15) 'immers Mozes... daar hij iedere week in de synagoge wordt voorgelezen...' Afgelopen jom rishon, zondag, vierden we het 'Bijbelse Pinksteren,' Shabhuoth en een kenmerk daarvan is dat de Geest, Ruach van Adonai zichtbaar aanwezig was in de Sinai woestijn maar ook destijds in Jeruzalem 7 weken na Pesach in het jaar 33. Bid om de openbaring van de Geest aan Zijn volk en alle volkeren. Dat er een vernieuwing mag komen; een verootmoediging en opnieuw een uitstorting van Zijn Geest.

Wandschildering van het vroegere Cardo, de marktstraat in Jeruzalem.



10

Komende maand is het tien jaar geleden dat de 2^e Libanonoorlog uitbrak. Deze duurde 34 dagen. Tien jaar na de tweede Libanon oorlog maakt Israel de volgende berekening: in 2006 had Hezbollah (Chizbállah zoals men het uitspreekt) 15.000 raketten waarvan 20% Haifa kon bereiken. Aan het eind van de oorlog waren er nog 7000 van over. Nu heeft de terreurorganisatie 150.000 projectielen en raketten die veel verder dan Haifa komen. De 'Fatach 110' reikt tot 200 km en zij hebben nog grotere 'jongens' in hun arsenaal. Veelal cadeautjes van Iran. Israel is militair gezien enerzijds sterker dan ooit, maar de macht van de tegenstanders mag je nooit onderschatten. Het kan zijn dat wanneer er weer een oorlog met de noorderburen uitbreekt dat er dan honderden raketten tegelijk afgeschoten kunnen worden richting Israel. Dat zal een hele klus worden die allemaal tegelijk te onderscheppen. Israel voorspelt (en dreigt daarmee...) dat wanneer Hezbollah opnieuw een oorlog uitlokt het haar laatste zal zijn en Libanon een groot vluchtelingenkamp zal worden. Idem spreken hoge militairen zo over Hamas: 'een komende confrontatie zal de laatste zijn van Hamas en daarna zal die organisatie uit de Gazastrook verdreven zijn.'

Strijkernieuws

Twee jaar geleden, tijdens de zomeroorlog tussen Hamas en Israel, stuurden wij 'update' brieven over hoe wij als nieuwe immigranten, die toen vlakbij Gaza woonden, die oorlog meemaakten en wat voor verdraaiingen er dikwijls in de buitenlandse media over Israel geschreven werden. Vele mensen waardeerden die extra 'kijk' op het nieuws. 'Vanuit Shomron' is een soort uitloper van de nieuwsbrieven van toen en houdt het persoonlijke 'Strijkernieuws' voor de achterban nog even vast ☺. Voor wie ons niet kent: Yair en Karen (50'ers), Ruth (12) en Smuel (11) Strijker. Docenten Hebreeuws en Bijbelse Levensstijl, reisleiders en gastenhuisrunners.

We hebben nog twee kleinere groepsreizen in het vooruitzicht voordat we 'vakantie' hebben. Daarmee sluiten we een behoorlijk intensief kwartaal af met veel gasten die wij mochten ontvangen. Het was intensief en fijn.

Brexit en Israel

In Israel maken financiële analisten zich zorgen om een eventuele Brexit. Wanneer Engeland niet meer in de EU zit dan kan dat in Israel voor meer economische teruggang betekenen. Na de US is Engeland het land waarmee Israel het meest zakendoet. De kans is er, vrezen zij, dat de Britse pond in waarde gaat zakken met mogelijk wel 15% en dat de Israelische shekel en Israelische producten daardoor te duur gaan worden. De shekel staat al langere tijd sterk waardoor de economische groei ook wat achterblijft. Israel heeft geen goede economische kwartalen achter de rug en dat heeft o.m. te maken met de algemene wereldwijde economische teruggang. Alle Europese landen zullen bij een evt. Brexit, opnieuw zakelijke afspraken gaan maken met Engeland onder andere condities dan voorheen toen zij nog onder de 'EU plu' zaten. Het is maar de vraag hoe Israel het ervan af gaat brengen. Als geheel heeft Israel goede financiële relaties met Europa, vooral met Duitsland, maar wanneer er landen uit de EU stappen kan dat voor grote economische problemen zorgen, vrezen analisten. Zij menen dat er ook Europese landen tussen zitten die liever zaken doen met Iran dan met Israel.. Volgende week weten we welke kant Engeland op 'vaart' (na 23 juni).

Denk dat we helemaal niet bevreesd hoeven te zijn. Van Hem is immers alle goud en zilver en ook al krijgen we het benauwd.... dan komt er vast manna uit de hemel!

Giga grote vijgen op de rotonde bij Bethel. Die bij ons in de tuin zijn wat kleiner...maar bijna rijp ☺



Raadsel van Smuel

'Ik ben wat ik ben, maar als je weet wat ik ben, ben ik het niet...?'

Weet u het? ☺

Omar Mateen en niet Sammi Cohen

Wanneer de terrorist van de dodelijke schietpartij in Orlando bv Cohen had geheten dan was het duidelijke koek geweest voor Obama, maar nu de man een moslim is die diverse keren Saudi-Arabië heeft bezocht en die openlijk sympathiseerde met o.a. IS en Hezbollah, kan de president het woord 'moslim-terrorisme' niet over zijn lippen krijgen. Verbazend? Niet helemaal, Barack Hoessein is immers zelf een moslim. Dit was de vierde grote moslim aanval in zijn land tijdens zijn ambtstermijn.

Valse VN

De 'Human Right Watch' (HRW) van de VN blijft zich enkel focussen op Israel terwijl in vele gebieden van de wereld ernstige 'uitslaande branden' heersen. De oorlogen in Irak, Syrië en o.a. Jemen hebben honderdduizenden levens gekost en nog steeds sterven er tientallen dagelijks, maar daar discussieert die organisatie niet over. Nee, iedere vergadering moet over de houding van Israel t.o.v. de Palestijnen gaan. Wanneer Israel fouten maakt moet zij die herstellen, maar de valse geruchten over Israel moeten gestopt worden.

De extra aandacht op Israel staat in enkel opzicht in verhouding met de werkelijkheid. Van de 233 resoluties van de HRW over misstanden in verschillende landen in de afgelopen 10 jaar, gingen er 65 over Israel en slechts 19 over Syrië waar verschrikkelijke mensonterende situaties zijn! Israel is een democratisch land, er is vrijheid van meningsuiting, er zijn vrije verkiezingen en minderheden worden beschermd en dat landje wordt (ondanks dat er tuurlijk ook fouten gemaakt worden) meer veroordeeld dan de massamoordenaars van Syrië, Noord Korea of Iran ????

Psalm 2:4-5 'Die in de hemel woont licht, Adonai zal hen bespotten ...en hen verschrikken in Zijn grimmigheid.'

Harpiste in de Jaffopoort van Jeruzalem



TijdStip nr. 27 is uit! Wilt u een proefnummer of direct een abonnement? Mail ons dan.

TijdStip is een uniek magazine over de Bijbels Hebreeuwse Levensstijl en de Hebreeuwse Taal.

Sinds wij in de Shomron wonen organiseren wij ook korte Studie/Ontdekkingsreizen naar Israel.

Vijf dagen-Vier nachten

12 september heen en 16 september terug?

€645, p.p. all-in en veel meer

Langer boeken kan altijd

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, unieke plaatsen bezoeken, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden en drankjes, gezellige gastvrije sfeer en overnachten op een hoge berg in het goed verzorgde gastenhuis van Studiehuis Reshiet in Na'aleh/Samaria. Excl. Verzekeringen en alleen op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 12 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels en nieuw Shilo op de route der Aartsvaders.

Dinsdag 13 sept. Via Qasr al Yahud (De Jordaandoopplaats bij Jericho), Dode Zee (even drijven...) naar de Negev. We bezoeken daar Tamar en Uzi Manor in Sde Zvi (DutchFarm) en ontmoeten/bemoedigen de soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 14 sept. Peduel: het Balkon van Israel en o.a. oud Modieen van de Makkabeeën.

Donderdag 15 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem O.a. ontmoeting met de orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski, de Maganeh Yehudahmarkt en evt. het Gush Katif museum.

Vrijdag 16 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. Het hele jaar door is er aanbod van reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisesjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie:

info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëlische sfeer



Parasha beha'alotekha בהעלתך

We lezen Numeri 8:1-12:16; uit de Haftara lezen we Zacharia 2:10-4:7 en uit het NT lezen we Openbaringen 11:1-19.

De Levieten worden aangesteld om in de plaats te komen van de kinderen Israëls om eigendom te worden van God Zelf. Dit staat in Num. 8:17-18 en daarbij staat iets opmerkelijks want de Levieten komen inderdaad in plaats van het volk Israël, maar het volk Israël komt in plaats van de eerstgeborenen van Egypte, dit moeten we even op ons in laten werken. God spreekt van de dag dat deze ruil plaatsvond in dit vers: *“Op de dag dat ik doodsloeg alle eerstgeborenen van het land Egypte, heb Ik jullie aan Mij geheiligd.”* Heiligen *קדש*, qadash, betekent *apart zetten*.

De instelling van de Pesachviering komt ter sprake, zowel voor de Israëlieten als voor de vreemdelingen en bijwoners. Overigens zijn de Israëlieten zelf *vreemdelingen* en *bijwoners*: gerim גרים, want God heeft dat zo gezegd in Lev. 25:23 *“Gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.”* Gerim is afgeleid van het werkwoord *goer*, גור, *wonen*.

Een prachtig gegeven is dat het volk onder de *wolk*, anan ענן vertoeft, dus in Zijn schaduw mag zijn; niet gestoken door de felle zon in de hete woestijn (10:34). God stelt in hoe het kamp mag opbreken op het geluid van de *trompetten*, chatsotrah, חצוצרה die alleen de priesters mogen blazen. Chatsotrah heeft verband met het woord chatsah, חצה, *verdelen, halveren, delen*. Dat is precies wat er op het geluid van de trompetten gebeurt: in *delen* wordt het kamp opgebroken, Juda eerst. Daarna de stammen die allemaal iets met de bouw van de tabernakel te doen hebben en door die volgorde loopt alles precies in de pas, 10:21 *‘Na hen braken de Kehatieten op, die de heilige voorwerpen droegen; voordat zij aankwamen was de tabernakel alweer opgebouwd.’* Zo loopt er niemand in de weg.

De roep om vlees is typisch, er is heel veel vee in het kamp, maar men klaagt steen en been. God stort kwartels een meter dik en een tot een dagreis ver om het kamp heen en daarna slaat hij een deel van het volk uit woede. De plek waar dit gebeurt heet vanaf die dag Qibhroth hata'ava, קברות התאווה *de graven van de begeerte*... Mirjam wordt geslagen met melaatsheid, Aharon niet, ook al staat hij ook op tegen de bescheiden Moshe, blijkbaar is hij als priester onschendbaar, hij moet kerngezond en brandschoon zijn om zijn taak te kunnen vervullen; de klap is er echter niet minder om.

Wie bepaald niet brandschoon is, is Jozua de hogepriester, niet te verwarren met Jozua, de zoon van Nun. Jozua komt voor in Haggai 1:1. Hij was de eerste hogepriester van de Tweede Tempel, teruggekeerd uit Babel om zijn taak te vervullen. Het vuil van zijn kleren symboliseert zijn eigen zonde en dat van Jeruzalem. De inscripties op de Steen met zeven ogen, beeld van de Messias (Dan. 2:34), Die alles ziet, de inscripties zijn te vergelijken met de striemen die ons tot genezing zijn geworden. Daardoor kan Jozua schone kleren aandoen en de tulband opgezet krijgen; is hij weer rein en klaar om zijn taak te vervullen. Van de Steen wordt duidelijk gezegd: één enkele Steen, Ebhen Achath, אבן אחת. Dit is diepzinnig want God noemt Zichzelf in Deut. 6:4 ook Eén! De *Telg*, Tsemach, צמח is ook de *Messias* (Zach. 6:12), Tsemach heeft woordverband met Mashiach, משיח, *Gezalfde*. Opvallend dat de Messias hier in twee zinnebeeldige zaken wordt geportretteerd. Het is het ingrijpen van Hem, dat bepaalt of we schoon zijn, Zijn bloed wast onze kleren schoon (Op. 7:14). Wie de twee getuigen zijn blijft onduidelijk: Jehoshua en Israel? Henoeh en Elia? Elia en Moshe? We zullen het zien, herkennen wanneer Hij het openbaart in de wereldgeschiedenis..

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron's gastenhuis** (B&B) in Na'aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.

Ook verzorgen wij dagtrips, voor kleinere en grotere groepen inclusief gezonde en lekkere lunch in ons gastenhuis.

Meedoen aan een studieochtend over de Bijbelse Taal of de Bijbelse Levensstijl?

info@studiehuisreshiet.nl 00 972 (0)54 8858281

שבת שלום