

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 3 mei 2016
26-2-5776
Nummer 47

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 3 juni 2016

Zondag vijf juni is het Jom Jerushalayim. We herdenken dan dat in 1967 Jeruzalem, na het jaar '70, weer verenigd werd onder geheel Joods bestuur. Adonai is Eén en Zijn Hoofdstad is dat ook en zal beezrat haShem, met Zijn hulp, een eenheid blijven. Zuchtend moeten we toegeven dat het allerbelangrijkste gedeelte van de Stad, de Tempelberg, niet echt in handen is van Israël maar zo'n 50 jaar geleden weer werd weggegeven en sindsdien opnieuw onder het bestuur staat van Jordanië en daarmee de Islamitische wereld.

We gaan de komende week het 'Jeruzalemse Jubeljaar' in. Negenenveertig jaar geleden was er die wonderlijke oorlog waar Israël, boven alle verwachtingen in, de Arabische agressors 'alle hoeken van de kamer' liet zien. Na'aleh, in Samaria, op de zgn. 'westelijke oever' (een term die vanaf '67 pas zijn intrede deed en die wij, hoewel geografisch juist, weinig gebruiken) waar wij nu wonen, was toen nog een kale berg. Maar het harteland van de Bijbel is sinds '67 ook toegankelijk geworden voor o.a. het Joodse volk. Het was o.a. in Samaria, tussen Bethel en Ai waar Abraham ging wonen en iets noordelijker bij Sichem (Nablus) zei Adonai dat Hij het land aan Abraham's nageslacht zou geven (Gen 12). In Gen. 26:3 herhaalt Adonai deze belofte voor Abraham via Yitschak aan Ja'aqobh.

God eiste wel dat wij de vreemde goden zouden wegdoen, ze moesten begraven worden bij de eik van Mamre, bij Nablus....

Deze week lasen we de Efezebrief en in hoofdstuk 5 staat duidelijk dat we de afgoderij weg moeten doen, afleggen en opvallend is dat gierigheid daarbij genoemd wordt. Gierig zijn is een vorm van afgoderij. Je kunt dan niet je bezit loslaten. Israël leerde gierigheid af te leggen door voor de Leviëten te zorgen, die geen eigen land hadden. Zij woonden vooral in de GodsStad Jeruzalem en dienden het volk als o.a. Tempeldienaars en leraren op allerlei wijze.

Maar verslavingen... daar hebben velen weleens last van. Dank Adonai dat Hij onze Bevrijder is en onze Losser en Hij is rijk om te geven alles wat we nodig hebben. Israël heeft veel gegeven aan de wereld en ook aan de Palestijnen en zelfs (helaas) het allerbelangrijkste stukje onroerend goed, de TempelPlek. Dat Adonai hen zegene en Jeruzalem vrede geeft. Mazal tobh Jerushalayim. Jabho Mashiach, dat de Mashiach kome!



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israël gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Tank terug

In de Libanonoorlog van 1982 werd tijdens de slag om Sultan Yacoub een Israëlische tank door de Syriërs in beslag genomen en sindsdien zijn de drie inzittenden vermist. De tank is via Syrië in Rusland terecht gekomen en staat in het Kubinka Tank Museum. Putin heeft nu aan Netanyahu toegezegd dat de tank na 34 jaar naar 'huis' mag. Israël blijft navraag doen naar het lot van de drie vermiste soldaten. Voor de nabestaanden van hen is de tank tenminste iets....

Stoer hoor...

Drie Palestijnen hebben 3 weken geleden in Jaffo, op Onafhankelijkheidsdag, een gehandicapt joods meisje van 20 verkracht, mishandeld en racistisch bejegend. Pas eind vorige week kwam dat aan het licht. Netanyahu veroordeelde de gebeurtenis direct in scherpe bewoordingen, maar moest later zijn excuus publiekelijk hierover aanbieden omdat de mannen nog niet officieel veroordeeld waren en ja... zo gaat en hoort dat in een rechtstaat... Bij onze Arabische burens zou zo iets wel anders gaan en stel je voor dat Joden een gehandicapt Palestijns meisje hadden verkracht... oi... heel de Joodse wereld zou er voor moeten bloeden.

Momenteel zijn er prachtige bloeiende bomen te bewonderen in o.a. Jeruzalem.



Strijkernieuws

Ruth zit in de laatste fase van groep 8, kita waw hier in Israel. Er wordt nog steeds hard gewerkt op school, maar sommige vakken zijn inmiddels gestopt... Van de week vertelde zij dat de Tenachstudies niet meer gegeven worden de laatste maand. Zij hebben nu ook het boek Ruth afgerond en ze vond het jammer dat er nu geen Tenachstudie meer is. Op de nieuwe school komt het natuurlijk wel weer. Ze werken ook hard aan de 'eindejaarsavond' op 28 juni waar een hele show wordt opgevoerd. We zijn benieuwd....

Shmuel gaat na de zomer naar kita waw en krijgt nog wel extra ivritles, verder gaat het prima met deze 'ha'anak ha'blondini, de blonde reus' ☺, zoals sommige vriendjes hem noemen...

Over zes weken gaan we naar Nederland, we zien er naar uit om o.a. onze moeder, die bijna 90 is, weer te ontmoeten alsmede andere familie. We hebben en houden vakantie maar die is ook gevuld met spreekbeurten en wat lessen.

Na weken drukte hebben we een tussenweek geen gasten. Even een periode waarop je de boel een beetje de boel kan laten en niet alles zo netjes hoeft op te ruimen en de kinderen hun troepies wat meer laten rondslingeren ☺

De broer van onze zwager woont in kibbutz Tse'elien, vlakbij deze lange smalle 'griezelhangbrug'. Het is een prachtig gebied en niet ver van het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. In de regenperiode is de kibbutz slecht bereikbaar omdat op de toegangswegen waddi's voorkomen die, wanneer zij gevuld zijn met regenwater, als een denderende rivier door de Negev stromen.)' als beken in het Zuiderland...' psalm 126: 4).

**Jordanie 70 jaar**

De map van het M.O. zag er nog geen 100 jaar geleden heel anders uit dan vandaag de dag. Van het land Jordanië of het huidige Medinat Yisrael had nog niemand gehoord. Ook Syrië is een jonkie. De Staat Israel is nu 69 jaar en deze week vierde Jordanië haar 70 jarig bestaan, toen opgericht door Abdullah de eerste, de grootvader van de huidige koning. Eén van de prioriteiten van Jordanië was - en is nog steeds - het verdedigen van de Arabische identiteit van 'Palestina' en met name van de Al Aqsa moskee. Koning Abdullah hoopt dat de Arabieren zich ooit zullen verenigen. Hij haalde in zijn speech een quote aan van zijn destijds uit Palestina verbannen overgrootvader Sharif Hussein: 'De Arabieren waren Arabieren voordat zij moslims of christenen werden.' Een quote die wij wel eens aanhalen is datgene wat Abraham over zijn (Arabische) zoon Ismael zegt: 'dat hij een wilde ezel van een man zal zijn die met iedereen ruzie heeft' ...eh... wel herkenbaar.... Snel ontvlambaar overigens ook....

Turkije en Israel zijn met elkaar overeen gekomen dat de betrekkingen onderling weer moeten worden hersteld op het niveau van voor 2010. Turkije eiste dat de Gaza-zeeblokkade moest worden opgeheven maar ziet daar nu van af en Israel eiste dat het hoofdkantoor van Hamas uit Turkije moet verdwijnen. Hamas blijft er, maar Turkije beloofde dat er geen aanslagen vanuit Turkije op Israel zullen worden uitgevoerd door Hamas.....we' ll see.....

In Israel is bergwandelen beklimmen een populaire sport. Veel soldaten leren het om angsten te overbruggen.



Grapje

De dokter zei tegen Moos dat hij zijn drankgedrag in de gaten moest houden. Sindsdien drinkt hij alleen nog maar voor de spiegel.... ☺ hik

Koenders

De NL minister van buitenlandse zaken heeft niets met Israel.
Dat bleek in het verleden en nu opnieuw. Hij gaat ermee akkoord dat Nederland, als een van de weinige Europese landen, toestaat dat Shomron- en Judeaproducten gelabeld worden en als besmette artikelen worden aangemerkt. Zelfs mogen docP controleurs (veelal moslims) in de winkels rondlopen om dat te controleren en mogelijk wordt alles wat uit Israel komt als 'verdacht' aangemerkt door hen....
Israel bezet niet Judea en Shomron, het zijn betwiste gebieden en zo zijn er meer 'omstreden plaatsen,' schreven we wel eens eerder, maar producten uit die gebieden hoeven niet gelabeld te worden.
Wee de valse wegers want het is duidelijk dat hier met twee maten gemeten wordt.

3 juni gesprek over Israel zonder Israel....

Er is (vandaag 3 juni) nog niet veel naar buiten gekomen wat betreft de besprekingen die Frankrijk voert met vele wereldleiders over de situatie tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Een opmerking die naar buiten kwam was: Alleen Israel en de Palestijnen kunnen kiezen voor vrede. Holande zou verder hebben gezegd dat Frankrijk wil helpen om die vrede te versterken.

Je vraagt je dan ook af , net zoals Netanyahu, waarom Israel en de Palestijnen niet uitgenodigd zijn en ook waarom de Palestijnen geen gesprek over vrede met Israel willen aangaan. De Palestijnen weigeren directe onderhandelingen en hopen dat de 'groten' der wereld Israel een draai om de oren geeft en meer....
Mocht er ooit, chas vechalilah (zoiets als 'laat het niet gebeuren') een Palestijnse staat in Judea-Samaria verrijzen dan wint daar zeer waarschijnlijk ,net zoals 10 jaar geleden in Gaza, de Hamas organisatie. Ook ISIS is populair in Samaria. Wie zit er nu te wachten op nog een terroristisch staatje?
Is dat was de VS en de EU willen???

Sinds wij in de Shomron wonen organiseren wij ook korte Studie/Ontdekkingsreizen naar Israel.

**Vijf dagen-Vier nachten
12 september heen en 16 september terug?**

**€645, p.p. all-in en veel meer
Even (weer) Israel/Samaria beleven!**

Langer boeken kan altijd

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, unieke plaatsen bezoeken, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden en drankjes, gezellige gastvrije sfeer en overnachten op een hoge berg in het goed verzorgde gastenhuis van Studiehuis Reshiet in Na'aleh/Samaria. Excl. Verzekeringen en alleen op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 12 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels en nieuw Shilo op de route der Aartsvaders.

Dinsdag 13 sept. Via Qasr al Yahud (De Jordaandoopplaats bij Jericho), Dode Zee (even drijven...) naar de Negev. We bezoeken daar Tamar en Uzi Manor in Sde Zvi (DutchFarm) en ontmoeten/bemoedigen de soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 14 sept. Peduel: het Balkon van Israel en o.a. oud Modieen van de Makkabeeën.

Donderdag 15 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem O.a. ontmoeting met de orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski, de Maganeh Yehudahmarkt en evt. het Gush Katif museum.

Vrijdag 16 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. Het hele jaar door is er aanbod van reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer



Parasha Be'midbar במדבר in de woestijn. We lezen Numeri 1:1-4:20. Uit de Haftara lezen we Hosea 1:10-2:22. Uit het NT lezen we Romeinen 9:22-33.

Midbar מדבר betekent *woestijn*, **be'midbar במדבר** is dan *in de woestijn*. Het woord heeft woordverband met **dabhar דבר**, *woord* en **medaber מדבר**, *spreken*. Het is dan ook de *woestijn* waar Adonai tot Zijn volk spreekt en hen vertelt aangaande de wegen des Heren. Niet in Jeruzalem of in het gebied van één der stammen Israëls in het land Kanaän spreekt Adonai de Tien Woorden Gods, maar Hij kiest voor een algemene plaats, een desolate plek, waar het doodstil is en waar Zijn Stem gehoord wordt. Zo verging het ook **Eliyahu אליהו**. Hij werd naar de *woestijn* gestuurd en niet in een donder of aardbeving hoorde hij de woorden van Adonai, maar in de stilte hoorde hij een zachte Stem, een **gol demama קול דממה**.

Numeri is het laatste Boek van de Torah waarin Adonai doorgeeft 'hoe en wat'. Het vijfde Boek is een samenvatting van de eerdere 4. (Deels vergelijkbaar met de vier Evangelieën met het vijfde boek Handelingen als een soort Deuteronomium).

Het volk moest zich verzamelen, ieder bij de *banier* van zijn stam. Een *banier* is in het Hebreeuws een **nes נס**, wat verband houdt met het woord voor *braamstruik seneh סנה*. Deze woorden houden verband door de gelijke **Nun נ** en **Samekh ס** in beide woorden. Wanneer we *seneh סנה* omdraaien krijgen we weer **ha nes הנס**, oftewel *de banier*. De brandende *braamstruik* had voor Moshe destijds ook de functie van *banier*; God riep hem daarmee bij Zich.

Opmerkelijk is de ruil van de zonen van het volk Israël voor de zonen van de Levieten, die afgezonderd werden om dienst te doen bij de Tabernakel. Voor de zonen van de rest van het volk, die overbleven, moest geld worden betaald. De Levieten namen wat betreft de Tempeldienst hun plaats in als priester. **Levi לבי** betekent *mijn hart*, hij was de derde zoon van Lea, bij zijn geboorte zei zij: 'Nu zal mijn man zich ditmaal bij mij voegen.' Moshe voegde zich bij God door de brandende braamstruik; de Levieten voegden zich bij God door hun Tempeldienst; Lea hoopte dat Jacob zich bij haar zou voegen door haar derde zoon; God wil dat het volk zich bij Hem voegt door het bloed van Zijn Zoon. Jehoshua nam later in de geschiedenis ook de plaats in van het volk wat betreft de hogepriesterlijke taak, maar niet voordat Hij hun plaats innam door de straf voor hun zonden op Zich te nemen.

Hosea legt de nadruk op Gods onnavolgbare barmhartigheid ook al is het volk ontrouw en ook al zegt Hij: **lo ammi לא עמי**, jullie zijn niet meer mijn volk, toch trekt Hij hen weer bij Zich en zegt: 'Jullie zijn Mijn volk en jullie zullen zeggen: O mijn God!' Lyrische taal in liefde gesproken. Hij neemt hier duidelijk het initiatief met Zijn volk, zelfs wat betreft bekering. Ook dat komt hier bij Hem vandaan, nergens lezen we in deze pericoop dat het volk zelf op Hem af komt. 'Ik zal haar lokken en voeren in de woestijn en daar zal Ik tot haar hart spreken.' Ook Paulus spreekt over deze dingen: het is uiteindelijk God, Die uitmaakt wat tot verderf en wat tot behoud is. Hij ziet het hart aan en weet precies wat zich erin bevindt...

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron's gastenhuis** (B&B) in Na'aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.

Iedere week een 'Vanuit Shomron'. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van **TijdStip**, het 2.5 maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!