

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 27 mei 2016  
19-2-5776  
Nummer 46

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 27 mei 2016

Gisteren was het Lag be'Omer. Een dag waarop de scholen dicht zijn. Lag לַג staat voor Lamed ל Gimel ג en is het getal 33. Drie en dertig dagen na Pesach, in de Omertijd, mag er even feest gevierd worden. De periode tussen Pesach en Shabhuoth (Wekenfeest/ Pinksteren) is van oudsher een periode van rouw en ingetogenheid waarin Joden doorgaans o.a. niet trouwen of feest vieren. In de loop van de geschiedenis waren er dikwijls vervolgingen en pogroms in die periode en in de 2<sup>e</sup> eeuw werden leerlingen van de bekende en geleerde rabbijn Akibha vlak na Pesach ernstig ziek en er stierven toen velen van hen. Op de 33<sup>e</sup> dag hield de ziekte plots op en vandaar ook heeft Lag be'Omer een speciaal karakter gekregen. Een dag plezier in een droeve herinneringsperiode is voor iedereen een welkome verrassing. In Meron, in het noorden, waar ooit Joden en de beroemde rabbijn Shimon Bar Jochai, zich verschoolen voor de Romeinen in allerlei grotten, komen jaarlijks op Lag be'Omer tienduizenden (vooral) orthodoxen bij elkaar om grote kampvuren te ontsteken en te barbecueën. De vuren doen enerzijds denken aan de ellende van verbrandingen die het Joodse volk heeft doorstaan zoals de Tempelbrand en de verbrandingen van Joden in hun synagogen door o.a. heel Europa heen. Anderzijds herinnert het aan de opdracht van het Joodse volk om een Licht voor de volkeren te zijn! Dat is alles behalve een gemakkelijke opdracht.... Het feit dat de wereld de Bijbel kent is al een geweldig Licht wat zij aan het Joodse volk te danken hebben en uiteraard de Verlosser Zelf en er komt nog veel meer licht en zicht.... In ons dorp/settlement ontstaken ze woensdagavond ook een enorm groot kampvuur. Het was een gezellig samenzijn.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

## 'Zee Iron Dome'

Israel heeft een nieuw raketafweersysteem ontwikkeld, gebaseerd op de Iron Dome. Vorige week is deze getest op zee. De Iron Dome heeft zich zeer nuttig getoond in de zomeroorlog met Hamas in 2014, toen deze organisatie vanuit Gaza duizenden raketten op Israel afschoot. Korte afstands raketten, die potentiële vijanden op Israel afvuren, kan dit nieuwe systeem nu voortaan ook vanaf zee onderscheppen.

## Ruwe politieagenten

Deze week doken er twee y-tube filmpjes op waarbij te zien was dat Israelische agenten heel grof omgingen met o.a. een jonge orthodoxe student en een Arabische medewerker van een supermarkt. In beide gevallen werden door de politie zeer harde rake klappen uitgedeeld. De regering beloofde deze incidenten te zullen onderzoeken en de agenten te straffen, mochten deze in overtreding zijn geweest.

## Steeds ouder wordende Israëliërs

Volgens de wereld gezondheidsorganisatie staat Israel nu op de zesde plaats wat betreft de hoogste levensverwachting. De gemiddelde leeftijd in Zijn Land is momenteel 82.5 jaar. De gemiddelde 'wereldleeftijd' is 71.4 jaar. Japanners leven blijkbaar het langst (83.7) en mensen in Sierra Leone het kortst (50 jaar). Als iemand jarig is wensen we hem of haar toe: ad mea ve'esriem, tot de 120....dus...we worden nog wel eens nr.1...☺

### Strijkernieuws

#### Het roze paspoort

Wanneer je per ongeluk een verkeerd paspoort meeneemt op reis, bv dat van je man of vrouw ipv dat van jezelf, kun je op Schiphol een tijdelijk paspoort aanschaffen wat in 20 minuten voor je klaar ligt. Kost zo'n € 50. De kleur...? Barbi roze... Enfin, mooi opgelost denk je en je komt ook Israel ermee binnen, maar als men je dan bij de checkpoint in de 'betwiste gebieden' aanhoudt zijn de poppetjes aan het dansen. Dat overkwam gasten van ons. De controleurs hadden nog nooit een roze paspoort gezien en vertrouwden de zaak helemaal niet. De huurauto werd van 'dak tot band' gecontroleerd (reserve wiel eruit gehaald ed.) en persoonlijke bezittingen moesten 3 x door de scan. Enfin, het duurde bij elkaar 1.5 uur voordat ze 'vrij' kwamen. Procedure is procedure, zei de grenswachter. Geen leuke ervaring dus... dubbelcheck of u uw eigen paspoort op zak heeft!



Wat ons steeds weer opvalt is dat Israel op vele plaatsen de rotondes zeer smaakvol versiert. Deze 'muzikale ronde' zagen wij onlangs in Modi'ien. Er zijn er ook met schitterende grote vruchten, vissen of allerlei schaapjes ed. In het Land van de Creator wonen veel creatievelingen!!



### Qasr Al Yahud

Onlangs waren wij in wat de Arabieren Qasr al Yahud, het Joodse Kasteel, noemen. Het is de plek tegenover Jericho waarvan men gelooft dat het volk Israel achter Jehoshua ben Nun de Jordaan overtrok. De Jordaan is daar namelijk heel smal, nog geen 10 meter op sommige plaatsen. Ook gelooft men dat de profeet Eliyahu met de zonnwagen, de Merkavah, daar ten hemel is gestegen en men vermoedt dat Jehoshua daar door Jochanan de Doper 'Kopje onderging;' dat de Stem van Adonai daar sprak dat Jehoshua Zijn Zoon is. Redenen genoeg dus om daar eens heen te gaan. Echter.... sinds de Zes Daagse oorlog ('67) is het gebied, op het huidige stukje doopplaats na, één groot mijnenveld omdat Israel potentiële indringers destijds wilde tegenhouden. Israel heeft van de week aangekondigd alle mijnen te zullen verwijderen zodat het gehele gebied toegankelijker kan worden voor de vele toeristen die er steeds komen. Bijzonder is dat Jordaanse en Israelische dopelingen elkaar bijna de hand kunnen reiken maar waag het niet om over te zwemmen....

Foto is genomen vanaf de Israelische kant, aan de overkant is de Jordaanse doopplaats



## Grapje

In Jeruzalem loopt een overvaller een man klem en zegt: geef mij je geld! De man zegt, dat kun je niet maken, ik zit in de Knesset (parlement). Oh, ah, lacht de overvaller, als dat zo is..., geef me dan MIJN geld! 😊

**De Palestijnse Autoriteit** herhaalde deze week dat zij niet rechtstreeks met Israël willen onderhandelen over vrede. Zij beweerden dat zij dat al decennia proberen en dat het niets oplevert...

Tja... leugenaars draaien de boel steeds om en kunnen vaak goed zielig doen en toneelspelen. Zij stellen hun hoop op de wereld en dat die Israël nog meer onder druk gaat zetten. Laten we bidden dat op 3 juni de besprekingen over het Palestijns-Israëlichconflict, die Frankrijk en 'de wereld' gepland hebben (zonder Israël en de Palestijnen erbij, maar wel met vele Arabische landen) niet doorgaan of of niets uitlopen.

## Academische BDS

De boycot tegen Israël blijft doorgaan. Het is niet alleen Koenders en het linkse blok die 'Settlement producten' willen labelen. Pro-palestinagroepen als DocP krijgen de vrije hand om in supermarkten Israëlproducten te zoeken en mensen te attenderen deze niet te kopen. Zij geven de manager een lijst met 'besmette' artikelen uit Israël. In de VS overweegt het American Anthropological Association om Israël op academisch gebied te boycotten. Israëlische wetenschappers worden dan geweerd. Het lijkt wel terug naar de jaren '30 vorige eeuw. Erg pijnlijk is dat er ook 20 Israëlische geleerden zijn die deze boycot steunen.

**Sinds wij in de Shomron wonen organiseren wij ook korte Studie/Ontdekkingsreizen naar Israël.**

**Vijf dagen-Vier nachten  
12 september heen en 16 september terug?**

**€645, p.p. all-in en veel meer  
Even (weer) Israël/Samaria beleven!**

---



---

### Langer boeken kan altijd

---



---

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, unieke plaatsen bezoeken, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden en drankjes, gezellige gastvrije sfeer en overnachten op een hoge berg in het goed verzorgde gastenhuis van Studiehuis Reshiet in Na'aleh/Samaria. Excl. Verzekeringen en alleen op basis van een 2 persoonskamer.

**Maandag 12 sept.** Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels en nieuw Shilo op de route der Aartsvaders.

**Dinsdag 13 sept.** Via Qasr al Yahud (De Jordaandoopplaats bij Jericho), Dode Zee (even drijven...) naar de Negev. We bezoeken daar Tamar en Uzi Manor in Sde Zvi (DutchFarm) en ontmoeten/bemoedigen de soldaten aan de grens met Gaza.

**Woensdag 14 sept.** Peduel: het Balkon van Israël en o.a. oud Modieen van de Makkabeeën.

**Donderdag 15 sept.** Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem met o.a. ontmoeting met de orthodoxe joden Moshe en Dov Kempinski, de Maganeh Yehudahmarkt en evt. het Gush Katif museum.

**Vrijdag 16 sept.** Terugvlucht om 12.30-16.40.

---



---

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israël, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. Het hele jaar door is er aanbod van reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisesjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer



Parasha Bechuqotai בחוקותי 'in Mijn inzettingen.' We lezen Leviticus 26:3-27:34. Uit de haftara lezen we Jeremia 16:19-17:14 en uit het NT lezen we Mattheus 22:1-14.

Een choq חוק is een *regelgeving*, een *verordening*. Deze parasha is het slot van het Boek Wajiqra. Er komen veel waarschuwingen in voor. De Onderwijzing vertelt ons wat er allemaal kan gebeuren wanneer wij ons niet houden aan Zijn Wil. Adonai accepteert niet dat we een stukje wel en stukje niet doen wat Hij ons voorlegt. Er is geen tussenweg want... Hij is Zelf de Weg. In de Joodse traditie worden al deze toch wel zware waarschuwingen en straffen zachtjes maar duidelijk gelezen, het is immers niet prettig allerlei vervloekingen aan te horen..? We krijgen duidelijke aanwijzingen van Adonai te horen over hoe we moeten leven. Vergelijkbaar met een arts die zegt dat je moet stoppen met bepaalde voeding vanwege je allergie. Sla je de adviezen in de wind dan kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Ontroerend aan deze parasha zijn Gods beloften als het volk zich wél aan Zijn opdrachten houdt en wat nog een stap verder gaat: Zijn beloften die er toch nog zijn als men zich er níet aan houdt. Allereerst is er de belofte aan het land: in vers 34 van hoofdstuk 26 staat dat wanneer het volk in ballingschap is gegaan, dat dan het land van haar sabbatsrust mag genieten, want God had bevolen dat om de zeven jaar het land met rust moet worden gelaten. Zo niet, dan werd het volk verbannen waardoor het land weer kon herstellen van de rooibouw die er jarenlang op was gepleegd. We weten allemaal dat dit ook daadwerkelijk gebeurd is... Nog een belofte vinden we in vers 40 van dit hoofdstuk, waarin God voorzegt dat men zich zal bekeren. Er komt in dit vers geen 'misschien' voor. Bekering blijkt bij God zelf vandaan te komen, lees hiervoor ook Hosea 12:7 "Bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn." En dan in vs. 44 nog een belofte: God zal nooit van hen walgen, zelfs niet in de ballingschap. Hij is en blijft de **Aanwezige: JHWH יהוה**. (JHWH is afgeleid van het werkwoord **Hajah היה**, wat betekent *Geschieden, Aanwezig zijn*, God sprak tegen Mozes in Exodus 3:15 dat Hij bij deze naam herdacht wil worden. Aangezien we niet precies meer weten in onze tijd hoe we Zijn naam mogen uitspreken, noemen wij Hem graag bij de vertaling ervan, overal waar zijn Naam in de Bijbel in hoofdletters geschreven staat: Aanwezige). Jeremia's gebed is ontroerend, eindigt in deze parasha met: "Genees mij, Aanwezige, zo zal ik genezen zijn, behoud mij, hoshi'eni הושיעני (van **jasha ישע**, waarvan ook is afgeleid: **Messias משיח, Redder**) zo zal ik behouden worden (gered zijn); want Gij zijt mijn Lof." De Redder komt Zelf aan het Woord in Mattheus waar Hij zoveel zegt als dat Hij wraak oefent aan het volk voor de moord op de profeten (vs. 6 en 7). Nog iets opmerkelijks zegt Hij vanaf vs. 11, waar iemand een enorme straf krijgt voor een voor het oog niet zo groot vergrijp: het niet aantrekken van een bruiloftskleed. Wat geeft dat nu? In Openbaringen 7:14 vinden we het antwoord: dat kleed moet in het bloed van het Lam gewassen zijn... Maar ook staat er in Openbaringen 19:8 -en laten we dit vooral niet vergeten: 'De bruid is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden want dit fijne linnen zijn de *rechtvaardige daden* der heiligen.'

---

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron's gastenhuis** (B&B) in Na'aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.

Iedere week een 'Vanuit Shomron'. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van **TijdStip**, het 2.5 maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!