

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 20 mei 2016
12-2-5776
Nummer 45

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 20 mei 2016

Het waren emotionele herdenkingsdagen voor velen in Israel en ook Onafhankelijkheidsdag 2016 ligt weer achter ons. Het was wel wat ergerlijk dat op het moment dat wij in de voortuin waren voor de 2 minuten stilte, er vanuit de Palestijnse minaretten hele luide preken door de vallei tegenover ons galmden.... De staat Israel werd op 14 mei 1948 uitgeroepen maar men herdenkt de Bijbelse datum: 4-2-5708. Een dag later begon de oorlog. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen, dat het kleine, onervaren Israel niet van de kaart geveegd werd door al die vijandige, goed bewapende Arabische burens. Het werd frustratie op frustratie voor de Arabische wereld want er kwamen nog oorlogen in 1956, 1967 en 1973 die zij allemaal verloren. In die tussenliggende periode waren er ook vele militaire operaties tussen Israel en haar buurlanden en na 1973 waren er de diverse Intifada's terwijl er altijd terrorisme is geweest. Hoopgevend is toch de 'koude vrede' met Egypte sinds eind jaren '70 en ook de relatie met Jordanië is niet echt vijandig. Hoewel de Bijbelse profetie van ieder onder zijn/haar vijgenboom nog niet daadwerkelijk te zien is, weten we ook dat de verlossing gaande is. Men zegt wel eens dat de voetstappen van de Messias/Meshiach al te horen zijn... In Israel bidden vele joden intensief voor Zijn komst.

We geloven dat Hij Dezelfde zal zijn Die er al eerder was, maar voordat Hij weer verschijnt kunnen nog allerlei 'beren' op de weg lopen en je begrijpt vaak niet waarom 'goede mensen' dikwijls zoveel leed treft en te vroeg, naar ons idee, ons kunnen ontvallen. Geruststellend is dat Adonai, Die letterlijk de Aanwezige betekent, er altijd bij is. Dat mag je geloven en weten en dan leg je, wat er ook gebeurt, het maar in Zijn Handen want Hij heeft Zijn wereld echt wel onder controle.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Geen land weggeven

Rabbi Shalom Gold zei deze week dat het ontoelaatbaar is als Israel verder nog land weggeeft aan de vijanden van Israel. Hij meent dat het 'land voor vrede' concept niet werkt. Hij zei verder: 'Niemand gaf ons toestemming om het land Israel weg te geven.'

Het is naar onze mening ook maar de vraag of in 1967 o.a. de Tempelberg in handen van de Arabische Waqf had moeten blijven. Op wonderlijke wijze viel heel Jeruzalem in Israelische handen, bijna vergelijkbaar met de verovering van het land Israel destijds door Jehoshua/Jozua. De Arabieren zien sowieso de Joodse Staat niet zitten of we nu wel of niet de Tempelberg bezitten. We hadden deze dus beter kunnen behouden... Bijbels land weggeven aan een vijandige godsdienst? 'Nee, niet doen,' is ons advies. Als de vijanden van Israel het afpakken.. tja, laten ze het maar proberen dan.



Strijkernieuws

Nog even en dan krijgen de kinderen hun rapporten mee naar huis. We hadden van de week een gesprek met de schoolleiding daarover. Het gaat in grote lijnen goed met hen op school, maar de taal is nog wel een struikelblok als het gaat om artikelen lezen en werkstukken schrijven. Shmuel zal ook in de 2 maanden zomervakantie aan het ivrit moeten en wij uiteraard met hem... We spreken Nederlands thuis en voor ons en hen zou het beter zijn regelmatig ivrit te spreken. De meeste gasten die komen logeren zijn echter ook Nederlands... Ach ja... zo groeien ze in ieder geval twee-talig op. Zal zeker handig blijken later.

Zweten...

Er was deze week weer eens een sharav/hitegolf. De temperatuur in Israel steeg op sommige plekken tot 48 graden... We hadden afgelopen week een studiereisgezelschap bij ons in Na'aleh en met hen hebben we een goede tijd gehad ondanks de hitte ☺. We zijn ook in Shilo geweest waar de Tabernakel heeft gestaan, van waaruit Jozua de stammen van Israel verdeelde. We waren ook o.a. in Bethel, waar Jakob zijn bijzondere droom kreeg en engelen naar boven en naar beneden zag gaan via een ladder. Verder ook Jeruzalem, Dode Zee omgeving, de Negev ed. Sommigen van de gasten bleven nog een paar dagen elders in Israel maar de meeste van hen belandden van de hitte in de vrieskou van Nederland...

De 'Jakobs ladder' bij het Bijbelse Bethel, geplaatst in een 1000 jaar oude eik. Geen engelen gezien, maar die bestaan wel!!!

**30 mei, uitstel...**

Frankrijk kondigde al geruime tijd aan dat er op 30 mei een eerste aanzet tot een internationale bespreking met de 'groten en enkele kleineren der wereld' (o.a. Nederland) zou komen in Parijs, maar zonder Israel en de Palestijnen, om te proberen de vastgelopen onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israel vlot te trekken. Maar... Kerry van de VS kan opeens die dag niet en dus werd de vergadering uitgesteld. Deze vindt nu plaats, verwachten zij, op 3 juni.

De Fransen menen dat het hard nodig is het Israelisch-Palestijns conflict op te lossen omdat er anders meer ellende zal komen in de regio. Netanyahu zei dat alleen directe onderhandelingen met de Palestijnen tot een oplossing en vrede kan leiden, zoals dat destijds met Egypte en Jordanië is gegaan maar dat de Palestijnen dat simpelweg niet willen en steeds afhaakten in het verleden omdat zij de Joodse Staat niet wensen te erkennen. De laatste besprekingen waren in 2014. 'Een vergadering zonder Israel is zinloos en leidt tot meer confrontaties,' meent Netanyahu. De Palestijnen beweren dat het conflict met Israel de wortel is van alle problemen in de hele Arabische wereld onderling... (pfff). Wij menen dat menselijkerwijs dit probleem mogelijk niet op te lossen is en dat er een Goddelijk ingrijpen nodig is. Echter: wanneer de Arabische burens naar Israel's vredesadviezen en rijke inzichten zouden luisteren, zou heel de regio ervan profiteren en het Midden Oosten weer een zeer aantrekkelijke plek kunnen worden. Hopelijk stellen de Fransen die internationale vergadering opnieuw uit of af!

Coalitiebesprekingen gelukt!

Al enige tijd gonsde het in de politiek dat Netanyahu zijn regering wil versterken met meerdere coalitiepartners. Een bredere eenheidsregering is intern, maar ook naar het buitenland toe daadkrachtiger. Netanyahu heeft nu een meerderheid van 1 zetel... Optie voor een coalitie was het linkse Labourblok, maar de meerderheid van hen heeft geen zin om deel te nemen in een regering onder Netanyahu.

Netanyahu zag echter, van begin af aan, liever Avigdor Lieberman (Israel Ons Huis) binnen zijn gelederen, ook al is deze man wat te extreem rechts naar Netanyahu's idee. Lieberman hapte deze week toe, wordt minister van Defensie en krijgt de portefeuille van immigratie. Heel wat 'poppetjes' zullen van plaats verschuiven de komende weken.

Vandaag (vrijdag) kondigde de huidige minister van Defensie, Ya'alon, aan dat hij uit de politiek stapt. Egypte reageerde verbijsterd op de aankondiging dat Lieberman minister van Defensie wordt. In het verleden heeft hij nogal eens dreigende taal geuit naar Egypte en dat zijn zij blijkbaar nog niet vergeten. Abbas is er uiteraard ook niet happy mee en piept: zie je wel, Israel wil geen vrede....

Holocaust stripwedstrijd

Iran heeft deze week opnieuw een internationale Shoa cartoonwedstrijd gehouden. Veel landen hebben deze wedstrijd gelukkig afgekeurd, vooral Duitsland maar geen land weet blijkbaar Iran zover te krijgen dat zij zelf er toe over gaat deze wedstrijden te verbieden... 'Iran bereidt zelf een Holocaust voor,' zei Netanyahu.

Schokkend Eilat

Deze week waren er twee lichte aardbevingen (4.8) even ten zuiden van Eilat. Israël ligt in een gebied waar twee aardplaten tegen elkaar liggen. Men verwacht nog een grote beving. Misschien op het moment dat Adonai zegt: nu is het genoeg... en dat Hij de wereld gaat schudden, de Berg gaat beven en dat Hij dan in alle heerlijkheid verschijnt. We kijken naar Hem uit.

Korte wachttijden op Ben Gurion airport

Binnenkort komen er op de luchthaven scans die, naar men verwacht, de wachttijden op luchthavens aanzienlijk kunnen verminderen. Israël, als high-techland, werkt al een tijd aan zo'n systeem en de scans zullen vast en zeker overal naartoe verkocht worden.

'Zeesurprise'

Tijdens de pesachvakantie vonden twee Israelische duikers voor de kust van Caesarea allerlei beeldjes. Zij gaven dat aan bij de Antiquiteiten Autoriteit en men ging verder zoeken en hele ladingen bronzen beelden uit de 4^e eeuw kwamen boven water. Het zijn vrijwel allemaal Romeinse afgodsbeeldjes. Het schip waarin ze lagen is ooit voor de kust bij slecht weer gezonken. Gouden munten waren al eerder bij de vindplek opgedoken en dat is o.i. een stuk interessanter dan die afgodsbeeldjes, laat die maar liggen....

Mopje:

Sam ligt maar te draaien in bed en zijn vrouw Sarah is dat zat aan het worden, want zijn gedraai houdt haar ook wakker. 'Wat is er toch?' vraagt ze geïrriteerd en Sam zegt dat hij een schuld van 10.000 euro aan Moos heeft, die hij morgen moet terugbetalen, maar hij heeft het geld niet. Nu wil het geval dat Moos aan de overkant woont en Sarah springt uit bed, opent het raam en roept Moos. Deze verschijnt met een slaperig gezicht aan zijn raam. 'Moos, Sam kan de schuld van 10.000 euro niet aan je terugbetalen morgen, hij heeft het niet!' roept Sarah hem toe en ze slaat het raam weer dicht en springt snel terug in bed. 'Zo,' zegt ze: 'nu kun jij gaan slapen en ik hopelijk ook; nu ligt Moos wakker, welterusten!'

NOG EEN PAAR PLEKKEN VRIJ

Wie gaat er mee op onze unieke pre Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

€599 p.p. all-in en veel meer

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer. Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 26 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

Dinsdag 27 sept. Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 28 sept. Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

Donderdag 29 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski

Vrijdag 30 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israël, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reises geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie:

info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer

Uitzicht bij Jaffo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



De parasha deze week is **Bahar** **בהר**, *op de berg*. We lezen Leviticus 25:1-26:2. Uit de Haftara lezen we Jeremia 32:6-27 en uit Lukas lezen we 4:16-21.

De Parasha gaat onder meer over het jubeljaar en over de *losser*, die voor zijn familie instaat in het geval van slavernij of van de verkoop van een stuk land. Wie geen *losser* had, die wachtte tot het jubeljaar aanbrak om vrijgesproken te zijn van slavernij of schuld. In Lukas spreekt Jehoshua hierover. Hij zegt dat Hij het aangename jaar verkondigt, het jubeljaar dus. Hij is de *Losser*, Die vrijkoopt van slavernij. Kijk maar naar het woord *Golgotha*, in het Hebreeuws **galgalta**, **גלגלתא** en naar het woord **go'el** **גאל**, *losser* en we zien dat deze twee woorden verband hebben met elkaar door de **gimel** **ג**, de **Aleph** **א** en de **lamed** **ל** in beide woorden (men kan zelfs het gehele woord **go'el** uit het woord **galgalta** halen), afgeleid van de werkwoordstam **ga'al** **גאל**, *verlossen, vrijkopen, de losplicht vervullen*. Dat is wat Hij deed op *Golgotha*: Hij kocht Zijn familie vrij, Hij deed dat, de grote Broer van Zijn volk en van ieder die in Hem gelooft en Hem aanroept. Hij kocht Zijn familie vrij, betaalde de losprijs. *Golgotha* betekent *schedelplaats*, naar het woord voor *schedel*: **gulgaleth**, **גלגלת**. Het woord voor *wentelen* is het woord **galgal**, **גלגל**; de schuld is afgewenteld door Zijn *verlossend* handelen op de *schedelplaats*..

God sprak uit aan Jeremia: *“Ik ben de Aanwezige, de God van alle vlees, zou Mij enig ding te wonderlijk zijn?”* Dat ging in dit geval over het kopen van een veld bij Anathoth, vlakbij Jeruzalem, in de tijd dat de Chaldeeën de stad belegerden. Jeremia trad hierbij op als *losser* voor zijn neef, die zodoende niet op het jubeljaar hoefde te wachten om de koopsom *af te lossen*. De koop van dit veld was Gods manier om te zeggen dat, hoewel het land onder grote druk van de vijand stond, *‘er toch nog huizen en velden en wijngaarden in dit land gekocht worden’* (vers 15). Opnieuw kunnen we verwachting uit zien naar de velden en wel in hetzelfde gebied van Benjamin en het aangrenzende Ephraim, want God spreekt de wijnranken aan om te reiken van oost naar west omdat Zijn volk nadert te komen, wij denken daarbij aan de aliahgangers uit Frankrijk, met hun expertise voor wijnbouw, kom maar op en bewerk **de velden hier!**

Overigens is het nu ook jubeljaar en nog wel het zeventigste jubeljaar, zeventig is een getal van volheid; denk maar aan de zeventig zielen die naar Egypte trokken met Ja'aqobh; aan de zeventig palmbomen bij Elim en aan de zeventig volkeren, enzovoort. Het jubeljaar wordt tegenwoordig geteld, maar niet gevierd. Het zal pas weer gevierd gaan worden wanneer alle verloren geraakte stammen weer in Israel zijn aangekomen. Wanneer het volk thuis is gekomen, dan komt Vader thuis, zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron's gastenhuis** (B&B) in Na'aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.

Iedere week een 'Vanuit Shomron'. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van **TijdStip**, het 2.5 maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!