

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 13 mei 2016
5-2-5776
Nummer 44

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 13 mei 2016

Achtenzestig jaar is de huidige staat Israel nu, samech-chet סח. David zingt in Psalm 68:35 en 36: 'Erken Gods macht: Zijn majesteit heerst over Israël, Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend bent U in Uw Heiligdom. De God van Israël, Hij geeft macht en nieuwe kracht aan Zijn volk, geprezen zij Adonai.'

Die vernieuwde kracht wensen wij de jonge staat toe en dat zij alléén vertrouwt op haar Maker en dat Hij weer optrekke aan het hoofd van Zijn volk en de aarde opnieuw beven zal, zoals vers 8 beschrijft...

Het is een wonder en bijzonder dat Israel überhaupt bestaat. Na al die eeuwen van intensieve Jodenvervolgingen is iedere Jood die rondloopt eigenlijk een klein wondertje: het zijn de overlevenden van de overlevenden van de overlevenden en ga maar zo door.

De meeste Joden wonen nu, na 2000 jaar, in Israel en gezien de antisemitische winden, die weer opsteken, is de verwachting dat velen van de Joden in de galoet/ballingschap nog gaan komen. Zou het..? Zijn Woord zegt het! Het kan maar zo gebeuren en wie had 2 jaar geleden de stroom vluchtelingen naar Europa kunnen voorspellen en wat gaat er nog komen vanuit Afrika? Israel is een landje wat een enorme ervaring heeft in het absorberen van miljoenen vluchtelingen. Er kunnen er vast nog velen bij, de Negev is praktisch leeg en de 'betwiste gebieden' zijn ook nog vrij maagdelijk. Wie weet trekken ook vele 'Ruthies' uit de volkeren op die, net zoals destijds vele Egyptenaren bij de Uittocht, meetrokken met de Israëlieten. Ruthies die zeggen: 'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Be ezrat haShem, met de hulp van de Naam.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Jom haZikaron

Dinsdagavond/woensdag, de dag voor Onafhankelijkheidsdag, herdacht Israel de gevallen soldaten. Sinds 1860 zijn er 23.447 Joodse soldaten gevallen in Israel. Afgelopen jaar stierven er maar liefst 127 soldaten.

Gazavuur

Afgelopen week bleef het een over en weer schieten tussen Gaza en de IDF bij de grens. Officieel zegt Hamas niet geïnteresseerd te zijn in een escalatie van geweld met Israel, maar ze lieten weten niet stil te zitten. Israel heeft enkele tunnels ontdekt en mogelijk zijn er nog veel meer en probeert Hamas Israel af te leiden door raketjes af te schieten. Het kabinet kwam van de week samen om over deze ontwikkelingen te spreken en ook kwam de zomeroorlog ('Tsoek Eitan') van 2014 tegen Hamas ter sprake. Netanyahu en minister van defensie Ayalon kregen veel kritiek over zich heen en men vraagt zich af waartoe Tsoek Eitan diende, nu er weer van alles aan de hand is aan de grens en het zuiden weer bedreigd wordt door Hamas.

Steekpartijen

Het was een periode rustig, maar deze week waren er helaas toch weer enkele steekpartijen in Jeruzalem; in de Oude Stad en op de Haas promenade. Zestig plussers waren het slachtoffer. Hamas bejubelt steeds deze terroristische daden en Abbas keurt niet af...

Strijkernieuws

Met het gastenhuis gaat het goed. Afgelopen maanden hebben we vele gasten mogen ontvangen. De meesten verbleven meer dan 2 dagen en maakten ook gebruik van de mogelijkheid om in de avond mee te dineren met ons gezin. Het is dan dikwijls naast het genieten van Karen's keukentalenten een vrolijke boel aan tafel want onze kinderen hebben een bijna, als je ze niet stopt..., 'avond vullend moppenprogramma.'

Woensdagavond begon een studie-ontdekkingsreisje met een Nederlandse groep die bij ons logeren om samen Israel's 68ste Onafhankelijkheidsdag te vieren en verder gaan we boeiende dingen zien horen en beleven. A.s maandag is iedereen weer thuis, maar vandaag, vrijdag, zijn we in Jeruzalem! Heerlijk ☺

Voordat wij van de zomer naar Nederland komen, zijn er nog twee van die korte reisjes gepland, we zien er naar uit. Ook in het najaar.. wie weet ook iets voor u?

Ruth en Sam doen het goed op school. Ze beginnen ons, irritant genoeg, al te verbeteren met Ivrit/Hebreeuws...

Onlangs waren we in Tse'elim, een kibutz in de Negev. Daar woont de broer van onze zwager Uzi. We kwamen erg veel Hollandse meiden tegen....

Hollandse koeien in de Negev



Tunnelinformant

De onlangs gearresteerde hamasmilitant, Mahmoud Atawnah, heeft Israel veel informatie kunnen verschaffen over diverse terreurtunnels die vanuit Gaza naar Israel gegraven zijn. De man was vanuit Gaza Israel binnengedrongen met meerdere messen op zak en was van plan een terreuraanslag uit te voeren.

Anti-Joods

Volgens een onlangs verschenen rapport van de Universiteit van Tel Aviv (the Kantor Centre voor European Jewry) waren er in 2015 50% minder antisemitische aanslagen wereldwijd, maar de aanslagen waren wel wreder en moordzuchtiger dan anders, 410 in totaal. Scheldpartijen en non-verbale agressie bleef even hoog als voorgaande jaren. Vele Europese joden overwegen een ander woonoord te zoeken.

Brand in Gaza, Israel krijgt de schuld

Van de week ontstond er brand in een woning in Gaza omdat de ouders niet goed op de brandende kaarsen letten. Hun drie jonge kinderen kwamen daarbij om. Toen we dat lazen dachten we direct: binnen een paar uur krijgt Israel de schuld en ja hoor! Hamas verklaarde dat de veelvuldige stroomonderbrekingen in Gaza komen door de Israëliische blokkade. Er was echter dit keer ook enige kritiek van burgers die zeiden dat Hamas de spaarzame elektriciteit gebruikt voor de aanvalstunnels tegen Israel in plaats van deze te gebruiken om de huishoudens van stroom te voorzien.

Khan

De eerste moslimburgemeester van een Europese hoofdstad, Sadiq Khan, woonde deze week als eerste 'daad' een herdenkingsdienst van de Shoa bij. Khan is van de Labourpartij en de laatste weken moesten velen uit die partij opstappen vanwege antisemitische uitspraken. Khan heeft een mooie naam, zeer Hebreeuws... Sadiq komt van het woord tsadiq, rechtvaardige en Khan heeft woordverwantschap met Kohen. Laten we hopen dat hij een rechtvaardige zal zijn voor alle Londenaren en zeker ook voor de Joden aldaar.

Netanyahu staat in de VS op nummer 10 van de meest bewonderde mannen ter wereld. Toch heel wat voor het kleine Israel. Nr. 1 is... Bill Gates en van de vrouwen: actrice Angelina Jolie. Voor ons, in Israel, staat Netanyahu op 1, naast uiteraard Karen Strijker ☺! Een ideale vrouw wie vindt haar... (Spreuken 31: 2).

Iran heeft twee weken geleden een ballistische middenlange afstand raket getest. Deze week kwam het pas hier in het nieuws. Het 'ding' kan bij afschieten 2000 km verderop zo goed als precies neerkomen waar men op richt. De 'foutmarge' is slechts 8 meter. Wat zeggen het westen en de VS daarvan....? Is men er zich van bewust dat Iran steeds dreigt Israel aan te vallen en dat ze ook Europa kan treffen? Was die 'Iran deal,' die Obama er doorheen drukte vorige zomer wel zo goed? Nee, die deal was niet kosher!

8.5 miljoen

De teller wat betreft inwoners in Israel staat inmiddels op 8.5 miljoen. In 1948 waren er ongeveer 800.000 inwoners. Van de 8.5 zijn ruim 6 miljoen Joods. 36.000 mensen maakten vorig jaar Aliyah.

De Israelische vlag hebben we deze week in onze voortuin geplaatst. Lang leve Israel in Samaria/Shomron!



Wie gaat er mee op onze unieke pre Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

€599 p.p. all-in en veel meer

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer. Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 26 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

Dinsdag 27 sept. Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 28 sept. Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

Donderdag 29 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski

Vrijdag 30 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëlische sfeer

Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en Israelische soldaten . Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De Parasha is deze week Emor אמור, zeg! We lezen Leviticus 21:1-24:23. Uit de Haftara lezen we Ezechiël 44:15-31 en uit het NT lezen we Lukas 14:12-24.

Een grappig Joods raadseltje is hier van toepassing: Wat is de achternaam van Mozes/Moshe? Antwoord: Lemor לאמר. God zegt namelijk heel vaak in deze hoofdstukken tegen Moshe: “Zeg, lemor, לאמר.” Zo staat er dan achter elkaar geschreven: Moshe Lemor, משה לאמר waarbij het lijkt alsof dat zijn naam plus achternaam is.

Het belangrijkste uit de Parasha deze week is de instelling van de Hoogtijden des Heren met daarin de kerntekst: “Deze zijn de gezette Hoogtijden, mo’adim מועדִים des *Aanwezige*, vastgezette tijden die *JHWH* heilige samenroepingen noemt: “mo’adim, welke gij uitroepen zult op hun gezette tijd.” God is er hier heel duidelijk over Wiens Feesten we vieren, of beter gezegd, welke Hoogtijdagen we vieren, het zijn Zijn eigen Hoogtijden. Het zijn geen Joodse, maar het zijn *Gods* hoogtijden, daar laat Hij in dit vers geen enkele twijfel over bestaan. Eén van de grootste misstanden uit de geschiedenis is al voorspeld in Daniel 7:25, waar staat dat er een macht zal opstaan die erop uit zal zijn om tijden en wet te veranderen. Dit is ook gebeurd: de shabat is naar de zondag gegaan omdat men dat in de tijd van de eerste Christenen zo handig kon combineren met het aanbidden van de zonnegod en de andere Hoogtijden des Heren zijn ook aangepast ten tijde van de opkomst van Rome, uit antisemitische overwegingen... Gods Hoogtijden zijn hierbij ‘afgekort’ tot ‘Joodse Feesten.’

In de Haftara spreekt God over de gebruiken van de priesters die in de nieuwe Tempel zullen gaan dienen, een mooi gegeven is dat God wil dat de priesters hun haar *behoorlijk* laten knippen, niet kaalscheren dus, maar zeker ook geen lange lokken laten zitten. De hoek van de baard zal men niet afscheren. In Christelijke kringen wordt doorgaans gedacht dat Jehoshua lang haar had, echter, men had alleen als man lang haar als men onder de gelofte van de Nazireeër leefde, dan knipte men zijn haar niet af en dan dronk men absoluut geen wijn, denk maar aan Simson, zijn kracht zat hem niet in het haar, maar in de gelofte die hij had bij God. Jehoshua dronk wel wijn en stond dus niet onder de gelofte van de *nazireeër*, maar omdat Hij uit *Nazareth* kwam, vergist men zich algemeen waarschijnlijk daarmee. Paulus zegt later dat het voor een man een schande is in die tijd om lang haar te dragen (1 Kor. 11:14) dus kunnen we ervan uitgaan dat Jehoshua zich *behoorlijk* had laten knippen, net zoals iedere man in die tijd. Belangrijker echter dan hoe Zijn haar zat, is wat Hij te zeggen heeft in Lukas: ‘Als de genodigden niet komen opdagen, dwing dan iedereen om binnen te gaan in het Koninkrijk, iedereen is genodigd op Mijn Hoogtijdagen want het moet vol worden.’ Wel, daar geven we heel graag gehoor aan!

Iedere week een ‘Vanuit Shomron’. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van **TijdStip**, het 2.5 maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron’s gastenhuis** (B&B) in Na’aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.