

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 6 mei 2016  
28-1-5776  
Nummer 43

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 6 mei 2016

We beleven nu de zgn. Omertijd die tussen Pesach en Shabhuoth valt. Doordat er in het verleden ziekteperiodes, pogroms en andere vervolgingen plaatsvonden, is deze periode van 50 dagen een rouwperiode geworden en trouwt men niet, noch viert men feestjes. Een 'pauzedag' is de 33<sup>ste</sup> dag, Lág be'omer. In een volgende 'Vanuit Shomron' daarover meer. Het eerstkomende Bijbelse Feest is Shabhuoth, het Wekenfeest, oftewel het originele Pinksteren. Zondag over 4 weken mogen we het vieren, herdenken en wie weet herbeleven... Dat de wereld Pinksteren, losgekoppeld van haar bron Shabhuot, dit jaar een maand eerder viert dan Israel is een beetje zoals destijds koningin Beatrix Koninginnedag niet op haar verjaardag maar op 30 april liet plaatsvinden.

Shabhua is week en komt van het werkwoord shubh wat omkeren betekent. Dat is ook wat de week doet: na de 7<sup>e</sup> dag keert de tijd en beginnen we weer opnieuw bij dag 1. Shabhuoth is ook het grote bekeringsfeest van Israel. Het herinnert aan de periode dat het volk bij de Berg stond en de woorden sprak: na'aseh we'nishmah; wij zullen doen en horen. Een opmerkelijke volgorde, want doorgaans doen we pas nadat we gehoord hebben. Maar het volk belooft te doen en ook te horen en tot op de dag van vandaag is het grootste gebod binnen het Jodendom het horen naar de Naam: Shma Yisrael. Drie keer daags wordt dit gebed uitgeroepen en Jehoshua deed dat ook. Hij benoemde de Shma ook het hoofdgebod, de nationale geloofsbelijdenis dat onze God Eén is.

שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Shma Yisrael, Adonai eloheinu Adonai Echad



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©  
Yair en Karen Strijker

**Labour England.** Meer dan 50 Engelse Labourleden zijn op non-actief gezet omdat zij in verband worden gebracht met antisemitische uitspraken. Sommige gingen zover om voor te stellen dat Israel naar Amerika verplaatst zou moeten worden en anderen zeiden dat Israel IS ondersteunt... Hoofd Labour Jeremy Corbyn is ook niet onbesproken met zijn opmerkingen dat Hamas en Hezbollah vriendjes van hem zijn....

**Trump.** In Israel is men uiteraard erg benieuwd wie de kandidaten gaan worden voor de komende presidentsverkiezingen in de VS. Mogelijk zijn dat Trump en Clinton. Uiteraard kunnen er nog verrassingen komen en zijn er zelfs stemmen die beweren dat het einde van de republiek in de VS gekomen is. Obama zelf zinspeelde 'grappend' vorige week even daarop in zijn laatste rede voor een journalistenforum... Amerika is feitelijk de grootste vriend van Israel. Er wonen veel evangelische christenen die Israel steunen en er is een omvangrijke Joodse bevolking van rond 6.3 miljoen. Israel heeft belang bij een president die Israel door dik en dun steunt en in Obama hebben we geen echte vriend van Israel kunnen zien. Trump beweert de beste president voor Israel ooit te zullen worden. Deze week zei hij dat Israel door moet gaan met het bouwen van dorpen in Samaria/Judea omdat zij een sterke positie moeten innemen ten opzichte van hun vijanden, die duizenden raketten op hen gericht hebben staan. Dat klinkt geruststellend maar stemmen zometeen de woorden overeen met de daden...?

**Strijkernieuws**

Ruth (12) ging afgelopen zondag, op de eerste schooldag na de pesachvakantie, op tieoel/schoolreisje. Met de hele klas, die over 2 maanden al afzwaait van school om dan naar de 'grote school' te gaan, gingen ze naar het noorden van Israel. Omdat er zondagochtend, na Pesach nog geen brood in de winkel lag en zij geen zin had om matses mee te nemen voor de lunch, hebben we snel pannenkoeken gebakken.... Na een dikke week veel matses eten heb je echt zin in BROOD!! Ze beklommen de berg Tabor en deels de Gilboa. Op de Gilboa stierven ooit Shaoel/Saul en Jonathan. Koning David vervloekte die berg en eeuwenlang was de berg deels schraal en kaal. Pas na 1948, toen volgens zeggen een andere David (ben Gurion) die vloek ophief, is de berg weer groen geworden. Ruth kon het beamen. Om de paar uur kregen we wel een whatsapp bericht van de lerares die foto's stuurde aan de ouders van al die 'klompjes goud' die wij hadden toevertrouwd aan meerdere begeleiders. Het is een geweldige reis geweest en Ruth vond het jammer dat het maar 2 dagen was...

Ruth, met hoedje, op de Gilboaberg

**Vluchtelingen en de Palestijnen**

Afgelopen eeuw, vergelijkbaar met deze eeuw, zijn er over de hele wereld vele vluchtelingen geweest die hun heil elders zochten. Ongeveer 850.000 Joodse vluchtelingen werden rond de jaren '50 van de vorige eeuw gedwongen om uit vnl. Arabische landen te vertrekken omdat zij Joden waren en omdat de Arabische landen boos waren dat er een Joodse staat was gesticht. Ze kregen niets mee en ontvingen van de wereld 0,0 steun. Veel van de vluchtelingen werden door het kleine Israel opgevangen en na 1 generatie waren zij volledig in de internationale Israelische samenleving geïntegreerd. Ook waren er destijds rond de 700.000 Palestijnen die wegtrokken uit Palestina. Zij werden niet gedwongen te gaan, maar gingen op eigen initiatief of op advies van de Arabische landen, die hen vertelden dat ze beter weg konden gaan omdat zij van plan waren de Joodse Staat volledig in de kiem te smoren. Daarna zouden de vluchtelingen weer terug kunnen komen.... De UNWRA, de organisatie die de belangen van Palestijnse vluchtelingen behartigt, puilt uit van de miljoenen dollars maar lost het vluchtelingenprobleem niet op. Waar overal ter wereld vluchtelingen snel opgenomen werden in de maatschappij is het politieke Palestijnse vluchtelingenprobleem het langst durende ter wereld ooit geworden. Tragisch is dat het nog wel heel lang zo kan blijven want de Arabische landen willen het probleem zelf niet oplossen en zien de groep Palestijnen met hun inmiddels 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> generatie als een politiek drukmiddel om Israel op de knieën te krijgen. Ten onrechte wordt dikwijls gesproken over Palestijnse vluchtelingen*kampen*. Je denkt dan aan tentjes zonder stromend water, maar laat u niets wijs maken. Het zgn. Palestijnse vluchtelingenkamp bijvoorbeeld in Damascus is een wijk met flats en geasfalteerde straten en zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Door de huidige vnl. Arabische vluchtelingenstroom richting Europa dreigt het 'Palestijnse probleem' wat onder te sneeuwen. Maar ze zullen er alles aan doen om de aandacht terug te krijgen en de wereld zal Israel steeds meer onder druk gaan zetten. Jabho Mashiach, dat de Mashiach kome!!!

**Jom ha'shoah**

Woensdagavond en donderdag 4 mei was het in Israel de herinnering aan de slachtoffers van de Shoah. De sirene gaat dan meerdere keren door het hele land, zoals bij luchtalarm en de Joodse bevolking en hen die zich met hen verbonden weten, blijven staan op de plaats waar men liep of reed. 'Nooit meer een 2<sup>e</sup> Jad Vashem,' zei Netanyahu! Volgens een telling zouden er nog 194,468 overlevenden in Israel wonen. President Rivlin zei dat Israel niet genoeg voor de Shoah overlevenden heeft gedaan. Hij vertelde dat velen van de in pré-Israel geboren Joden het moeilijk vonden om zich goed in te leven destijds wat er met de Europese Joden was gebeurd. Israel bevond zich eind jaren '40 en daarna steeds in een overlevingsstrijd en de Shoah overlevenden moesten direct in dienst... Tijd voor verdriet-verwerking was er amper en nu men ouder is geworden wordt het verleden jonger.... Er is nog veel onverwerkt verdriet. Per dag sterven er gemiddeld 40 Shoah overlevenden in Israel en per maand worden er ongeveer 10.000 joodse baby's geboren.

**Opleving aanslagen...** Deze week waren er helaas opnieuw terroristische incidenten. In oud Jeruzalem werd een orthodoxe man bij de Lionsgate neergestoken, maar overleefde het incident en in Samaria reed een Palestijn van 36 in op drie soldaten. Enkele van hen zijn zwaar gewond. De chauffeur is omgekomen. Eden Levi Dadon, een meisje van 15, die zwaar gewond werd bij de aanslag van twee weken geleden op een bus in Jeruzalem, is uit haar coma gekomen, barukh haShem, prijst de Naam!

**Gaza's vuil...** Omdat men in Gaza niet goed het afvoersysteem onderhoudt ontstaan er allerlei gezondheidsrisico's voor hen zelf maar ook voor de omliggende landen zoals Egypte en Israel. Het bewind in Gaza is enkel geïnteresseerd in de vernietiging van Israël en daarom gaan vrijwel alle bouwmaterialen en de miljarden die zij aan steun vanuit het buitenland krijgen, niet naar de plekken waar zij heen zouden moeten om de infrastructuur te verbeteren ed. (Gisteren is er opnieuw een terreur-tunnel ontdekt die uitmondde in Israel...) Dit alles kan op een enorm milieudrama uitmonden, voorspellen experts. Het grondwater is deels ernstig vervuild en ook Israelische stranden zouden aangetast kunnen worden.

**Zondagavond** is het Rosh Chodesh en begint de 2e Bijbelse maand. Over 5 nieuwe maanden is het alweer Rosh haShanah/ Dag van de shofar. **Woensdagavond**, de 4<sup>e</sup> van de 2<sup>e</sup> maand is de feestelijke Onafhankelijkheidsdag, Jom haAtsmaot, 68 jaar sinds 1948. Een vrije dag voor iedereen. Israëliërs gaan dan de natuur in en vrijwel iedereen gaat barbecueën. Voorafgaand is het herdenking van de doden, die in diverse Israelische oorlogen zijn gevallen en gaat net zoals bij Jom haShoah de sirene door het hele land.

Wie gaat er mee op onze unieke pre Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

**€599 p.p.\* all-in en veel meer**

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer.

\*Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

**Maandag 26 sept.** Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

**Dinsdag 27 sept.** Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

**Woensdag 28 sept.** Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

**Donderdag 29 sept.** Jeruzalem, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe joden Moshe en Dov Kempinski

**Vrijdag 30 sept.** Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer  
Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en Israelische soldaten . Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De parasha van deze week is קדושים Qedoshim (jullie zullen heilig zijn); we lezen Leviticus 19:1-20:27. De haftaralezing is Ezechiël 20:2-20 en 22:1-16; Amos 9:7-15. Uit het NT lezen we Mattheus 5:43-48.

De parasha begint met een belofte, die in de vertaling nog weleens als een gebiedende wijs wordt gezien: 'Jullie zullen heilig zijn, want Ik ben heilig.' Als het volk Israël met Hem blijft omgaan en doen wat Hij zegt, dan wordt het volk heilig, zoals Hij hier belooft: קדושים qedoshim. Dit is diepzinniger dan hoe het op het eerste gezicht vertaald wordt met: 'Wees heilig.' God waarschuwt voortdurend met, wat vertaald wordt met HEERE of Eeuwige: 'Ik ben de HEERE uw God,' of 'Ik ben de Eeuwige uw God.' Wat er eigenlijk echt staat is: 'Ik ben de *Aanwezige* uw God.' In de grondtekst staat hier namelijk voortdurend zijn naam יהוה JHWH, welke betekent *Gebeuren, Geschieden, Aanwezig zijn*. Dit is Zijn waarschuwing: 'Ik ben de *Aanwezige* uw God, Ik zie voortdurend wat jullie doen want Ik ben overal bij, alomtegenwoordig!' Zoals de parasha met een *belofte* van *heilig zijn* is begonnen, zo staat er in het verloop ervan, in hfdst. 20:7, wel degelijk de gebiedende wijs: התקדשתם hitqadishtem en voor de oplettende lezer: dit is een wederkerende vorm, oftewel: heilig uzelf, maar zeker ook: let op elkaar, dat gij heilig bent met elkaar en dat past helemaal in de regels die de Aanwezige geeft in deze hoofdstukken: ga goed en rein met elkaar en vooral met Mij om. Dan in vers 8 Zijn ultieme belofte: 'Ik, de Aanwezige, *heilig u*,' Ani, JHWH meqadishchem אני יהוה מקדשכם. Even op een rijtje: Hij belooft het volk dat ze *heilig zullen zijn*, Hij draagt hen op *zichzelf te heiligen* en dan *heiligt Hij hen* bovendien Zelf. Meer invalshoeken zijn er niet, Hij laat niets aan het toeval over. In Ez. 20 blijkt dat het volk toch nog afgoderij pleegt. Wat erg! De shabbatten zijn ontheiligd door het volk en Hij roept op om deze dagen opnieuw te heiligen (vs.20). In hfdst. 22 verwerpt God het volk en zegt dat ze verstrooid zullen worden, ontheiligd voor de ogen der heidenen, ze hebben zich nergens aan gehouden en een waslijst aan zonden wordt hen voorgehouden... In Mattheus is Jehoshua nog strenger als Hij zegt dat men zelfs zijn vijanden lief moet hebben, terwijl Zijn vader in Leviticus 19:18 heeft gezegd dat men zijn vijanden moet haten, maar ja wat is er te haten voor een volk dat zelf in zonde gevallen is, wie is haar vijand dan nog, ze is vriend geworden van Gods vijanden, de afgoden.. Amos profeteert tegen dit zondige volk en dan komt er daarna meteen weer de geweldige belofte die we in deze tijd ook daadwerkelijk in vervulling zien gaan: 'Ik zal de vervallen hut van David weer oprichten en haar scheuren dichten.' Waarom doet Hij dat? Omdat Hij de Aanwezige, hun God is, daarom. Elders zegt Hij: 'Omdat Ik God ben en geen mens!' Wie denkt dat het volk Israël nog steeds verworpen is, heeft de profeten maar half gelezen en houdt geen rekening met de Aanwezige Zelf, Die doet wat Hij beloofd heeft... 'Onze Vader, Die in de hemelen is, Uw Naam *heilige* Zich...

**Wilt u nog meer woordstudies om van te genieten? Vraag nu meteen een gratis proefnummer van Tijdstip aan: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)**

Welkom in ons centraal gelegen **Shomron's gastenhuis** (B&B) in Na'aleh. Er zijn minstens drie gastenkamers voor u beschikbaar met eigen of gedeelde ruime badkamer en een privé achtertuin met zwem-ontspanningpool. Prijzen voor een 2 persoonskamer vanaf €55 per kamer per nacht inclusief ontbijt. Voor een alleenreizende vanaf €38, per nacht inclusief ontbijt.

Iedere week een 'Vanuit Shomron'. Soms valt het niet mee om tussen alle bedrijven door, want het schrijven van deze weekbrief is niet onze dagelijkse bezigheid, het weekmagazine gevuld te krijgen. Momenteel schrijven wij nl. intensief voor het volgende nr (27) van **Tijdstip**, het 2.5 maandelijks magazine over de Bijbelse Levensstijl, de Feesten aangevuld met boeiende Bijbels Hebreeuwse woordstudies. Wanneer u eens een proefnummer wenst horen we dat graag!