

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Donderdag 28 april
20-1-5776
Nummer 42

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 28 april 2016

Vanavond, donderdag, begint alweer de laatste dag van Pesach en zijn er twee shabatten achter elkaar. Twee dagen chaq (feest) zoals dat hier heet. Twee dagen geen openbaar vervoer of geopende winkelcentra. Bij ons in Na'aleh was het deze week extra rustig omdat de Arabische werkers ook vrij hadden en er dus geen bouwwerkzaamheden te horen waren. Het was zo stil zoals het op een shabat kan zijn.

De Pesachweek is rustig verlopen op een enkel steekincident bij een checkpoint na. De soldaten, die met messen waren aangevallen door een Arabisch echtpaar, zijn gelukkig niet ernstig gewond geraakt maar het feit dat mensen met messen op je af komen hollen en weten wat ze met je willen doen is een nare ervaring.

Deze week werkte bij een auto met twee soldaten het navigatiesysteem WAZE (opnieuw) niet optimaal zodat zij een verkeerde weg insloegen en zo in een Arabisch dorp in de gecontroleerde gebieden (A) kwamen. Meteen werden zij aangevallen door stenen gooierende Arabieren en de auto raakte flink beschadigd. Je vraagt je bedenkelijk af: willen zij ooit vrede met de Israëliërs of is het duidelijk dat zij nooit Joden zullen toestaan om in o.a. 'hun' toegezegd gebied te komen? De grote rode borden in de gecontroleerde gebieden, te vergelijken met KEEP OUT borden, getuigen niet van vriendelijkheid tegen Israelische staatsburgers. We moeten echter toegeven dat Israel zelf akkoord gaat met deze borden, vanwege de veiligheid van haar Joodse staatsburgers....



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

De Golan is o.a Israels veiligheidsbuffer

De Golanhoogte is in 1967, nadat vanuit dat strategisch plateau de Joodse Staat al decennia was bestookt met artillerie en raketten, veroverd op Syrië.

Sindsdien konden de kibutsiem in het deels Bijbelse Basan gebied gedijen en de bewoners rustig slapen.

In 1981 annexeerde Israel het gebied tot groot ongenoegen van de wereld.

Premier Netanyahu heeft onlangs de wereld nogmaals uitdrukkelijk laten weten dat de Golan in het bezit van Israel zal blijven. Aanleiding van zijn uitspraak was dat Assad had geëist dat in onderhandelingen met de meerdere rivaliserende strijdende groepen in Syrië hij vond dat de Golan onderdeel van de deal moest zijn.

Hij heeft het voor elkaar gekregen dat de United Nations Security Council unaniem vinden dat Israel de Golan zou moeten overdragen aan Syrië.

Geen sprake van,' zei onze premier en terecht vinden wij. Danny Danon, Israëli's gezant bij de UN zei: 'terwijl er duizenden mensen worden afgeslacht in Syrië , heeft de veiligheidsraad besloten om zich op Israel te richten, de enige ware democratie in het Midden Oosten.'

Strijkernieuws

In de Pesachweek is het aansluiten in de file of in de rij als je iets wilt ondernemen of zien in het kleine Israel. Veel Israëliërs zijn niet voldoende bij kas om met het gezin een buitenlandse reis te maken dus zijn vrijwel alle toeristische attracties en natuurparken bomvol. Een strandoord zoals Eilat is zeer geliefd in deze periode, maar ook het hoge noorden. We hebben het geweten ...toen we dagje met Nederlandse vrienden naar het uiterste noorden van Israel gingen, naar Rosh Hanikra. Uren langer dan normaal duurde de heenreis en overal was het wachten. Maar...we hebben de imposante watergrotten onder de rotspunt, tegen de Libanese grens, gezien. Wachten totdat wij eindelijk via een kabelauto naar beneden of boven konden hebben we niet gedaan. Er werd gelukkig ook een busje ingezet om de mensen naar beneden te begeleiden en daar hebben wij gebruik van gemaakt en terug zijn we, stoere Hollanders dat we zijn... gaan lopen.

Haha, die Sam

Het was zwemweer van de week en het is heerlijk dat het zwembad in de tuin weer gebruikt kan worden. Een vriendje van Smuel kwam ook op bezoek en we kletsten zo wat heen en weer en vroegen ook of Sam eigenlijk een meisje uit de klas erg leuk vond...? Direkt discussie natuurlijk, maar het vriendje zei heel beslist: Sam praat alleen maar over lego.....

Spreekbeurten in Nederland

23 juli: Den Haag in de Shamargemeente

30 juli: Leeuwarden,

6 augustus: Drachten, Maayaan

13 augustus: Katwijk

Nadere informatie over de locatie kunt u bij ons aanvragen.

72 maagden... of eh..?

Je krabt je toch achter de oren, zeker als veiligheidsminister, wanneer je uit de mond van jonge Arabische vrouwelijke terroristen hoort dat zij zichzelf willen opofferen door middel van een aanslag op Joden omdat zij een knappe zelfmoordterrorist willen ontmoeten!! Dit is een geheel nieuw fenomeen. Meestal zijn de aanvallers mannen, die zitten te azen op 72 maagden die, menen zij, hen worden beloofd wanneer zij als shahid, martelaar, voor de 'goede zaak' sterven. (kritische vraagje: hebben zij wel geïnformeerd of er nog wel jonge maagden over zijn of dat de leeftijd van die maagden inmiddels boven 80 is?). Maar sinds de 'knappe' 19 jarige Fadi Elon omkwam bij een steekpartij op een 15 jarige Joodse jongen in Jeruzalem zijn er vrouwen die deze 'hete martelaar' willen ontmoeten en blijkbaar bieden zij zich dan graag aan als 1 van de 72 maagden. Via Facebook worden deze meisjes dikwijls opgehitst en gebrainwashed. Het is diep tragisch en met je gezonde verstand niet te volgen!

Sam met suikerspin in Rosh Hanikra



30 mei en Israel

Frankrijk organiseert 30 mei een internationale conferentie met het oog op het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Meerdere landen zijn uitgenodigd om mee te denken, ook Nederland zal aanwezig zijn. De wereld ziet een twee-staten oplossing als enige alternatief voor het al decennia durende conflict. Volgens dat plan zou de Stad der Steden, Jeruzalem, die nu een eenheid is weer opnieuw verdeeld moeten worden. De hele wereld is zo'n beetje uitgenodigd behalve Israel en de Palestijnen, maar wel allerlei sympatisanten van de Palestijnen zoals de vele Arabische landen. Netanyahu gaf als commentaar: 'Kan iemand uitleggen waar dit initiatief over gaat? Zelfs de Fransen weten dat niet.' De Palestijnse autoriteit daarentegen steunt dit initiatief en is blijkbaar heel zelfverzekerd dat het goed voor de Palestijnse zaak zal uitpakken.... Ze vergeten iets: het is Adonai's Land waar we het over hebben, daar wordt niet mee gesjoemeld. Natuurlijk, dat zijn Bijbelse 'oneliners' om als argument te gebruiken, maar ook vanuit westers-juridisch-historisch oogpunt heeft Israel rechten op o.a. de hele zogenaamde Westoever, Samaria. 'Vanuit Shomron' magazine is te klein voor uitgebreid commentaar... Hoe dan ook zal de wereld zich bezeren wanneer zij zich vertillen aan de HoekSteen, het Land en het Volk van de Joodse Messias Jehoshua die vast en zeker al klaar staat om te verschijnen vanuit Tsion. Lees Jesaja 63 er maar eens op na: Hij komt met Zijn oordeel aan de volkeren en het zal niet mals zijn wanneer de wereld te maken krijgt met de wraak, de rechtzetting, naqam דָּן van Israels God.

Wie gaat er mee op onze unieke pré Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met o.a. Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

€599 p.p. all-in en veel meer

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer. Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 26 sept. Vlucht van 06.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

Dinsdag 27 sept. Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 28 sept. Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

Donderdag 29 sept. Jeruzalem dag, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe Joden Moshe en Dov Kempenski.

Vrijdag 30 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reises geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer
Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en Israelische soldaten . Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De parasha is deze shabat Leviticus 16:1-18:30. Uit de haftara lezen we Amos 9:7-15 en Ezechiël 22:1-16. Uit het NT lezen 1 Corintiërs 6:9-20.

Het begint in de parasha met het opsommen van de gebeurtenissen op Jom Kipur, oftewel de *Dag van de Bedekking*. Kipur komt van het Hebreeuwse werkwoord kipér כִּפֵּר, *verzoenen, bedekken*. Zonden worden overgelegd op de kop van een bok, welke daarna in de woestijn een wisse dood tegemoet gaat. Is het toeval dat deze dag wordt beschreven door God, vlak nadat Hij over Pesach Zijn instructies heeft gegeven? We kunnen honderdmaal Pesach hebben gevierd, Hij kan honderdmaal gekruisigd en opgestaan zijn, maar als we niet daadwerkelijk onze zonden belijden, dan heeft het geen enkele zin gehad. Ook de haftara en ook Paulus in 1 Corintiërs komen daarop terug. Daarom is Jom Kipur nodig of in ieder geval de boodschap ervan voor niet-Joden: belijd je zonden! Het woord voor *zonde* is het Hebreeuwse woord chet' חַטָּה wat stamt uit de Hebreeuwse werkwoordstam chata חָטָה, *zondigen*, een verkeerde richting opgaan. God heeft alles voor ons gedaan om ons te redden van onze ongerechtigheden, nu is het aan ons om dan ook rein voor Hem te staan. In Amos belooft Hij dat Hij het volk zal herstellen en het land zal herstellen. Het is nodig dat het land hersteld wordt van de ongerechtigheden van het volk; eerst van de volkeren die vóór het volk Israël in het beloofde land woonde. God spreekt erover dat het land hen *uitgebraakt* heeft, zo zal het land ook het volk Israël *uitbraken* als het afgoderij pleegt en allerhande seksuele zonden uitvoert. Dit is inderdaad gebeurd en men is weggevoerd, het land uit. Pas in deze tijd mag men terugkeren, nadat velen van het volk zijn omgekomen, precies zoals de profetie het vermeldt (Amos 9:9 en verder). Het woord voor *uitbraken* of *uitspuwen* is het Hebreeuwse woord qí' קִיאָ. Dit is ook het woord voor *braaksel*. Klinkt allemaal niet zo lekker.. God is een verschrikkelijk God, Die Zijn straffen ook uitvoert, dat heeft Zijn volk geweten en ook de gelovigen uit de heidenen hoeven niet te denken dat we maar alles kunnen maken omdat we toch wel onder de genade leven. Vergeet het maar, zegt Paulus in de Corinthebrief. Wat een belangrijke teksten om nu zo in de Pesachweek te lezen, hoe zit het met ons hart en met onze relatie met Hem, na alles wat we zojuist herdacht hebben en in deze week nog steeds herdenken? Zijn Woord is Zijn hek om ons leven dat ons beschermt voor misstappen. Als we ons houden aan Zijn geboden, dan zijn we veilig in Zijn bescherming, doch als we ons er niet aan houden, dan kan daar ook volgens de Nieuw Testamentische Corinthebrief van Paulus geen genade tegenop (vers 9).

שבת שלום