

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 22 april 2016  
14-1-5776  
Nummer 41

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 22 april 2016

**Vanavond begint Pesach en dus is het vandaag de 'originele' Goede Vrijdag. Op de kop af 1986 jaar geleden was het die bijzondere, zwaar beladen, wereldberoemd geworden dag voor Pesach waarbij heel Jeruzalem in rep en roer raakte en nog lang daarna, omdat de populaire, door velen van het volk geliefde jonge rabbi Jehoshua ben Joseph, de dood in ging. 'Niets is toeval,' zei Pa Strijker senior altijd, het 'valt je toe.' 'Bij Adonai is het wat betreft de tijd geen rommeltje,' placht hij te zeggen. Alles gebeurt op Zijn Tijd en ook het sterven en weer opstaan van Jehoshua ging volgens het Bijbelse plan van de wet van de 'graankorrel' die sterft en opstaat. Pesach was dé tijd voor Hem om als een graankorrel en als een Lam te sterven, tegelijk met al die duizenden Pesach lammetjes die traditioneel geslacht werden voor de seider/pesachmaaltijd, als herinnering aan de uittocht uit Egypte waarbij het bloed van het lam aan de deurpost moest worden gestreken als teken van bevrijding! Jehoshua betekent 'Hij doet bevrijden' en Hij zegt dat Hij de deur is, waardoor je heen moet.**

**Aan alle kanten 'valt het je toe..' dat de 'linken' niet toevallig zijn maar ons toevallen. Het is allemaal bewust gekozen. Zo ook de opstanding 'ten derde dage' op de eerste dag van de week, die 'toevallig' die zondag ook nog eens de Dag der Eerstelingen was.**

**Het kon niet mooier en het was niet mooier. De Eersteling, Die opstaat op de eerste dag der week, op de Pesach-Eerstelingendag!**



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©  
Yair en Karen Strijker

## Netanyahu en Erdogan

**Europa laat zich de laatste weken de mond wat snoeren door Turkije en durft de sultan met zijn op één na grootste gebouw (een luxe paleis met zo'n 1150 kamers) ter wereld niet te corrigeren. De man heeft enkele jaren terug opstanden in eigen land bloedig neergeslagen en sluit mediaposten die hem niet goed gezind zijn. Hij probeert Israël zover te krijgen om de zeeblokkade voor de Gazakust op te heffen zodat ongemerkt ook via zee allerlei ellende de Israel vijandige strook binnenzeilt. ' Hamas zal de strijd met Israël nooit opgeven,' benadrukte de terreurorganisatie, die verantwoordelijk is voor zoveel doden aan Israelische kant. Wie denkt Erdogan allemaal te kunnen manipuleren? In Europa heeft hij veel vriendjes en zeer veel Turkse onderdanen die hem welgezind zijn. In Israel zal hij niet veel bereiken. Netanyahu laat zich niet heen en weer zwaaien door Turkije ook al willen we graag weer goede betrekkingen met dat land. Erdogan is nu wel op de korrel genomen door een Duitse komiek maar Netanyahu wordt door de wereldpers dikwijls veel belachelijker gemaakt en soms uitgemaakt voor een hitler. Triest is ook dat 'links' Israel de premier door het slijk haalt. We bidden voor wijsheid voor onze premier en dat Adonai hem en zijn gezin beschermt en behoedt en dat hij zich laat leiden door de Ruach/Adem van de God van Israel.**

## Strijknieuws

Enkele weken terug hebben we met de huiseigenaren (onze burens) een contract gesloten om nog een jaar het huis in Na'aleh te huren. Volgende week wordt dat bekrachtigd door hen vooraf een zestal checks te geven die zij om de 2 maanden kunnen innen. In Israel werkt men nog regelmatig met checks en wij moesten daar erg aan wennen in het begin...

In principe kunnen we dus tot juli 2017 hier blijven wonen en dan gaat ook Shmuel naar de 'grote school.' Zal wel wat wennen zijn wanneer beide kinderen dan met bussen naar Modieen moeten. Dat is ongeveer 20 minuten bij ons vandaan aan de andere kant van de checkpoint. Nu nog kunnen ze naar school lopen, maar in de ochtend brengen we hen altijd met de auto. Om 8 uur begint school tot rond half drie en soms half 2 en dat 6 dagen per week. Vrijdag echter is kort dagje en dan zijn Israelische kinderen rond 12 uur uit.

## Spreekbeurten in Nederland

23 juli: Den Haag in de Shamargemeente

30 juli: Leeuwarden,

6 augustus: Drachten, Maayaan

13 augustus: Katwijk

Er komen nog een paar spreekbeurten tussendoor en heeft u interesse ons uit te nodigen neem dan contact met ons op. Nadere informatie over de locatie kunt u bij ons aanvragen.

Overal in de winkels zie je nu bordjes onder de producten met de vermelding **כשר לפסח** kosher voor pesach.



## Busaanslag

Het is lang geleden dat er hier een bom ontplofte in een bus, maar dat gebeurde afgelopen dinsdag in Zuid Jeruzalem. De zelfmoordterrorist stierf en er waren 21 gewonden en de schrik zit er ook weer in. De al aksa brigade, een militaire afdeling van de Fatach afdeling van meneer Abbas prees de aanslag en zei dat dit de weg was om de Israelische onderdrukker op de knieën te krijgen. Zo vlak voor Pesach is men erg gespannen en men hoopt dat het een rustige Pesach mag zijn en dat het enige gekraak wat we horen de matses zijn die we eten...

## Golfstaten willen relatie met Israel

De minister van buitenlandse zaken van Bahrein, Al Khalifa, zei deze week dat zij interesse hebben in betere relaties met het kleine Israel. Dat is voor Israel heel goed nieuws. In 2013 bestempelden de Golfstaten Hezbollah als een terroristische organisatie, herhaalden dit enkele maanden geleden en verbraken ook de relatie met Iran. Iran vormt voor de Golfstaten een grote bedreiging. Het schijnt dat 'off the record' enkele Arabische staten, zoals Saudi Arabië, in het geheim afspraken hebben met Israëliërs. Maar ja... als wij dat schrijven is het geen geheim meer.... ☺ (bron Arutz 7).

## Tunnel

Deze week maakte Israel bekend dat er een tunnel ontdekt was, die uitkwam op Israelisch gebied. Bij nader onderzoek bleek de tunnel niet heel recentelijk gebouwd was, maar toch... De tunnel lag 30 meter onder de grond! Netanyahu beval onmiddellijk dat de tonnen aan cement voorlopig niet naar Gaza verzonden mogen worden. In plaats van dat Hamas de bouwmaterialen gebruikt voor het herstellen van vernielde huizen bouwen zij er terreurtunnels van. Hamas wil ook de Gazahaven heropenen maar Israel biedt al jaren de Asdod-haven aan voor goederen voor Gaza zodat Israel kan controleren of er bv. wapens naar binnen worden gesmokkeld. Als er een niet-vijandige regering aan de macht in Gaza komt kan dat veranderen ten gunste van Gaza. Hamas dreigt door te gaan met Israel te willen vernietigen en gaat door met de tunnelbouw, dreigen met aanvallen vanuit de zee en met geavanceerde raketten vanuit de lucht. Er zouden helse wolken boven ons landje hangen die ons allen binnenkort zullen verschrikken. We verbreken die vervloekingen in de Naam van de Bevrijder.

Die rampen kunnen allemaal gebeuren natuurlijk maar we liggen er niet echt wakker van. De Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt en Israel houdt alles goed in de gaten. Bovendien, denken hoge IDF militairen, zit Hamas op dit moment niet te wachten op een confrontatie omdat zij nog niet goed genoeg voorbereid zijn. Ondertussen heeft Israel een technologie ontwikkeld om holle ruimtes op grote diepte te ontdekken en onschadelijk te maken.

## Om woest van te worden...

UNESCO of laten we zeggen unesco...heeft de choetspah, de brutaliteit, om voortaan de Tempelberg Al Aksa te noemen. Daarmee legitimeert zij dat het uitsluitend een moslimgebied is, verdraait de geschiedenis en lopen zij (zoals we al eerder hebben gezien) weer weg met de Palestijnse positie wat betreft de Berg in Jeruzalem, waar nota bene 2 Joods-Hebreeuwse Tempels hebben gestaan. De eerste al zo'n 1600 jaar voordat er überhaupt een moslim op aarde rondliep.

## Jeruzalem witz

Een rabbijn en een moslim beschuldigen elkaar van de moord op Jehoshua/Jezus in Jeruzalem en uiteindelijk zegt de moslim: jullie Joden hebben het gedaan want in Zijn tijd bestonden er nog geen moslims in Jeruzalem. Aha, zegt de rabbijn en van wie is dan wel Jeruzalem...?

## 7000

Van de week was het 15 jaar geleden dat op 16 april 2001 Hamas vanuit Gaza raketten begon te schieten op Israel. In middels zijn er 7000 geland... Hadden de inwoners in het zuiden in het begin maar 3-4 seconden om dekking te zoeken, nu hebben zij ongeveer 15 seconden de tijd. De afweersystemen zijn verbeterd maar de raketten van Hamas helaas ook. Dat Adonai altijd een Schild voor Israel moge zijn.

Een Gazaanse leeuw die enkele jaren geleden als welp door de Gazatunnels was gesmokkeld is nu als volwassen dier via Israel naar de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in Samaria verhuisd, meer bij ons in de buurt. Hopelijk krijgt zij daar een beter leven.

Wie gaat er mee op onze unieke pré Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met o.a Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

## €599 p.p. all-in en veel meer

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer.  
Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 26 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

Dinsdag 27 sept. Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 28 sept. Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

Donderdag 29 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski

Vrijdag 30 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reises geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëlische sfeer  
Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en Israelische soldaten . Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De parasha is deze Shabat Exodus 12:21-51; de haftara is Numeri 28:16-25. Voor de Pesachweek is de parasha Exodus 13:17-15:26 en de haftara: Jozua 3:5-7; 5:2-15; 6:1-27; 2 Samuel 22:1-51; Jesaja 10:32-12:6 en Psalm 22. Uit het NT lezen we in de Pesachweek: Joh. 1:29-31; 10:14-18 en Openbaringen 15:1-4.

Moshe roept het volk op om een lam te nemen, te slachten en met hysop de sponningen van hun deuren in te smeren met het bloed ervan. Dan zal God voorbij hinken: פסח pasach. Veel later in de geschiedenis zou Jehoshua voorbijhinken met een kruis op Zijn rug. Wie onder het bloed van het lam is bedekt, zal niet gedood worden. Het bloed zou een teken zijn, een תא eth voor het volk Israël en voor Hem, Die voorbijtrok. Dit woord bestaat uit de Aleph en de Taw. Aleph betekent Eersteling, Koploper, voortrekker en staat voor God Zelf. Taw betekent: kruisteken. God Zelf laat Zich kruisigen en Zijn bloed bedekt degenen die hun voordeur ermee bedekken, ook de voordeur van hun hart. Wat een wonderbare God...

De Egyptenaren jagen de Israëlieten op om zo snel mogelijk weg te gaan uit het land: 'Wij zijn dood,' roepen ze erbij. (Vs. 33). Het levende volk Israël moet zo snel mogelijk uit het dode Egypte vertrekken. 'Laat de doden hun doden begraven,' sprak Hij later in de geschiedenis, in Mattheüs 8:21-22. Dan trekt het volk weg, op naar de vrijheid, op naar de geboorte van hun eigen koninkrijk met hun eigen grenzen, hun eigen belastingstelsel en hun eigen Koning.

God draagt het volk op om dit gebeuren voor eeuwig te herdenken, echter, wie niet besneden is, mag niet meedoen met dit herdenkingsfeest. (Vs. 43-49). Paulus ondervangt dit weer in Galaten 3:16, waar hij stelt dat een ieder die in Jehoshua gelooft, toch zaad mag zijn van Abraham en mede erfgenaam.. Want een ieder die in Hem gelooft, weet dat hij of zij bedekt mag zijn met Zijn kostbaar bloed en dus gered van de dood. Matzes worden gegeten omdat men herdenkt dat er in Egypte geen tijd was om het brood te laten rijzen. Matzes zijn platgeslagen broden waar de lucht uit is en die vol zitten met gaatjes, Houd er maar eentje tegen het licht en men ziet de striemen en de gaatjes erin. Zijn striemen zijn tot onze genezing en Hij is doorboord om onze ongerechtigheden; er is genoeg reden voor een niet-Jood om Pesach mee te vieren. We herdenken en vieren en denken aan de toekomst: waarschijnlijk zal Hij de Enige zijn met littekens zodat wij die het zien, het nooit zullen vergeten dat Hij de prijs heeft betaald voor onze redding van de zonde. Dit besef maakt nederig..



שבת שלום