

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 15 april 2016
7-1-5776
Nummer 40

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 15 april 2016

Het is nog maar een week en dan begint het Bijbelse, door God Zelf ingestelde Pesach Feest (Lev. 23:4-9). Pesach bestaat uit drie Feesten: 1: het Feest van het slachten van het lam, het zgn. pasach; 2: het Feest van de ongezuurde broden, de matsot en 3: het Feest der Eerstelingen, chak habikurim op zondag 24 april. Jehoshua van Nazareth verscheen op die eerste dag van de week, als *Eersteling* op de dag van de *Eerstelingen*. We kunnen Hem niet losweken van de Feesten van Zijn Vader, want Hij is helemaal verweven met o.a. dit Feest. Zo vlak voor Pesach werd het Joodse volk door de eeuwen heen extra bedreigd en vervolgd. Men geloofde in Christelijk Europa dat Joden christenbloed gebruikten voor de bereiding van matses, het zgn. 'bloedsprookje.' Dat sprookje is nog lang niet de wereld uit, evenmin als het antisemitisme of anti-joodse sprookjes in andere vormen. Zo verspreiden hier in Israel sommige Arabische leiders al maanden het gerucht dat Israel de Tempelberg wil vernietigen en dat door archeologische opgravingen de koepel en de moskee op instorten staan. Terroristische Palestijnen die hun aanslagen op Israëliërs overleefd hebben vertelden dat zij absoluut geloofden goed werk te doen om de Aksa moskee te beschermen tegen de Joden. Geïndoctrineerd worden vele Palestijnen en deze week werd er een ophitsende film van enkele minuten vrij gegeven door Imam Salah, met allerlei beschuldigingen en leugens over wat Israel van plan is met 'de moskee' zodat de Derde Tempel gebouwd kan worden. Hoeveel leugens ze ook verspreiden, de waarheid overwint het allemaal en het Godsvolk gaat nooit ten gronde! Dat is Zijn belofte.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Turkije en dreigingen

Israel riep van de week alle Israëliëse burgers op om zo snel mogelijk Turkije te verlaten en drukke plaatsen te vermijden. Amerika deed dezelfde oproep voor haar burgers. Volgens inlichtingendiensten zou IS aanslagen voorbereiden en daarbij vooral Israëliërs op het oog hebben. Je vraagt je misschien af waar dit alles eindigt... Waar kun je nog heen of hoe dichtbij is het gevaar? De moslimmannen die onlangs n.a.v. de aanslagen in België en Parijs in Rotterdam waren opgepakt woonden op nog geen 500 meter afstand van waar wij destijds woonden in Rotterdam. Het komt uiteindelijk toch goed ook al dreigt er nog een tsunami van chaos: het is als het uitbotten van de vijgenboom. De Bevrijder is er al en de algehele bevrijding van deze zuchtende, piepende en verdorven wereld is komende.

Aanslagen met auto's op wachtende Israëliërs zijn er gelukkig amper meer. Vanaf oktober 2015 werden betonblokken bij bushaltes geplaatst als bescherming. Weghalen doet men ze niet want de Palestijnse agressie kan maar zo weer opplaaieren... Nu gaat men ze beschilderen met b.v. de Israëliëse vlag of de tekst dat Adonai de Koning is!



Vakantie

De Israelische kinderen hebben maar liefst 2.5 week vakantie. 1 mei begint het schoolleventje weer. Ruth en Sam doen het goed op school! Met het gastenhuis gaat het ook naar wens en we zijn blij dat de korte Israelreisjes met 'lage prijsjes' ook in de smaak vallen. Het zorgt er in ieder geval ook voor dat de gastenkamers goed gebruikt worden ☺

Spreekbeurten in Nederland

23 juli: Den Haag in de Shamargemeente

30 juli: Leeuwarden, Bleeklaan

6 augustus: Drachten, Maayaan

13 augustus: Katwijk

Er komen nog een paar spreekbeurten tussendoor en heeft u interesse ons uit te nodigen neem dan contact met ons op. Nadere informatie over de locatie kunt u bij ons aanvragen.

Sommigen vroegen zich af wat er van het brahmakuiken is geworden waarvan we begin september een foto hadden geplaatst in 'Vanuit Shomron' en die door onze woonkamer banjerde. Welnu, het is (gelukkig) een dame geworden, legt heerlijke eitjes, is handtam, vriendelijk en heet... Floortje



Sanders en Gaza

De Joodse Democraat Sanders, die in de run is om president van Amerika te worden, gaf onlangs geen blijk van kennis w.b. het aantal burgerdoden die zouden zijn gevallen aan Gazaanse kant tijdens de zomeroorlog tussen Hamas en Israel in 2014. Hij gaf toe dat hij niet precies wist hoeveel burgerdoden er waren gevallen, maar zei vervolgens dat Israël 10.000 onschuldige slachtoffers had gedood en te hard, buitenproportioneel, had teruggeslagen..... Zelfs Hamas had nog niet zo overdreven! Het waren er volgens de UN in totaal 1423 en daarnaast zo'n 800 hamasstrijders. Er zijn wel duizenden gewonden gevallen en Sanders zei achteraf dat hij de aantallen gewonden had verwisseld met het aantal burgerslachtoffers.. Burgerslachtoffers vallen en vielen altijd in oorlogen van vroeger of nu, maar dan vaak in de orde van de honderdduizenden zoals in Syrië of de vele duizenden in Jemen. Israel betwijfelt overigens het aantal van 1423 en zegt dat het een veel lager aantal is. Enkele Israelische politici eisen een excuus van Sanders en nemen het hem kwalijk dat hij niet sprak over de tienduizenden raketten die Hamas op Israel had afgeschoten.... Hij zette Israel in een kwaad daglicht en bevestigde daarmee een oud bloedsprookje....

1300 Mura Falasha's

Zeer waarschijnlijk komen dit jaar 1300 van de nog 9000 resterende Ethiopische joden naar Israel. Momenteel verblijven zij in een opvangkamp in Ethiopië en sommigen wachten al jaren op toestemming om te emigreren. De Mura Falasha's zijn afstammelingen van Ethiopische joden die onder dwang ooit tot het christendom zijn overgegaan. Het is een pijnlijke constatering voor Ethiopische joden in Israel, dat Israel zo talmt met het 'thuisbrengen' van hun familieleden. Twee Falasha parlementariërs van de Likudpartij van Netanyahu liggen daarom al 2 maanden dwars, stemden niet voor Likud voorstellen ed. vanwege de besluiteloosheid van het kabinet. De regering is nu overstag, maar de twee 'rebelse' parlementsleden mogen tijdelijk niet stemmen of het woord voeren in de Knesset.

Artistieke bronzen schep

In Magdalah, bij het meer van Tiberias, zijn bij opgravingen o.a een mooi bewerkte bronzen wierookschep en bronzen pot gevonden. Deze unieke schepjes werden gebruikt bij de Tempeldienst, om brandende kooltjes van de offerplekken te verplaatsen. De schep is een zeer zeldzaam exemplaar en gevonden op een plek waar men allemaal oude resten van een Joods stadje vond van rond de 2000 jaar geleden. Het is de bedoeling dat er tzt een hotel op die plek gaat komen. Maar... eerst gaat men nog verder graven en de hoteltuin kan heel interessant worden.

Mooi van de PA

De Palestijnse Autoriteit heeft van de week drie jongens aangehouden die met allerlei zwaardere wapens op zak een aanslag aan het voorbereiden waren. Eerst zag men hen aan als 'settlers,' maar bij nader inzien waren het dus potentiële terroristen. De PA heeft hen overgedragen aan de IDF (Israel Defence Force). Ondanks alle onenigheden is de samenwerking tussen de PA en de IDF bij tijd en wijle goed.

Ingestorte tunnels bij Gaza

Tunnels blijven instorten. Deze week viel een tunnel in elkaar tussen Egypte en Gaza waarbij minstens 2 Gazanen omkwamen. Hamas reageerde door te stellen dat zij tunnels blijven graven en ook hun raketten gaan verbeteren met het oog op de komende oorlog met Israel.

Afgelopen dagen hield de IDF een enorme legeroefening in het zuiden. Misschien was het daarom dat er donderdagmiddag vanuit Gaza een raket werd afgevuurd op Israel. Er werd geen schade gemeld.

Wie gaat er mee op onze unieke pré Rosh haShanah midweek van 26 -30 september 2016? Even (of opnieuw) kennis maken met o.a Samaria, Jeruzalem en de Negev omgeving in klein groepsverband.

€599 p.p. all-in en veel meer

Rechtstreekse vluchten vanaf Schiphol, dagelijks boeiende toegankelijke Bijbelstudie vanuit de Hebreeuwse grondtekst, heerlijke maaltijden, gezellige gastvrije sfeer. Excl. Verzekeringen en op basis van een 2 persoonskamer.

Maandag 26 sept. Vlucht van 6.05-11.35

Lunch, even rusten en dan bezoek Bijbels Shilo en de route der Aartsvaders.

Dinsdag 27 sept. Negev bezoek moshav DutchFarm, stadje Sderot, bezoek soldaten aan de grens met Gaza.

Woensdag 28 sept. Bet Guvrin archeologisch park en Jad Hashmonah dorp (Messiaanse gemeenschap).

Donderdag 29 sept. Jeruzalemdag, oud en nieuw Jeruzalem (nog verder in te vullen). O.a. ontmoeting met orthodoxe joden Moshe en Dov Kempenski

Vrijdag 30 sept. Terugvlucht om 12.30-16.40.

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israel, voornamelijk in klein groepsverband. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vier- of soms vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reises geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëlische sfeer
Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en Israelische soldaten . Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De parasha van deze week heet Metsora, Lev. 14-16, Haftara 2 Kon. 7:3-20, Mat.23-16-24 en 30, 31

Deze shabat heet 'Grote Shabat,' Shabat ha'gadol שבת הגדול. Dat is de shabat zo vlak voor Pesach. Vorige week is het één en ander geschreven over melaatsheid en wat de oorzaak daarvan is: lashon ha'ra, kwaadsprekerij.

Metsora מצורע komt van het werkwoord tsara צרע. Het wordt meestal vertaald met 'huidvraat, melaatsheid, witte uitslag. In het werkwoord zit het woord tsar צר en matsor verpakt: benauwdheid, nauw, strak. De huid van een melaatse is niet mooi soepel meer. Als straf voor het roddelen is de melaatse uit de gemeenschap gestoten en zo moet die persoon zelf ervaren wat hij of zij een ander heeft aangedaan, nl een smet geworpen op die ander. Volgens de Bijbel is roddelen een zeer grove misdaad, een vorm van moord. Degene waarover geroddeld wordt, kan zich op dat moment ook niet verdedigen en nare woorden die over iemand gezegd zijn, blijven dikwijls lang hangen in het geheugen van anderen... In het Torahgedeelte van deze week schrijft Moshe dat de ceremonie waarmee een metsora, een melaatse genezen wordt verklaard door de priester uit verschillende fasen bestaat.

De priester neemt twee vogels waarvan er één geslacht wordt maar de ander wordt vrijgelaten. Daarna moet de metsora zeven dagen wachten en dan al zijn/haar beharing afscheren met een scheermes. Zelfs je wenkbrauwen moeten eraf. Normaliter mogen Israëlieten helemaal niet hun bv baard met een scheermes scheren maar in deze situatie dus wel. Orthodoxe Joden vandaag de dag scheren zich niet 'nat' maar overigens wel met scheerapparaat.

Ook een huis kan 'zondig zijn' en een onreinheid hebben en slechte plekken vertonen die niet gezond zijn voor ons om in te wonen. In sommige gevallen moest het huis zelfs afgebroken worden.

Op de achtste dag wordt er dan een offer gebracht van 2 rammen. Mensen die niet voldoende bij kas zitten volstaan ook met een offerdier wat lager in rangorde staat zoals duiven. Dat is mooi, ook de arme wordt in staat gesteld om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het maakt niet zoveel uit of je nu veel hebt en dus veel offert als verzoening. Adonai kent ons vermogen en kijkt naar onze hartgesteldheid. Geven we met ons hart? Zo keek Jehoshua ook naar de arme weduwe die maar een penning in het offerblok gooide maar het was alsof zij haar hele vermogen gaf, want zij gaf met haar hart. Gut shabbes vanuit Shomron voor jullie allemaal.



שבת שלום