

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 8 april 2016
295– 12B- 5776
Nummer 39

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 8 april

Deze vrijdagavond begint rosh chodesh en het is niet zomaar een gewone nieuwemaandviering. Lezers die 'Vanuit Shomron' al enige tijd volgen, of zich verdiept hebben in de Bijbelse Feesten, weten dat de Bijbelse telling van de maanden in het voorjaar begint en dat Abhibh (uitspraak Aviv) de eerste der maanden is zoals ook Jehoshua (Jezus) dat niet anders wist (Shmot, Exodus 12:2). Sterker nog.. De God van de Bijbel en Jehoshua in Hem, is niet alleen Woord en Geest maar Zelf ook Tijd en Hij heeft de tijd, net zoals de aarde en hemelen, vastgezet. Immers, Zijn naam is een tijdsvorm: Hajah, היה *erbij zijn, aanwezig zijn*. In Wayiqra, Leviticus 23, laat Hij ons lezen dat de Feesttijden Zijn **Getijden** zijn. Voila en daarom is het zinvol om 'bij de tijd' te blijven en minstens de Goddelijke Tijds kalender te volgen.

Echter... ook al hebben we er soms onbewust een handje van ☺ anderen iets te willen *opleggen* met al onze 'bewijzen' en enthousiaste manier van spreken, willen we mensen het liefst de dingen *uitleggen*. Advies is: zelf gaan uitzoeken hoe het zit en laat u zich daarbij leiden door Zijn Woord en Geest alleen!

Hoe dan ook, vanavond begint de eerste der eerste maand. Niets is *toeval* in Gods Woord, het *valt je toe* en we weten dat God ook op de 1^e vd 1^e maand de opdracht gaf om de tabernakel in te wijden en later ook de Tempel. Een prachtige start: het 'Huis' van en voor de Schepper is klaar voor gebruik. Heb allen een goede maand!

Tekening van deel van de Tempel in Jerushalayim. Foto gemaakt bij tentoonstelling opgravingen bij het Klagmuurplein.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Duivelse verdraaiingen. We maken ons er niet echt meer boos over, maar het blijft toch aan je knagen wanneer jouw land steeds door het slijk gehaald wordt terwijl je dat zelf ten onrechte vindt. De Verenigde Naties (UN) en vooral de afdeling 'mensenrechten' kunnen het niet laten bij iedere gelegenheid Israel te kruisigen. Vorige week is er een vergadering afgesloten met de toekenning van Israel als land waar de meeste vrouwenrechten worden geschonden. Je denkt toch dat dit een verlate 1 aprilgrap is maar nee, heus waar. Bovendien werd Israel op andere gebieden ook veroordeeld en wel 5 x meer dan één van de andere 192 aangesloten landen. Tja, was iedereen dan met pauze toen werd gesproken over het stenigen van vrouwen in o.a. vele Arabische Landen, waar men de vrouwen ook dikwijls laat besnijden en dat meerdere Palestijnse vrouwen gedood worden in verband met 'eerwraak' en dat vrouwen in Saudie Arabië niet eens mogen autorijden of buiten fietsen en altijd gesluierd moeten gaan en dat je in het IS kalifaat een vrouw voor € 3 kunt huren voor een half jaar.... Na de 'pauze' ging het vast weer over Israel en was ieder weer 'fit for condemnation Israel'. Anne Bayefsky, directeur van het Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, schreef in een recente *Fox News* column "Isn't it about time that people stopped calling the UN a harmless international salon or a bad joke?" (wordt het geen tijd op te houden om de UN een ongevaarlijke internationale organisatie te noemen?). De wereldwijde anti-Israel BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) beweging meent hier garen mee te spinnen en is een heksenjacht gestart naar bedrijven die zaken doen met Israel. Het gaat al helemaal niet om bedrijven die zich verbonden weten met de door Israel gecontroleerde gebieden zoals Samaria en Judea. Het gaat hen om wat er staat in psalm 83: 5 'komt laten wij hen als volk verdelgen zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht.' Het zal niet zo zijn want wij lezen in vers 14: 'Mijn Adonai, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind en overdek hun gezicht met schande' - en volgende ...opdat zij weten dat uw naam is de Allerhoogste over de hele aarde. Améén en halleluvah!

Kinderen en vrouwlief kunnen veilig het strand op terwijl pa Strijker met zijn aftandse tweedehandsje de wacht houdt.... ☺



Israel heeft prachtige stranden, vooral bij Asquelon. Dit strand is vlakbij Rishon leTzion.

Regelmatig vinden we allerlei scherven van oude aardewerken potten tussen de schelpen en onlangs vonden duikers, bij de oude, grotendeels verzonken haven Ceasarea, potten vol met gouden munten.

Met ons en Nof Sharon (het gastenhuis) gaat het goed. We hebben best een druk voorjaar gehad en krijgen ook tot de zomervakantie nog genoeg gasten. We zien dat als een zegen. Ook vallen de korte maar krachtige reisjes van rond de €600 in de smaak en zo hopen we ons 'reshietje', ons 'hoofdje' boven water te houden. In het najaar zijn er nog wel veel 'lege kamers' ... Van de zomer hopen we een maand in Nederland te zijn voor familiebezoek en we zullen meerdere spreekbeurten verzorgen, vooral op de shabatmiddag of avond. We zullen nog melden waar en wanneer ☺

Stiekem

Deze week werd bekend dat Duitsland langere tijd o.a. het kantoor premier Netanyahu bespiedde. Het is 'off the record' bekend dat bevriende naties dat doen, maar netjes is het natuurlijk niet. Nu het in de openbaarheid is gebracht hopen we dat het stiekem 'loeren' naar elkaar zal ophouden.

Toevallig of opzettelijk?

Sinds 2009 Obama aantrad heeft hij de term 'Islamitisch terrorisme' niet willen gebruiken. Niet voor wat er uit naam van de Islam in Syrië en Irak gebeurde of Egypte en Israel. Deze week sprak hij met de Franse president Hollande en de Fransman noemde wel die term. Op de officiële videoboodschap van het Witte Huis zou er 'toevallig' net een technische storing zijn van circa 2 seconden bij de opnames op het moment dat de term 'Islamitisch terrorisme' werd uitgesproken. Op de eerste versie ontbreekt dus de term. Dat het vanwege een technisch defect gebeurde geloven niet veel mensen en pas na opmerkingen erover verscheen de originele versie.

Nu is het 'incidentje' inmiddels heel groot uitgemeten in verschillende kranten en bereikte het ook ons ... Het verbaast ons niets, deze 'verbloemerij.' Obama is immers moslim omdat zijn vader dat was en hij sympathiseert overduidelijk meer met moslims dan bv met het Joodse volk. Hij had kunnen weten dat je voor de media immers vrijwel niets kan verbergen.

Panama Papers-Israel

Ongeveer zeshonderd Israelische bedrijven worden genoemd in de 'Panama Papers.' Wat voor effect dat op Israel krijgt weten we nog niet bij het verschijnen van deze editie. Wel is bekend dat behalve de 'groten der aarde' ook tientallen Israëlische prominenten genoemd worden. Op zich is dat niet vreemd of illegaal maar de Israelische fiscus gaat alles grondig onderzoeken. Het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, waar vandaan de miljoenen documenten gelekt zijn, heeft enkele kantoren in Israel.

Indonesië weigerde deze week nogmaals bilaterale relaties aan te gaan met Israël omdat zij de Palestijnse zaak niet willen afvallen.

Grap: Drie Jiddische mama's zitten bij de kapper en scheppen op over hun zonen. De eerste zegt: mijn zoon, dat is zo'n kanjer, hij brengt mij iedere week bloemen. Nou de mijne dan, zegt de 2^e vrouw, mijn zoon brengt mij ook wekelijks bloemen maar belt ook om de dag om te vragen hoe het gaat, wat een lieverd van een zoon. Dan kijken ze naar de derde vrouw en vragen: hoe zit dat nu met jouw zoon? Nou... mijn zoon, zo eentje heb je nog nóóit gezien, wat een bijzondere en fantastische zoon, hij gaat iedere week naar de psychiater en praat dan alléén maar over mij..... ☺

Junk food

De minister van opvoeding, Naftali Bennett, wil sinds afgelopen maandag een totaal verbod op junkfood op schoolterreinen. Weg dus met die croissantjes, koekjes en drankjes met een veel te hoog suikergehalte. Ook geen kebabs en hotdogs mogen verkocht worden op de scholen. Dit alles in het kader om de Israëliëse jeugd een gezondere levensstijl bij te brengen en bewuster te maken w.b. gezonde voeding. De minister hoopt via de jeugd de ouders en familie van de kinderen te overtuigen gezonder te eten. Israëliërs veranderen echter niet zo gemakkelijk w.b. traditie en de buik... is een godje ook hier, en zeker op shabat...mmm shmakshabbesshalom.

Jihadisten

Minister Ya'alon van defensie heeft deze week Europa gewaarschuwd dat er honderden Jihadisten naar Europa zijn gekomen om aanvallen te plegen. In een ontmoeting met de Poolse minister van defensie zei hij dat wat we zagen in Parijs en Brussel mogelijk pas de start is. Hij meende ook dat de ellende in Syrië nog lang niet voorbij is en dat de radicale islamieten het 'Westen' zullen blijven zien als een vijand en als een plek om chaos te scheppen. Die informatie is ons niet nieuw maar wel opmerkelijk dat Israël dat zo duidelijk stelt. Je vraagt je af of men ook weet wie dat dan zijn of dat het een gissing is.

Minder aanvallen in maart en tot nu in april.

Het is een opluchting te constateren dat de aanvallen op burgers en soldaten, zoals wij die zagen vanaf oktober 2015 flink is afgenomen. Afgelopen week waren er geen terroristische aanslagen. Israël weet wel veel te voorkomen en gaat ook door met het vernietigen van huizen van terroristen.

Attentie

Van 11-18 mei is er een unieke vrouwenreis naar Israël. Thema is Creativiteit te ervaren en ontwikkelen in het land van de Creator. Begeleiders zijn beeldend vaktherapeute Emmie den Breejen en vormingsdocente Tamar Manor. Speciale gastdocent is de Israëliësch-Nederlandse kunstschilder Marc de Klijn. Twaalf mei is het Israëls 68ste Onafhankelijkheidsdag, een bijzondere gelegenheid om dit samen met het Joodse volk te vieren. Overnachtingen op de DutchFarm in Sde Zvi, de Noordelijke Negev van Israël. Voor meer informatie en de folder:

dutchfarm.manager@gmail.com of
emmie@meercrea.nl 06 41249239

Studiehuis Reshiet organiseert behalve Alephcursussen Hebreeuws denken vanuit de BijbelTaal, sinds 2006 regelmatig korte en langere reizen naar Israël. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Vijfdaagse reis al vanaf €599 all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook (studie- speciale gelegenheid-) reisesjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer
Uitzicht bij Jafo en Sefardische Torahrol in Sde Zvi



Belgrotten bij Beit Guvrin en soldaten bij doopplaats Kasr al Yahud, oversteekplaats volk Israël. Onder: route 60 vanaf Shilo, Weg van de Aartsvaders



De parasha van deze week is Tazria, 'zij brengt zaad voort', Leviticus/Wayiqra 12:1-13:59.

Nalezing/Haftara: 2 Koningen 4:42-5:19

Deze shabat heet ook 'shabat van de maand' en dat is omdat deze shabat ook Rosh Chodesh is, de eerste van de eerste van de maanden.

Zerah זרע is zaad in het Hebreeuws en komt van het werkwoord zarah זרע, uitzaaïen. We komen het woord voor het eerst tegen in Bereshiet/Genesis 1: 11: 'dat de aarde jong groen voortbrengt, zaadgevend gewas'.

In vers 12 wordt het woordje zaad nogmaals genoemd. Vruchten die zaad dragen. Sinds de laatste decennia is het mogelijk dat de mensheid de gewassen en de vruchtbomen zo manipuleren dat het zaad er niet meer inzit. Druiven of mandarijnen met pit kun je bijna niet meer kopen. Dat is meer dan jammer want er zitten goede bouwstoffen in die zaden...

Maar er is veel meer aan de hand met zaad. Er ligt namelijk een belofte op het zaad van o.a. Abraham en Sara.

Via hun lijn is er ook een belofte aan het zaad van David. Adonai zegt tegen Abraham: aan uw nageslacht, uw zaad, geef ik dit Land (het land Israel). Aan David belooft Adonai dat er altijd een nakomeling van hem op de troon zal zitten, voor eeuwig! Zo mooi als het kan zijn zo 'bitter' is ook voor de vijanden van Adonai. De Here Zelf zegt dat de nakomelingen van Amalek, de aartsvijand van het volk van Adonai, uitgeroeid moeten worden. Amalek's zaad mag niet voortbestaan! We weten wat de gevolgen waren toen Saul niet luisterde om de Amalakiet Agag te doden: zijn nakomeling Haman, de Agagiet, was een grote Jodenhater.

Zerah זרע heeft woordverband met zeh ra זרע, het is kwaad. Ergens kunnen we dat ook wel voorstellen, dat het zaad ten kwade gebruikt kan worden, in bv buitenechtelijke relaties of andere seksuele onreinheden.

De parasha beschrijft ook allerlei huidziekten waar mensen aan kunnen lijden.

Melaatsheid, tsara'at is er één van. De priester heeft tot taak als een dokter de plekken te bekijken en te oordelen wanneer de ziekte voorbij is. Typisch is dat men zich altijd na afloop moet baden in water. Ook de aan een huidziekte lijdende Na'aman moet zich onderdompelen in het kleine riviertje de Jordaan en geneest daarna. Jehoshua van Nazareth beval daarentegen de ziekte weg te gaan en Hij genas ter plekke melaatsen. Zijn Woorden waren als een rivier van genezing die de ziekte deed verdwijnen.



Volgens de overlevering is de oorzaak van tsara'at, (melaatsheid) de lastertaal, roddel. Om die reden werd men als straf, zo zag men dat, letterlijk afgescheiden van de rest van de bevolking zodat men niet meer over anderen kon roddelen en uiteraard geen anderen kon besmetten.

Het is een hard oordeel maar ook Mirjam, de zus van Moshe, werd tijdelijk melaats omdat zij met Aaron roddelde over de zwarte vrouw die Moshe getrouwd had.

Roddelen is een vorm van oorlog voeren tegen een ander die zich op dat moment niet kan verdedigen.

In Israel noemt men dat lashon ha'ra, slechte spraak/tong.

Ook hier komen we weer het woordje ra, kwaad, tegen wat ook in het Hebreeuwse woord voor zaad voorkomt.

Woorden hebben scheppingskracht. Goede woorden over iemand uitspreken werken ten goede. Psalmen zingen halen onze Schepper en Bevrijder naar beneden, naar ons toe en zetten Hem in werking want zegt psalm 22:4: Hij troont op de lofzang van Israel.

Shabat shalom allemaal en een goede week daarna.

Dat het een gezegende eerste maand mag zijn voor ons allemaal.

Shalom al Yisrael en wie weet tot ziens in ons mooi gelegen gastenhuis in de 'bevrijdde gebieden' in Na'aleh Israel

שבת שלום