

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 25 maart 2016
15- 12B- 5776
Nummer 37

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na'aleh, 1 april

Terwijl de Christelijke wereld de 'Paassfeer' alweer achter zich heeft en uitziet naar Pinksteren, kijkt het volk Israel hoopvol uit naar het Grote Bevrijdingsfeest van Pesach. De grote schoonmaak is begonnen en mensen maken hun laatste restjes meel op, eten meer spaghetti en macaroni en de supermarkten beginnen met het afdekken van alle chameets, gerezen producten, zoals bv koekjes en alles wat verder niet het label 'kosher le'Pesach' heeft. Dat ziet er raar uit, al die witte doeken over de stellingen heen. Bij ons is de vriezer ook bijna leeg en dat opruimen heeft naast het praktische aspect ook wel iets heel moois. Onze eigen chameets, opgeblazenheid, moeten we ook onder de loep nemen. Even het ventiel eruit en plat als een matse worden, leeg zodat we ons weer kunnen laten vullen door de Adem van onze Schepper/Bevrijder.

Geen grap

Ruth heeft dinsdag maar liefst een 'gouden' medaille in de wacht gesleept op een jaarlijkse sportdag in Jeruzalem waar 44 scholen uit de regio Benjamien, waar Na'aleh ook in ligt, aan meedoen. Ze deed mee aan hoogspringen en sprong 1.34. Daarmee vestigde zij ook nog eens een record. In de bus terug was het een kabaal van jewelste en Israelische kinderen zijn al niet zo rustig.....



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Misbruik van lijken

De Palestijnse Autoriteit maakt steeds vaker misbruik van begrafenissen van Palestijnen, die zijn doodgeschoten nadat deze een moord of moordpoging hebben begaan. Zij misbruiken al maanden de rouwstoeten om de menigte opnieuw op te hitsen om Israel aan te vallen. Netanyahu heeft daarom deze week besloten om voorlopig de lijken van terroristen niet vrij te geven. Of het helpt zullen wij moeten bezien want nu gaat de PA mogelijk klagen dat Israel die lijken niet wil teruggeven aan de rouwende familie en hoe wreed dat wel niet is. Reken maar dat zij een groot gehoor krijgen bij hun 'doelgroep'. Er zijn in dit verband geen winnaars maar Israels God overwint wel!

Danny Dayan

Dayan zou de Israelische ambassadeur van Brazilië worden maar al zeven maanden weigert Brazilië hem te benoemen omdat hij voormalig hoofd van de nederzettingen in Yesha (Judea/Samaria) was. Nu heeft Israel besloten hem tot ambassadeur van New York te benoemen en dat is geaccepteerd.

Half uurtje

Vanaf 2018 kunnen we in 30 minuten met de trein van Tel-Aviv naar Jeruzalem sjezen (160 km per uur)... De trein stopt ook op Ben Gurion. Er moeten tot 2018 zes tunnels en acht bruggen worden gebouwd. Wordt een mooi ritje!

Goyim

Volgens de Sefardische opperrabbijn Yitchak Yosef zouden niet-joden niet in Israel mogen wonen tenzij zij zich houden aan de Noachidische regels. Daaronder valt onder meer het vervloeken van Adonai, verboden Bijbelse seksuele relaties, moorden of het eten van vlees van een nog levend dier. Het is de tweede 'geladen' opmerking in een week van de rabbijn. Vorige week zei hij dat wanneer iemand jou wil doden dat jij hem dan eerst moet doden.

Orel, de soldaat die alsnog schoot

Afgelopen week was er veel beroering over de soldaat die een terrorist doodde die inmiddels was 'uitgeschakeld' en op de grond lag. De terrorist had met een 'collega' terrorist soldaten geprobeerd te doden met messen. Er vielen gewonden onder de soldaten. Orel, die even later ten tonele verscheen, meende dat de terrorist nog een bomgordel om had. Hij schoot de gewonde terrorist dood. Hij zou echter vlak daarvoor gezegd hebben dat iemand die zijn vrienden wil doden niet het recht heeft te leven. Met zijn daad overtrad hij hiermee IDF regels, ook al zei hij dat hij de omstanders wilden beschermen. Politiek Israel viel over hem heen, linkse maar ook veel rechtse politici. De linkse Israelische organisatie B'tselem was er als de kippen bij om Israel zwart te maken. Netanyahu keurde het incident af en wilde geenzins de indruk wekken dat de IDF terroristen executeert. Onder het volk kreeg de soldaat enorm veel sympathie. Op de sociale media regent het steunbetuigingen voor de held die meende juist iets ergs te hebben willen voorkomen. De jonge soldaat werd geboeid weggeleid en wordt nu m aangeklaagd voor doodslag en de Palestijnse Autoriteit schreeuwt internationaal moord en brand dat Israel een hulpeloze palestijn heeft gedood. Ook de UN veroordeelde in harde woorden het incident. Het is inderdaad geen mooie zaak en nog minder mooi dat Israelische soldaten aangevallen worden maar daar heeft niemand het over.....

'als beken in het zuiderland' ps.126:4
Waterstromen vlakbij kibutz Tse'elim

**Broer en zus Pinczovski**

Met groot verdriet moesten de ouders en vele vrienden afscheid nemen van de Maastrichtse twintigers Alexander en Sacha. Deze twee talentvolle joodse mensen zijn in de 'kiem' gesmoord. We leven met de ouders mee die hun kinderen op afstand 'hoorden' sterven, maar ook met hun familie en vrienden. Terwijl de ouders met hun kinderen over de telefoon spraken ging de bom in Zaventem af.

Israel bestaat niet

Een Belgische telefonist, verbonden met het crisiscentrum van het ministerie van binnenlandse zaken, die informatie/betrokkenheid zou moeten geven aan nabestaanden van de aanslagen in Zaventem zei glashard tegen de Israëliische nabestaanden van gewonden dat Israel niet bestond maar wel Palestina. Hij is ontslagen.

Falastin

Een toonaangevende krant in Gaza, Falastin, beweerde van de week dat de Joden in Hebron en Jeruzalem Purim rituelen hielden om Palestijnen te doden en te martelen en dat alles onder toezegging van de rabbinale zegen. Als je zulke dingen schrijft en steeds herhaalt, dan weten de Palestijnen niet beter dan dat joden vreselijke bloeddorstige 'untermenschen' zijn die uitgemoord dienen te worden zoals ook hun profeet vond.... Helpt meer voorlichting en het uitgeven van 'andere geschiedenisboekjes, om de waarheid te tonen zoals wij die zien? Of blijven zij ook ziende blind? Wordt de waarheid niet bewust verdraaid en is het geen onbegonnen werk om de vijanden van het Godsvolk te willen bekeren? Je zou er wat moedeloos van worden maar we geloven dat het goed komt en dat ooit de volkeren de slip van de Judeeër zullen grijpen omdat zij met hem mee willen gaan want God is met hem. Voorlichting geven is goed, moeten we ook doen, maar bidden voor de snelle terugkomst van Adonai hier op aarde als komend Heerser en Koning is, denken wij, nog beter.

Onderhandelende en discussiërende orthodoxen op de Maganeh Yehudah markt in Jeruzalem



De eerste volksbijeenkomst in Kanaän was te Shiloh

Afgelopen maand zijn we meerdere malen in het Bijbelse Shiloh geweest met gasten die ons vroegen dat uitje met hen te maken. Vanuit ons huis is het ongeveer 35 minuten rustig rijden door het mooie berglandschap van Samaria en je komt dan uit op de 'Weg van de Aartsvaders', Derech ha'Avot, weg nr. 60. Deze weg is heel historisch. Een groot percentage van de Bijbelse gebeurtenissen speelden zich rond de '60' af. Aan de weg die in het hoge noorden begint liggen o.a. Nablus (Schem) Shiloh, Bethel, Ai, Jeruzalem en verder naar beneden Bethlechem. De aartsvaders en bv de profeet Samuel en de zelfde bergen die je nu ziet en het geeft iets bijzonders aan die plek. Shiloh is een ruïne maar je kunt je goed voorstellen hoe het is geweest. Er wordt ook een prachtige film getoond waarbij de stad a.h.w. even tot leven komt. Op die plaats bad Hannah voor een zoon die zij dan aan Adonai beloofde af te staan. Het gebed van Hannah wordt heel regelmatig gelezen in Joodse kringen (I Samuel 2). Vanuit Shiloh verdeelde Jehoshua ben Nun de gebieden voor de 12 stammen en mooi is wat hij zegt in de film: 'it is a good land, connect to it and it will connect to you' (een goed land is het, verbind je ermee en het zal zich met jou verbinden). In Shiloh stond lange tijd de Ark van het Verbond en daar stierf Eli, die niet zijn corrupte zonen de les wilde lezen. Shiloh werd verwoest door de Filistijnen ongeveer 3070 jaar geleden. We moedigen u aan eens een half dagje met ons erheen te gaan. De Bijbelse verhalen gaan spreken en we lichten toe bezien vanuit de

BijbelTaal. Hieronder de entree bij Shiloh



Vervolgcurcus Hebreeuws in Eindhoven:
Maandagavond 25 april, 30 mei en 6 juni 2016 van 20.00 uur-
22.00 uur Gimelcurcus in Eindhoven.

Plaats: Gemeente de Lichtstad

Contact: Leo Snijders, lsnijders@adviesburo-snijders.nl

Kosten: 45 euro cursus en 18,50 cursusboek

Lerares: Annemarie Bom

Wilt u ook de 'Alephcurcus, Hebreeuws in Zes Dagen' volgen, live vanuit Israel door Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie. Voor iedereen met een computer, ook huisgroepen, waar u ook bent.

Even eruit? Naar Israel !

Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend.

In het najaar zijn er weer een paar kleine unieke groepsreizen. Directe vluchten en max. 6 of 8 personen per reis.

1. Midweek, 'De Alephcurcus', Hebreeuws in Zes seminars en boeiende unieke tripjes van 4 sept-9 sept, vertrek zondag 14.45 en vertrek vrijdag 12.30. Vijf overnachtingen in Guesthouse Nof Shomron van Studiehuis Reshiet in Na'aleh € 675 all-in en meer! Nog plaats voor 4 personen.
2. Midweek van ma. 26 sept vertrek 6.05-11.35 -vrij. 30 sept. 12.30-16.40. Pre-Rosh haShanah reis door o.a Samaria (Shilo, Bethel) , Judea (Hebron) en de Negev, Sderot en DutchFarm incl. studies. Vier overnachtingen in Na'aleh € 599 all-in.
3. Ook reisjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer



De parasha van deze week is Shmini (Achtste). We lezen Lev. 9:1-11:47. Haftara: 2 Sam. 6:1-7:17. NT: Hebr.7:1-19. Het begint allemaal zo mooi, Aharon en zijn vier zonen zijn zeven dagen in het heiligdom geweest. Afgezonderd hebben ze zich voorbereid op hun taak als priesters voor het volk. Op de achtste dag roept Moshe hen om te offeren voor zichzelf en voor het volk, voor de allereerste keer en deze offers worden geaccepteerd door God: met een steekvlam consumeert Hij de gaven. Maar dan: Nadabh en Abihu zijn hierdoor blijkbaar zo van onder de indruk dat ze een offer aan Hem brengen wat Hij niet geboden had en ze bekopen het meteen met de dood. Zonder waarschuwing, zonder begrip voor het feit dat ze het vast en zeker goed bedoeld en uit liefde gebracht hebben. Aharon staat erbij en kijkt ernaar en krijgt te horen dat hij, noch zijn andere twee zoons de kleren mogen scheuren om te rouwen. Ze mogen hun plek niet verlaten opdat ze niet sterven en ze mogen hun verdriet niet verzachten met wijn. Wat een ongelofelijke klap.. Met wat voor een verschrikkelijke God hebben ze te maken? Moshe wordt vlak daarop boos op hen, ook nog(!), omdat ze het zondoffer niet gegeten hebben, maar geheel verbrand. Begrijpelijk dat ze echt geen trek meer hadden en Aharon zegt dat dan ook tegen Moshe: ‘Denk toch aan wat mij overkomen is, zou het werkelijk goed geweest zijn in Gods ogen als ik het gegeten had?’ (vs. 19). Dit zondoffer had gegeten moeten worden omdat de priesters in feite de zonden van het volk in zich opnemen, dragen, letterlijk opeten (vs. 17), daarom is Moshe zo boos in eerste instantie. Echter, na uitleg van Aharon is het goed in zijn ogen. Wat opvalt in deze geschiedenis is dat dit allereerste offer voor het volk dus niet door de priesters is gedragen, gegeten en is dat dan niet een heenwijzing naar het Offerlam, Die als Enige dit offer wel op Zich heeft genomen? Het is vast geen toeval. In de haftara weer zoiets: de Ark wordt op een nieuwe wagen geladen en naar Jeruzalem gebracht. De ossen struikelen en Uza, die naast de wagen loopt probeert goed bedoelend de ark van een val te redden. Hij moet het bekopen met de dood. David wordt kwaad op God en noemt de plek waar dit gebeurde Perets-Uzah פֶּרֶץ-עֲזָה, oftewel *kloof van Uza* omdat God daar Uza doorkliefd heeft. Toch danst David daarna verder voor de ark uit en haalt zich de minachting van zijn vrouw Michal, de dochter van Saul op de hals omdat Hij in zijn ondergoed aan het dansen is. Wat verwarrend allemaal, men zou geneigd zijn om Michal groot gelijk te geven: Aharon en zonen krijgen speciale kleren aan en David maakt ~~dit even~~. Toch stelt God hem blijkbaar in het gelijk; Michal blijft voor de rest van haar leven kinderloos. Tja, wij zeggen allemaal dat God goed is maar uit deze teksten blijkt dat Hij tevens een verschrikkelijk God is, met Wie absoluut niet te stoppen valt. Het voelt ongemakkelijk... Dan wil David een tempel bouwen en misschien ligt er een antwoord in het volgende. Gaat David aan het bouwen? Nee. Hij gaat naar de profeet Nathan en spreekt erover. In plaats van eigenmachtig iets te doen, zoekt hij eerst de wil van God door de profeet te benaderen. Het komt aan op pure gehoorzaamheid. Als Nadabh en Abihu dit ook zouden hebben gedaan dan was het plan om te offeren hen afgeraden door Moshe en dan hadden ze nog geleefd. In het geval van Uza lag het nog anders: het was de schuld van David dat de ark niet naar behoren vervoerd was; hij had de kronieken niet erop nageslagen en wist daardoor niet dat de ark aan de draagbomen vervoerd had moeten worden. Toch blijft die kwestie van de gehoorzaamheid hangen in gedachten. Hoe vaak doen wij goedbedoelend ook maar iets voor God, zonder gevraagd te hebben of Hij dit eigenlijk echt wel wil? Hoeveel mensen lopen er tegenwoordig rond met veel te veel last op hun schouders, denkende dat het allemaal van God is? Gelukkig maar dat Hij mensen niet ter plekke doet doodvallen, zoals in deze beide geschiedenissen, echter, men put zich vaak uit in allerlei goedbedoelende doodvermoeiende drukte, die misschien niets met pure gehoorzaamheid te maken heeft; het vergt meer moed om op Hem te wachten dan om allerlei dingen te doen omdat we denken dat Hij dat van ons vraagt en weten we wel zo zeker dat Hij het vraagt? In Hebreeën gaat het over Malkhitsedeq מלִיחִיטֵדֶק, de Koningpriester van Shalem שלם, de voorgestalte van Jehoshua, Die Zelf aan het kruis riep: ‘Shalem,’ oftewel: ‘Het is volbracht!’ In vs. 8 doelt de schrijver erop dat Malkhitsedeq niet meer sterft, al tienden in ontvangst neemt voordat er nog maar sprake was van een stam Levi, welke pas veel later de tempeldienst met het brengen van de offers zou vervullen, diepe teksten allemaal en het doet denken aan Hem over Wie gesproken is: “Hij was het Lam, geslacht sedert de grondlegging der wereld.” (Openbaring 13:8b). Al ver voordat Hij in de gestalte van de Gekruisigde ten tonele verscheen, lag dit plan al klaar...

שבת שלום