

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 25 maart 2016
15- 12B- 5776
Nummer 37

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום Na'aleh, 25 maart,
Vandaag is het Shushan Purim, de tweede Purimdag
waarop in de stad Jeruzalem het Purimfeest wordt
gevierd. Bij de volgende volle maan viert Israel
Pesach, het grote Bevrijdingsfeest, JeshuahFeest.
Pasen en Pesach liggen dit jaar ver uit elkaar en dat
kan nooit de oorspronkelijke bedoeling zijn
geweest. Purim getuigt ook van Bevrijding en in
Esther 4:14 zegt Mordechai heel uitdrukkelijk tegen
zijn nicht Esther dat wanneer zij niet helpt om de
Joden te redden, dat er dan wel uit andere hoek
bevrijding komt! Het *Boek Esther* is eigenlijk een
rol, een megilah.

De Torah, De Vijf Boeken van Moshe, is ook op
een rol geschreven en staat in de synagogen altijd
rechtop in de Aron Hakodesh, de 'Heilige Kast.'
Die kast staat in het midden voorin in de synagogen
met een mooi geweven kleed ervoor. Deze week
zijn er 17 Jemenitische joden in een geheime
operatie door het Joods Agentschap naar Israel
'bevrijd.' Amerika heeft daarmee geholpen en...
een 800 jaar oude Torahrol mocht ook mee op
aliyah. Vroeger kende Jemen een grote joodse
gemeenschap van ongeveer 50.000 zielen en men
schat dat er nu nog ongeveer 50 daar wonen. Zij
wilden niet mee en kozen ervoor om te blijven in
een door burgeroorlog verscheurd en verarmd land.
Het is bijzonder dat de naam van God helemaal niet
voorkomt in de Estherrol. Esther betekent o.a. 'Ik
die verborgen ben.' Haar joodse naam was
Hadassah. Als een verborgen Joodse beauty Queen
mocht zij meehelpen aan het reddingsplan van haar
volk. De haat van haman naar joden zat hem in zijn
bloed want hij was een afstammeling van Agag, die
Israel eerder ook wilde uitroeien. Listig vertelde hij
koning Achasveros dat er een volk in zijn rijk
woonde wat zich niet aan de regels en wetten hield
van de koning en dat daarom dat volk uitgeroeid
moest worden. De regels en wetten waar haman het
over had, zijn de Torahregels van de God van Israel.
Zo zien we dat, hoewel Zijn Naam Zelf niet
genoemd wordt in de Estherrol, het er toch allemaal
gaat om juist Adonai/onze God onderuit te halen.
De hamans zijn niet van de aardbodem verdreven,
maar de verlossing van de Egyptische slavernij, de
chanukah gebeurtenissen en ook het Purimverhaal
getuigen allemaal van één zaak: God is een God van
jeshuah, van bevrijding.



'Vanuit Shomron' is bedoeld
om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven
die deze week in- en rondom
Israel gebeurden. Wij beseffen
wel degelijk dat wij een
'gekleurde en beperkte bril'
op hebben. Op pagina 4 is er
enig 'geestelijk manna' te
proeven. Goede leestijd
gewenst en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Van Zaventem tot

Europa is in het hart getroffen door IS en deze
terreurorganisatie is nog niet uitgespeeld. Het lijkt wel of
deze groep vrij spel krijgt in Europa. Israel en Amerika
uitten scherpe kritiek op de geheime inlichtingendienst van
België en ook NL had scherper kunnen zijn... Nog steeds
hoor je geluiden als: we moeten de armoede onder de
moslims bestrijden en dan worden zij wel goede
Europaburgers. Het zal niet baten; de Islam integreert nu
eenmaal niet met de westerse way of life.
IS heeft afgelopen shabat ook o.a. Israel getroffen, al
wordt daar internationaal dan veel minder aandacht aan
bested...

In Istanbul stierven drie Israëliërs nadat Mehmet Ozturk,
hen achtervolgde en zich temidden van hen opblies. Zo
eindigde wat een gezellig culinair uitje van 14 Israëliërs
had moeten zijn... De anderen op één na raakten gewond.

Schandalig is dat Irem Aktas, een jong lid van de AK
partij van Erdogan vrijwel direct na de aanslag tweette dat
ze hoopte dat de gewonde Israëliërs zouden sterven. Die
tweet is in de AK partij van Erdogan gelukkig niet goed
gefallen en zij is op staande voet ontslagen. Toch schrik je
steeds van zulke haatgevoelens en gedachten van mensen.
Je weet ook dat zij de enige niet is en dat velen het
denken, maar het niet zeggen en niet alleen in Turkije.....

Dit is Moshe, de buurman van mijn zus, een oorspronkelijk Syrische jood, die in Sde
Zvi een tweede synagoge heeft gesticht. Purim vieren bij hem is echt een feest!



Antwoord van Purimraadsel van Ruth: er zijn vier huizen. Een rood, groen, wit en blauw huis. In het rode huis woont een rode meneer, in het groene huis een groene meneer, in het blauwe een blauwe meneer. Wie woont er in het witte huis?

Een bruine meneer...Obama

Meer charidiem het leger in

Steeds meer jonge ultra orthodoxe Joden kiezen ervoor om onderdeel te worden van de Israelische samenleving door ook het leger in te gaan, zoals iedere Joodse jongens en meisjes dat moeten. Ook kiezen zij vaker beroepen in de high tech en volgen steeds vaker universitaire opleidingen. Daardoor komen zij veel direkter in contact met hun 'minder' orthodoxe broeders en met volledig seculieren. Deze ontwikkeling is een soort revolutie waar uiteraard niet iedereen van de ultra's blij mee is.... Decennia lang bleef deze groep afgesloten van de 'seculiere' Israelische samenleving. De jonge ultra's willen niet hun 'roots' verliezen, maar wel actief onderdeel zijn van het land Israel.

Het lijkt een goed teken want de charidiem zijn ook nog eens de snelst groeiende groep in Israel. Charidiem betekent: zij die God/Adonai vrezen, ze studeren voornamelijk in de Tenach en Talmud en leven van (vrnl. buitenlandse) fondsen, gaan niet het leger in, hebben grote gezinnen waar veel kindergeld naar toe gaat... en stimuleren economisch de Israelische samenleving bijna niet. Vorig jaar gingen maar liefst 2300 ultra's in dienst en dat was in 2007 nog maar 288. Het is, menen wij, belangrijk dat er een goede balans ontstaat tussen studie in Gods Woord en actief bezig zijn om je gezin te verzorgen en het land waar je woont tot ontwikkeling te brengen. Meer 'bidders' in het leger zal de IDF alleen maar goed doen, de moraal in het leger zal er ook hoger van worden.

Met Purim zie je de vreemste kledij...bent u wel eens door een konijn geprikt wanneer u op een laboratorium voor een bloedonderzoek kwam? ☺☺



American intifadah

In de Israelische media lezen wij steeds vaker over toenemend geweld tegen joden in de VS. Vooral ook Russisch sprekende joden hebben daar mee te maken en men vindt dat de autoriteiten het fenomeen niet onder ogen willen zien. Op vele universiteiten, verspreid over de VS, zijn regelmatig anti joodse en anti Israëliische demonstraties waarbij niet zelden Joodse studenten worden aangevallen door medestudenten.

Linkse Israëliërs... gevaarlijker dan...

Binnen Israel zijn de linkse partijen in de internationale media sterk gericht op het zwart maken van rechts Israel onder Netanyahu. Zij laten geen gelegenheid voorbij gaan om te laten zien hoe slecht de Joodse Staat wel niet is en dat het goed is deze staat te boycotten. Extreem linkse partijen zoals Be'Tselem zijn o.i. een groot gevaar voor Israel en er zijn vele linkse organisaties die de jaarlijkse Israel Apartheidsweek steunen en helpen organiseren op wel 150 universiteiten wereldwijd....! Er is zelfs een zekere dr. Uri Davis, een jood die tot de Islam is bekeerd, een Palestijnse vrouw uit Ramallah trouwde en nu er alles aan doet om Israel zwart te maken en te boycotten.. Een rechtse tegenhanger is Im Tirzu ('indien jullie willen'). We mogen bidden voor éénheid onder het volk en dat zij tezamen de God van Israel als 'President' gaan zien. God is Koning en zal Koning zijn (Psalm 97:1 ev)!

Jeruzalem zoals het er uitgezien zal hebben in de periode van Jehoshua/Jezus. Koning Herodus heeft de Berg destijds effen gemaakt. Mogelijk komt in de nabije toekomst de oorspronkelijke, ietwat puntige, vormgeving weer boven tafel....Dat het snel geschiedde en alle afgoderij verdwijnt van deze door God bestemde plek als samenkomstplaats voor heel de wereld en om Hem en de Meshiach Daar te dienen.



Lapid in Geneve

Deze week was er een grote demonstratie van pro-Israël groepen in Geneve, gericht tegen de vreselijk éézijdige aandacht die de 'Human Rights Council' (een afdeling van de Verenigde Naties) heeft voor Israël. Kay Wilson, een vriendin van Kristine Luken, die in 2010 door Palestijnen is doodgestoken, zegt: 'Israël is een obsessie van hen.' Israël wordt steeds weer aan het kruis gespijkerd... Aan de grote misstanden zoals wat er aan onmenselijkheid in o.a. Syrië gebeurt of die van Islamitische Staat, gaat deze organisatie voorbij. Dat Israëliërs vermoord worden... daar hoor je hen niet over: Palestijns terrorisme veroordelen zij helemaal niet. Yair Lapid, van de partij Yeesh Atid (er is toekomst), was de hoogste Israëliëse afgevaardigde en zei over de Human Right Council: 'Het is een anti-Semitische organisatie die terrorisme steunt.'

Time magazine

In oktober 2015 doodde een Palestijn drie Israëliërs en verwondde er zeventien. De man werd zelf ook gedood. Time magazine schreef over deze gebeurtenis en noemde de dader, Baha Aliyan, heel netjes bij zijn beroep, een 'grafisch ontwerper,' die werd gedood door de Israëliërs terwijl de schrijfster van het artikel, Rebecca Collard, niet eens de gedode Israëliërs noemde. Zij schreef 'dat de man een aanval *probeerde* uit te voeren in Jeruzalem'..... Na vijf maanden is er nog geen rectificatie! Het is niet de eerste keer dat Israël het aan de stok heeft met dit magazine. Voormalig premier Ariel Sharon heeft in het verleden meermaals moeten vechten voor rectificatie van door Time verkeerd weergegeven feiten. Soms duurde het wel twee jaar voor er een rectificatie kwam...

Vervolgcurcus Hebreeuws in Eindhoven:
Maandagavond 25 april, 30 mei en 6 juni 2016 van 20.00 uur- 22.00 uur Gimelcurcus in Eindhoven.

Plaats: Gemeente de Lichtstad

Contact: Leo Snijders, l.snijders@adviesburo-snijders.nl

Kosten: 45 euro cursus en 18,50 cursusboek

Lerares: Annemarie Bom

Wilt u ook de 'Alephcurcus, Hebreeuws in Zes Dagen' volgen, live vanuit Israël door Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet? Neem dan contact met ons op voor verdere informatie. Geschikt voor iedereen met een computer, waar u ook bent. Ook geschikt voor huisgroepen.

Studiehuis Reshiet organiseert regelmatig korte en langere reizen naar Israël. Leerzaam, ontdekkend en vooral ook ontspannend. Al vanaf €599, all-in. In het najaar zijn er weer nieuwe reizen. Ook reisesjes geheel op maat voor u gemaakt. Mail voor informatie: info@studiehuisreshiet.nl

Altijd all-in en meer in Nederlands-Israëliëse sfeer



De parasha van deze week is Tzav (beveel); we lezen Leviticus 6:8-8:36; uit de haftara lezen we Jeremia 7:21-8:3, 9:23-24. Hebreeën 9:11-28 lezen we uit het NT.

Verder gaat het over de instelling van de offerdiensten, waarbij Aharon en zijn zonen door God worden uitgenodigd om verscheidene offers, zoals het hersteloffer, het reinigingsoffer en het graanoffer samen met Hem te eten (Lev. 6:10–11, 19; 7:7). Offeren is voor de priesters *maaltijd houden* met God in de meest heilige setting die men zich kan bedenken. Weer passeren in deze parasha verscheidene offers, zoals wat wij in de parasha van vorige week als vanuit het Hebreeuws beschreven. Het *hersteloffer*, of ook *schuldoffer* hadden wij nog niet genoemd: **asham, אָשָׁם** en denk hierbij aan het Engelse woord *ashamed, beschaamd*. Wie schuldig is ergens aan die moet zich schamen. Binnenwoorden van dit woord zijn het woord **esh אֵש**, vuur en het woord **shem שֵׁם**, naam. Zo'n offer wordt met vuur verbrand voor Zijn heilige Naam.

De offers werden verbrand op het *altaar, mizbeach מזבח* en dit woord heeft woordverband met *midbar מדבר*, woestijn. Het altaar werd door God voor het eerst in werking gezet in de woestijn en prachtig is ook het woord *midbar* dat precies hetzelfde geschreven wordt als het woord *medaber מדבר* *sprekende*; God is *sprekende* in de woestijn en laat Zich naderen met behulp van deze offers.

In Jeremia treffen we een boze God, Die Zijn volk van Zich afwerpt door alle afgoderij die men had bedreven. Opvallend is dat Hij hier zegt dat Hij geen offers heeft ingesteld, maar slechts gehoorzaamheid had gevraagd van Zijn volk (Jer. 7:21-22). Met de instelling van de offerdienst had Hij slechts dit voor ogen: dat ze zouden horen naar Zijn stem en niet zouden worden afgeleid door allerlei triviale zaken (Ledigheid is des duivels oorkussen), maar helaas hielp het uitgebreide programma niet: men week toch nog af.. Wat ontroerend is aan de Hebreeënbrief deze week is dat de schrijver benadrukt dat er geen testament is als de erflater niet dood is! Zoals de offerdieren stierven en hun bloed vloeide om verzoening כַּפּוּר te doen voor de mens, zo vloeide Zijn Eigen Bloed voor ons, Hij stierf voor ons, voor eens en voor altijd. Dat gedenken we deze Goede Vrijdag nog extra. Het Offerlam is dood. De Koningpriester Leeft! Hij zal komen en *maaltijd* met ons houden (Openbaringen 3:20).

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. Klein half uur verwijderd van de luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge berg in het vriendelijke heuvel- en hartelandschap van Samaria.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55–75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

TijdStip Purim nummer 26 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 o.v.v. TijdStip. Zet uw postadres erbij! TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום