

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 11 maart 2016  
1- 12B- 5776  
Nummer 35

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

We wensen jullie allemaal een goede rosh chodesh, nieuwe maand (maand12B). Over precies 1 nieuwe maan begint de maand Abhibh en over 6 volle weken is het dus Pesach. Tellen is 'uitzien naar'. Dat deden we als kind al voor onze verjaardag en we zien ook hoopvol uit naar de feestelijke viering van het grote Bevrijdingsfeest van Pesach. Eerst nog Puriem vieren en we hopen dat het in bewegingsvrijheid hier in Israel en overal ter wereld waar men het viert mag gebeuren. Deze week was een week vol met terreuraanslagen. Niet alleen in Israel maar ook bijv. in Uruquay werd een Joodse man zomaar op straat voor de ogen van zijn zoon doodgestoken. De moordenaar riep het bekende 'a .. akbhar'. Akbhar komt, zo menen wij, van het Hebreeuwse kebhar. Het betekent o.a held, een sterke man. Het is niet bepaald een heldendaad, in naam van een zgn. heldengod, wanneer sommige moslims als wilde dieren tevoorschijn schieten met hun steekdolken en in het wilde weg niets vermoedende wandelende mensen neersteken. Bij diverse aanslagen, o.a in Jaffo is deze week helaas een Amerikaanse toerist omgekomen. Vraag je de Israëliërs over de huidige gang van zaken... dan zegt bijna de helft dat zij ervoor zijn dat Joden en Arabieren gescheiden gaan leven en dat Arabische Israëliërs niet met de Joodse Israëliërs kunnen samenwonen. Wie gelooft er nu nog wel in een vredig samenwonen...? Enkele vooraanstaande Arabische parlementariërs in de Knesset verwierpen deze week openlijk dat Hezbollah, een Iraans 'gelinkte' organisatie, die Israel wil vernietigen, een terroristische organisatie is....

'Israel reageert niet hard genoeg,' vinden vele burgers en sommigen denken dat de terreurgolf te ver uit de hand loopt. Maar wat moet je doen? Israel moet schuilen en smeken onder Zijn Vleugels zoals in ps. 91 en Israëlliefhebbers moeten bidden voor de veiligheid van de bewoners, ook voor de niet-joden alhier. Het is droef te constateren dat bij velen de neiging erg groot is om te generaliseren en alle Arabieren over één kam te scheren en hen proberen te mijden. Voorlopig misschien beter van wel, maar we hopen dat we allen bevrijd mogen worden van haatgevoelens en vooroordelen.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ©  
Yair en Karen Strijker

## Iran en Ivrit

Iran heeft deze week ballistische raketten getest. Deze werden afgevuurd vanuit noord Iran en hebben een bereik van 1400 km. Israel ligt op circa 1000 km afstand van Iraans grondgebied. Iran is er duidelijk over en herhaalt het al jaren: de raketten zijn bedoeld om Israel te vernietigen. Op de raket stond in het Hebreeuws geschilderd: chajeviem limchok et Yisrael, 'het is noodzakelijk Israel uit te wissen.' Het doet ons denken aan de manipulerende spraak van de oude Romein Cato, die zijn toespraak steeds beeindigde met de zin: 'Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden.' Carthago werd uiteindelijk inderdaad met de grond gelijk gemaakt. Het zal Israel 'be ezrat haShem' (met Zijn Hulp) niet overkomen. Maar nu de sancties zijn opgeheven gaat Iran haar gang en de wereld... ach... het vingertje gaat misschien in de VN even omhoog en dan weer omlaag en men is weer snel bezig met zichzelf. Netanyahu had groot gelijk en zal nog meer gelijk krijgen dat de wereld onder de verantwoordelijkheid van Obama slechte keuzen gemaakt heeft inzake de nucleaire deal (zomer 2015) met Iran. Sindsdien heeft Israel te kampen met de 'Jeruzalem Intifadah' die zich ook buiten de 'Groene lijn' afspeelt. Er zijn inmiddels aan Israelische kant 33 doden gevallen en er zijn meer dan 350 gewonden te betreuren waaronder enkele zeer ernstige.

Bid voor de vrede van Jeruzalem!



Foto Fedde Friesland

**Gitaarheld**

Yishai Montgomry speelde dinsdagavond op de boulevard bij de haven van Jaffo op zijn gitaar. Opeens kwam de terrorist tevoorschijn die even daarvoor al meerdere mensen had neergestoken en probeerde Yishai ook te doden. Yishai aarzelde geen moment en sloeg zijn gitaar aan duigen op het hoofd van de man. De terrorist raakte daardoor iets verward, rende weg en werd toen door de politie uitgeschakeld. Woensdagavond was wereldwijd al een bedrag van \$5000 gedoneerd om voor Yishai een nieuwe gitaar te kopen. Hij is uitgenodigd om 'hier en daar' te gaan optreden en al spelend op straat geld inzamelen zal voortaan als muziek in zijn oren klinken.

**Saudie Arabie, Verenigde Emiraten, Koeweit, Qatar, Bahrain en Oman** zijn het met elkaar eens dat Hezbollah geen terroristische organisatie is. 'Zijn jullie dan helemaal gek geworden,' riep Netanyahu tegen de Balad- en Chadash ministers (Arabische joint list). 'Denken jullie dat Hezbollah onderscheid maakt in bloed? Jullie Arabische dorpjes kunnen net zo goed geraakt worden door een raketregen vanuit Hezbollah'. Israel's 'links en rechts' vinden het een zeer verwerpelijk standpunt van de Arabische knesetleden. Je snapt niet dat deze Arabieren die o.a ook families van terroristen bezoeken in feite nog niet uit de kneset gezet zijn...

**Zeldzame zegel**

Deze week werd bekend gemaakt dat er in de oude stad van David (Jeruzalem) een zeer zeldzame zegel is gevonden uit de Eerste Tempel periode (van ongeveer 2800 jaar geleden). Het bijzondere is dat het een zegel was van een vrouw en haar naam was Elihana bat Gael. De economische status van vrouwen werd in de oudheid nooit zo groot geacht, maar deze Elihana moet een zeer belangrijke positie hebben ingenomen in de maatschappij van destijds. Jammer dat in de Bijbel de naam Elihana niet voorkomt.

**Vrouwen verdienen minder**

Het is in Israel nog niet goed geregeld voor werkende vrouwen. Onder de hoogst ontwikkelde landen, waaronder Israel zich mag scharen, is het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen het grootst. Vrouwen verdienen gemiddeld 22% minder voor hetzelfde werk wat mannen verrichten. (Bron Shoresh instituut).

**Ruth geslaagd**

Onze dochter is van de week aangenomen op de middelbare school in Modi'ien voor de richting kunst. Zij heeft enkele testen moeten doen en werkstukken laten zien. Zij is met glans geslaagd.

**Nederlandse en Duitse boycotters**

Nederland gaat producten labelen die in de Jordaanvallei zijn geproduceerd. Op het label komt te staan: 'gemaakt door Israel in de bezette gebieden.' Halverwege april gaat de boycot in en het betreft allerlei verse groenten en verse kruiden. De telers zien het niet anders dan een daad van antisemitisme. "Wij zijn geen krakers," zeggen zij, "dit is het land Israel."

**Onoplettende soldaten**

Dat niet alle Israelische soldaten goed de wacht houden bleek na het onderzoek van de steekpartij vorige week op twee soldaten in Bet Bracha, Samaria. Drie terroristen hadden hen overvallen en neergestoken. De soldaten hadden hun geweren niet bij de hand, waren aan het eten en een spel aan het spelen. De terroristen wisten er vandoor te gaan. De soldaten zijn gemiddeld gewond geraakt en er hangt hen nog een flinke straf boven het hoofd....

**Advertentie:**

*We zijn zeer verheugd om van de familie Veenstra te horen dat onze vorige advertenties, voor het sorteren van allerhande spullen, die bestemd zijn voor Israel ook echt vrijwilligers hebben opgeleverd. Het is een gezellige boel aan het worden in Weesp, waar dit allemaal gebeurt. Wilt u ook meedoen met deze gezelligheid, dan zijn er nog mogelijkheden om mee te helpen sorteren op de dinsdag- en woensdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur. Neem graag contact op met Lida Veenstra: 06-1280 1950. De koffie staat bruin. Voor meer informatie over dit liefdewerk kunt u surfen naar [www.israelrelief.org.il](http://www.israelrelief.org.il)*

Het is lente en vele bomen bloeien als bloemen. Deze boom staat in Mo'dien.





### Families uitwijzen?

Een oud voorstel uit de jaren '50 kwam deze week in de Knesset weer boven dwarrelen als oplossing om de golf van terreur enigszins te stoppen. Men hoopt dat naast het verwoesten van het familiehuis van de terrorist het uitwijzen van de familie, of leden daarvan, die de terroristen openlijk steunden, hopelijk een afdoend schrikmiddel is om menig potentiële terrorist ervan af te houden Israëliërs te vermoorden. Het voorstel kan binnenkort al van kracht gaan. Iran geeft de families van terroristen die achterblijven zoveel geld dat arme Palestijnen zich ook daarom alleen al soms opofferen om de familie in hun onderhoud te laten voorzien en de 'status' van de familie schiet dan omhoog....

### Nasrallah dreigde deze week weer

In de volgende oorlog met Israël, die overigens volgens Israelische kenners nog wel even op zich kan laten wachten, zullen we in Israël vechten, beloofde BB, boze buurman. We zullen in Galilea zijn. Gelukkig zijn zij nog druk bezig in Syrië om Assad in het zadel te houden. Bizarre situatie. Stel je voor dat Angela Merkel steeds zo dreigend te keer gaat tegen de Nederlanders....

### Dudi

Tegenover de kapsalon van Dudi in Mo'dien, waar wij van tijd tot tijd ons haar laten fatsoeneren, is een winkel waar je allerlei lekkernijen kunt kopen zoals noten, pasta's, jams en gedroogd fruit en vooral verkoopt de zichtbaar religieuze eigenaar vele soorten wijn en bier.

De naam van zijn winkel: Mashiach (Gezalfde), olam ha'jajin, wereld van de wijn....

De ware Mashiach is zeker wel het beeld van de wijn in de vorm van het bloed van het Lam dat vergoten is als teken van de opofferingsgezindheid van God Zelf, Die voor onze zonden is gestorven en weer opgestaan. We kopen echter, of we het met elkaar eens zijn of niet, gerust een wijntje bij hem. Lechajim op de Mashiach ☺



### Speciaal!!!

**Wat?** De Alephcursus 'Hebreeuws in Zes Dagen'  
**Waar?** In Israël, in Na'aleh, in het Harteland Samaria  
**Wanneer?** Van zondag 4 t/m vrijdag 9 sept. '16  
**Hoeveel kost dat?**  
 €675, p.p.\*

**Inclusief? Zoals veel en lekker eten en drinken, 5 overnachtingen, lesmateriaal, onderwijs, uitjes en reizen?**

**Ja, behalve je eigen verzekeringen. En...ideale, prettige 'overdagvluchten'.**

**All-in en meer in Hollands-Israelische huiselijke sfeer  
 Langer verblijf in overleg mogelijk**

De Alephcursus is een opstartcursus Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse Brontaal, zijn Taal en voor iedereen toegankelijk. Behalve het 'geestelijk manna' van de cursus in vier seminars van circa 3 uur zullen wij in de midagen ook enkele unieke plaatsen bezoeken. Het belooft een verrijkende, krachtige en prachtige midweek te worden in het land Israël met bijzondere ontmoetingen met haar bewoners. Het reisschema in grote lijnen:

**Zondag 4 september vertrek: 14.45-20.15 en binnen een uur bent u na aankomst dan al bij ons in Na'aleh, lekker eten, drinken en relaxen.**

**Maandag 5-9:** na ontbijt, eerste seminar, na de lunch bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en soldaten bij de Gazagrens bemoedigen. Diner in Na'aleh.

**Dinsdag 6-9:** tweede seminar, bezoek historisch Modieen en Old Jaffo aan de Middellandse zee

**Woensdag 7-9:** derde seminar, bezoek Jeruzalem, wandeling over de muren van de Oude Stad en o.a

lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski  
**Donderdag 8-9:** vierde seminar en bezichtiging het 'balkon van Israël' in Bet Aryeh en bezoek Bijbels Shilo.

**Vrijdag 9-9:** ontbijt en nog wat ontspanning in Na'aleh  
**Terugvlucht naar Amsterdam: 12.30-16.40.**

Max. 6-8 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet Guesthouse in Na'aleh (Nof Shomron) \*op basis van een twee pers. Kamer. Prive tuin en zwembad, gastvrij, gezellig, inhoudelijk en uitstekende maaltijden, directe vluchten Transavia. U kunt ook beslissen een programma over te slaan en lekker op locatie blijven om te wandelen in het heuvellandschap in Na'aleh.

**Beperkingen:** u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen en evt. een kleine schoudertas. Daardoor hoeft u echter nergens op koffers te wachten, bent u sneller door controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren aanwezig te zijn maar 2 uur. Tijdens de vlucht zijn er geen maaltijden maar u kunt wel iets voor uzelf te eten bestellen in het vliegtuig of iets meenemen. U krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na'aleh. Excl. verzekeringen. Handdoeken zijn aanwezig en in september is het nog heerlijk weer!!! Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers.

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl) tel: 00972 54 8858281

De parasha deze week is P'kudé (kosten van), de haftara is 1 Koningen 7:51-8:21 en uit het NT lezen we Hebr. 8:1-12.

Deze keer gaat het verder met de beschrijving van de bouw van de Tabernakel, ook de kosten ervan worden genoemd. Moshe, de broer van Aaron bouwde de Tabernakel in de woestijn. Shlomo, de zoon van David, mocht het Huis des Heren bouwen in plaats van zijn vader David, want deze had bloed aan zijn handen, door de toch wel vele oorlogen die hij heeft gevoerd in zijn leven. Shlomo daarentegen had aan alle kanten vrede. De Tempel van God is in volmaakte vrede gebouwd en zo moet dat ook. Jehoshua de Zoon van God bouwde Zelf een tabernakel, 'niet met mensenhanden gebouwd.' Drie 'gestalten' hebben we hiermee genoemd die met de bouw van Gods huis bezig zijn geweest. De Zoon van God hebben we gezien in vier Gestalten: als Mensenzoon; als Lam, als Hogepriester en als God. De Hebreeënschrijver merkt volkomen terecht op dat als Jehoshua nu op aarde zou zijn, dan zou dat niet als Hogepriester zijn; in de tijd dat hij dit schreef werden er hoogstwaarschijnlijk nog offers gebracht in de Tempel, maar Jehoshua heeft voor eens en voor altijd Zichzelf geofferd en is Middelaar van een beter verbond waarvan de rechtskracht op betere beloften berust (Hebr. 8:6). Dit verbond berust op Zijn Eigen Onsterfelijkheid. Let wel, de wet is niet veranderd, dat is iets anders, maar Hij is gekomen om te helpen om het verbond te kunnen houden want, zegt Hij Zelf: Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen en in hun harten schrijven. (vs 10).

In 1 Koningen 8:2 staat het woord ethaniem אַתְנַיִם, wat betekent dat? Het is een oud woord voor de 7<sup>e</sup> maand. De Babylonische naam is Tishri, deze benaming is heden ten dagen nog steeds gangbaar. Dan staat er in 1 Koningen 8:12 iets typisch: "Toen sprak Shlomo: "De HERE zei dat Hij gaat wonen in duisternis." De God van het licht, Die woont in duisternis, in 'araphel עֲרַפֵּל. Dat is toch best vreemd te noemen. Kijken we naar de binnenwoorden van het woord araphel, dan valt meteen het woord ar עַר op: vijand. Hij betoont Zich een Vijand aan degenen die Hem versmaden: "Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat." Er is met het woord 'araphel ook een heel mooi woordverband met het woord voor genezen: rapha' רָפָא. Hij, Die de wolk verkiest om zich te vestigen, zal in Zijn oneindige liefde voor mens en dier Zich als Geneesheer betonen. Hij woont in een donkere wolk. Het woord voor wolk is het woord ánán, ook een wolk van wierook is hetzelfde woord in het Hebreeuws, zoals beschreven in Leviticus 16:13 waarmee Aaron het Heilige der heiligen in mocht gaan, deze wolk moest voor het Aangezicht des HEREN als een lieflijke reuk zijn, anders zou Aaron sterven.. Zelfs aan de priester kan God Zich een vijand betonen. De wolk was bedoeld om God zowel als Aaron te bedekken zodat Aaron veilig in en uit kon, de donkere wolk temperde het felle licht van God zodat Aaron kon blijven leven. Toch spannend hoor....

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevolgd' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. Klein half uur verwijderd van de luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge berg in het vriendelijke heuvel- en hartelandschap van Samaria.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

### TijdStip 26 komt vlak voor Purim uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום