

Naar aanleiding van o.a de linker column op bladzijde twee en het bericht over Egypte zou u denken dat het allemaal niet zo goed gaat met Israel. Enerzijds heeft Israel te lijden onder de 'BDS movement'. Een beweging die al 11 jaar aan de weg timmert, vooral op universiteiten en verder overal en nergens, om Israel zwart te maken en te boycotten. Ook zijn de 'buren' en de even verderop 'buren' niet de alleraardigsten en zien de meesten van hen ons liever in de zee zinken en is de 'steek-, hak- en aanrij' geweldcyclus nog niet voorbij, maar toch... Israel heeft ook vele goede vrienden. In de naaste omgeving zijn dat nu vooral Cyprus en Griekenland. Voorheen was dat Turkije. De relatie met dat land is sinds 2010 bekoeld geweest maar nu zoekt vooral Turkije van haar kant weer toenadering. Hamas heeft een hoofdkantoor in dat land en echte vriendschap met Turkije is er dus nog niet. Vooral Afrikaanse landen schuiven weer aan tafel bij Israel. Kenia en Uganda zijn daar voorbeelden van. Met China en India onderhoudt Israel steeds betere betrekkingen en ook Rusland coördineert haar militaire activiteiten in Syrië met het kleine Israel.

Voor David Cameron (Engeland) is dat allemaal niet zo relevant want deze week zei hij geschokt te zijn vanwege de bouwactiviteiten van Israel in- en rond oost Jeruzalem. De situatie daar is alles behalve eenvoudig. Israel maakt ook fouten maar het zou handig zijn wanneer de Palestijnen niet alleen vrede wensen met Israel maar ook onderling het eens worden. Cameron ziet maar een half plaatje en (ver)oordeelt. Ook een halve waarheid is een leugen....

Er zijn weer jonge parkietjes geboren in huize Strijker, gratis op te halen in Na'aleh....



Korte, krachtige en prachtige kennismaking
Van 29 juni t/m 3 juli een extra lang weekend Israel
gelegen in het Harteland van het oude Efraim/Samaria,
€599,

All-in en meer in Hollands-Israëlische huiselijke sfeer
Langer verblijf mogelijk

Woensdag 28 juni vertrek: 13.45-19.15 .Om circa 20.30 bent u dan al bij ons in Na'aleh, lekker eten, drinken en relaxen.

Donderdag 29: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en soldaten bij de Gaza grens bemoedigen, vervolgens via kibbutz Jad Mordechai (heeft enorme geschiedenis ivm de onafhankelijkheidsoorlog in 1948) en Asqelon (mogelijkheid voor zwemmen in super blauwe zee van de Richter Simson... en dan weer naar Na'aleh.

Vrijdag 30: ontbijt, korte studie en bezoek Bet Guvrin of de wereldberoemde Stalachtiet druipgrot in Beth Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a. het meemaken van de start van de shabat bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in Na'aleh.

Shabat 1 juli: dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, tour langs historisch Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemenwoud.

Zondag 2 juli: wandeling en (evt.) proclamatie op de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek molen van Montefiori, nieuwe stad en Maganeh Jehudah en dan richting Na'aleh. **Terugvlucht: 21.20- 01.20....**

Max. 6-7 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet guesthouse in Na'aleh (Nof Shomron) op basis van een twee pers. kamer, prive tuin en zwembad. Gastrij, gezellig, inhoudelijk en uitstekende (shabat)maaltijden, directe vluchten Transavia. U kunt ook beslissen een programma over te slaan en lekker op locatie blijven en wandelen over het heuvellandschap van Efraim..

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen. Daardoor hoeft u echter nergens op koffers te wachten, bent u sneller door controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren aanwezig te zijn maar 2 uur. Aankomst in NL is in de nacht...maar daardoor hebben wij wel 4 volle dagen te besteden en te genieten! Woensdag weg, maandagochtend terug... Tijdens de vlucht zijn er geen maaltijden maar u kunt zelf wel iets te eten meenemen en u krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na'ale. Excl.verzekeringen.

All-in en meer... in Israelisch-Nederlandse huiselijke sfeer
Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281



De parasha deze week is 'wajaqel' וַיִּקַּל (en Hij vergaderde). We lezen Ex. 35:1-38:20, uit de haftara lezen we 1 Kon. 7:13-26, 40-50. Uit Hebreëen lezen we hfdst. 9:1-11.

Deze shabat heet shabat shkalim שַׁבַּת שְׂקָלִים, de shabat van de 'sikkels', betaalmiddelen. Opnieuw wordt Ex. 30:11-16 gelezen over het heoffer, wat elke man moest betalen om aan het onderhoud van de tabernakel te kunnen bijdragen. Elke eerste shabat van de maand Adar, de 12^e maand wordt de **shabat** zo genoemd.

Wat we vorige week niet behandelden was het maken van het gouden kalf, welke het volk adonai noemde: *mijn heer*. Niet duidelijk is of men God hiermee aanschouwelijk wilde maken, maar gezien men naakt om het kalf heen danste, lijkt dat niet waarschijnlijk. God was razend en terecht, het volk, maar ook Aaron zwichtte wel heel gauw voor de hang naar afgoderij, wat we telkens weer in de geschiedenis van het volk Israël tegenkomen. Moshe wist met grote zelfopoffering Gods toorn af te wenden van een groot deel van het volk. Toch kwamen er velen om door hun afvalligheid..

In deze parasha begint het met het **shabatsgebod**, waarbij Moshe waarschuwt dat wie zich er niet aan houdt ter dood gebracht wordt. Daarbij moet men denken aan uitsluiting van het volk, wat in de woestijn een wisse dood betekende. Shabat שַׁבַּת betekent *staken, stoppen* en zoals God Zijn werk *staakte* op de 7^e scheppingsdag, zo is dit ook bedoeld voor de mens, die toch naar Zijn Beeld geschapen is. **Shabat** houden is het verbond met God vieren. Opnieuw volgt dan een heoffer, met de nadruk op de vrijwilligheid hiervan, anders dan bij het heoffer uit Ex. 30, wat een opgelegd offer was. De aanstelling van Bezaleel en Aholiabh wordt een feit en er volgt een beschrijving van de bouw van de tabernakel: men begint met de buitenkant, werkt dan naar binnen, naar het heilige der heiligen met alle gouden stukken en de ark, het meest belangrijke en daarna begint de bouw van het koperen wasvat en toebehoren. Op Jom Kipur zien we dit gegeven terug als Aaron ook eerst begint met het heiligen van de binnenkant en daarna naar buiten toe werkt, naar het volk toe. In de haftara wordt de bouw van de Tempel beschreven, zoveel eeuwen later, met het noemen van de twee pilaren: Jachin (Hij vestigt) en Boaz (in Hem is kracht). De Hebreëenschrijver vestigt de aandacht op de Hogepriester, Die gekomen is door een veel betere en hogere tabernakel, niet met handen gemaakt. Hier breekt het abrupt af, maar volgende week wordt dit hoofdstuk verder behandeld in de parashalezing.. Wordt vervolgd!

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin . 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraïm.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit en nr 26 is in aantocht!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שַׁבַּת שְׁלוֹם