

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 4 maart 2016
24 – 12A- 5776
Nummer 34

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Zeven maal in de 19 jaar is er in de Bijbelse jaartelling een schrikkeljaar. De twaalfde maand krijgt dan een 'broertje' 12/1, Adar 1 en daarna 12/2 Adar 2. Donderdagavond 10 maart is het rosh chodesh (nwe. maand) en begint deze Adar 2, אדר ב'. Wie onze cursus 'Hebreeuwse Levensstijl, de Feesttijden' ooit heeft gevolgd weet dat wij liever niet de maanden met de namen noemen zoals deze ook in Israel gangbaar zijn. Dat komt omdat in de Torah de maanden alleen met getallen genoemd worden en alleen de eerste maand een naam heeft: Abhibh (bh=v), Ex. 13:4-5. De Profeten, Nevi' iem en de Geschriften, Ketoeviem geven de maanden wel namen (samen met de Torah vormen zij de TeNaKh, תנ"ך, waarbij de Kh als ch worden uitgesproken). Deze namen komen vnl. uit de Galuth, ballingschap, uit Babylon en hebben ook doorgaans een heidense achtergrond. Net zoals in de Christelijke wereld enkele maandnamen afstammen van afgoden of van mensen: Janus, Mars, Julius Caesar, keizer Augustus ed. Dat maanden nummers hadden zien we nog terug aan de laatste vier maanden van het christelijke jaar: september=7 t/m december=10. Tellen heeft ook met vertellen te maken. De 12^e maand vertelt ons de gebeurtenissen van Purim. Een geschiedenis die zich steeds schijnt te herhalen in de loop der eeuwen met steeds weer een ander 'gezicht'. Je weet ook nooit hoelang je 'vrienden' jouw vrienden blijven, is de Joodse ervaring.

Ondanks het feit dat na jaren van afwezigheid er weer een Egyptische ambassadeur in Tel Aviv gestationeerd is zijn de 'vriendschappelijke' betrekkingen met bijv. Egypte niet meer echt warm te noemen. Toch gelooft Israel dat de relatie goed zal blijven. Aan optimisme ontbreekt het hier doorgaans niet, ook als er zwaar weer op til is. Gods Woord zegt ook dat het allemaal goed komt met Zijn wereld.

Niet 33 maar 36...

Ten onrechte is vorige week geschreven, in editie 33, dat de Joodse traditie gelooft dat er 33 tsadikiem, rechtvaardigen, zouden zijn per generatie. Het zijn er 36 meer, de lamed waw, לו, 36. Excuus voor de vergissing. We waren even in de 'heilige bonen' ☺



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Klap met de schoen

Woensdag werd Tawfik Okasha, een Egyptische parlementarier, uit zijn functie gezet omdat hij de Israelische ambassadeur had ontvangen in zijn huis en had gesproken over bouwwerkzaamheden van een dam in de Nijl bij Ethiopie. Allemaal verbeteringen die Egypte ten goede zouden komen. Het mocht niet baten en het werkte juist contra productief. De man kreeg dinsdag een pak slaag met een schoen van een andere parlementarier. De officiële reden volgens het parlement is dat Okasha niet over 'beveiligingzaken' met een buitenlandse ambassadeur had mogen bespreken...

De algemene stemming onder het Egyptische volk is echter steeds sterker anti-Israel. Een voorstel van Israel om een vriendschappelijke voetbalwedstrijd te organiseren werd ruw van de hand gewezen: het zou de irritatie bij de Egyptenaren oproepen.

Toch blijven we hoopvol uitzien naar betere betrekkingen met de buurlanden. Israel wil niets liever dan vrede met hen maar niet ten koste van haar eigen veiligheid en, vindt Israel, dat wat aan Israel beloofd is, *ooit en onlangs*, daar heeft zij recht op. Zeggen dat Adonai *ooit* het land aan de Israelieten heeft toebedeeld en bijv. Hebron aan de nakomelingen van Kaleb (Judah) heeft gegeven, voor altijd (Joz. 14:9 ev.) wordt niet geaccepteerd.

Dat op de wereldklok *onlangs* (1917), op initiatief van de Engelse kolonisten, het Joodse volk het bestuur zou krijgen over geheel de 'west en oostbank' wordt ook gemakshalve snel vergeten...

Tel Aviv, nog geen 110 jaar oud, en in de verte Jaffo, genomen vanuit het Hilton Hotel



Drama voorkomen

Ten zuiden van Nablus (Shchem) ligt het dorpje Eli. Deze week is daar op wonderlijke wijze een drama voorkomen. Twee jonge palestijnen van 17 jaar gewapend met bijlen en messen, vielen om 05.00 uur het huis van Roi Harel binnen. Zijn vrouw en 5 kinderen waren daar ook. De bedoelingen waren duidelijk: het gezin afslachten. Roi was 'toevallig' die ochtend juist vroeg opgestaan omdat hij een maand in reservedienst zou gaan. Daar hadden die terroristen niet op gerekend en Roi deed er van alles aan om te voorkomen dat er een herhaling zou komen van o.a de slachtpartij in Itamar in 2012 waar 5 leden van de Fogel familie in hun slaap werden vermoord. Hij wist op wonderlijke wijze in zijn eentje de jongens de deur uit te duwen maar raakte wel gewond. De IDF wist de terroristen uit te schakelen. Ze kunnen het niet met trots navertellen.... Israel gaat inmiddels haar zesde maand in wb de individuele aanvallen van doorgaans jongeren op Israëliërs, wat begonnen is rond de tweede intifada van 2000. De haat tegen Joden is hen met de moedermelk ingegeven...

Tsvika Cohen, een bewaker bij een winkelcentrum in Ma'aleh Adumiem, die vorige week vrijdag zwaar gewond werd aangetroffen nadat hij met een bijl was bewerkt door een 36 jarige Palestijn die hij nota bene goed kende en die ook al 7 maanden in dat winkelcentrum werkte....vecht nog voor zijn leven. De doktoren zijn heel gematigd optimistisch. Zijn broer, in 2002 op wonderlijke wijze hersteld van een terroristische aanslag, waarbij hij meerdere steken en kogels in zijn lichaam kreeg, vraagt ons allen om gebed voor Tsvika Cohen ben Batyah.

Waze en de Palestijnse gebieden

Waze is een door Israel ontworpen handig en accuraat navigatiesysteem. Maar... je moet Waze wel zo instellen in Israel, dat je bijv. niet in de A en B gebieden wenst te komen waar de Palestijnse Autoriteit zit. Twee Israelische soldaten waren dat vergeten en reden van de week, zonder dat zij het eerst doorhadden zomaar het Palestijnse wespennest Kalandia binnen. Binnen 'no-time' werden zij bekogeld met stenen en molotov-coctails. Je vraagt je af waar zij die zo snel vandaan hadden maar blijkbaar hebben ze overal voorraad liggen.... De auto brandde geheel uit en de soldaten moesten in het donker vluchten. Gelukkig konden zij door andere IDF soldaten binnen 45 minuten gelokaliseerd en gered worden. Dat had heel anders kunnen aflopen. Waze is uiteraard niet schuldig maar je moet er wel mee weten om te gaan....anders kan het allemaal erg wazig voor je worden.... ☺

Jakobs schapen

Een Israelisch-Canadees echtpaar meent met zekerheid te weten dat de schapen die zij in Canada fokken van dezelfde soort zijn als de gestreepte/gespikkelde schapen die Jakob hoedde en vermeerderde bij zijn schoonvader Laban. De schapen zijn inderdaad gestreept, hoogst zeldzaam en in Israel niet meer te vinden. Waarschijnlijk natuurlijk allemaal allang opgepeuzeld door bezetters als de Babyloniërs, Romeinen, Arabieren, Kruisvaarders, Mammelukken, Turken of Engelsen en kebab-eters ☺ . Na veel gedoe met ambassades en immigratiediensten tussen Canada en Israel is besloten om een aantal van hen op aliyah te laten gaan. Ze zullen op de Golan gestationeerd worden. Volgens het echtpaar zou iedere Jood trots op die dieren moeten zijn. Wie weet werkt Jakobs vermeerdering 'truckje' met de geschilde wilgentakken ook nog steeds... ☺

Baarden

In het leger mag je geen baard, ook niet in Israel maar er zijn uitzonderingen. De religieuzen willen hun baard houden maar dat moet aangevraagd worden. Afgelopen weken werd de baard bij velen geweigerd en dus zijn er weer discussies losgebarsten over dit onderwerp. Scheren met een mes mag niet, wel met een apparaat volgens de Joodse traditie. Een rabbijn vergeleek de weigering van baarden met de periode van de nazi's waar joden ook gedwongen werden hun baarden te korten of te scheren. De discussie groeit nog wel even door...

Ha ha, zei die harige kameel, je zou er een baard van krijgen.... Was deze week met mijn zus Tamar en Uzi van guesthouse 'The Dutch Farm' op bezoek in de zuidelijke Negev en ontmoette naast moedige Joodse woestijnpioniers deze gekke bekken trekker ☺

