

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 26-02- 2016
17-12/1-5776
Nummer 33

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Nummer 33 alweer... Drie en dertig, lamed-gimel is een typisch bewegingsgetal- en woord in de Hebreeuwse taal. Een gal is een *golf*, het heeft ook met *wielen* te maken die bewegen, wentelen.

Jehoshua was 33 toen Hij op Golgoltha stierf. In het woord Golgoltha zitten allemaal lamed gimels: גלגלתה. Het was de plaats waar veroordeelden in beweging werden gezet naar 'de andere wereld....' In de Joodse traditie gelooft men dat er in iedere generatie 33 rechtvaardigen leven die de wereld ten goede komen. Iedereen kan één van hen zijn: de kassière van de supermarkt, de bedelaar op straat of die stille of juist luidruchtige persoon die je uit de weg gaat. Het is 'maar' een traditie. Toch is het mooie ervan dat het ons bewust kan maken dat ieder mens voor Adonai die bewuste tsadiek צדיק rechtvaardige is en dat we niet achteloos en arrogant mogen zijn, maar het leven moeten hoogachten.

Israel doet er alles aan om mensen het leven te redden. Dat bleek ook woensdag weer nadat een Palestijnse terrorist instak op Eliav Gelman, een reserve soldaat van 30, vader van twee kinderen.

Het is tragisch dat mede door vuur van een burger, die de terrorist wilde uitschakelen Eliav Gelman ook geraakt is, extra verwond raakte en drie uur later stierf. De terrorist op de brancard werd netjes behandeld, je kunt het als toeschouwer bijna niet geloven maar het is zo.

Joden die gewond raken in Palestijnse gebieden hoeven niet op erbarmen van de Arabieren te rekenen, weten we uit ervaring, maar op het moment dat er gewonden zijn, kijken de Israëlische doctoren niet naar het naamplaatje.

Dramatisch is wel dat soms zowel de familie van de terroristen als van de slachtoffers elkaar in de gangen van het ziekenhuis tegenkomen en zelfs soms op dezelfde afdeling.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Reservisten krijgen wapens mee

Vorige week vrijdag schreven we op de valreep van het versturen van 'vanuit Shomron' over twee jonge Palestijnen die op winkelende Israëliërs instaken in de supermarkt Rami Levi bij Jeruzalem (een grote en bekende Israëlische winkelketen, waar zowel Arabieren als Joden werken en waar wij doorgaans ook boodschappen doen. Er is er namelijk ook één bij Modieen). De jonge vader, een religieuze reservist, die daarbij omkwam, schoot anderen te hulp, maar moest dat zelf met de dood bekopen. N.a.v. zijn dood heeft men nu besloten om reservisten die op verlof zijn, hun wapen mee te geven zodat zij in geval van nood anderen en zichzelf kunnen beschermen door eventuele terroristen uit te schakelen.

\$\$\$\$\$\$

Donderdag kondigde Iran aan dat zij, in samenwerking met Hamas, een bedrag van maar liefst \$7.000 gaan uitkeren aan families van omgekomen terroristen. Een bedrag van \$30.000 wordt uitgekeerd aan families waarvan het huis door Israel wordt verwoest. Iran moedigt geweld tegen Israel aan en tja, nu de sancties zijn opgeheven stroomt er weer geld Iran binnen.....

De agave in onze tuin bloeit voor het eerst



Afrika en Israel

Goed nieuws deze week. Kenia gaat nog nauwere banden aan met het kleine Israel. Sinds 1994 was er echter geen Keniaanse prezydent hier geweest. Deze week kwam de Keniaanse president Uhuru Kenyatta op bezoek. Kenia heeft voor Netanyahu een extra emotionele lading. Veertig jaar geleden werd er een El Al vliegtuig gekaapt en op Entebbe vastgehouden. Meerdere Israëliërs kwamen daarbij om, waaronder de oudere broer van Netanyahu. De vader van Uhuru, Joma, stichter van Kenia, toonde toen al goede vriendschap met Israel door hen te helpen de PLO terroristen te neutraliseren.

Shma Yisrael

Heeft u wel eens de Geloofsbelijdenis gezien op Nederlandse bussen? In Israel vervelen we ons niet als wij ergens in de file staan. De vele, vaak schreeuwende teksten op busjes zijn goede oefenteksten om de taal beter te beheersen en van de week zagen we op de achterkant van deze bus... Shma Yisrael, Hoor Israel, Adonai elohenu, Adonai echad, De Heer is onze God en de Heer is Eén. De basisopdracht is niet om logisch na te denken of te beredeneren maar om 'simpel' te luisteren, Deut. 6:4. Luisteren is helaas één van de moeilijkste werkwoorden voor de mens, het ging al heel snel in het begin fout en ook kan de man goed luisteren naar zijn vrouw.....☺ eh..tuurlijk... ahum.



Ruziën om de 'eer'

Enkele dagen lang hingen er deze week in de Londense ondergrondse treinen in totaal 500!! anti-Israel posters. Deze waren geplaatst door pro-Palestijnse activisten in het kader van wat zij de Israel apartheid week noemden. Engelse wapens zouden gebruikt zijn door zionisten in de 2014-oorlog tussen Hamas en Israel.

Op vele plaatjes werden ook onwaarheden verkocht. Yair Lapid, de oppositieleider van de partij Yesh Atid, 'er is toekomst,' pochte deze week dat hij de burgemeester van Londen, Boris Johnson, had gebeld en hem had gezegd dat de posters moesten worden verwijderd. Door dat telefoontje werd actie genomen, schreef hij, want de Israëliëse regering onderneemt helemaal (zoals zo vaak, meent hij) geen actie.

Premier Netanyahu liet het er niet bij zitten en zei dat hij al veel eerder dan Lapid aan de bel had getrokken en het ministerie van Buitenlandse zaken in London had benaderd vanwege deze posterzaak. Hij benadrukte dat een ieder die beweert dat wij (als regering) geen actie ondernemen niet de waarheid spreekt.... Zo zie je maar weer dat 'de politiek' altijd munt probeert te slaan uit verschillende situaties, ook als het om anti-Israel politiek gaat. Israel kan zich beter verenigen dan zo verdeeld te zijn. Laat het weer de tijd mogen zijn dat héél het volk zegt: 'Wij zullen doen en horen naar wat Adonai gesproken heeft', punt uit.

Jofi, mooi Duitsland

Duitsland gaat meehelpen met het financieren (€1.6 miljoen) van een project om duizenden kleine stukjes Dode Zee perkament te ontcijferen en bij elkaar te voegen. Daarvoor is een bijzondere technologie ontwikkeld op het laboratorium van de Israel Antiquities Authority in Jeruzalem. Tussen 1946 en 1956 zijn honderden teksten van minstens 2000 jaar oud gevonden in een totaal van 11 grotten vlakbij de Zoutzee.

Treblinka opstand

Samuel Willenberg (93) werd deze week begraven. Hij was de laatste overlevende van de opstand in Treblinka op 2 aug. 1943. Zo'n 700 gevangenen wisten te ontsnappen maar 500 ervan werden vrijwel direkt doodgeschoten en van de 200 werkelijk ontsnapten overleefden maar 67 het. Samuel zag er niet Joods uit en mede daardoor heeft hij het overleefd, zei hij. Hij vond niet dat het door God kwam dat hij het overleefde. Hij zei: 'Hij was er niet, God was met vakantie...'

Treblinka was na Auschwitz het grootste vernietigingskamp; het was geen werkkamp. Bij aankomst werden de Joden bijna allemaal direkt vergast. Samuel mocht wel helpen bij de gaskamers.... meer dan een miljoen mensen werden er vermoord.

Samuel was een begaafd spreker en het aantal overlevenden die nog wat weten te vertellen over die periode slinkt enorm. Wereldwijd leven er nog ongeveer 360.000 Shoa overlevenden waarvan 180.000 in Israel. Iedere maand sterven er ongeveer 1000 van hen en men vermoedt dat binnen 7 jaar er geen overlevenden meer zijn die nog 'goed' genoeg zijn om een life verslag te kunnen geven van wat er destijds gebeurd is. Langzaam aan komen we in een tijdperk waarvan we alleen nog de gebeurtenissen van WOII in boekjes lezen of op video's zien...

Vlakbij onze settlement Na'aleh is de 443, de weg naar Jeruzalem of naar het vliegveld....Komt en trekt op naar Jeruzalem, Jer.31:6



Korte, krachtige en prachtige kennismaking van 22 juni t/m 26 juni naar Israel slapen in het Harteland van het oude Efraim/Samaria,

€599,

**All-in en meer in Hollands-Israëliëse huiselijke sfeer
Langer verblijf mogelijk**

woensdag 22 juni: vliegen van 13.45-19.15

Het Guesthouse in Na'aleh is 25 min. verwijderd van vliegveld Ben Gurion. Gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxed.

Donderdag 23 juni: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in Sde Zvi, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en de soldaten bij de Gazagrens, via de Dode Zee (even drijven...) terug.

Vrijdag 24 juni: ontbijt, korte studie en bezoek aan de wereldberoemde Stalachtiet druipgrotten bij Bet Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a meemaken start shabat bij Klaagmuur. Feestelijk shabatmaaltijd en uitleg in Na'aleh.

Shabat שבת: rustig aan... shabatdienst, tocht langs Latrun en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemeshwoud en ontspanning.

Zondag 26 juni: wandeling over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek nieuw Jeruzalem en de Maganeh Jehudahmarkt en dan richting Na'aleh voor afsluitende feestelijke avondmaaltijd. Rond 19.00 vertrek richting Ben Gurion. Terugvlucht: 21.20-01.20...

Eind juni is het aangenaam warm in Israel. Max. 6 personen. Direkte vluchten met Transavia. Overnachtingen op basis van een twee pers. kamer. Zwembad (4x2x1) in de tuin aanwezig.

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen en bv een 'nektasje'. Daardoor bent u echter wel veel sneller door controles heen, hoeft u niet bij de lopende band te wachten en moet u 2 uur ipv 3 uur van te voren aanwezig te zijn op de airports.

De aankomst in NL is maandagochtend 27 juni, nog in de vroege nacht...Er zijn pendelbussen naar 'langer parkeren' op Schiphol. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen tijdens de vlucht. Bij aankomst en voor vertrek is er diner in Na'aleh. Excl. reisverzekeringen. Handdoeken hoeft u niet mee te nemen.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers

Er is ook nog plaats voor een enkeling op de reis van 29 juni t/m 3 juli

Wij kunnen ook voor u reisjes op maat maken: kom bv met een deel van uw familie en vier een gelegenheid in Israel....

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

Ook een last minute speciale pre-pesachreis van 13 t/m 17 april €649, all-in.

Programma grote lijnen zoals boven beschreven maar met workshops over het vieren van de Pesach seideravond die u dan thuis op 22 april kunt vieren. Langer verblijf is mogelijk.



Parasha van de week Ki Tisa: Exodus 30:11 tot 34:35. De haftaralezing is 1 Koningen 18:1-39. Uit het NT 1 Corinthiërs 3:1-18.

Opnieuw deze week een lezing waarin heel veel tegelijk wordt behandeld. Het begint met dat alle mensen vanaf twintig jaar en ouder een *hefoffer* moeten brengen van een halve sikkel oftewel 5,7 gram **keseeph** כסף, *zilver, geld*. Dit om *boete* te doen. Een mooi woordverband is dat *boetedoening* het Hebreeuwse werkwoord **kaphar** כפר is, wat verband heeft met **keseeph** כסף door de gelijke phé פ en kaph כ in beide woorden. (Aan het eind van **keseeph** staat overigens een sluitphé ך, die er iets anders uitziet, maar het is dezelfde letter als de 'gewone' phé). Er vindt herstel*betaling* plaats

Opvallend is dat de instelling van de shabat door God geboden wordt tussen Zijn geboden omtrent de bouw van de tabernakel. Volgens de beroemde rabbijn Abraham Moshe Heschel is de shabat een paleis, waar God op vastgestelde tijden de deuren van opent, bedoeld voor de mens om Hem te ontmoeten. Wat een prachtige vergelijking; Gods bouwplannen zijn in deze parasha van bredere strekking dan op het eerste gezicht lijkt. Ook Paulus heeft het in 1 Corinthiërs over de bouw van een gebouw, een **binjan** בנין in het Hebreeuws. Hij stelt dat de bouwers niets zijn, de bouwers zijn hier de onderwijzers. Paulus is verbolgen over het feit dat de Corinthiërs zeggen dat de één van Paulus is en de ander van Apollos. De onderwijzer, *moreh* מורה *plant*, de naprediker *begiet*, maar het is uiteindelijk God die de *wasdom* geeft, dat mag niet vergeten worden! Paulus waarschuwt daarbij dat men zeer zorgvuldig moet zijn met wat men op de Hoeksteen bouwt, want het zou licht scheef kunnen gaan. Let erop dat zowel *moreh* מורה, *onderwijzer* en *Torah* תורה *Gods Onderwijzing*, afgeleid zijn van het werkwoord **jarah** ירה, *richting geven, werpen*. Een leraar staat niet boven zijn Meester en als hij onderwijst buiten wat God onderwezen heeft in de Torah, dan bouwt hij scheef en dat is zeer ernstig.

Dan bouwt Eliah in de haftaralezing een altaar voor God, of beter gezegd: hij herstelt het aloude altaar *in de Naam des Heren*. Zou hij evenals Obadja, de vrome dienstknecht van de slechte koning Achab, ook in de rats gezeten hebben of God het offer wel echt zou aansteken? Zoals we kunnen lezen in deze haftara, durfde Obadja eigenlijk niet naar koning Achab te gaan om te zeggen dat Eliah zich had vertoond. Al jaren was Achab namelijk op zoek naar Eliah, maar God had hem verstopt voor Izebel, de vrouw van Achab, die alle profeten liet ombrengen die ze maar vinden kon. Obadja vreesde de reactie van de koning, als hij hem zou komen zeggen dat Eliah hem liet roepen en stel dat Eliah er dan niet meer zou staan? Gelukkig voor hem stond Eliah inderdaad te wachten op de afgesproken plek om de koning tot de orde te roepen en een unieke 'wedstrijd' aan te gaan tussen God en de afgoderij waar het volk toch weer voor was gezwich. Dat men nog zoveel water over het altaar kon gieten was al een wonder op zich; het had immers drie jaar niet geregend. Op meesterlijke wijze betoonde de God van Israel Zich met het verbranden van het offer met water en al. Het afgodenoffer had het nakijken.

Live vanuit Israel, de basiscursus Bijbels denken vanuit de Hebreeuwse taal

In het voorjaar van 2016 starten we in Leeuwarden met de Alephcursus 'Hebreeuws In Zes Dagen.' Deze lessen zullen via livestreaming door onszelf vanuit Israel gegeven worden via de computer.

Het adres is: De Fennen 152, 8918 CJ Leeuwarden.

1^e les woensdag 9 maart, dan 23 maart, dan 13 april, dan 27 april, dan 11 mei en tenslotte 25 mei de laatste les.

Het cursusboek kan via de website www.studiehuisreshiet.nl besteld worden

Opgeven bij [onderwijs@desalvator](mailto:onderwijs@desalvator.nl) of bel 06-10136952, Dhr. Bergstra.

Opgave van tevoren is noodzakelijk. Geef het door!

Men is vanaf 19.00 uur welkom. We starten de lessen om 19:30, de lessen duren anderhalf, er is een pauze tussendoor.

שבת שלום