

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 19-02- 2016
10-12/1-5776
Nummer 32

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Nog twee dagen hittegolf en dan zijn we weer 'terug' bij de gewone Israel winter. Over ruim een maand is het Purim/Lotenfeest en de winkels spelen er al vlijtig op in. Vrienden en burens geven elkaar dan lekkernijen maar zetten het dikwijls als verrassing voor de deur zonder dat je weet wie de gulle gever is. Purim doet ook altijd aan dreiging denken.

Deze week probeerde buurman Nasrallah ons bang te maken met de mededeling dat zijn Hezbollahpartij vanuit Libanon in een paar minuten tijd, met de hulp van enige raketten, waarvan men er veronderstelt dat hij er minstens 100.000 heeft...., de ammoniak-fabrieken in Haifa kan omtoveren in bommen die vreselijk veel doden (hij schat 800.000) zullen veroorzaken en Haifa zal vernietigen. Israel eist dat de VN Nasrallah veroordeelt. We zullen zien... De Israëlische veiligheidsdiensten en natuurspecialisten vinden dat de fabrieken niet langer in het noorden moeten staan en dat een ongeluk of aanval dramatisch zal zijn. Verder vindt men het grootspraak van een man die men hier een lafaard noemt omdat hij zich voornamelijk verschuilt in een onderaardse bunker. Volgens onbevestigde maar hardnekkige bronnen is de man de laatste maanden meerdere malen in Teheran geweest voor behandeling voor kanker, hij zou terminaal zijn.

In 2013 heeft de Knesset al besloten om de ammoniakfabrieken te verplaatsen naar de zuidelijke Negev. Echter....wanneer daar in de toekomst meer bewoning komt is dat ook een potentieel gevaar voor mens en dier.

De witte reiger komt veel voor in Israel. Je ziet ze bij zee maar ook in de noordelijke Negev woestijn.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'high lights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©
Yair en Karen Strijker

Vreselijk busongeluk op de 1

Maandag was er een busongeluk op de route 1 vanaf Jeruzalem naar Petach Tikwa. Helaas waren er 6 doden te betreuren waaronder ook kinderen en alle inzittenden waren licht tot zwaar gewond. De buschauffeur was erg onoplettend en heeft enkele maanden geleden ook een ongeluk veroorzaakt en enige jaren terug ook.... Hij zit nu vast en mag nooit meer bussen besturen.

Paniek in de supermarkt

Gisteren vielen 2 terroristen van 14 jaar mensen aan met messen die aan het winkelen waren in een supermarkt bij Jeruzalem. Een jonge vader van 21 is daarbij om het leven gekomen. Met name de religieuzen zijn opvallende doelwitten. Amalek valt steeds vals aan in de rug en de nek.

Olmert zit vast

Ja, mooi is het helemaal niet dat de eerste, voormalige, premier van Israel, afgelopen maandag de bajis in ging. Hij moet een simpele kamer delen met drie andere veroordeelden voor dezelfde delicten (steekpenningen aannemen). 19 maanden moet hij in Ramle blijven en mag ook niet thuis komen voor shabat en Feestdagen. Hij hoeft echter geen 'gestreept boevenpak' te dragen. Maar hij is geen vrije vogel meer zoals onderstaande duif in de stenen van de Klaagmuur van Jeruzalem....



Grap

Kees komt bij rabbijn Moshe en vraagt hem: meneer rabbijn, waarom beantwoorden rabbijnen een vraag altijd met een wedervraag? Zegt Moshe: waarom niet...? ☺

Noorder grens

Het zou voor Israel een kiezen tussen twee kwaden zijn want wat is aantrekkelijker: ISIS aan je noord-oostelijke grens of de radicale Assad moslims die gesteund worden door Iran en Hezbollah? In grote lijnen steunt Israel de oppositie tegen het wrede Assadregime waar sinds de burgeroorlog begon al circa 470.000 doden gevallen zijn.... en dan verslaat de wereldmedia toch steeds weer breeduit de dood van de in verhouding, enkele Palestijnse terrorist die doodgeschoten wordt nadat hij een steekpartij heeft verricht....

Momenteel zijn er zo'n 600 IS-strijders actief in de zuiderlijke Golan hoogte. Israel voerde deze week ook raketbeschietingen uit op IS-stellingen. Rusland levert Iran deze week S-300 verdedigings raketten maar daar wordt amper over geschreven. Maar deze jongens kunnen ook ingezet worden in de strijd tegen Israel. Iran speelt deze, zoals zo vaak in het verleden, door naar Hezbollah maar hoopt vooral deze evt. in losse delen naar de zgn. westelijke Jordaanoever te smokkelen om Israel 'vanuit het harteland' Samaria in het economische hart, Tel Aviv, te treffen.

Ayathola Khamenei beschuldigde woensdag 'the Global Zionism network' ervan dat zij de wereld, met name de VS en Europa dicteert hoe zij zich moeten opstellen ten opzichte van Iran. Dan is hij blijkbaar vergeten hoe o.a Israel haar uiterste best heeft gedaan om de nucleaire deal tussen o.a de VS en Europa te stoppen en dat 'gedicteer' heeft niet gewerkt.

Gelukkig hebben nog wel veel landen sympathie voor het kleine Israel, al schrijven hun media wereldwijd doorgaans negatief over Israel, maar naar haar luisteren....

Het kerngebod van de Bijbel (OT en NT) is horen, shma, שמע. Israëlieten en ook de Jehoshua gelovigen hebben de opdracht om te leren horen naar Hem, wat Hij wil dat wij, ook Israel, moeten doen en niet anders.

Bij de dolfijnen zwemmen in Eilat, een bijzondere gewaarwording.

**189.000**

Er leven nog 189.000 Holocaust overlevenden in Israel. 45.000 van hen leven onder de armoede grens. 30% van hen moeten bezuinigen op voedel en 25% op medicijnen. Velen van hen kunnen in de winters niet hun kacheltjes stoken. Het is een trieste zaak. Israel relief Aid stuurt vanuit vele plekken in de wereld hulpgoederen naar Israel om vooral deze groep mensen te helpen. Kijkt u eens naar hun site www.israelrelief.org.il In Nederland is de contactpersoon Max Veenstra: max@nmvtransport.nl

Israëliisch zandpaadje, het zou zo op vele plekken in de wereld kunnen zijn. Zijn Schepping is schitterend!

**U weet het mogelijk wel maar toch maar weer eens**

Opnieuw: laat u niet wijs maken dat de Palestijnse onlusten veroorzaakt worden, zoals de media ons willen doen geloven, door de zgn. nederzettingenpolitiek van Israel. Vooral CNN en de BCC voeren een mediaoorlog tegen Israel! Vóór 1967 waren er helemaal geen nederzettingen in het 'betwiste gebied' maar was de roep om Israëls vernietiging niet minder en waren er erg veel aanslagen op Israëliërs te betreuren, honderden per jaar en honderden doden in de loop der jaren. Het gaat helemaal niet om wat voor nederzetting dan ook! De huidige steekpartijgolf rechtvaardigt helemaal niets. Het gaat hen erom om joden te doden. De kern is dat de Arabische wereld geen non-moslim entiteit in hun midden willen (vooral ook geen Bijbelse God...) en de meerderheid ontkent de betrokkenheid van de huidige joden met Israel laat staan met de heilige stad Jeruzalem.

Deze week nog ontkende een Libanees politicus de Holocaust en alles wat Israel doet of denkt is fout in zijn ogen. Al een eeuw en meer roepen moslims in het Midden Oosten moord en brand over het democratische ministaatje Israel, een ghetto op wereldnivo, waar het goed toeven is zoals destijds in het land Gosen. Is Israel bestand tegen de golven van de woelende wereldmedia?

Laat hen maar woelen zoals in psalm 2..., we weten hoe de psalm eindigt: ten goede van de gunstgenoten van de God van Israel. Bid voor de vrede van Jeruzalem!

Angela Merkel

In een gesprek, deze week, met Netanyahu zei Merkel dat gezien de huidige terroristische aanvallen op Israel het niet denkbaar is dat Israel gaat voldoen aan de eisen van een Twee Staten concept. De vraag is of een twee Staten oplossing überhaupt enig soelaas zal bieden want een grote meerderheid van Arabieren wil dat niet eens, zoals ook de gewraakte Hanin Zoabi, die nu tijdelijk op non-actief is gezet in de Knesset omdat zij terroristenfamilies bezocht. Merkel zegde steun toe aan zowel Israëliërs als Palestijnen om het vredesproces weer op gang te brengen zodat ook dat de economische situaties zich zullen verbeteren.

Shabatbussen

Al twee generaties lang kibbelen Israëliërs met elkaar over het wel of niet laten rijden van gedeeltelijk publiekelijk vervoer op de shabatdag.

Likud minister Miki Zohar gooide van de week weer eens de knuppel in het hoenderhok met de stelling dat door geen bussen te laten rijden op shabat, Israel zich als democratisch land belachelijk maakt en de Joodse Godsdienst daardoor gehaat wordt. Er rijden inmiddels wel veel prive bussen rond en dat aantal is van 164 in 2012 gestegen naar nu 387. U mag er anders over denken maar het is uniek dat Israel zich nog aan deze publiekelijke Bijbels georiënteerde landelijke shabatrust houdt en hopelijk blijft dat zo tot Zijn Koninkrijk er is... en lang daarna ☺

Baklava, echt iets voor de shabat.. daar blijven we voor thuis.. ☺

**Niet .NL maar .COM...**

Per ongeluk gaven we vorige week een verkeerde website door van de reisorganisatie van studiehuis Reshiet. We zijn blijklaar nog erg NL minded... ☺ Het is niet .nl maar

www.resetisrael.com

De komende maanden zijn er weer enkele korte, betaalbare reizen gepland naar Israel. Wilt u meer weten kijk dan op de Site. U ook bent van harte welkom op één van onze reizen. We hebben niet meer dan zes personen per keer mee op reis en hebben daar inmiddels hele goede ervaring mee opgedaan. Daardoor is er ook o.a. voldoende aandacht voor een ieder tijdens de boeiende Bijbelstudies bezien vanuit de rijke Hebreeuwse BronTaal! Voorkennis is niet nodig.

Casino's in Eilat?

Israel kent geen officiële casino's maar illegale zijn er wel. Om de economie in Eilat te verbeteren denkt Netanyahu dat het goed is in Eilat vier casino's te openen waar buitenlanders ongelimiteerd mogen gokken maar Israëliërs zeer beperkt... Gelukkig is er veel oppositie die zeggen dat casino's alleen maar de rijken verrijken en armen kansloos maken. Geen goede keus meneer de premier.....slaap zacht....

**Korte, krachtige en prachtige kennismaking
van 22 juni t/m 26 juli naar Israel
slapen in het Harteland van het oude Efraim/Samaria,**

€599,

**All-in en meer in Hollands-Israëlische huiselijke sfeer
Langer verblijf mogelijk**

woensdag 22 juni: vliegen van 13.45-19.15

Het Guesthouse in Na'aleh is 25 min. verwijderd van vliegveld Ben Gurion. Gastvrijheid, gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxed.

Donderdag 23 juni: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in Sde Zvi, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en de soldaten bij de Gazagrens, via de Dode Zee (even drijven...) terug.

Vrijdag 24 juni: ontbijt, korte studie en bezoek aan de wereldberoemde Stalachtiet druipgrotten bij Bet Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a. meemaken start shabat bij Klaagmuur. Feestelijk shabatmaaltijd en uitleg in Na'aleh.

Shabat שבת : rustig aan... shabatdienst, tocht langs Latrun en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemeshwoud en ontspanning.

Zondag 26 juni: wandeling over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek nieuw Jeruzalem en de Maganeh Jehudahmarkt en dan richting Na'aleh voor afsluitende feestelijke avondmaaltijd. Rond 19.00 vertrek richting Ben Gurion. Terugvlucht: 21.20-01.20...

Eind juni is het aangenaam warm in Israel. Max. 6 personen. Direkte vluchten met Transavia. Overnachtingen op basis van een twee pers. kamer. Zwembad (4x2x1) in de tuin aanwezig.

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen en bv een 'nektasje'. Daardoor bent u wel veel sneller door controles heen, hoeft u niet bij de lopende band te wachten en moet u 2 uur ipv 3 uur van te voren aanwezig te zijn op de airports.

De aankomst in NL is maandagochtend 27 juni, nog in de vroege nacht...Er zijn pendelbussen naar 'langer parkeren' op Schiphol. Tijdens de vlucht krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen tijdens de vlucht. Bij aankomst en voor vertrek is er diner in Na'aleh. Excl. reisverzekeringen. Handdoeken hoeft u niet mee te nemen.

Dit aanbod is beperkt geldig en o.v.v. voldoende deelnemers

Er is ook nog plaats voor een enkeling op de reis van 29 juni t/m 3 juli

Wij kunnen ook voor u reises op maat maken: kom bv met een deel van uw familie en vier een gelegenheid in Israel.....

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

**Ook een last minute speciale pre-pesachreis
van 13 t/m 17 april €649, all-in.
Programma grote lijnen zoals boven
beschreven maar met workshops over het
vieren van de Pesach seideravond die u dan
thuis op 22 april kunt vieren. Langer verblijf is
mogelijk.**



Parasha: Exodus 27:20 tot 30:10. De haftaralezing is Ezechiël 43:10-27, uit het NT lezen we Hebrëëën 13:10-16.

In de combinatie van bovengenoemde teksten worden de bouw van de tabernakel; de bouw van de Tempel van het visioen van Ezechiël én het offer van Jehoshua behandeld. Er staat heel veel in deze teksten en ze kunnen niet zomaar in één keer gelezen worden, meer studie is nodig om tot diepte van begrip te komen. Zo staat er in Ezechiël de bouw van een toekomstige Tempel beschreven met maten en al, maar spreekt de Hebrëënschrijver over het hemelse altaar.

Wat woordstudie: in vers 20 van Ex. 27 spreekt God over de heilige klederen van Aharon, bedoeld om hem *op te sieren, op te luisteren, te verheerlijken* פאר'אר *pa'ar*. Wie de priestertaak vervult mag dit gegeven van de heilige klederen serieus nemen: Aharon moest er prachtig uitzien voor God, mocht niet zweten, vandaar de linnen klederen. Schone kleren aandoen en er mooi uitzien is iets wat God zeer waardeert, dat blijkt wel uit deze parasha. Dat mogen wij ook als we voorbede doen en Hem aanbidden.

In Ex. 28:3 spreekt God over de wijzen, die *hun vak verstaan: chakham lebh חכם לב*, oftewel de *wijzen van hart*. De wijze, de *chakham* (denk aan het bargoense woord *goochem*) is in Gods ogen niet de superintelligente die bijvoorbeeld een kernfusie kan uitdenken, maar de wijze is in Gods ogen de *timmerman*. (Jehoshua was niet voor niets *timmerman* van beroep!) Deze wijze mannen mochten de tabernakel in elkaar zetten zoals God het geboden had. *Wijs van hart* zijn betekent ook wel iets anders dan 'alleen maar' intelligent zijn. *Wijsheden van hart* heeft meer met *verstandig zijn* te maken.

In de haftara doet God een geweldige belofte aan het volk dat zich door haar ongerechtigheden moet *schamen kalam כלם* en als het volk zich *geschaamd* heeft dan mag het de Tempel gaan bouwen volgens de nauwkeurige aanwijzingen van Hem Zelf. Wat voor een God is Hij toch, zo vergevingsgezind, het is verbazend!

In deze parasha gaan we geen theologische verhandeling houden, want dat voert te ver en wij zijn slechts woordstudenten. Toch een opmerking over Hebrëëën 13:10, waar staat dat de gelovigen een altaar hebben waar niet van gegeten kan worden. Deze opmerking van de schrijver lijkt een scheiding te maken tussen de Joden en de messiaanse Joden, echter waar de schrijver volgens de uitleg van Stern in 'The Jewish New Testament' over vertelt is dat men niet mag eten van een zondoffer en een zondoffer is wat Jehoshua werd voor de mens. Van andere offers mocht de mens mee-eten, echter, het zondoffer werd buiten de stad verbrand en zo is Jehoshua buiten de poorten van de stad een vreselijke dood gestorven, de gelovigen worden opgeroepen om Zijn *schaamte* te delen en voor Hem uit te komen als een loffer, in plaats van de offers die op het altaar gebracht werden, welke al vrij snel daarna opgeheven werden door de inval van de Romeinen onder Titus, waarbij de Tempel en het altaar volledig verwoest werden. *Hij* zal die nieuwe Tempel bouwen met het volk dat zich geschaamd heeft!

Welkom in ons gastenhuis Nof Shomron, in de jishuv/settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israël, op een hoge heuvel in Gods Harteland Samaria, tegen de heuvels van het oude Efraïm.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebrëeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basis cursus 'Hebrëeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebrëeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום