

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 12-02- 2016
3-12- 5776
Nummer 31

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום

Na regen komt zonneschijn, zegt men terecht. Deze maand maken wij een uniek verschijnsel mee. De ene week enorm veel regen en Europese kou en nu komt er een Saudische hittegolf aan.

Afgelopen week zagen we spectaculaire watervalletjes zomaar van de rotsen rond Na'ale afstromen, prachtig en wat een zegen! Israel is in de afgelopen jaren opgeklimmen tot de grootste exporteur van gerecycled afvalwater ter wereld; dit land, dat kampt met te weinig water, heeft door technologie toe te passen een flinke reputatie opgebouwd in het opvangen en bewaren en recyclen van water. Daar is toch overduidelijk Gods voorzienende Hand in te bemerken?

Onze handen hebben we afgelopen wat meer laten wapperen dan gemiddeld doordat wij een week lang een reisgezelschap hebben begeleid. U leest er verderop in deze nieuwsbrief iets over.

Saraatje, Saartje toch....

Jawel, ze is schuldig bevonden aan verbale mishandeling van voormalig medewerker Menny Naftali, die haar al in 2014 aanklaagde en gelijk kreeg.

De rechtbank betaalt hem meer dan 43.000 dollar (170.000 shekel) aan smartegeld omdat mevrouw Sarah Netanyahu jarenlang lelijk tegen hem heeft gedaan en hem na de aanklacht aan haar adres ook nog wilde beschuldigen van chantage. Dat kwam haar duur te staan.

Waar de rechtbank Naftali ook gelijk in gaf was de aanklacht dat Sarah duizenden shekels aan statiegeld van lege flessen in eigen zak stak, die flessen liet ze door Naftali steeds terug naar de winkel brengen.

Ach, als vrouw van de premier moet je toch iets te doen hebben, nietwaar? Goed dat de rechtbank haar niet spaart, ook al is ze de 'first lady.'



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ... enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

94 jaar en gelukkig toch nog

In Israel is het geen 'hot' nieuws maar men gaat er zeker niet aan voorbij: R. Hanning, een voormalig kampbewaarder van Auschwitz, is medeplichtig aan de moord op minstens 170.000 joden. De man heeft zijn leven kunnen leiden zoals hij wilde maar zijn verleden achtervolgt hem en hij moet voorkomen. We komen allemaal voor de Hemelse Rechter te staan, vroeg of laat, jong of zoals Hanning hoogbejaard, dat maakt niet uit. Sommigen worden zowel op aarde als op de komende Plek berecht.

Aanslagen sinds 1851 en de tunnels

Gelukkig was het geen 'steekweek' maar Israel is uiterst alert op onverwachte aanslagen. Wel zijn er meerdere terroristencellen opgerold in Samaria. Deze week zijn er door de regenval weer enkele Hamastunnels ingestort en er zijn opnieuw doden daarbij gevallen.

De tunnels baren Israëliërs ernstige zorgen omdat ze geen toeristische attracties zijn en het zijn ook geen archeologische opgravingen... Het is een topprioriteit van de IDF om deze te vernietigen en er zijn allerlei methoden voor om de tunnels te saboteren zegt hoofd van de IDF Gadi Eisenkot 'geheimzinnig'...

Aanslagen zijn niet nieuw. De eerste 'officiële' steekaanslag was in 1851 toen rabbijn Shlomo Zalman op weg naar zijn synagoge in Jeruzalem door een Arabische dolk werd vermoord. 2015 was het rustigste jaar sinds 1970 wb aanslagen vanuit de Gazastrook. Is het stilte voor de storm..? Er gaan dagelijks 900 vrachtwagens vol goederen waaronder bouwmaterialen Gaza binnen via Israel. Hamas zelf zegt dat de bouwmaterialen deels worden gebruikt voor tunnelbouw.

Dierentuin..

Bibi Netanyahu is van plan om de gehele Staat Israel te omheinen met een heel hoog hek om, zoals hij zelf zegt: "De roofdieren van de buurlanden buiten te houden." Afgelopen maand begon de bouw van het hek aan de grens met Jordanië bij Eilat. De kosten van dit bouwwerk worden door Defensie betaald, het gaat om zo'n 300 miljoen shekel (USD 77 miljoen). Tegelijk is men bezig om de tunnels die weer in aanbouw zijn vanuit Gaza te onderscheppen. Wanneer Israel geen geld aan defensie zou moeten uitgeven... dan zou het hier heel anders uitzien, zouden er minder armen zijn, het wegennetwerk beter, nog meer groen etc. etc...

Tussen 2000 en 2005 kwamen 1178 Israelis's door aanslagen om het leven en raakten en 15.000 gewond. In die jaren waren 7000 Palestijnen bereid hun leven op te offeren dmv zelfmoordaanslagen. De meesten van hen werden gearresteerd voordat zij hun daad konden uitvoeren.

Europa en gebied C

Gebied C is dat deel van de Samaria ('Westelijke Jordaan Oever') waarvan de EU vindt dat het bij een toekomstige Palestijnse Staat moet komen. In gebied C wonen ongeveer 350.000 Joden waaronder wij... De EU besloot deze week meer geld te doneren aan gebied C zodat de bevolking zich nog beter kan ontwikkelen.

Iran wil ook meer geld in de 'Westbank' steken om te zorgen dat vanuit het Harteland opnieuw (1948, 1956, 1967) de Joodse Staat kan worden aangevallen. Vanuit gebied C zou theoretisch gezien het noorden en zuiden van Israel zo van elkaar gescheiden kunnen worden. De gevolgen zouden niet te overzien zijn. Desnoods laten we de status van dit 'Godsgebied' nog even zo, in de neutrale staat zoals het nu is, maar weggeven aan een vijandig gezind volk en godsdienst? Lo' /nee!

Arabische Parlementariërs op troostbezoek

Sinds enige jaren is het beleid in Israel dat bij een terrorische aanslag het huis van de terrorist wordt vernietigd. Het is geen oog om oog gebaar, want weegt op tegen het gemis van een geliefd kind? Vorige week bezochten drie Baladleden van de kneset, waaronder de in onze ogen beruchte mw. Hanin Zoabi, de families van de terroristen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij duizenden Israeliers en wordt gezien als een daad van ophitsing en goedkeuring van geweld tegen Joden. Er is versneld een wet aangenomen dat de drie leden vanaf nu voor 4 maanden op non-actief worden gezet, wel mogen zij bepaalde vergaderingen bijwonen.

Gemengde 'moppermuur'.

Er is overeenstemming gekomen in de kneset dat er een derde gebedsplein komt. Nu is het stukje zichtbare muur van de 'Klaagmuur' verdeeld in een mannen- en vrouwendeel. Het gemengde deel komt iets verdrop te liggen. De Palestijnse Authoriteit is het het er niet mee eens maar of zij dit besluit kunnen tegenhouden zal de tijd leren.... Maar ze zijn natuurlijk ook welkom om te komen mopperen... In Israel spreekt men overigens van de 'westelijke muur' ipv 'klaagmuur,' hier zie je juist veel vreugde bij deze muur en hoor je gezang.

Gebedsboeken verbrand

Deze week werden meerdere joodse gebedsboeken verbrand bij een synagoge in Samaria. Het waren geen Korans, dus was het geen wereldnieuws en de hele Islamitische wereld hoefde niet gaan protesteren.

De Jordaan is op sommige plaatsen slechts 12 meter breed. Tegenover Jericho is een doopplaats waar zowel aan de Israelische kant als aan de Jordaanse kant mensen zich (laten) dopen. Aan beide kanten staan soldaten te kijken. Die aan 'onze kant' laten zich ook kijken en zijn goed voor een inhoudelijk gesprek ☺



Afgelopen studiereis

Van 4-11 februari hebben we weer een studieontdekkingsreis verzorgd. We hadden opnieuw een fantastische groep Israelliefhebbers bij ons in Samaria (de 'WestBank') met wie we vanuit het Hebreeuws een aantal onderwerpen hebben bestudeerd en het was mooi! Een geweldige tijd waarin we elkaar konden onderwijzen en aanvullen vanuit de schoonheid van Gods Woord. We hebben prachtige plekken in Israel bezocht, waaronder de Dutch Farm van Uzi en Tamar Manor in de Negev. In een straat in Sderot kwamen we overigens bijna vast te zitten door een kolkende waterstroom doordat het die dag tussendoor enorm regende. Het leek even op het vers uit psalm 126: 'als beken in het Zuiderland (de Negev)'. We hebben de soldaten aan de grens met Gaza bezocht. Het is altijd hartverwarmend om de soldaten te bemoedigen en niet zelden vloeit er een traantje van ontroering bij de groepen die we meenemen hiernaartoe. Dit is Israel bezichtigen van binnenuit en dat is wat anders dan alleen maar de toerist uithangen. Wij proberen altijd van het geijkte pad af te gaan en iets nieuws te bieden aan de reizigers, alhoewel dat bij sommige 'oude rotten' niet altijd meevalt; er zijn mensen die hier al bijna dertig keer geweest zijn en heel veel gezien hebben, zij komen ook niet om dingen te zien, maar om Israel te steunen in gebed en zij willen hun vakantiegeld nergens anders uitgeven. Ook dat is een vorm van bemoediging voor dit mooie Godsvolk! Meerdere bezoeken aan Jeruzalem ontbraken niet en voor degenen die hier voor het eerst waren, was het een geweldige ervaring om nu eens zelf bij de Klaagmuur te bidden en te dansen, dat pakt je dan wel heel anders dan thuis in Nederland. Het is zo'n gevoelige plek, de navel van de wereld en het bidt wezenlijk anders. Velen ervaren dat ze veel meer inzicht hebben wanneer ze voorbidden voor anderen, wellicht wanneer u dit leest herkent u dit ook. Het is wat ons betreft de meest bijzondere plek op aarde; Gods huis, ook al moet de Tempel nog herbouwd worden. De gasten verbleven bij ons thuis en we hebben hen zo goed mogelijk in de watten gelegd, geweldig om te doen en zo veel leuker dan verblijven in zo'n onpersoonlijk hotel.

De komende maanden zijn er weer enkele korte, betaalbare reizen gepland naar Israel. Wilt u meer weten kijk dan op de vernieuwde site www.resetisrael.nl

Huiskamer Na'aleh, daaronder Belgrot in Bet Guvrin



Korte, krachtige en prachtige kennismaking
Van 29 juni t/m 3 juli een extra lang weekend Israel
gelegen in het Harteland van het oude Efraim/Samaria,

€599,

All-in en meer in Hollands-Israëlische huiselijke sfeer
Langer verblijf mogelijk

Woensdag 28 juni vertrek: 13.45-19.15 .Om circa 20.30 bent u dan al bij ons in Na'aleh, lekker eten, drinken en relaxen.

Donderdag 29: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en soldaten bij de Gaza grens bemoedigen, vervolgens via kibbutz Jad Mordechai (heeft enorme geschiedenis ivm de onafhankelijkheid oorlog in 1948) en Asqelon (mogelijkheid voor zwemmen in super blauwe zee van de Richter Simson... en dan weer naar Na'aleh.

Vrijdag 30: ontbijt, korte studie en bezoek Bet Guvrin of de wereldberoemde Stalachtiet druipgrot in Beth Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a het meemaken v.d start van shabat bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in Na'aleh.

Shabat 1 juli: dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, tour langs historisch Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemenwoud.

Zondag 2 juli: wandeling en (evt.) proclamatie op de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek molen van Montefiori, nieuwe stad en Maganeh Jehudah en dan richting Na'aleh. **Terugvlucht: 21.20- 01.20....**

Max. 6-7 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet guesthouse in Na'aleh (Nof Shomron) op basis van een twee pers. kamer, prive tuin en zwembad. Gastrij, gezellig, inhoudelijk en uitstekende (shabat)maaltijden, directe vluchten Transavia. U kunt ook beslissen een programma over te slaan en lekker op locatie blijven en wandelen over het heuvellandschap van Efraim..

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen. Daardoor hoeft u echter nergens op koffers te wachten, bent u sneller door controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren aanwezig te zijn maar 2 uur. Aankomst in NL is in de nacht...maar daardoor hebben wij wel 4 volle dagen te besteden en te genieten! Woensdag weg, maandagochtend terug... Tijdens de vlucht zijn er geen maaltijden maar u kunt zelf wel iets te eten meenemen en u krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na'ale. Excl.verzekeringen.

All-in en meer...in Israelisch-Nederlandse huiselijke sfeer
Dit aanbod is beperkt geldig o.v.v voldoende deelnemers

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281



Parasha: Exodus 25 tot 27:19. De haftaralezing is 1 Koningen 5:12 tot 6:13, uit het NT lezen we 2 Kor. 1:15.

De bouw van de tabernakel is in deze parasha aan de orde. Het begint met het geven van het *hefoffer*, zoals de Statenvertaling het uitdrukt. Andere vertalingen noemen het onder meer een *bijdrage*. Waar het in ieder geval om gaat is dat het een *vrijwillige* bijdrage moet zijn, dat is belangrijk want God dwingt niemand tot het offeren aan Hem. Vrijwillig gegeven *zilver*, *keseeph* כסף, *goud* זהב *záhabh* en *koper* נחש *náchash*, gebruikt men om een prachtige tabernakel te bouwen want, zegt Hij: “Ik kom in jullie midden wonen.” Het Hebreeuwse woord voor *hefoffer* of *bijdrage* is het woord *trumah* תרומה. De werkwoordstam waarvan dit woord is afgeleid, is het werkwoord *rom* רום wat *hoog maken*, *verheffen* betekent, vandaar ook ‘*hefoffer*.’ De Statenvertaling vertaalt het op z’n mooist en dat is knap want een goede vertaling maken van de Hebreeuwse grondtekst is niet eenvoudig. Het in dit verhaal zo belangrijke woord voor *vrijwillig*, *nédábháh* נדבה, komt van het werkwoord *nadabh* נדב, wat betekent: *aanzetten tot een vrijwillige gave*, wat verband heeft met het woord *nádibh* נדיב, *edel*, *bereidwillig*, *royaal*. Paulus haalt dit aan in 2 Corinthiërs, zoals we deze week kunnen lezen.

Dat de tabernakel mag worden gemaakt met veel *goud* en *zilver* spreekt vanzelf. Over het *koper* is wat te vertellen: het altaar mocht met *koper* worden gemaakt, met name de horens aan de vier hoeken, welke men vast kon pakken als men gezondigd had. Het woord voor *koper*, in het Hebreeuws *náchash* נחש, heeft meer dan één betekenis, namelijk onder meer *slang* en ook *waarzeggen*, *toveren*. Het doet meteen denken aan de geschiedenis met de *koperen slang*, naar welke men keek als men genezing nodig had van een slangenbeet. Opvallend is dat de getalswaarde en dat heeft niets met een mystieke ‘geheimleer’ te maken, van het woord *náchash* נחש (nun=50, cheth=8, shin=300) hetzelfde is als de getalswaarde van het woord *Messias* משיח *Mashiach* (mem=40, shin=300, jod=10 en cheth=8) namelijk 358. Hebreeuwse letters zijn niet enkel letters, maar evenzogoed getallen. Bladzijde 10 in een willekeurig boek is bladzijde jod: י en het woord voor tellen is in het Hebreeuws hetzelfde woord als het woord voor vertellen: *sáphar* ספר (het Nederlandse *vertellen* is ook een *tellen* van letters...) Of men nu de horens vastpakte van het altaar, of dat men keek naar de koperen slang, men werd gered van de dood, dat is toch Messiaans, of niet? Elke keer valt het weer op dat er werkelijk helemaal niets ‘toevallig’ staat in de Bijbel....het valt ons toe ☺

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na’aleh. Prettige kamers, lekker en ‘gevuld’ ontbijt, eigen opgang en de achtertuin . 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus ‘Hebreeuws in Zes Dagen’ is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום