

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 5-02- 2016
26-11-5776
Nummer 29

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom lezers, שלום

Vandaag een ietwat versneld samengesteld van 'Vanuit Shomron'. Niet dat er niets te verhalen is maar het ontbrak ons door de studiereis aan tijd om het deugdelijk samen te stellen. In de parasha (Thorahlezing) van deze week, Mishpatiem, vertelt Moshe allerlei regelgeving die Adonai aan de mensheid geeft. Moshe schrijft dat wanneer iemand een ander verradelijk vermoordt, dat deze persoon dan geen genade ondervindt, zelfs wanneer hij naar het altaar vlucht en de horens vasthoudt, mag men hem daar weghalen en ter dood brengen. Wat moeten we doen met de terroristen...? De terreurgolf is nog niet voorbij.... Ook deze week werden Israëliërs vermoord door verraderlijke terroristen.

Een moord die ons erg aangreep was die op Hadar Cohen. Een tiener nog, zij was net twee maanden in het leger en als grenspolitie probeerde zij de orde te handhaven. Zij ontwaarde bij de Damascusgate drie mannen die zij verdacht vond, liep op hen af en vroeg naar hun identiteitskaarten. Eén van de mannen gaf haar zijn kaart maar de anderen trokken hun automatische geweren en messen en begonnen op haar te schieten en staken in op haar collega. Hadar heeft één van de mannen weten te neutraliseren, maar verhuisde met een kogel door haar hoofd naar 'de andere wereld.' In het Hebreeuws zegt men dan halach le'olamah of olamoh, ging naar haar of zijn wereld. De drie mannen hadden ook pijpbommen bij zich. Het vermoeden bestaat dat zij iets 'groots' van plan waren en Hadar heeft dat weten te voorkomen. De mannen gingen ook alle drie in een vuurgevecht wat volgde naar hun wereld.....Ze hoeven wat ons betreft niet te rekenen op die 70 maagden die zij menen te krijgen wanneer zij voor 'hun zaak' sterven. Wat een minachtig voor vrouwen overigens om zo de martelaarsdood te willen sterven. Wat krijgen vrouwen dan die als 'martelaar'sterven...?

Ondertussen gaat het leven 'gewoon door.' In plaats van 'alleen maar' alleengaande messtekers was dit een team die zwaar bewapend was. Het baart ons zorg.

En de wereld? Tja... zij bekommeren zich niet om de o.a wrede levende verbrandingen van tientallen kinderen van de week in Nigeria. Het is veel gemakkelijker om de Joden aan te vallen en



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
© enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

dus lazen verschillende buitenlandse krantenkoppen: 'Drie Palestijnen doodgeschoten bij aanhoudende geweldsgolf in Israel....'. Wij geloven in de Hemelse Rechter, Die recht zal spreken en recht zal zetten wat wij aardbewoners overhoop hebben gehaald. Hij is de Rechtvaardige Rechter en we bidden dat Zijn komst spoedig zal zijn in onze dagen.

Opluchting in de lucht....

Een vliegende Israeli was nogal in de war van de week en terwijl hij dacht in het vliegtuig naar het toilet te gaan, probeerde hij de nooduitgang te openen om daarachter zijn behoefte te doen.....die hoop is gelukkig op tijd vervlogen....

Holocaust uitkering

Nederlandse joden die in Israel wonen zijn enorm geschrokken vanwege het besluit van de Nederlandse regering om de Holocausttoelage te stoppen voor Nederlandse Joden die in Israel wonen. Zuinigheid of zit er iets anders achter... Gaat het om miljoenen? Nee! Hoeveel van hen zijn er nog en hoe goed heeft de Nederlandse regering '40-45' voor haar Joodse landgenoten gezorgd....? Niet goed dus. Men gaf overlevenden na de oorlog zelfs nog rekeningen van achterstallige huur, gas-en elektra. Gelukkig is dat uiteindelijk allemaal wel weer teruggedraaid. De Israelische regering gaat binnenkort in gesprek met Nederland over dit onderwerp.

Belgrotten bij het historische Guvrin



Arabisch Gejoel

Gisteren hebben Netanyahu en vele knesetleden besloten dat zij een pittig gesprek gaan voeren met de Arabische parlementsleden. Iedere keer wanneer er een terrorist gedood is, gaan zij hun families opzoeken en bemoedigen. Die families krijgen ook nog eens veel geld en stijgen in aanzien in hun stammengemeenschap. Het is niet te volgen dat zulke parlementariërs in de Knesset worden toegelaten. Zij hitsen hun Palestijnse landgenoten op om geweld te plegen tegen de enige democratische staat in het Midden Oosten. Een directe medewerker van Abbas had van de week ook geprobeerd een Israeli te vermoorden, maar dat was niet gelukt. Hij liet zelf het leven, maar werd genoemd door zijn collega's...

De Arabische parlementariërs zouden er beter aan doen om te voorkomen dat er gejoeld wordt door Arabische omstanders bij een steekpartij op straat. Dat men ophoudt met hun god te prijzen omdat er weer een Jood is vermoord.

Al Aksa onbekend bij vele Arabische studenten

Bij een Jordaans onderzoek naar de bekendheid van Al Aksa bleek dat een groot aantal helemaal niet wisten wat de betekenis van die moskee is....Het geeft te denken...wat weten de moslims in verre moslimslanden zoals Indonesie of Pakistan er dan van...en hoe belangrijk is deze plek echt voor hen? Jeruzalem, of de locatie wordt niet genoemd in de Koran, niet éénmaal....!

En is Gods Woord? Duizenden keren!

Nieuwe Rol

Hieronder Moshe in 'zijn' synagoge in Sde Zvi. Wij hebben hem geholpen met de aanschaf van een nieuwe Thorahrol. Als hij thuis is doet hij voor gasten altijd de synagoge even open.



'God knows' en de ingeklapte tunnels

Sinds het einde van de Gazaoorlog van zomer 2014 zijn er tonnen met bouwmaterialen naar Gaza vervoerd om de infrastructuur weer te herbouwen. Israel wist dat er vooral nieuwe tunnels gebouwd zouden worden, want Hamas geeft de strijd tegen de Joodse Staat niet op. Bovendien zegt men daar ook openlijk dat zij zich voorbereiden op een volgende confrontatie. Vorige week zijn er zeven 'strijders' omgekomen in een ingestorte tunnel en eergisteren in een andere tunnel nog eens twee Hamasstrijders die als ratten in de val zaten... Bij de begrafenis van die zeven stortte bovendien het dak van dat gebouw in(!) In een interview met de Palestijnse media vroeg men woensdag aan een Israelische commandant of Israel misschien achter het instorten van deze tunnels zit. Zijn antwoord was kort: 'God knows'....

Aan de Egyptische kant van de Gazastrook is een bufferzone van minstens een kilometer. Aan de Israelische kant is die veel kleiner. Het leger maakt zich echter meer zorgen over eventuele confrontatie met Hezbollah aan de noordergrens, dan over heisa met Hamas in het zuiden. Dat Adonai ons en U allen onder Zijn Vleugelen beware.

Hebreeuws leren.....tuurlijk, dat kan toch iedereen! Ooit zal ieder mens deze taal van Boven leren, want het is Zijn Taal en waarom nu alvast niet starten en een voorsprongetje nemen ☺?

De cursus Hebreeuws is ook verkrijgbaar op DVD. Cursusboek € 29.50 Zie www.studiehuisreshiet.nl



Koud weekend

Winter komt en gaat in Israel. Mochten we deze week prachtige, warme zonovergoten dagen hebben gehad, het kan maar zo omslaan en dit weekend wordt weer guur met verwachte sneeuw in het noorden en overstromingen in het zuiden. We hebben weer een groep reizigers onder onze hoede maar ze kijken gelukkig niet zuur met het vooruitzicht van een fris weekend. Maandag wordt het weer prima en de Israelische anemonen kan het niets schelen. De woestijn kleurt deels rood van de bloemen ☺ .

..het lijkt bijna of de lens van de camera het beeld te scherp heeft genomen, maar deze kalaniot (anemonen) zijn echt zo fel gekleurd.



Bij de lokale supermarkt helpt een oude, allang pensioengerechtigde man met het inpakken van de boodschappen aan de kassa. Ik heb heel veel want we hebben weer een studiegroep. Ik raak aan de praat met de oude man, zeg dat we een groep uit Holland hebben en dat ik daarom veel meer boodschappen heb dan anders. Ik ben blij dat hij me helpt want ik ben alleen en moet dus uitpakken op de kassaband en daarna weer inpakken in het karretje, wat bijna niet te doen is in je eentje met zoveel spullen. De oude man is vriendelijk en knikt me eens bemoedigend toe. Ik denk na over zijn situatie: hij had allang achter de kalaniot* moeten zitten (*inplaats van achter de geraniums), maar hij moet nog een duf baantje als boodschappeninpakker doen om rond te komen. Schrijnend. Het verschil tussen rijk en arm is hier zo groot: mensen die hun boodschappenkarretjes (die wel twee keer zo groot zijn als de Nederlandse variant) zo hoog optasten met spullen dat ze er nauwelijks meer overheen kunnen kijken (Israeli's zijn ook niet zo lang) en dan een man als deze, die blij is met een fooi, die ik hem dan ook niet onthouden heb... Er zijn er veel, veel meer zoals hij.

Ruth en Shmuel hebben hun rapport gekregen van school. Jongens, wat zijn we trots op hen, natuurlijk zijn niet alle cijfers goed als je de taal nog niet goed machtig bent, maar voor ons is het goed genoeg, ze zijn kanjers!

Korte, krachtige en prachtige kennismaking

Van 29 juni t/m 3 juli een extra lang weekend in... Na'aleh, gelegen in het Harteland van het oude Efraim/Samaria,

ISRAEL €599, alles inclusief!

Woensdag 28 juni vertrek: 13.45-19.15 .Om circa 20.30 bent u dan al bij ons in Na'aleh, lekker eten, drinken en relaxen.

Donderdag 29: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, unieke tour met Uzi Manor naar Sderot en soldaten bij de Gaza grens bemoedigen, vervolgens via kibbutz Jad Mordechai (heeft enorme geschiedenis ivm de onafhankelijkheid oorlog in 1948) en Asqelon (mogelijkheid voor zwemmen in super blauwe zee van de richter Simson... en dan weer naar Na'aleh.

Vrijdag 30: ontbijt, korte studie en bezoek Bet Guvrin of de wereldberoemde Stalachtiet druipgrot in Bet Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a het meemaken v.d start van shabat bij de Klaagmuur. Feestelijke shabatmaaltijd in Na'aleh.

Shabat 1 juli: dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, tour langs historisch Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemenwoud.

Zondag 2 juli: wandeling en (evt.) proclamatie op de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek nieuwe stad en Maganeh Jehudah en dan richting Na'aleh. **Terugvlucht: 21.20- 01.20...**

Max. 6-7 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet guesthouse in Na'aleh (Nof Shomron) op basis van een twee pers. kamer, prive tuin en zwembad. Gastrij, gezellig, inhoudelijk en uitstekende (shabat)maaltijden, directe vluchten Transavia. U kunt ook beslissen een programma over te slaan en lekker op locatie blijven en wandelen over het heuvellandschap van Efraim. .

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen. Daardoor hoeft u echter nergens op koffers te wachten, bent u sneller door controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren aanwezig te zijn maar 2 uur. Aankomst in NL is in de nacht...maar daardoor hebben wij wel 4 volle dagen te besteden en te genieten! Woensdag weg, maandagochtend terug...

Tijdens de vlucht zijn er geen maaltijden maar u kunt zelf wel iets te eten meenemen en u krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na'ale. Excl.verzekeringen.

All-in en meer...in Israelisch-Nederlandse huiselijke sfeer

Dit aanbod is beperkt geldig o.v.v voldoende deelnemers

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 studie-ontdekkingsreizen naar Israel.

info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281



Parasha: Mishpatiem Shmot (Exodus) 21 t/m 25
 Haftarah: Jeremia 33: 25-26, 34:8-22
 Briet Chadashah: Mattheus 17:1-11

In deze parasha staat erg veel. Wij beperken ons daarom tot wat woordstudie. Zowel in Exodus als in Mattheus wordt gesproken over een wolk, ענן *ánán*. In zowel Exodus als in Mattheus wordt de wolk door God gebruikt als omhulling, als een soort kleding, Hij is erin aan het oog onttrokken en ook weer niet: de oudsten van het volk Israel zagen Hem en zij aten en zij dronken (Ex. 24:11). Ook de discipelen konden Hem in heerlijkheid herkennen, samen met Mozes en Elia. Het zou best kunnen zijn dat de wolk het ergste licht van de verschijning van God temperde zodat de toeschouwers in leven bleven. Bedenk dat Mozes later de berg afkwam en zijn gelaat zo fel verlicht was dat men hem niet aan kon kijken en hij een doek voor zijn gelaat moest doen. Hoeveel temeer schittert God zelf!

Anán heeft woordverband met het Hebreeuwse woord *ánáváh* ענוה, nederigheid. Mozes, die als enige in de wolk mocht zijn met God, was de meest nederige man die in het Israëlische kamp te vinden was. Dit wordt meestal vertaald met dat hij de meest zachtmoedige man zou zijn geweest, echter, hij was helemaal niet zo zachtmoedig als we zijn leven beschouwen. In Psalm 18:36 wordt dit woord *ánáváh* ענוה, in verband gebracht met God Zelf: 'Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.' Ook heeft *ánán* ענן woordverband met het Hebreeuwse woord *ánad* ענד, omwikkelen, ombinden. God omwikkelde Zich met de *ánán*, de wolk. Het woord *ajin* עין heeft ook verband met *ánán*. Dit woord betekent oog, maar ook aanblik. De aanblik van God werd verzacht door de *ánán*, de wolk.

Een ander woordverband met het woord *ánán* ענן is het woord *nasa* נסע, doorreizen, opbreken. We weten uit de geschiedenis van het volk Israel dat men doorreisde op het moment dat de wolk zich verhief en verder trok. Niets staat toevallig in de Bijbel en zo zien we maar weer dat ook deze woordverbanden niet toevallig zijn. Bijbelstudie met gebruikmaking van Hebreeuwse woordverbanden is een bijzonder zegenende manier van studie. We hopen dat we u er ook warm voor kunnen krijgen, zo dat nog niet zo was 😊.

We wensen u een heel goede en rustvolle shabat toe, hartelijke groet van ons, Yair en Karen, Ruth en Shmuel

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin . 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?
 Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl
 Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום