

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 29-01- 2016
19-11-5776
Nummer 29

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom lezers, שלום

Jitro, de 'goyse' schoonvader van Moshe, wist het wel: voorkom een 'burnout' en verdeel je energie. De Thorahlezing (pag.4) van deze week is naar hem vernoemd. Kan een land ook burnout raken? Israel is als een druk 'bezigt bijtje.' Israeliërs praten doorgaans snel, rijden snel.... en zelfs het eten wordt dikwijls vlug naar binnen gewerkt of half achtergelaten.... Praatprogramma's zijn (voor ons) bijna niet te volgen omdat iedereen door elkaar praat en dikwijls schreeuwt, ☺ tja, we wonen in het Midden Oosten. Men is dan niet boos maar laten we zeggen 'enthousiast.' In het begin, toen we nog in de Negev woonden, leden onze kinderen onder het 'geschreeuw' en lawaai van juf en kinderen in de klas. De school in Na'aleh is gelukkig een stuk rustiger. Barukh haShem (prijst de Naam) is er dan de shabat, de onthaastingsdag, de anti-burnoutdag. Wat een geschenk van Adonai om dat de wereld mee te geven. Adonai Zelf wilde herademen, staat er en dat was blijkbaar nodig na al het 'Scheppen door Spreken'.

Wij mensen scheppen goede en minder goede 'sfeertjes' door te spreken. In Israel houdt de Palestijnse Autoriteit niet op met het negatief spreken over Israel en (in)direkt moedigen zij geweld aan tegen joden. In het Engels verklaart Abbas op te roepen tot kalmte, tot een 'peaceful resistance' maar in het Arabisch spreekt hij overigens doorgaans geheel andere taal... vlg. o.a Wallid Shoebat. Abbas doet weinig tegen het geweld van moord en doodslag dat Israel nu al meer dan 100 dagen van tijd tot tijd teistert. De Palestijnse TV en radio laten liederen horen waarin de 'dood van de jood' verheerlijkt wordt. De jongen van 15 die vorige week Dafna Meir (moeder van 6) doodstak was door de Palestijnse TV opgehitst, bleek na onderzoek. De verhoudingen tussen Israeliërs en Palestijnen is enorm op scherp komen te staan. Deze week kochten we een passievruchtboom in een tuincentrum vlakbij. We vroegen naar de Arabische medewerker die ons altijd zo attent en vriendelijk helpt, een man met veel kennis, professioneel en zachtmoedig zoals hij overkwam. Ja.... hij en de andere Arabische medewerkers waren ontslagen omdat het risico van aanvallen van hen op klanten en personeel hoog was. Helaas leert ons dat de geschiedenis. De goeden lijden onder de slechten. Wat een verdrietige situatie.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Ban Ki Moon's maansverduistering...

Woensdag zei Ban ('Pharao der UN') ivm de geweldsgolf in Israel dat het in de menselijke natuur ligt om je te verzetten tegen bezetting. Hij veroordeelt, samen met de internationale gemeenschap, Israels vestiging in Judea en Samaria en rechtvaardigt daarmee de terreur van Palestijnen tegen Israeliërs. Sinds wanneer is een juiste en gerechtvaardigde reactie op een conflict om mensen willekeurig dood te steken of te schieten op straat of thuis, of met de auto omver te rijden? Israel 'bezet' en bezit dus niet de 'gebieden', het is geen geannexeerd gebied. Rechtvaardigt hij dan ook 9/11 en 'Parijs' ivm de bemoeizucht/'bezetting' van de VS in Irak, Syrie, Afghanistan etc. etc? De moordenaars op Israeliërs willen Israel geheel van de kaart vegen en dat zeggen ze hardop, ook Iran en haar Hezbollah en Hamas. Het heeft allemaal niet met wel of geen extra huizen in de Shomron bouwen te maken. Israel wordt zoals gewoonlijk buitenproportioneel aangevallen door de United Nonsense (VN). Ze zijn daar niet neutraal als het om Israel gaat en met blindheid geslagen.

Regenwater richting de Kinereth en de Zoute Zee

Het meer van Galilea (Kinereth) is deze week met 5 cm gestegen. Dat is goed nieuws maar nog altijd 4.02 meter beneden het 'normale'gewenste nivo! Goed ook voor de Zoute Zee. Dat is ook nodig want het waterpeil daalt daar dramatisch. De zee, die op het diepste punt van de aarde ligt is overigens niet 'dood', er zwemmen veel zoute haringen, nou ja, drijven dan ☺

De Zoute Zee



Herzog verrechtst?

De Israëlische maatschappij is verdeeld in grofweg gezegd een rechts- en een links blok. Netanyahu, Likud, is rechts en Herzog, Zionisten Unie, is links. Herzog is meer voor het weggeven van land voor (zgn.) vrede en het gescheiden leven van Joden en Arabieren. De gebieden zoals Shomron en Judea liggen hem niet zo na aan het hart, terwijl rechts juist de Bijbelse gebieden onder controle van Israël wenst te houden. Van de week sprak Herzog met Hollande in Frankrijk en zei hij dat het gezien de huidige geweldsgolf niet erg waarschijnlijk is om te denken aan een Twee Statenoplossing omdat er zoveel ophitsing is vanuit de 'gebieden.' Zijn linkse achterban was er woedend over dat hij 'coalitietaal' sprak. Is het een politieke slimmigheid van hem om bij eventuele nieuwe verkiezingen ook een deel van de rechtse Likud achterban achter zich te krijgen? De 'betwiste gebieden' kunnen beter niet opnieuw in handen vallen van Islam. Pakken ze het af met geweld, dan pakken ze het af... dat het niet gebeure.... maar weggeven? Nee! Als je er verder 'logisch' en historisch gezien over nadenkt dan zie je dat Israël na alle 'weggeverijen' alleen maar oorlog en geweld terugkreeg. Egypte lijkt een uitzondering. Egypte, na twee maal de hele Sinai te hebben teruggekregen van Israël, nadat Israël deze veroverd had, houdt zich nu koest. Maar ISIS is wel actief in de Sinai en dat ligt naast de Negev.

Negev en Psalm 126

Psalm 126 zingen we iedere shabatavond na de maaltijd: 'Toen Adonai de gevangenen van Tzion deed wederkeren waren wij als degenen die dromen....' Verdop staat er: Adonai, wend ons lot als bekken in de Negev. In de vertalingen staat er 'Zuiderland'. Onder de dorre oppervlakte van de Negev ligt een enorme zoetwaterballon. Het water is niet geschikt voor directe menselijke consumptie. De moshaviem en kibutsiem (vrnl. agrarische leefgemeenschappen) gebruiken dat water wel voor irrigatie en dat is daarvoor heel geschikt, vermengd met water wat via pijpen helemaal uit het meer van Galilea komt! De Negev is een gebied waar Israël de komende jaren veel in zal investeren. Er komen nieuwe steden, o.a in de buurt van Arad en Dimona. Het is een woestijn maar prachtig landschap en deze zal bloeien als een roos. Misschien, bij editie 'Vanuit Shomron' nr 500.... dat we een ander beeld van het plaatje van de Negev hieronder kunnen laten zien, maar hopelijk wel omtuimd met veel van dezelfde pracht en praal van de woestijn.



Israëls Media Monopolie

De nieuwsuitzendingen in Israël zijn Chanel 2 en Chanel 10. Dit zijn sinds heugenis linkse monopolieën. Van de week werd gesproken en besloten dat er verandering van wind gaat komen. Het nu kleine en conservatieve Chanel 20 mag uitbreiden en er zal meer evenwicht ontstaan in de 'verkleuringen' van de nieuwsberichten. Jarenlang heeft het rechtse blok, volgens hen, moeten 'lijden' onder de negatieve en niet altijd objectieve uitlatingen van linkse t.v.verslaggevers. Conservatief getinte media zijn bv Arutz7, i24, of Israël HaYom. Jerusalem Post of Haárets en Ynet zijn meer links georiënteerd.

Mesaanvallen

Een jonge vrouw van 24 werd in Bet Horon, tussen Modieen en Jeruzalem, door twee volwassen Palestijnen doodgestoken. De eigenaar van de winkel waar dit plaatsvond, voorkwam dat de terroristen zijn winkel verder inkwamen om meer dood en verderf te zaaien.

Een Palestijns meisje van 13 meende, na een familieruzie thuis, dat het beter was om niet meer te leven en stormde, gewapend met mes, op een bewaker af bij Ananot. Ze werd door hem, nadat zij hem bleef achtervolgen, doodgeschoten. De moeder verhaalde dat het 'meisje' nooit zoiets zou doen. Ze was wel jong, maar niet klein én ze was gewapend met een dodelijk wapen. Het is allemaal op vastgelegd op bewakingsbeelden.. Heel triest...maar hoeveel risico moet je nemen als bewaker? Voor beide partijen is dit een dramatische gebeurtenis en traumatisch.

Het is af en toe nog ijskoud...maar de amandelboom bloeit hier en daar al!



Uitzettingen in Hebron

Hebron is de stad waar de Joodse koning David gekroond is, waar de graven liggen van Israëls Aartsvaders en 3 Aartsmoeders en naar men denkt Adam en Chavah. Waarom zouden Joden dan daar niet mogen wonen? Arabieren vinden van niet. Zou niet ieder ander land ter wereld vechten om het behoud van hun cultuurerfgoed? Wat zou NL doen wanneer de Grote kerk in Delft een moskee wordt, om maar iets gekks te noemen...? De Israëlische regering ging er van de week toe over om 2 huizen te ontruimen in het centrum waar Joden woonden omdat zij nog niet het officiële koopcontract hadden. De Joden werden met stenen bekogeld door de Palestijnen.

Canada

Goede vrienden moeten elkaar kunnen bekritisieren vindt de nieuwe regering van Canada. In principe is ieder het daarmee eens, maar wat wanneer de kritiek eenzijdig en niet terecht is? Canada is deze week ook begonnen om de sancties tegen Iran op te heffen. Israël is not 'amused' nu Canada ook Israël aanspreekt op het huidige conflict tussen Arabieren en Israëliërs. Wat een bemoeizucht en waarom krijgen de Palestijnen geen kritiek te horen van Canada?

'Uw' geld gaat deels via de Palestijnen ook naar...

Tsipi Hotovely, staatssecretaris van buitenlandse zaken, vindt er geen doekjes om: minstens 20% van de gelden die de PA ontvangt gaat naar de families van gedode terroristen. Dat is jaarlijks \$75 miljoen. Er is geen volk wat zoveel buitenlandse hulp krijgt van de wereld als de Palestijnen: \$170 p.j. per hoofd van de bevolking t.o.v. bijvoorbeeld \$108 voor de Syriërs. Tussen 1993 en 2014 ontving de PA \$21 miljard. Hotovely schreef dat in 2012 en 2013 de PA nog redelijk open van zaken was w.b. bestedingen van fondsen maar dat het steeds onduidelijker is geworden omdat de fondsen opeens onder de PLO kwamen te vallen en dat de 20% wel eens veel te laag ingeschat is. Tsipi adviseert de landen, die geld doneren aan de PA, goed te controleren waar hun geld aan wordt besteed: aan het belonen van terrorisme en ophitsing of aan wat? Steun je als land direct of indirect de vijanden van Israël door te accepteren dat geld naar terroristenfamilies gaat, dan is dat land immers, lijkt ons, direct of indirect mede-verantwoordelijk. Maar goed dat wij mensen niet God zijn....we laten het (ver)oordelen maar verder aan Hem over.

Zingende soldaten

De 'Leeuwen en Leeuwinnen van Jehudah'. Sommige soldaten kunnen goed zingen en zitten in het 'Tzahalkoor'. In onze studie-ontdekkingsreizen ontmoeten wij hen ook wel aan de grens bij Gaza om hen te bemoedigen, toe te zingen, te verassen met lekkers: wat zoets, goeds en te drinken! Gaat U eens mee hen te bezoeken?



Onze Sam, Smuel Strijker is vandaag 11 jaar geworden, mazal tov en tot de 120!! 😊

De IDF en sneeuw

Hoopten Israelische scholieren deze week op een dagje vrij vanwege verwachte sneeuwval, de IDF kijkt wantrouwig naar sneeuwhoopjes. In het verleden werden regelmatig tijdens sneeuwperiodes bermbommen verstoep onder de sneeuw en terroristen kunnen gemakkelijker uit de voeten wanneer wegen onbegaanbaar zijn geworden vanwege winters weer. De sneeuw viel vrnl. in het noorden en gelukkig is er niets gebeurd, maar helaas kregen onze kinderen ook niet de zo verlangde sneeuw vrij 😞.

Joodse Wijsheid

Er is geen mens zo eenzaam als hij die alleen zichzelf bemint. Abraham Ibn Ezra (1089-1167, o.a. filosoof-schrijver, Spanje)

In Juni lang weekend naar Israel.

Van woensdag 22 tot en met maandagochtend 27 juni is er een ontspannen maar ook energerend, leerzaam en culinair goed verzorgd lang weekend in het Shomron Guesthouse van Studiehuis Reshiet in Na'aleh, Samaria.

€ 599,

all-in en meer in een Israelische-Hollandse sfeer

woensdag 22 juni: vliegen van 13.45-19.15

In Israël is het 1 uur later dan in NL. Van Ben Gurion is het 25 min. rijden naar Na'aleh: gezelligheid, lekker eten, drinken en relaxen.

Donderdag 23 juni: na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm en tour met Uzi Manor naar Sderot, de soldaten bij de Gazagrens ontmoeten en bemoedigen en vervolgens via de Dode Zee (even drijven...) naar Na'aleh.

Vrijdag 24 juni: ontbijt, korte studie en bezoek aan de wereldberoemde Stalachtiet druipgrotten bij Bet Shemesh, vervolgens naar Jeruzalem voor o.a. meemaken start shabat bij Klaagmuur. Feestelijk shabatmaaltijd en uitleg in Na'aleh.

Shabat: rustig aan....dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, bezoek historisch Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeëen in het Ben Shemeshwoud.

Zondag 26 juni: wandeling over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek nieuw Jeruzalem en de Maganeh Jehudahmarkt en dan richting Na'aleh voor afsluitende feestelijke avondmaaltijd. Terugvlucht: 21.20- 01.20....

Eind juni is het aangenaam warm in Israël. Max. 6 personen. Directe vluchten met Transavia. Overnachtingen op basis van een tweepersoons kamer. Zwembad (4x2x1) in de tuin aanwezig.

Beperkingen: u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen en bv een 'nektas'. Daardoor bent u wel sneller door controles heen, hoeft u niet bij de lopende band op koffers te wachten en moet u 2 uur ipv 3 uur van te voren aanwezig te zijn op de airports. De aankomst in NL is op ma. 27 juni, nog in de vroege nacht... Er zijn pendelbussen naar o.a. 'lang parkeren' op Schiphol. In het vliegtuig krijgt u geen maaltijd, maar u kunt zelf wel iets meenemen of aanschaffen tijdens de vlucht. Bij aankomst en vóór vertrek is er een diner in Na'aleh. U kunt zelf uw evt. reisverzekeringen regelen via uw bank of anders. I.v.m. aanschaf tickets vragen wij u vroeg te beslissen. De reis gaat door bij voldoende deelnemers. Wilt u als (familie) groep komen dan kunnen wij een programma op maat voor u maken.

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 studie-ontdekkingsreizen naar Israël. Voor aanmelding en informatie: info@studiehuisreshiet.nl tel: 00972 54 8858281

Parasha: Jitro, Ex/Smot שמות 18-21, Haftara: Jes. 6:1-7:6, 9:6-7 en Math.5:8-20

Jitro was volgens de Joodse overlevering een nazaat van Abraham via zijn derde vrouw, Keturah. Of was zij de tweede? Sommige overleveringen melden dat na de dood van Sarah, Abraham (opnieuw) met Hagar zou zijn getrouwd en dat Keturah dezelfde persoon dus is. Jitro erkende Elohiem JHWH als de Grote God (Ex. 18:11) en was met Moshe blij dat het allemaal zo goed was afgelopen met het volk na de vreselijke onderwerpsperiode in Egypte. De priester uit Midian, het huidige noord Saudi Arabië, was een wijs man met strategisch en maatschappelijk inzicht.

Hij gaf zijn schoonzoon het advies niet teveel 'hooi op de vork' te nemen door overal zelf de hand op te willen leggen, alles te willen controleren en in de gaten te willen houden. Moshe moest zorgen, adviseerde hij, niet burn-out te geraken. Hij moest werkzaamheden uitbesteden en vertrouwen op wijze raadgevers. Een nog altijd wijs advies van pakweg 3500 jaar oud.

Hfst.19 verhaalt de bijzondere band die Adonai opbouwt met zijn geliefde volk. Hij heiligde hen a.h.w. tot Zijn bruid. De Heilige Adonai wil dat Zijn volk zich ook heiligt en zich heilig gaat gedragen en doet wat Hij zegt. Het zal een volk van koninklijke priesters zijn, apart gezet, geheiligd voor het doel om een licht te zijn voor de volkeren en om de volkeren vóór te leven aangaande de wegen van de Schepper. De uitverkiezing van Israel is gericht op het behoud van heel de wereld, want heel de aarde is van Hem (Ex 19:5). Het hele volk staat daar bij de berg Chorebh, vol spanning en zegt tegen Moshe dat ze zullen doen wat ze beloven: Hem volgen. Maar hoe breekbaar zijn menselijke woorden... Gods Woord staat onwankelbaar vast. Wat Hij beloofd heeft doet Hij, deed Hij en zal Hij doen.

De verschijning van Gods Aanwezigheid bij de Berg was een gebeuren wat ingegrift is in het geheugen van héél het volk tot op de generatie van vandaag de dag. Er waren niet alleen priesters aanwezig die de donder hoorden en de rook zagen. Nee, héél het volk was getuige (Ex. 20:18). Zijn Stem was als het geluid van een Shofar en er staat dat zij de 'kolot zagen' קולות. Kolot wordt vlak vertaald met bliksem maar letterlijk is het 'stemgeluid.' Wat zij zagen is te omschrijven als het letterlijk neerdalen van de Letters/Woorden van Adonai. Zij zagen JHWH, het Levende Woord, neerdalen en hoorden deze Stem luid spreken. Zoiets vergeet een volk nooit. De Woorden die gesproken zijn staan bij ons o.a. bekend als de 'Tien Geboden.' Alleen... er staat niet in het Hebreeuws dat het wetten, voorschriften (chok חוק, torah תורה) of regels (mishpatim משפטים) zijn. Het zijn geen 'geboden', het zijn de 'Tien Woorden' (Eser Dibharot אשר דברות) en ze staan bijna allemaal, behalve het vierde en vijfde Woord, in de onvoltooide wijs. Of te wel: shabat vieren en de ouders hoog houden is een activiteit die we hier op aarde al kunnen beoefenen en behoren uit te voeren. Als Israel (incl. de koningen, profeten, Jehoshua en Zijn volk) dat na minimaal 3500 jaar nog steeds kan, dan kan iedereen dat! De andere 8 Woorden zijn niet minder relevant uiteraard, maar zijn voor de meerderheid van de mensen wel veel moeizamer om aan te houden Deze 8 Woorden worden ons ook op het hart gedrukt, moeten ook worden ingeprent om ons eraan te houden maar deze staan ook voor de toekomst, de onvoltooide wijs! Ooit zal er een periode zal waarin men niet andere goden dient, steelt, echtbreekt, zal men niet moorden en bedriegen. Halleluyah, het komt dus echt goed met onze wereld, maar we moeten wel leren luisteren...oeps...het moeilijkste werkwoord voor de mens, vanaf baby al... Shma Yisrael, Adonai Echad (Hoor Israel, Adonai is Eén).

De 'Tien Woorden' van hfst. 20 zijn dus ook hoopvolle beloften voor de toekomst, waarin Zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar gestalte gaat krijgen en wij onder onze druif en vijgenboom mogen zitten.

Voor het geval u al een voorproefje wilt nemen... in onze Shomron View Guesthouse staan in de achtertuin o.a een vijg en wijnstruik ☺

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin . 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116 ,TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום