

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

Vrijdag 22-01- 2016  
12-11-5776  
Nummer 28

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom lezers, שלום

In de parasha (Thorahlezing) van vorige week schreven we over de negende plaag in Egypte, de duisternis, die zo vlak voor de Bevrijding kwam, de exodus. De Bijbelse dag begint ook met het vallen van de avond: 'het was avond geweest en het was ochtend geweest, de eerste dag.' Vaak denken we dat het hopeloos duister is hier in onze wereld en als je teveel de berichten leest in de media en je al die 'ballast' niet van je af kunt zetten zou je moedeloos worden. 'Brood en spelen', de oude Romeinen wisten precies de grote meute bezig te houden met vooral veel afleiding zodat zij niet beseften wat er gebeurde met vooral het Godsvolk. Door de media geleid en afgeleid door de spelcultuur denken vele mensen dat je nu niet in Israel moet zijn vanwege allerlei dreigingen. Er zijn risico's verbonden aan ieder reisje waar je ter wereld ook naar toe gaat maar Israel is voor ons gevoel juist een stabiele plek, een Ark van Noach en er is veel ervaring op het gebied van veiligheid.

We mogen uitzien dat het - na de dreigingen die er zijn en de donkere wolken - gaat oplichten. 'Het komt goed,' zei Strijker senior altijd, 'en als het niet goed komt dan komt het toch goed.' ☺

Ds. R. Strijker (1925-2013) op een 'psalmdag' van Studiehuis Reshiet in Rotterdam 2002



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...  
☺ enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺  
Yair en Karen Strijker

## Wie planten de wijnstokken...?

In 2015 zijn er rond de 10.000 Joodse immigranten vanuit het 'veilige' Europa naar Israel gekomen. Wereldwijd ongeveer 30.000. Dat is decennia niet zoveel geweest. Sinds WOII hebben Joden zich ook niet zo onveilig gevoeld in Europa. Woensdag waren wij in Jeruzalem bij een feestelijke viering van Ebenezer International. Al 25 jaar helpen zij Joden om aliyah te maken. Wij mochten kort vertellen hoe het met ons is vergaan ☺. Bijna 8000 Joden kwamen in 2015 uit het 'wijnland' Frankrijk en er wonen daar nog ongeveer 600.000 Joden. Velen van hen hebben zich ook in de Shomron gevestigd en wie weet zijn zij degenen die de beloofde wijnstokken gaan planten. Ooit zullen de bergen van Efraim immers vol staan met wijnstokken, zei de profeet Ezechiël (Ez.35). Als je nu het berglandschap voor ons huis inkijkt is dat nog niet zo. We zien er naar uit...hik ☺



## Niet Joden en aliyah?

Wij spreken regelmatig mensen die in Israel willen wonen, er een vakantieplek wensen te kopen of te huren en evt. te komen schuilen wanneer de situatie zich zal verergeren in Europa. Ze redeneren als volgt: als het voor Joden slecht wordt... dan ook voor hen die zich verbonden weten met het Joodse volk. Waar kun je dan beter zijn dan in Zijn Land? Als niet-Jood kom je echter niet zo 1,2,3 in aanmerking om een nieuwe immigrant te worden. Hopelijk gaan in de toekomst de deuren open voor hen die belijden zoals Ruth: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.....

**Onderzeeder**

Israël heeft er een nieuwe onderzeeder bij. De INS Rahav kwam vanuit Kiel, Duitsland en werd feestelijk binnengehaald. Ook o.a. president Rivlin en premier Netanyahu waren hierbij aanwezig. De onderzeeder kan varen zonder opgemerkt te worden door de radar en kan ook ondersteunen wanneer er nucleaire aanvallen zouden worden uitgevoerd. Het speeltje kost 'slechts' \$500 miljoen.... Een derde daarvan heeft Duitsland betaald! De onderzeeder kan ook goed de Gazakust in de gaten houden. Israël verwacht dat bij een volgende confrontatie met Hamas er mogelijk ook vanuit zee opnieuw aanvallen door Hamas op de Israelische kust worden uitgevoerd. Iedereen hier in Israël herinnert zich nog de afschuwelijke dreigende beelden van mannen met geweren die bij Zikim (vlak bij Ashqelon) uit de zee opdoemden en op weg waren om burgers te doden. Israël houdt rekening met een herhaling daarvan. Onlangs werd een vrachtwagen met allerlei duikersmateriaal zoals stof om duikpakken van te maken ed. bij de Gazagrens tegengehouden. Israël heeft onderwater detectoren aangebracht langs de kust voor beveiliging. Hamas vuurt ook regelmatig een raketbeschieting uit richting zee om raketten te testen.

**Grafitti**

Op een kerk in Jeruzalem werd deze week agressieve anti-christelijke grafitti gespoten. Allemaal niet mooi! Later in de week is een joodse jongen aangehouden, wordt vervolgd...

**Wie van de Drie....?**

Drie grote godsdiensten bij elkaar in één stad....Ze kunnen elkaar eigenlijk niet uitstaan, al eeuwen niet en vervolgen elkaar van tijd tot tijd tot bloedens toe. Binnen de groep van 'Drie' wordt het Jodendom het meest gehaat. Alle drie belijden dat er slechts één God is, het zgn. monotheïsme. Over wie die Ene is zijn we het echter niet eens met elkaar, want Allah is in de verste verte niet dezelfde als JHWH (standpunt red.)! Abraham kennen we ook alle 'Drie' maar heeft hij met JHWH onder een boom gezeten, gegeten en gesproken? 'Dat is onmogelijk,' zegt de Islam en zij schuiven Ismael naar voren als de bijna geofferde, beloofde zoon en Izaak en zijn nageslacht zijn slechts bedriegers en geschiedvervalsers in hun optiek.... Joden moeten zelfs gedood worden en het huidige Israël weg.... Oi weh, laat de ware Levende God van Israël, de God van Abraham, Yitschak en Jaáqobh, de God van Jehoshua snel 'opstaan' (Ps.10:12) en Zich openbaren; dat mannen uit de volkeren zee de slip van de Joodse man zullen aangrijpen en hem zeggen: wij willen met u meegaan, want wij hebben gehoord dat God met u is... Zacharja 8:23.

**Iran en haar koopdrift**

Iran is in haar nopjes want de sancties zijn voorlopig van de baan. Ook het Nederlandse bedrijfsleven reageerde verheugd. Zij staat te popelen om de relaties met Iran nauwer aan te binden. Iran is rijk aan grondstoffen en vele landen staan in de rij om zaken te doen met het Holocaust ontkennende land, een land wat Israël van de kaart wil vegen. Israël kijkt dit alles met lede ogen aan. Niet dat zij het niet hebben kan dat andere landen geld gaan verdienen, maar wel dat het agressieve Iran kapitaalcrachtiger gaat worden en meer kan investeren in wapens die ons kunnen vernietigen. Bovendien wordt het machtsevenwicht in het Midden Oosten ernstig verstoord door een machtiger Iran. Iran's vijand, Saudi Arabie, bereidt zich al lange tijd voor op een eventuele koude of warme oorlog met Iran. Adonai verhoede het en bid voor de vrede van Jerushalajim.

**Hebreeuws leren.....tuurlijk, dat kan toch iedereen! Ooit zal ieder mens deze taal van Boven leren, want het is Zijn Taal en waarom nu alvast niet starten en een voorsprongetje nemen ☺?**

**De cursus Hebreeuws is ook verkrijgbaar op DVD. Cursusboek € 29.50 Zie [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)**

**Mesaanvallen minder frequent, maar toch....**

De mesaanvallen namen van de week af. De IDF ontmantelt gelukkig ook potentiële aanslagen. Ook een cel, opgericht via internet door de zoon van Hezbollah-leider Nasrallah, werd opgerold in Shomron. In Otni'el, een settlement ten zuiden van Hebron, wilde een terrorist een huis binnen komen en vermoordde Dafna Meir (38) in de deuropening, voor de ogen van haar dochter. Zij probeerde te voorkomen dat de man het huis verder binnenkwam. De terrorist is een jongen van 15....Hij is dinsdag aangehouden.

### De rabbi en de drukte

Een arme sloeber met 8 kinderen komt bij de rabbijn en klaagt over de drukte in huis en dat er echt geen ruimte meer is om je te bewegen, kortom het is een ellendig situatie geworden en geld voor een groter huis is er niet. De rabbijn adviseert hem een geit in huis te nemen. Verbaasd en teleurgesteld doet de man toch maar wat de rabbijn zegt en na twee weken komt hij huilend bij de rabbijn en jammert dat het allemaal nog vreselijker is geworden, dat het advies tot niets heeft geleid en dat die geit overal tussendoor kruipt en keutelt en het familieleven onmogelijk maakt. Doe de geit uit huis, zei de rabbijn en na twee weken komt de man weer bij de rabbijn en bedankt hem voor het advies want nu is er weer ruimte en veel meer rust in huis....



### Lekker negatief...

Kleine, maar niet goed te praten kartelafspraken in andere landen zoals Egypte, China, Frankrijk ed. worden toch niet breeduit in Nederland vermeld in het nieuws??? Wel die van het kleine Israel...! Enkele reisorganisaties hadden prijsafspraken gemaakt wb schoolreizen naar Auschwitz. Zij benadeelden daarmee de staat met bijna 20%. Dat moest dinsdag zonodig wél direkt op het NL nieuws komen. Fauderende joden is toch altijd (bevestigend) nieuws...? Het 'ver slaan' van de laffe terreurmoord op Dafna deze week liet echter heel lang op zich wachten. De media oorlog tegen Israel is een gemene slangachtige sluipende oorlog.

### China

China heeft goede economische relaties met Israel maar president Xi Jinping was van de week in Cairo en wil nu, net als Europa, alleen zaken doen met het Israel met grenzen van vóór 1967. Ook zij wensen een Palestijnse staat in de Shomron met Oost Jeruzalem als hoofdstad. Dat betekent dus dat Joden opnieuw niet naar de Klaagmuur kunnen, laat staan het Tempelplein mogen bezoeken en duurt het nog langer dat de Tempelberg een plek wordt voor alle volkeren. China bestempelt daarmee de Shomron als een gebied voor de Islam dat 'Judenrein' moet worden. Waar bemoeit dat wrede land zich mee? Zegt Israel hen iets over Tibet? Deze keuze zal China mogelijk niet ten goede komen want Shomron is Bijbels grondgebied en het gebied komt niet weer in handen van andere goden.



## Jom HaÁtsmaoet is Israel's onafhankelijkheidsdag.

Een geweldige belevenis. Dit jaar vieren we dat op 12 mei. Komt u ook voor een superlang en tof weekend naar Israel?

€ 599, all in

### woensdag 11 mei, vliegen van 13.45-19.15

In Israel is het 1 uur later dan in Europa. Om circa 20.30 bent u dan al bij ons in Na'aleh, lekker eten, drinken en relaxed.

**Donderdag 12 mei:** na ontbijt, korte Bijbelstudie, bezoek DutchFarm in de Noordelijke Negev, soldaten bij de grens ontmoeten en bemoedigen op deze bijzondere dag en vervolgens via de Dode Zee naar Na'aleh.

**Vrijdag 13 mei:** ontbijt, korte studie en bezoek aan de wereldberoemde Stalachtiet druipgrotten in Bet Shemesh vervolgens naar Jeruzalem voor o.a meemaken start shabat bij Klaagmuur. Shabatmaaltijd in Na'aleh.

**Shabat:** dienst in het Messiaanse dorp Jad Hashmonah, tour langs Emmaus en het oude Modieen van de Makkabeen in het Ben Shemeshwoud.

**Zondag 15 mei:** wandeling over de muren van Jeruzalem, ontmoeting en lezing van de orthodoxe Jood Moshe Kempinski, bezoek nieuw Jeruzalem en de Maganeh Jehudahmarkt en dan richting Na'aleh..

Terugvlucht: 21.20- 01.20....

Max. 6-7 personen. Overnachtingen in het Studiehuis Reshiet guesthouse in Na'aleh op basis van een twee pers. kamer. All-in, inclusief uitstekende (shabat)maaltijden, in huiselijke Hollands-Israelische sfeer, direkte vluchten Transavia.

**Beperkingen:** u kunt voor die dagen alleen 10 kilo handbaggage meenemen. Daardoor bent u wel veel sneller door alle controles heen, hoeft u geen 3 uur van te voren aanwezig te zijn maar slechts 2 uur.

De aankomst in NL is maandagochtend, nog in de nacht...maar daardoor hebben we wel 4 volle dagen te besteden en te genieten! Er zijn pendelbussen naar parkeerplaats 'langer parkeren' op Schiphol.

Tijdens de vlucht van 4.30 uur is er geen maaltijd maar u kunt zelf wel iets te eten meenemen en krijgt bij aankomst een goede maaltijd in Na'aleh. Excl.verzekeringen. Dit aanbod is beperkt geldig en de reis gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Snel beslissen a.u.b ☺

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 studie-ontdekkingsreizen naar Israel.

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl) tel: 00972 54 8858281

Parasha: Beshalach, 'in het wegzenden', Shemot 13:17 tot 18, Haftarah: Richteren 4:4-5:31 (profeten, nalezing) en Openbaringen 19:1-20:6.

Velen denken dat de berg Chorebh חורב waar Adonai Moshe eerder had ontmoet; waar de brandende braamstruik in de buurt was en waar Moshe de dochters van Jetro had geholpen, ergens in de huidige Sinai woestijn ligt, even boven Sharm elSheikh. Het is allemaal zagezegd niet 'Bijbel logisch' wanneer men de feiten leest die duidelijk vermeld staan in Zijn Woord over deze plaatsen.

Adonai liet het volk niet de kortste route nemen via de huidige Gazastrook, zoals de 70 Hebreërs, 210 jaar eerder, waren gekomen. Zij gingen ook niet van het noordelijke Gosen naar het zuiden, de mondingen van de Nijlkant op, maar zij trokken naar het oosten via de woestijn in de richting van de Schelfzee. Deze zee, de Yam Soeph ים סוף (uitspraak soef) genoemd. Soeph heeft verband met soph סוף, **einde**. De zee lijkt oneindig te zijn en mondt enerzijds uit in de Oceaan beneden Jemen, maar **eindigt** anderzijds bij het huidige Eilat en Akkaba. De 'zee oversteek' was van de Sinaiwoestijn naar het huidige Saudi Arabië. Aan de overkant lag Elim met de 70 palmen en 12 waterbronnen. De 70 bomen staan symbool voor de 70 volkeren die gevoed werden door de 12 bronnen, die symbool staan voor de stammen van Israel. Samen vormen zij een paradijselijke oase. Aan de overkant lag/ligt ook ergens de berg Chorebh. Op Google Earth wordt die plek vaag gehouden maar je ziet wel wat zwarts, de verbrande top door het vuur van Adonai? Jethro, de schoonvader van Moshe was een Midianiet en woonde daar in de buurt.

Adonai trekt met Zijn volk uit en op. Overdag is Hij aanwezig in een wolkkolom: schaduw, verkoeling en in de nacht als een vuurkolom: warmte, licht en dus bescherming tegen ongedierte in de kille woestijn. Mogelijk stond het volk uiteindelijk bij het huidige Nuweiba (90 km ten zuiden van Eilat) op het grote zandplateau, komend vanuit de nauwere bergketens daarachter. De zee in was de enige weg want achter hen stormde de vijand. De wereld lacht om het verschijnsel van de Doortocht door de zee maar het is wel echt gebeurd want als we dat niet geloven vallen alle beloften en gebeurtenissen in Gods Woord om als een kaartenhuis. Zou voor Hem iets te wonderlijk zijn? De wielen van de wagens van Pharao liepen vast en zij beseften dat JHWH tegen hen streed (14:25).

Brood, lechem לחם, hadden ze niet maar wel man מן, Engelenbrood. Het leek op 'gad' גד, korianderzaad (verg. witte peperkorrels). Gad גד betekent ook geluk. Geluk kun je niet kopen maar wel, zoals manna... gewoon oprapen ☺. De volkeren in de regio raakten verschrikt van angst. Amalek viel als eerste aan. Het zou de aartsvijand worden van Israel tot op de dag van vandaag!!! Door ongehoorzaamheid van Israel zou het nog 40 jaar duren voordat zij na de **Uittocht**, de **Doortocht** (woestijntijd) de beloofde **Intocht** onder Jehoshua/Jozua, mochten meemaken in het Land der Belofte. Het Joodse volk heeft de laatste eeuwen opnieuw deze 'gangen' meegemaakt. Dat Amalek volledig verlore ga en Moshiah nu spoedig kome om vanuit Israel alle volkeren te zegenen en te zeggen.

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

### Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116, TijdStip. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus.

שבת שלום