

VANUIT SHOMRON

Vrijdag 1-01- 2016
20-10-5776
Nummer 25

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen
Shalom lezers, שלום

Vorige week kwam ons Jubileumnummer van TijdStip, nummer 25 uit. Misschien kunt u er nog één bemachtigen... ☺ Vijfentwintig is ook het getal van deze uitgave van 'Vanuit Shomron'. Wij wonen precies vanaf vandaag alweer 1 jaar in de Shomron, in Na'aleh. We verwachten dat wij langer dan tot juni hier mogen blijven huren, maar er is nog niets op papier en in Israel lopen afspraken wel eens anders dan gepland. Misschien wilt u meebidden voor wat betreft het vervolg van ons 'avontuur' hier in Israel. Israel...? Sommige autoverhuurbedrijven vinden dat wij in de Palestijnse gebieden wonen en niet iedere maatschappij accepteert dat hun auto's over de zgn. Groene Lijn gaan. Eldan bijvoorbeeld weer wel! De zgn. 'Bevrijdde gebieden,' zoals wij deze graag noemen, zijn opgedeeld in drie regio's: A, B en C. Regio C omvat 60 %, daarin wonen wij en dit valt volledig onder Israelisch bestuur, maar is niet geannexeerd gebied. In A en B heeft Abbas het meer voor het zeggen maar dat houdt niet in dat Israel er niet in mag. Grote oranje-rode borden geven de reizigers aan dat zij bv A of B gebied inrijden en Israeliërs wordt dan afgeraden daarheen te gaan. Met de app Waze worden Joodse reizigers en ook toeristen veilig naar hun bestemmingen geleid.

Palestijnse Autoriteit of Staat?

Meneer Abbas, Holocaust ontkenner, medeplichtige aan moord op de Israelische Olympische spelers in de jaren '70, en ophitsers van de huidige golf van terreur wil niet meer dat de wereld het heeft over de benaming Palestijnse Autoriteit. Vanaf nu moet iedereen 'Palestijnse Staat' zeggen.... Halverwege dit jaar zullen er dan, verwacht hij, ook heuse Palestijnse paspoorten uitgegeven worden. Er zijn al verschillende landen, zoals Griekenland, die Abbas beloofd hebben nooit meer over de P. Autoriteit te spreken.... Het staatje zou dan op nog geen 20 km van ons huis liggen maar het erkennen... dat zullen we nooit! Omgekeerd erkennen zij Israel niet. Leuk hoor zulke burens.... De 'bevrijdde gebieden' zijn bestemd om mensen te huisvesten, die samen met het Joodse Volk de God van Israel willen dienen. Laat de 'Ruthies' komen en dat zij die Israel liefhebben plek vinden en krijgen in Zijn Land. Als Hij het wil gaan deuren echt open.



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten ...
☺ enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

תשע"ו 2016-5776

Wij wensen u allen vanuit Israel een goed vervolg van het jaar 5776 תשע"ו in 2016 ☺. Dat het u goed ga, u gezond blijft, dat u in kennis en wijsheid mag toenemen, plezier beleeft, dat u voldoende te besteden heeft en voldoende kunt weggeven, dat er shalom tussen u en uw familie is of komt maar vooral dat uw oog altijd op de God van Israel gericht moge blijve, op Zijn Land en Zijn Bevrijdend Handelen, Yehoshua. Shalom al Yerushalayim, vrede over Jeruzalem שלום על ירושלים

David's Slinger

Ooit velde kleine David de reus Goliath met een steen in een slinger. Het nieuwe defensie systeem om middellange afstandraketten te weren heeft die naam gekregen: David's Sling. Dit jaar moet het systeem, na vijf jaren van ontwikkeling, geheel operationeel worden en er zijn al vele testen uitgevoerd. Maar... aan onze noordergrens heeft Hezbollah maar liefst 100.000 raketten staan die zij op Israel zouden willen afschieten.

De dreiging van raketbeschietingen vanuit Libanon is nu overigens groter dan voorheen omdat Hezbollah de moord op hun terrorist S.Kuntar wil vergelden. Israel heeft niet toegegeven achter de moord te zitten, maar heeft wel versterking naar de noordergrens gestuurd om de dorpen daar beter te kunnen beveiligen. Nasrallah van Hezbollah dreigde van de week opnieuw met pijnlijke vergeldingen. In dreigen zijn zij erg goed....

Er zitten alle maten van raketten tussen die 100.000. Het zal nog niet zo gemakkelijk zijn wanneer er meerdere tegelijk afgevuurd worden.... Een raket vanuit Iran kan echter door de Slinger ook boven Iraansgebied zelf tot ontploffing worden gebracht, beweert en suggereert Defensie. Dan krijgen zij dus zelf die ellende op hun hoofd.... Israel maakt nu gebruik van de Arrow 3 (tegen lange afstand raketten) en de Iron Dome, die laatste kost gemiddeld €60.000 per stuk maar de Sling... tegen de €1 miljoen per stuk.... Voorlopig heeft de waarschuwende taal, het 'opscheppen' ed vanuit Israel ook best haar 'nuttige' uitwerking. Iran bedenkt zich wel 2 x voor zij iets op ons afschiet. David's Sling zal op vier plaatsen verspreid over het land worden ingezet.

Jordanie en Hamas

De terreurorganisatie Hamas wilde van de week met Jordanie praten over het verbeteren van hun onderlinge relatie maar Jordanie weigert Chaled Mashaal en noemt hem een onwelkome gast. Jofi, mooi zo, zeggen we hier.

Daeish/ISIS

Al Bagdadi, het hoofd van ISIS, liet deze week in een videoboodschap weten dat Israel niet moet denken dat zijn organisatie de bevrijding van 'Palestina' is vergeten omdat ISIS afgeleid is door andere gevechten. "Wij komen steeds dichterbij Israel," beweerde hij. Wij hebben niets te zoeken in wat hij Palestina noemt en het zal ons graf worden denkt hij.... Hij die in de hemel troont Die lacht (ps 2)! Op dit moment verliest het kalifaatje alleen maar meer terrein. Uitgespeeld zijn ze echter nog niet. Volgens onderzoek hebben zij wel ontzag voor het Israelische leger.... die ervaring heeft met terreurorganisaties.

Joodse Wijsheid

God heeft de vrouw niet geschapen uit het hoofd van de man, hij mocht zich haar meester wanen, noch uit zijn voeten, zij mocht zich zijn slavin wanen, Maar uit de zijde van de man schiep Hij haar, opdat zij dicht bij zijn hart zou zijn... (Talmoed).

Eshet chayil mie yimtsah, een ideale vrouw wie vindt haar (spr.31).
We lezen het aan het begin van iedere shabatmaaltijd.



Shin Bet's schade?

Israel heeft helaas ook Joodse rechts-extremisten met kwaadaardig gedrag. Hun aantal terreurhandelingen staat weliswaar totaal niet in verhouding met wat de terroristische Palestijnen de laatste maanden hebben aangericht aan moord en doodslag. Enkele weken geleden zou op een bruiloft de verheerlijking van het doden van Palestijnen uitbundig zijn gevierd. De media spreken over de 'haatchupah'. Een videoclip die de Shin Bet, de geheime dienst, vorige week vrijgaf laat dat zien. Opperrabbin Eliyahu van Tsfat zei er deze week over dat degene die met een mes zwaait met de foto van een gedode Palestijnse baby (van het Duma-drama) onbekend is bij de bruiloftsgasten en volgens de bruidegom, die nu ook gearresteerd is, zijn meerdere gasten die dansend te zien zijn helemaal niet genodigden geweest en is het kwade opzet om orthodoxen zwart te maken. Zijn vinger wijst naar Shin Bet's medewerker Avishai Raviv, die niet bepaald een vriend is van de orthodoxen. Dat Joden het in Israel op een gegeven moment zat zijn om aldoor, in eigen land, getreiterd en vals aangevallen te worden door Palestijnen en constant in de 'dekking houding' moeten leven is overigens wel te begrijpen maar om precies te willen doen wat zij ons aandoen is niet de oplossing.

Wat één oplossing zal zijn is de volgende: we lezen het deze week in Jesaja 49:19-20 dat de vijanden van Israel ver weg zullen zijn. Mogen we dat zo interpreteren dat de vijanden zichzelf ook zullen terugtrekken en bv de hele Arabische wijk van Jeruzalem vrij zal komen voor de gelovigen in de God van Abraham, Yitschak en Ja'aqobh?

Of mag ik hopen dat Gods Hand het Zelf gaat doen? Dat de Stad zal schudden... en verslinden wat onheilig en opstandig is, zoals bij Korach in de woestijn? Of... is dat Bijbels extremistisch gedachtegoed...? In ieder geval schrijft Jesaja in dat hoofdstuk ook dat het land te klein zal zijn omdat er een grote menigte van mensen zal komen die hun plaats in Israel zullen vinden, wie zijn zij?? Jesaja 'breekt' zich het hoofd erover. En u?

Sde Zvi, de Dutch Farm, een oase in de noordelijke Negev, ook om te 'schuilen'....Tamar en Uzi Manor wensen u een goed 2016 en heten u welkom. Wij hebben er met plezier een jaar gewoond. Vanaf 22 jan. 5 weken lang is er iedere vrijdag de Hollandse Braderie. Komt u helpen? Gratis overnachtingen en ontbijt.



Maleisië en discriminatie

De Israelische windsurfers worden geboycot door Maleisië. Dat land organiseert deze week het wereldkampioenschap windsurfen in Langkawi. Vorig jaar, in Polen, won o.a. de Israëliër Yoabh Omer goud! Doordat Maleisië maar geen visa afgaf en Israël te horen kreeg, dat als zij winnen het Israelische volkslied niet zal worden gespeeld en dat zij bovendien niets wat met Israël te maken heeft op hun zeilen mochten hebben, heeft de Israelische Sailings Association besloten om geen delegatie te sturen. "Er zal nog een onderzoek worden ingesteld naar dit gebeuren," zegt de voorzitter van 'Word Sailing', Carlo Croce, maar het feestje voor de Israëliërs is letterlijk in het water gevallen...

Archeologische vondsten

Steeds meer vondsten in de grond tonen aan dat er een duidelijke band is tussen jodendom en het land Israël. Iets wat de Palestijnse Autoriteit steeds heeft willen verdoezelen. Maar ook de VN proberen al heel lang om de Joodse staat te delegitimiseren en om iedere Joodse verbinding met het Bijbelse land Israël te 'witwassen'. Hieronder een zegelmunt uit de periode van Koning Zedekiah, onlangs gevonden vlakbij de Oude Stad van Jeruzalem.

De foto is van een groot bord genomen bij de opgravingsplek, aan de zuidkant van de Oude Stad.



Voormalig minister president Ehud Olmert moet vanaf 15 feb. 18 maanden 'brommen'. Hij is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen van rond de €15.000. Er loopt nog een zaak tegen hem. Allemaal niet zo mooi en het geld maakte hem niet gelukkig.... Het bewijst maar weer eens dat Israël, ondanks haar fouten, toch een democratie is: zelfs de 'hoge piëten' ontlopen hun straf niet. Zo ook niet wanneer de 'Grote Rechter' komt om de mensen te oordelen en recht te verschaffen aan hen die dat verdienen.

Bekeringsdrift

Met de kerstdagen gaf een priester naast de kadootjes die hij uitdeelde aan Joods beveiligingspersoneel in Nahal Eshlul hen ook een NTestament en hij probeerde hen te overtuigen in Jezus te gaan geloven. Velen reageerden geschokt. Het toont van weinig tact en respect voor het Joodse geloof om hen via presentjes zo te willen winnen voor zijn rooms katholieke geloof. Al eeuwen lang hebben Christenen geprobeerd om Joden te bekeren, met alle vreselijke gevolgen van dien omdat het niet gelukte en zelfs de gaskamers kon de Joden niet stoppen.... en nu in eigen land worden zij nog steeds 'belaagd'... Is het dan niet genoeg dat God Zelf zegt dat Hij hen de ogen zal openen voor wie de Bevrijder is en hebben die lui die toch die driftige bekeringsdrang in zich hebben niet een drie dubbele blinddoek voor zoals [Jesaja 25:7](#) dat beschrijft...? De volkeren hebben immers een sluier en een bedekking! 'Eerder van hen leren dan joden bekeren!' Overigens, over het feit dat God hen zelf de ogen opent: meer dan 25 vooraanstaande rabbijnen hebben verklaard dat Jehoshua/Jezus heel veel goeds gebracht heeft in de wereld en zeer Thorah getrouw was en dat het tijd wordt hun mening over Jehoshua te veranderen! Wat een bijzondere en opmerkelijke ontwikkeling! We gaan het volgen ☺

Met Pesach in Israel zijn?

Welkom in Na'aleh en de DutchFarm in de Negev. Van 14 -24 april 2016.

Doe mee aan de unieke en geheel verzorgde studie-ontdekkings-studiereis. Kosten € 1450 op basis van een tweepersoonskamer, inclusief (super)maaltijden, entrees etc. Vliegen met EL AL, directe vlucht. Gunstige vliegtijden. Excl. reis/annuleringsverzekering.

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 groepsreizen naar Israël.

Mail voor verdere informatie

info@studiehuisreshiet.nl

of bel 00972 54 8858281



Parasha Smot/Namen שמות

Er is een link te zien tussen de eerste zinnen van de 5 boeken van OT en NT. Genesis en Johannes hebben dezelfde strekking w.b. openingszin en Mattheus begint, net zoals Shmot שמות, met een opsomming van namen. We zullen in onze volgende uitgave van het magazine TijdStip een artikel eraan wijden.

In het gastland waar het eerst goed toeven was, verandert de sfeer binnen een paar generaties. Door de eeuwen heen heeft het Joodse volk dat meermaals meegemaakt. Nog aan het begin van de 20ste eeuw zei o.a. de burgemeester van Harderwijk dat de joden toch eigenlijk maar gasten waren en geen vaste inwoners.....(na eeuwenlang burgerschap en hulp aan de opbouw van Nederland...). Angst voor de macht en dominantie van joden overheerste iedere keer weer. De nieuwe pharao is de eerste verdrukker van het volk. Hij wilde de Hebreeërs niet gelijkschakelen, hen laten opgaan in zijn eigen volk zonder de specifieke kenmerken van het godsvolk, maar hen volledig uitroeien, zoals later o.a. ook Haman wilde en zovelen na hem tot en met de organisaties Hamas, Hezbollah, ISIS, of een Khamenei ed... tot aan vandaag de dag toe (Ps.83 vers 3 e.v.) De houding van de pharao gaat van kwaad tot erger: eerst sommeert hij de vroedvrouwen Siphra en Puah om alle jongetjes bij geboorte te doden, maar zij vrezen de Heere en doen het gelukkig niet. Maar dan stelt de pharao de regel in dat alle pasgeboren jongetjes in de Nijl verdrinken moeten worden. Is het niet op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat Mozes juist dáár verstopt wordt door zijn moeder en is het niet opnieuw opmerkelijk dat Moshe daarna nota bene in het hol van de leeuw door de dochter van de pharao wordt opgevoed? Gekker moet het toch niet worden? Zo'n constructie kan alleen God bedenken en Hij leidt Moshe op tot de toekomstige leider van Zijn volk. Hij moest leren over de afgodische cultuur binnen het Egyptische hof, zodat hij er later in zijn leven tegen op wist te treden, hij kende deze wereld op zijn duimpje. Overigens dankt Moshe משה zijn naam aan de dochter van de pharao, die, zoals ze zelf sprak: hem *uit het water trok*: משיטהו meshitahu.

Jaren later vlucht Moshe na de moord op een Egyptenaar en komt terecht bij Reu'el רעואל, (zijn Herder is God, betekent dat) de priester van Midian. Hij blijft er en trouwt met Vogeltje, Tziporah, de dochter van Reu'el, die later ook Jethro wordt genoemd. Weer verblijft hij in een andere cultuur als een vreemde in een vreemd land. Hij noemt zijn eerstgeborene dan ook Gershom. Bij de brandende braamstruik ontmoet hij voor het eerst zijn eigen God, de God van zijn vaderen. God zegt hem zijn sandalen uit te trekken en daar zit meer achter dan men op het eerste gezicht zou denken. Je sandaal uitdoen betekent je rechten loslaten. Denk maar aan de lossen in het boek Ruth. Moshe moest al zijn rechten afgeven, hij was in feite een prins uit het Egyptische hof en dat moest verbroken worden omdat God hem daar juist tegen wilde laten optreden. Wanneer Moshe vraagt: "Wie bent U?" krijgt hij het onnavolgbare antwoord: Ik Ben de Aanwezige, Die Aanwezig is אהיה אשר אהיה Ehijeh asher Ehijeh. Bij dat antwoord gaat Moshe schoorvoetend op weg, gelukkig krijgt hij zijn broer Aharon mee, die het woord mag doen, alsmede een pakket aan wonderen. Onderweg wordt hij nog bijna gedood door God omdat hij zijn zoon niet had besneden. Vrij rigoreus. Tziporah handelt kloek, weet meteen wat er schort en besnijdt haar zoon ter plekke. "Bijna had ik je verloren als mijn bruidegom omwille van deze nalatigheid," zei ze tegen haar man: Een bloedbruidegom bent gij mij.." In Egypte aangekomen loopt de bevrijding niet voorspoedig... Nog harder wordt de slavenarbeid voor het arme volk. Het lijkt hopeloos. Wordt vervolgd..

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr. 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl

שבת שלום