

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen
Shalom lezers, שלום

De Christelijke wereld viert vandaag en morgen massaal Kerst, gelovigen en ook 'ongelovigen.' Israel gedenkt dit feest, net zoals bv de Arabische wereld, niet. De meeste van u lezers weten dat 25 dec. in het jaar 4 vóór Christus... niet de geboortedatum was van de Messias en zo ook al uw dominees en voorgangers. De hervormer Calvijn was een groot voorstander van de afschaffing van wat hij zei "het Paapse kerstfeest". Je hoort in Israel geen 'Rudolf the reindeerliedjes en ziet geen kitsverige kerstboompjes in de winkelmalls etc. Wel zijn de kerstattributen te vinden in de Arabische wijk van de Oude Stad en Bethlehem om de toeristen hun verkoopstalletjes in te lokken. Door de steekpartijen van Palestijnen zijn hotels dit jaar maar half bezet in Bethlehem. Ze klagen steen en been en spreken van de slechtste kerst ooit.... Tja....

We willen overigens niet op zere tenen trappen maar we missen de kertsfeer, hoe gezellig die ook kan zijn, helemaal niet. De geboorte van Jehoshua is uiteraard een geweldige gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en kondigde een nieuwe tijd aan. Fantastisch om te lezen en steeds weer tot je door te laten dringen, maar de door de heidenen gekozen datum van 25 december is meer dan ongelukkig en zelfs occult (Google er maar eens over). Calvijn is het echter niet gelukt de volksmeute zover te brengen om het kerstevangelie te laten lezen op een meer Bijbelse datum zoals b.v. de start van de eerste Bijbelse maand, Abhibh (uitspraak Aviv), zonder er een volksfeest van te laten maken. Het is immers geen Joodse/Bijbelse gewoonte je verjaardag te vieren. Dat deden al wel de heidenen, zoals Pharao en de Edomiet Herodus. Jehoshua is overigens geen nieuw 'Verschijnsel'....Hij is al van vóór de grondlegging der wereld. Hij Zelf zei: Eer Abraham was, Ben ik (=was Ik erbij) . Een heidens/occulte feestdag zoals 25 december willen kerstenen is geen goed idee en al zeker niet Gods Idee. Zijn Feesttijden zijn door Hem vastgesteld (Lev.23 moadiem =vastgestelde tijden) en Hij wil niet dat we iets toevoegen of afnemen van Zijn Regelgeving. Maar oeps....zeg dit maar eens hardop in je familie...oei....wat een discussies barsten dan los. Ja maar kerst is toch zo.... Helaas....er is een hoop *mis* aan kerst*mis*



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺

Turkije's flirterijen

Turkije wil weer vriendjes worden met Israel. Is het niet wat vreemd dat nu Rusland oorlogstaal spreekt tegen Turkije, dat land 'opeens' aardig doet tegen de Joodse Staat? Zelfs was het voor het eerst sinds jaren dat in Turkije joden werden toegestaan in een publieke ruimte de Chanukahkaarsen aan te steken.

Ook zijn er gespreken over het aanleggen van een gaspijpleiding naar Turkije. Maar is die staat en de Ottomaanse denker Erdogan wel te vertrouwen....? Te vaak heeft hij de laatste jaren negatief over Israel gesproken. De verhoudingen tussen Israel en Turkije verslechterden vooral na 2010 toen 14 Turken om het leven kwamen door Israelisch vuur bij ongeregelde heden op een boot die met dwang de blokkade van Gaza wilde doorbreken. In plaats van hulpgoederen waren er juist veel wapens aan boord. Iran heeft zich ook al met de Turkse flirterij bemoeid en melde dat Turkije die stappen richting Israel nog eens goed moet overwegen. Maar Turkije wil graag Israelische drones en wapens om de 'ópstandige' Koerden te bestrijden. Struikelblok voor Israel is dat Turkije hoge functionariussen van Hamas huisvest en dat Turkije wil dat de blokkade bij Gaza opgeheven wordt. Zover is het nog niet.....

Je ziet ze steeds vaker, lelijke betonblokken om achter te schuilen, maar ja...het is wel effectief!

Bij ons, op de 446 weg, net buiten Naàleh (Samaria-'Westbank'), zijn de 'beschermblokken' blauw wit geverfd met de davidster erop ☺



Tjechie en Hongarije gaan niet mee in het Europese voorstel om producten uit Judea en Shomron te labelen waardoor Israel in feite geboycot wordt. Er zijn tientallen grensconflicten in de wereld maar de EU moet zo nodig alleen Israel eruit halen en dit kleine land ten onrechte aan de paal nagelen. Het zal hen als een boemerang, zelf op het hoofd terugkomen. Een pluim voor Tjechie en Hongarije!!

Samir Kuntar geliquideerd

Israel is niet bepaald rouwig om de dood van deze terrorist. In koele bloede heeft hij in '79 een heel gezin uit elkaar gerukt, vader en dochtertje van vier vermoord, ook de jonge baby kwam door de stresssituatie om het leven en daarvóór had hij een politieagent doodgeschoten. De man was sinds 2009 een belangrijke 'huurling' van Hezbollah. Toen kwam hij vrij, na een gevangenenruil met die organisatie en Israel. Alle vingertjes wijzen naar Israel als schuldige wb de liquidatie maar Israel zegt er niets over. Misschien hebben we wel, misschien hebben we niet er direkt iets mee te maken..... Als dank kregen we zondagavond wel drie katjusha raketten op Galilea (noorden) afgestuurd. Ze werden vanuit uit Libanon afgeschoten en maandag heeft Israel stellingen van Hezbollah aangevallen als vergelding. Nasrallah, het opperhoofd van de Hezbollah, zweert wraak. De VS hebben nog niet de raketaanval veroordeeld.... zoals het zovaak gaat wanneer Israel aangevallen wordt.

Danny Danon, de ambassadeur van Israel voor de VN, heeft een verzoek daartoe ingediend.

In Tveria/Tiberias zijn zo rond de 6 e eeuw de punctueringen bedacht voor onder, tussen en boven de Hebreeuwse letters. Kent u ze...? Van rechts naar links: een Waw met een punt=oe; een Waw met een punt erboven =o; drie punten schuin onder een letter=(ook) oe en drie puntjes bij elkaar is de korte e. Zie cursusboek 'Hebreeuws in Zes Dagen' voor meer.... ☺



Ieder jaar wordt er wel een druipgrotje ontdekt in Israel maar de Avshalom grot vlakbij Bet Shemesh (ontdekt in 1968) overtreft hen allemaal en is zeker niet de minste van werelds druipgrotten!! Het is een indrukwekkende grot en zeer de moeite waard om te bezoeken (20 min. van Jeruzalem verwijderd) en 45 min. vanaf Naáleh).

Echt de 'moeite' waard?eh...ja...de bezoeker moet wel eerst 160 treden naar beneden lopen over een prachtig pad en in de grot ook nog eens 140 en uiteindelijk moet men de benenwagen ook weer gebruiken naar boven, want er staan geen ezeltjes die dat voor u doen....Rustig aan wandelen en zeker de grot bezoeken als u kunt!

Mop

Drie rijke stinkerds scheppen op over de grootte van hun landgoederen. Zegt de ene: mijn gebied is zo groot dat ik er een hele dag over doe om er omheen te lopen en dan neem ik picknickmand mee en kom dan pas in de avond thuis. Nou, zegt de tweede, dat doe ik ook zo, maar dan niet lopend maar met de auto, zo groot is mijn landgebied. Zegt de derde: ach, zo'n auto had ik vroeger ook wel eens...☺

Het Griekse parlement

Griekenland heeft weliswaar goede betrekkingen met Israel maar....het Griekse parlement gaat nu wel Palestina als staat erkennen. Daarmee is Griekenland de hekkensluiter die tot deze keuze gekomen is van de Europese lidstaten. Hoewel het geen bindende beslissing is en enkel die van een parlement is het toch jammer en o.i. een verkeerde keuze. De Shomron en Judea behoren in wezen niet tot de Islam en deze 'bevrijdde gebieden' moeten niet weer onder de druk en dwang van een godsdienst komen die er op uit is om de kinderen van het Boek uit Israel te verjagen of nog erger, te vermoorden. Griekenland zou moeten leren van de lessen van het verleden en als Japhet gaan wonen in de tenten van Sem.... in plaats van heulen met de vijand. Volgens de overlevering is Japhet het huidige Griekenland, Jawan.

Raanana aanval

Ons nichtje woont dichtbij Raanana en voor haar was de mesaanval vorige week van een Palestijn op wandelende Israëliërs een grotere schok dan zij dacht.

Als het bij je in de buurt komt, een paar wijkjes verderop, dan loop je niet meer zo rustig als voorheen, zei ze.

Ze hebben twee honden en misschien is het verstandig om hen steeds mee te nemen bij het wandelen de komende periode maar... vooral niet bang zijn want angst... is een slechte raadgever!

Hoe dan ook, je af en toe eens omdraaien op straat en bv bij een paal gaan staan bij het oversteken is wat velen nu doen.

Bij veel bushaltes zijn nu grote betonblokken geplaatst waar je achter kunt staan (zie foto blz 1). Meer en meer Israëliërs trekken ook kogelvrije vesten aan. Je weet maar nooit denken zij. Moshiach, kom snel terug!!

Golf van terreur, vervolgd... en NOS

Helaas moeten we melden dat er weer dodelijke aanslagen waren deze week op wandelende Joden. Woensdagmiddag werden drie Israëliërs neergestoken door twee Palestijnen vlakbij de Jaffagate. Twee van de drie mannen overleden en de terroristen werden ook gedood. Op de app NOS nieuws lees je dan dat Israel twee Palestijnen heeft doodgeschoten en daarna pas waarom. Vervolgens melden zij een achterhaald aantal gedode Israëliërs (21 schrijven zij terwijl het al 25 zijn en de 270 deels zwaar gewonden worden verzwegen...) en 120 gedode Palestijnen, onder wie 82 'veronderstelde aanslagplegers'.

Wat? Hoezo verondersteld??? Bah!

Deze 'derde intifadah' is een genocidale campagne, met goedkeuring van o.a. de Palestijnse Autoriteit. Volgens de inlichtingendienst kan deze golf van terreur nog maanden aanhouden. 1/3 van de aanslagen vindt plaats binnen de zgn. 'Groene lijn' (Judea en Samaria.)

Wanneer u de app **Israeli News English** download leest u meer over de bijna dagelijkse aanslagen. Israel National News is de meest 'rechtse' verslaggever, de anderen zijn meer 'links'georiënteerd.

Peuterbeen

De Zweedse premier Stefan Lofven vindt dat aanvallen tegen Israëliërs niet echt daden van terrorisme zijn. Kleine Yotam Smuel kan nog niet protesteren en zal dat dan hinkend moeten doen omdat, zoals we vorige week al schreven, zijn beentje geamputeerd werd nadat een Palestijn op hem was ingereden. Sinds de Oslo overeenkomst (Oslo oorlog...) in 2001 zijn er 1557 Israëliërs vermoord en 17.000 gewond. Dat is een enorm aantal voor een klein land als Israel. Vier op de tien Israëliërs hebben of een aanval overleefd, familieleden verloren of zij hebben gewonde vrienden of familieleden (Bron Aruts Sheva). Van onze kleine tak van de Israelische familie alleen al zijn 2 nichtjes, enkele jaren terug, los van elkaar, aan een aanslag ontkomen. Premier 'knackebrod': het zijn wél daden van terrorisme!

Met Pesach in Israel zijn?

Welkom in Na'aleh en de DutchFarm in de Negev. Van 14 -24 april 2016.

Doe mee aan de unieke en geheel verzorgde studie-ontdekkings-studiereis. Kosten € 1450, inclusief (super)maaltijden, entrees etc. Vliegen met EL AL, directe vlucht. Gunstige vliegtijden. Excl/ reis/annuleringsverzekering.

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 groepsreizen naar Israel.

Mail voor verdere informatie

info@studiehuisreshiet.nl

Parasha Wa'jjichi ויחי (Bereshiet, Genesis 47:28)

Deze week lezen we de laatste hoofdstukken van het boek Bereshiet בראשית. Een periode van ongeveer 2500 jaar wordt daarmee afgesloten. Het Boek begon met de schepping van de wereld en eindigt met de schepping van het volkje Israel in het gastland Egypte. Adonai אדני schrijft Zijn geschiedenis door ons mensen heen. De zegeningen die de zonen van Israel kregen zijn profetieën die allemaal uitkwamen en komen.... Bijzonder is de lange zegen voor de vierde zoon, Jehudah, de leider van de groep, die er ook voor gezorgd heeft dat Benjamien בנימין niet achterbleef in Egypte. Ja'aqobh (bh=ב=v) יעקוב zou het verlies van deze zoon niet overleefd hebben. Zegenen is verdubbelen, vermeerderen in het Hebreeuws. De zoon buigt zijn hoofd en onderwerpt zich a.h.w. aan de zegenaar, geeft zijn nek prijs, en door die nederige houding mag hij rijkelijk ontvangen.

De woorden hebben scheppingskracht, zoals ook Adonai's woorden geen loze kreten zijn maar a.h.w. 'bloemknoppen' die op Zijn Tijd uitlopen en uiteindelijk hun vruchten laten zien. Want Hij doet wat Hij zegt en spreekt door ons heen naar de ander. Niet alleen Jehudah יהודה, maar ook Joseeph יוסף, en zijn zonen Ephraim אפרים en Menashe מנשה krijgen Ja'aqobh's specifieke aandacht.

Bereshiet 38:20 vermeldt dat de kinderen Israels hun zonen zullen zegenen met de wens dat Adonai hen zal maken als de prinsen Ephraim en Menashe en zo geven ook wij iedere vrijdagavond onze kinderen Smu'el en Ruth de Aaronitische (priestelijke) zegen mee met vooraf de zin: Adonai make jou als Efraïm en Menashe (voor meisjes: zoals Sarah, Ribhqah (bh=v=ב), Rachel en Leah). Kenmerkend is dat het eerste boek eindigt met de opmerking van Joseeph dat hij in het land Israel begraven wil worden en nergens anders!

Volgende week zijn we, in de parasha van het boek Smot שמות, (letterlijk:Namen), Exodus, nog steeds in Egypte maar we moeten uiteindelijk allemaal, net zoals Joseph's wens 'na'aleh'en'

Na'aleh נעלה =laten we optrekken naar de Stad Gods. ☺

Welkom in ons gastenhuis in de Samaria, in de settlement Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraïm.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigen douche of badkamer en privé tuin. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief top ontbijt. Mee-eten met ons gezin in de avond kan ook!

Jubileum nummer TIJDSTIP nr 25 is uit!

TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

שבת שלום