

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen,
Guesthouse en groepsreizen

Shalom lezers, שלום

Wanneer Chanukah voorbij is dan ziet men alweer uit naar het Puriem/Lotenfeest. Helaas duurt dat wachten dit jaar een maand langer dan gewoonlijk (24 maart), omdat we in een schrikkeljaar leven. De twaalfde maand heeft dan een Aleph en Beth 'versie'. Om het zonnejaar en het maanjaar zo goed mogelijk gelijk te laten lopen zijn er in 19 jaar steeds zeven schrikkeljaren met een extra maand. Israëliische kinderen moeten nog drie maanden wachten voor er weer 'schoolvrij' is. De winter is hier echt begonnen en we hebben al heel wat water naar beneden zien komen en ook is de kou niet uit de lucht. Ook helaas niet wanneer het gaat om de aanvallen op onschuldige Joden die bestookt worden met messen of aangereden door auto's met Palestijnen. Niet alleen de Palestijnse Autoriteit hitst hen op maar ook de algemene Arabische media. De Arabieren roepen al decennia op tot moord, vernietiging, boycot en het negeren van Israel. Koeweit airlines b.v. weigert zelfs Israëliërs op een vlucht van New York naar Londen en schrap nu heel die route... Er is weinig begrip voor de 'Joodse' situatie vanuit de Christelijke wereld. Men redeneert bijna zo van 'het is de schuld van die eigenwijze Joden zelf dat hen dit overkomt'.
Woorden die ook gezegd werden voor de Tweede W.O...



'Vanuit Shomron' is bedoeld om u in een paar minuten enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺

Diplomatieke 'Kerrysaus'

John Kerry, de staatssecretaris van de VS, zei deze week dat wanneer Israel niet genoeg doet aan de verbetering van de situatie van de Palestijnen dat dan de kans groot is dat zij met raketten gaan werpen en dat de situatie dan verder uit de hand loopt.

Indirekt vinden wij dit een oproep tot geweld tegen de Joodse Staat. Wat heeft hij de Palestijnen te zeggen...?

Kerry geeft de Palestijnen min of meer een vrijbrief om met raketten te gooien want hij heeft het voorspeld. Als het gebeurt zal hij zeggen: ik heb je toch gewaarschuwd, Netanyahu.....

De man vergeet dat niet Israel aanzet is w.b. terroristische handelingen, maar de Palestijnen. Nog nooit hebben zij Israel wezenlijk erkend maar zij hebben wel genomen en genomen. Kerry neemt steeds weer een anti Israel standpunt in en de Arabische wereld ziet dat als een overwinning voor zichzelf. Ze denken... vroeg of iets later gaat Israel wel weer op de knieën... Babylon en Rome is het gelukt die 'eigenwijze, opstandige Joden' te onderwerpen en te verstrooien, wij gaan dat nog beter doen. Maar Adonai heeft een keer in het lot van Zijn Volk gebracht en zij zullen niet meer worden uitgerukt! (Amos 9)
Waarom niet? Nou, omdat het geschreven staat in Zijn Handleiding bij de Schepping. We lusten die 'Kerrysaus' niet....

Grap/bedigah

Twee Joden stonden eens op een plein in St. Petersburg. Zien ze de geheime dienst aanlopen en dan zegt Smuel tegen Moos: oi weh, ben mijn identiteitskaart vergeten mee te nemen, nu pakken ze me op! Moos zegt, 'wacht maar,' en zet het op een rennen met de KGB achter hem aan, steegjes in en uit en eindelijk hebben ze Moos te pakken: 'laat je kaart zien,' bulderen ze! Moos toont zijn identiteitskaart en ze zeggen: waarom loop je dan zo hard weg? 'Nou,' zegt Moos, 'van mijn dokter moet ik iedere dag flink rennen.' 'Maar je zag toch dat wij achter je aan renden,' zeiden de agenten? 'Jaha,' zegt Moos, 'maar ik dacht dat jullie dezelfde dokter hadden....' ☺

Reisgezelschap

We hadden afgelopen week weer een studiereis en hebben veel gezien en met- en van elkaar geleerd. We hebben het goed met elkaar gehad en ook erg veel gelachen (sommige grapjes zullen we de komende weken plaatsen ☺)! We waren ook getuigen van een doopdienst van een echtpaar uit de groep in de Jordaan bij Tiberias. Meerdere keren waren wij in Jeruzalem om bij het aansteken van de Chanukahkaarsen te zijn, maar ook waren wij in de noordelijke Negev. Gesprekken met Israelische soldaten bij de Gazagrens gaf velen een brok in de keel aan emoties. Het was goed hen te bemoedigen maar misschien waren we zelf nog het meest bemoedigd.... Soms denken we dat we komen om Israel te zegenen, maar het omgekeerde gebeurt: je wordt er zelf gezegend!

Ook eens mee op 'stap en studie'? Welkom!

**De Jeruzalem Intifadah**

Maandagmiddag reed een Palestijn met hoge snelheid in op een grote menigte wachtenden bij een Jeruzalemse bushalte, vlakbij de zgn. Harpbrug (bij het Centraal Busstation). Elf mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De meesten konden de volgende dag weer naar huis maar een peuter van 15 maanden raakte zwaargewond o.a. aan zijn been en moest helaas de dag daarna een beenamputatie ondergaan.

De meeste aanvallen vinden plaats in Jeruzalem en men spreekt van een 'Jeruzalem Intifadah.' Volgens een onderzoek van de Jerusalem Post steunt 60% van de Palestijnen deze gewelddadige 'intifadah'.... De Palestijnse Autoriteit blijft volhouden dat Israel de stabiliteit en status quo heeft verstoord in de verhoudingen en dat Israel de Tempelberg zou opeisen.

Zij vergeten dat Israel in 1967 zelf het dagelijks bestuur van de Tempelberg aan de Palestijnen heeft gegeven en dat Israel al 48 jaar alleen moslims toestaat te bidden op die plek (wat een grote tegemoetkoming... ☺). Wij denken dat het Bijbels gezien niet de goede keuze is geweest, van de regering van toen... maar ook dat ooit heel de Tempelberg opnieuw een plek zal zijn waar alle volkeren heen zullen stromen om de Naam van Adonai groot te maken en niet die van enige afgod.

Hamas 28 jaar

Maandag vierde de terreurorganisatie haar 28^{ste} verjaardag. Het werd nog eens luid en duidelijk gezegd: 'wij erkennen Israel niet en blijven vechten tegen Israel. Israel is een bezetter,' zeggen zij, 'en het gehele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse zee is Islamgebied' en ja.... dan ben je toch uitgepraat? Wat wil de wereld nu toch? Dat Israel, net zoals toen bij Massada (73 na Chr), massaal zelfmoord pleegt? Het zal niet gebeuren maar bid, o bidt u allen voor de vrede van Jerushalayim.

Bijzondere steen gevonden

Deze week is er een bijzondere archeologische vondst gedaan. Aan de oostkant van het meer van Tiberias vond men een marmeren steen met Hebreeuwse woorden en letters waarin o.a. de woorden 'amen' en Marmaria te lezen zijn.

Het zou het eerste bewijs zijn dat er een joods dorpje aan de oostkant geweest is en men vermoedt dat het hier om het dorpje Kursi gaat, waar de steen ligt.

Kursi is zeer waarschijnlijk het oude Gerasene. Dat is de plek waar Jehoshua de boze geesten uitdreef bij een man. Die wilden zich toen in een kudde wilde zwijnen nestelen en vervolgens stortten deze zich in het meer en verdronken.

De steen dateert ongeveer uit de 5e eeuw en het zou goed kunnen dat daar toen een Joods-Christelijke gemeenschap leefde. Israel zit nog vol van herinneringen uit het verleden en hopelijk vinden ze meer en meer!

(bron: Israel Today)

Mayim מים is water. *Shamayim* שמים is hemelen. Het water dat van boven komt. Israel dankt Adonai drie maal dagelijks in het Amidah (18 gebed) voor de regen en de dauw in de periode tussen Sukkoth (Loofhuttenfeest) en Pesach.

Foto F. Perachgan



Eindelijk vrij

De Israelische bedouien Oudo Tarabin uit Rahat (vlakbij Beersheva) is na 15 jaar gevangenschap in Egyptische cellen eindelijk vrijgekomen. Hij werd beschuldigd van spionage voor Israel. Netanyahu heeft drie Egyptische presidenten (Mubarak, Morsi en Sissi) gevraagd hem los te laten omdat hij onschuldig is. Oudo zei: 'God heeft mij het geduld gegeven dit te doorstaan' en 'Israel is één van de weinige landen die zoveel doet om zijn onderdanen thuis te krijgen ongeacht geloof en afkomst.'

Israel heeft enkele Egyptische gevangenen in ruil voor hem vrijgelaten.

Met Pesach in Israel zijn?

Welkom in Na'aleh en de DutchFarm in de Negev. Van 15 -24 april 2016.

Doe mee aan de unieke en geheel verzorgde studie-ontdekkings-studiereis. Kosten € 1450 inclusief (super)maaltijden, entrees etc. Vliegen met EL AL, directe vlucht. Gunstige vliegtijden. Excl/ reis/annuleringsverzekering.

Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 groepsreizen naar Israel. Mail voor verdere informatie info@studiehuisreshiet.nl of bel 00972 54 8858281



De parasha van deze week heet Wajigash ויגש, en hij naderde.

Joseph יוסף stelt zijn broeders op de proef en wil zien of zij nu voor hun vader zouden opkomen. Toen hij, Joseph יוסף, werd weggevoerd door de broers naar Egypte hadden zij er niet bij stil gestaan wat het effect op Jaáqobh יעקוב zou zijn wanneer zijn geliefde zoon niet terug zou komen. Zij hadden alleen aan hun eigen ergernis gedacht en wilden de voorspellingen van Joseph belachelijk maken en teniet doen. Maar juist daardoor vindt Adonai אדוני EEN WEG om te laten geschieden wat Hij wil wat moet gebeuren. Voor ons als gelovigen is dat niet altijd te begrijpen waarom er die lijdensweg soms is. Waarom moet die 'graankorrel' sterven om later weer op te staan in veelvoud... is er geen andere levensles...?

Hoe dan ook, dit maal staan de broeders op de bres voor elkaar en niet de oudste zoon Reubhen ראובן maar de vierde zoon Jehudah יהודה neemt het op voor Benjamien בנימין. Uit deze Jehudah יהודה (letterlijk: Godlover) zal later de grote Koning David komen en de beloofde Messias/Meshiach משיח. Mogelijk stond Jehudah יהודה tevens bekend als de beste 'onderhandelaar' van het stel en dat hij misschien door zijn communicatieve vaardigheden Benjamien בנימין kon vrijkopen. Door deze liefdebetoning barst Joseph יוסף in tranen uit en dan maakt hij zich bekend. Het is een geschiedenis waarbij menig lezer het ook niet droog houdt. Wat een ontknoping, wat een genade. Ooit zal Jehoshua יהושע, die eeuwen lang verborgen Aanwezig is geweest onder zijn volk zich bekend maken aan zijn volk. Er zal gehuild en gelachen worden en Hij zal alle tranen wegwissen!

Egypte werd de graanschuur van de wereld en er zal altijd een zegen blijven rusten op dat land. Maar....we moeten wel uittrekken en optrekken naar het Land aan de Overkant van de Nijl richting Tsion. Daar wil Hij gediend en geloofd worden Micha 4. Na'aleh נעלה =laten we optrekken ☺ Welkom!

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.

TIJDSTIP nr komt 1 dezer dagen bij u in de bus!

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN