

VANUIT SHOMRON

Vrijdag 11-12- 2015
29-9-5776
Nummer 22

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom lezers, שלום

Het is de Chanukahweek. Voor de meeste joden hier in Israel, maar ook wereldwijd, een periode van veel samenzijn, lekker eten, licht en genieten van de 'vrijheid'. Chanukah is weliswaar niet 1 van de zeven Bijbelse Feesten zoals die beschreven zijn om aan te houden volgens Wayikra/Leviticus 23, maar net zoals alle Feesten van Adonai gaat het wel weer over het thema Bevrijding. De God van Israel is een God van Bevrijdingen. Hij bevrijdt de eerste mensen van hun schuld door van dieren, mogelijk lammeren, hun vel af te nemen, waarmee bloed vloeide, en de mens ermee te bedekken. Daarna zien we in 1 doorlopende lijn 'handelingen' van bevrijding door het bloed van het lam. Bijvoorbeeld toen een lam werd geslacht ipv Izaak en denk aan al die lammeren en rammen die als zoenoffers golden ten tijde dat de Tempels er stonden. Eeuwen ging dat door en zo ook de grote gebeurtenis van het Lam Gods dat stierf ten behoeve van de Bevrijding voor ons allemaal. Het 'draait' steeds over het thema bevrijding in de Bijbel maar het gaat Adonai om Zijn koninkrijk dat gestalte moet krijgen op aarde. Uw Koninkrijk kome! Chanukah meevieren met het Joodse volk is mede de rode loper uitleggen voor de spoedige komst van dat Koninkrijk van Bevrijding. En waarom zou u dat niet doen....? Yehoshua/Jezus vierde het toch immers ook?

'Vanuit Shorom' is bedoeld om u in een paar minuten enkele 'highlights' te geven die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst en geef het door ☺

Bernardino en Israelobsessie

Farook, de moordenaar, en zijn vrouw 'hadden een obsessie voor Israel,' zei zijn vader. Hij haatte Israel vanuit het diepst van zijn hart. Zijn vader zei dan tegen hem: 'jongen, wind je niet zo op, niemand houdt van de Joden en over twee jaar bestaat Israel niet meer'...

Geenzins, zeggen wij, hun woorden zullen als een boemerang op hun hoofden terugkomen!

Eén van de vermoorde mannen was een Messiaanse jood die altijd rondliep met een rode kippa (hoofdbedekking) en een gebedskleed/talliet.

Farook zag deze man heel regelmatig en had ook discussies met hem via de sociale media. Farook koos de plaats van delict heel bewust uit en uit nader onderzoek moet nog blijken of de joodse identiteit van 1 van de slachtoffers te maken heeft van de plek des onheils.

Het is weer 'kaarsjes aansteken', o.a op de zelfgemaakte chanukiah's van Ruth en Smuel. Chak sameach chanukah, vrolijk chanukah! שמח אה



Chanukah-aanvallen

Ook in de 'feestweek' blijven de messentrekkers op Israëliërs insteken. Het lijkt iets minder intensief maar toch waren er dagelijks incidenten.

Mensen zijn niet bang aangelegd in Israel maar zij zijn veel alerter dan anders en ook gaf een onderzoek (Jerusalem Post) aan dat 65% denkt dat zij zelf ook betrokken kunnen raken bij een aanval.

Deze berggeit in de Negev heeft even niets te vrezen, maar er leven wel 'Isis-hyena's' daar in de buurt.... ☺ ☺



Zweden en zwetsen

Netanyahu was laaiend op de Zweedse minister van buitenlandse zaken Margot Wallström. Zij bekritiseerde Israel om het doden van Palestijnse aanvallers en beweerde dat het 'buitengerechtigde executies' zijn. Netanyahu zei: 'Zij verwacht blijkbaar dat Israëliërs hun kelen beschikbaar stellen aan de moordenaars die hen willen neersteken.' 'Het zal niet gebeuren,' vervolgde hij en 'Wij zullen de levens van onze burgers beschermen.' Hij noemde haar opmerking schandalig en buiten de werkelijkheid om gaand.

Het is zeker niet de eerste keer dat deze vrouw zich zo negatief uitlaat over Israel. Laat die Zweedse ophouden met zwetsen!

Obama, Trump en grootspraak

Obama moest natuurlijk wel 'groots' reageren na de lafhartige aanval van Dai'esh/IS in zijn land. Zijn aanzien staat nu nog meer op het spel omdat IS nu wel heel dichtbij is gekomen. Hij pleitte ervoor om de banden met moslimlanden nog sterker dan voorheen aan te halen omdat hij meent dat anders deze landen zich aan de kant gezet voelen en mogelijk dan juist gaan radicaliseren. Over Israel praat hij dan niet.. 'We zullen IS vernietigen,' stelde hij.

In Amerika is er een rel ontstaan rondom uitspraken van presidentskandidaat Trump (Republikeinen) die stelde dat er helemaal geen moslims Amerika meer in mogen totdat zeker is dat zij geen haatgevoelens hebben naar Amerika.

Eind van de maand zou Donald Trump naar Israel komen, maar hij zegt nu te wachten tot hij eenmaal president is en hij heeft alvast te kennen gegeven dat hij ook de Tempelberg wil bezoeken. Links Israel ziet hem liever niet komen en ziet hem als een racist. Ook Netanyahu is het niet eens met alles wat Trump zegt en heeft uitgehaald na de laatste uitspraak van meneer Trump over het verbieden van de instroom van moslims in de VS. Hoe dan ook dhr. Trump kan er ook wat van als je het over grootspraak hebt....

ISIS en IDF

Volgens de nieuwszender Arutz Sheva (7) zou ISIS een grote aanval aan het voorbereiden zijn op Israel. De IDF heeft vorige week een enorme legeroefening gehad om zich voor te bereiden op zo'n aanval. Het is bekend dat er vooral ook in de betwiste gebieden (Samaria en Judea) steeds meer aanhangers van ISIS zijn. In die zin heeft Kerry (buitenlandse zaken VS) gelijk wanneer hij stelt dat wanneer Abbas valt, dat dan de radicalisering onder de bevolking zich zal voortzetten. Maar anderzijds....wat zien we voor goeds uit de handen van Abbas komen? De Palestijnse Autoriteit hitst de jeugd op om Joden aan te vallen en Saeb Erekat, de mogelijke opvolger van Abbas, die bezoekt de 'slachtoffers' van Israëliërsch vuur...

28% van de moslim Israëliërs(!) vindt ISIS geen terroristische beweging (was voorheen 18%). Volgens de Shin Beth (militaire geheime dienst) zijn 32 van hen naar Syrie en Irak gegaan om zich aan te sluiten bij die groep. Zeven van hen zijn omgekomen.

Isis heeft onlangs een eerste videotje uitgebracht waarop in Hebreeuws gesproken gezegd wordt dat er geen jood zal blijven in wat nu Israel heet.

Maar waar zitten die lui verstopt? In Syrië valt de coalitie hen al aan en ze zijn niet zichtbaar aanwezig in de Sinai of Golan. Be ezrat haShem, met Zijn Hulp zullen zij ophouden te bestaan.

Schoolvrij

De kinderen hebben de hele Chanukahperiode vrij. Met Purim pas de volgende vakantie (24 maart...)

Grensvuur

Hamas heeft Israel in een week tijd 2 x aangevallen. Zondag werd op een legervoertuig geschoten die langs de grens reed. Behalve kogelgaten in de auto zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Israel heeft als tegenaaval stellingen van Hamas bestookt in het noorden van Gaza.



Hoe is het mogelijk dat dit soort poppen gemaakt worden....In Haifa zijn in een container, die uit de Verenigde Arabische Emiraten kwam, 4000 van deze poppen ontdekt. Ze waren bedoeld om aan kinderen uit te delen. De steen in de hand geeft wel aan wat de bedoeling is en de tekst op de sjaal luidt: Jeruzalem is van ons....

Van jongs af aan worden veel arabieren ingeprent dat de joden slecht zijn en als je het maar lang en vaak genoeg hoort dan geloof je dat ook. Wij hebben er wel vaker over geschreven, dat ook in de Gazastreek de ophitsing enorm is en dat er 'kinderterreurspeelkampen' zijn waar ze al jong leren o.a. joden te haten. In de kern is het haat tegen de God van Israel! Zie Psalm 83:3.

Met Pesach in Israel zijn?

Welkom in Na'aleh en doe mee aan de ontdekkings-studiereis

Kosten € 1450 al inn

Van 14 tm 24 april

Mail voor verdere informatie

info@studiehuisreshiet.nl

of bel 00972 54 8858281



Peace, shalom en vrede

Netanyahu zei deze week op een forum: Wanneer de Palestijnen 'over de brug' komen en een Joodse staat accepteren naast een Palestijnse staat...dan is er een mogelijkheid tot vrede. Maar nog nooit hebben de Palestijnen een voet op die brug gezet...laat staan dat ze er overheen durven.

Echte vrede komt er alleen wanneer de Mashiach heerst, het is verder vrij uitzichtloos in onze wereld (en kijk uit voor valse shalom). Gelukkig hebben we zicht op een goede toekomst en we mogen ons verheugen dat het goed komt met Israel en de wereld, want het staat geschreven en Hij heeft het beloofd!

Dat de vrede tussen Nederland en Israel altijd blijve bestaan!



De parasha van deze week heet MiQeets מִקְעֵט. Qeets קָעַט betekent na verloop van/aan het einde van. Het verhaal van Joseeph יוֹסֵף gaat verder: de wijnschenker was Joseeph met zijn juiste droomuitleg vergeten en pas na verloop van (miqeets) twee jaar, toen de Pharao פַּרְעֹה 'bizarre' dromen kreeg, herinnerde de schenker zich de Hebreeuwse droomuitlegger. Joseeph zat inmiddels 12 jaar gevangen en was toen rond de 30 en zijn vader Jaaqoph יַעֲקֹב 120. Rond die tijd moet ook opa Izaäk יִצְחָק gestorven zijn, die was toen 180 jaar oud.

De droom waarbij 7 koeien uit de Nijl komen geeft ook aan dat de Nijl de bron van leven was voor Egypte. Het waren geen gewone koeien die van droog land het water in en uit kwamen maar zij kwamen uit de overvloed. De magere koeien waren niet aan het grazen zoals de eersten, zij stonden naast de vette beesten en begonnen toen die sappige koeien op te eten.

Als er niets aan gedaan zou worden dan zou alle vreugde over de 7 vette jaren volkomen teniet zijn gegaan door de magere hongerperiode die zou volgen.

Zo is het ook vaak in ons huidige leven. Wanneer er verdriet en ellende is, wanneer we erg oud, zwak of misschien zelfs wat verward zijn geworden, vergeten we de mooie tijd die we voorheen hadden. Blijf daarom altijd vertrouwen op Adonai. Volgens de overlevering slaat Psalm 40:5 dan ook op Joseeph: 'Gelukkig de man die de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld en zich niet wendt tot de arrogantent..' Joseeph geeft alle eer w.b. zijn droomuitleg aan God (Genesis 41:16), daarmee komt ook deels een einde aan de arrogantie, die hij als jongeling had toen hij zijn dromen vertelde aan zijn broers. Maar ook die dromen kwamen uit en al zijn broers knielden voor hem neer toen zij graan kwamen kopen in Egypte.

Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Shomron Strijkers

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.



Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.

TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijkse magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

SHABAT SHALOM EN DASH CHAM, WARME GROETEN