

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

**'Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen',
Budget Studie-Ontdekkingsreizen naar Israel,
Hebreeuws onderwijs online
Guesthouse in Na'ale
Gratis App: Aleph cursus**

Shalom lezers, שלום

Afgelopen zondag, 29 nov, was het 68 jaar geleden (1947) dat de VN met 33 stemmen voor, 13 tegen en 8 onthoudingen kozen voor het verdeelplan in voormalig Palestina. Er zou een Joodse en Palestijnse Staat verrijzen. Het was een feestelijke historische dag voor het eeuwenlang gekwelde Joodse volk. Israel keerde terug onder de naties der volkeren! De Arabieren stemden collectief tegen en wilden niet één 'stukje koek,' maar alles weghappen....Nog geen half jaar later was de VN al van mening veranderd en uiteindelijk bleek deze organisatie meer tegen dan pro het verdelingsplan te werken. Op vrijdagmiddag 14 mei 1948 werd de mini-staat Israel uitgeroepen in Tel Aviv. De Arabische landen hoorden dit smalend aan en hun plan was de 'baby Israel' de dag daarna in de wieg te smoren en een groot bloedbad aan te richten in de stijl van de Mongoolse Dhengis Khan. Echter....het 'kind' groeide op, met vallen en opstaan, deels gehavend maar het leefde door en werd krachtig in het Thuisland van de voorvaders (Jesaja 66:1,2). Hoe kan het ook anders? We leven ontegenzeggelijk in de tijd der profetieën van de oude profeten die de terugkeer van Israel hebben voorspeld. Naties kwamen en gingen en er is nooit een ander volk geweest dan Israel wat een wedergeboorte heeft meegemaakt. Terug van weggeweest. Het 'nee' van de Arabieren toén geldt ook voor vandaag de dag en tenzij er een Geest van verandering en Bevrijding komt waaien zal er aan hun houding niet veel veranderen. 'Het zal wel in het Grote Plan passen,' verzuchten we soms en laten we erop blijven vertrouwen dat het dus goed komt met onze wereld en met name met Israel, want Hij heeft het beloofd!



Vanuit Shomron is bedoeld om u in een paar minuten wekelijks op te hoogte te brengen van een aantal nieuwsfeiten die deze week in en rondom Israel gebeurden. Uiteraard hebben wij onze 'gekleurde en beperkte bril...' Daarnaast is er wat 'geestelijk manna' te proeven. ☺ Goede leestijd gewenst en geef het door!

Grootste Israelisch-Arabisch demonstratie sinds decennia.

De Arabische bevolking is vertoornd dat Israel de Islamitische Beweging heeft verboden. Reden is dat vanuit die hoek erg veel ophitsing kwam om Joden aan te vallen. Aanvoerder Salah liep mee in de stoet van ongeveer 25.000 Arabieren en er waren ook vele Arabische Knessetleden. Israel onderzoekt nu of deze leden aangepakt kunnen worden omdat zij zich opstellen tegen de Staat Israel. Israel is een democratisch land (het enige in het M.O.) maar er zijn grenzen.

Schandalen

Helaas... ook in de Knesset zitten 'bad boys' en hoe kom je ervan af? Deze week stonden de kranten, naast de berichtgeving over de aanhoudende steekpartijen, er vol van... Er zijn twee Knessetleden van de coalitie die wegens slecht gedrag over de tong gaan. Eén van hen, Yinon Magal, voorzitter van Beit Yehudi, trad af, wegens seksuele intimidatie in het verleden naar enkele vrouwen. De ander, Oren Hazan (Likud), waar wij al eerder over geschreven hebben, een man met o.a. een vermeend gokhuis in Bulgarije, zit nog op zijn plaats, maar hem hangt gevangenisstraf boven het hoofd. Het is allemaal wat lastig, ook omdat zijn familie nogal invloed heeft in de Likud....en...omdat Netanyahu maar een erg krappe meerderheid heeft... maar toch AJB Bibi: "Zuiver de boel en de vuile lucht..."

Foto van de vervuilde lucht voor ons huis in september



Land van gebied C weggeven in ruil voor???

In Israel gingen deze week geluiden op (van Channel 2) dat Netanyahu met Kerry besproken had dat Israel grote delen van Samaria C zou weggeven in ruil voor rust in Samaria en Judea. Komt niets van in zei Netanyahu maandag. We hopen dat hij dit ook echt meent!

Gebied C is waar wij wonen en waar de Palestijnse Autoriteit niets te zeggen heeft. Zestig procent van Samaria is gebied C. De Palestijnen moeten het terrorisme bevechten en afzien van het ophitsen van hun bevolking! Het is voorts heel on-Bijbels om erin te berusten dat Samaria weer onder Mohammedaans bestuur moet komen.

Politiek gezien heeft de islam overigens niet meer rechten in Shomron dan bv joden of joden genoten. Eeuwenlang was Palestina een provincie van het Turks Ottomaanse rijk (1517-1917) en was totaal niet van belang voor hen of wat voor een Arabische mogendheid dan ook. De hoofdsteden van de mogendheden die over Palestina hebben geheerst lagen altijd buiten het huidige grensgebied van Israel.

'Hun' tijd is voorbij en nu mogen, hopelijk, ook de Ruthies uit de volkeren komen en zich in de nabije toekomst massaal settelen in het nog maagdelijke Shomron, het oude land der Tien Stammen. Niet om zich te verzetten tegen Judah, of om hen te bekeren, maar om van hen te leren en samen de Wegen van Adonai te bewandelen en de aarde vruchtbaar en leefbaar te maken.

Idealistisch? Jazeker. Uitvoerbaar? Jazeker, Isrealistisch! maar de uitvoering beschrijven is niet geschikt voor het kleine 'Vanuit Shomron'....Neem gerust eens contact op en denk mee.

Hier en daar zien we in Israel nog, zo vlak voor de winter, bloeiende Bougainville.

**Israel-Syrië**

Israel heeft van de week Hezbollahstellingen in Syrië bestookt. Het betreft vooral wapentransporten van Syrië naar Libanon in de buurt van Qalamoun. Nu Rusland zich ook in de strijd mengt is het allemaal een stuk ingewikkelder geworden voor iedereen. Deze week passeerde een Russisch gevechtsvliegtuig de noordergrens van Israel. Na een waarschuwing trok het vliegtuig zich snel terug.

25-9 (Kislev) zondagavond 6 december Chanukah

Chanukah is een bijzondere periode om in Israel te zijn en met name in Jeruzalem. Het is niet alleen een gezellige Joodse feesttijd, met lichtjes en oliebolletjes (soefganiot) maar het was en is voor het volk Israel een nationaal bekeringsfeest: terug naar de Bijbelse Levensstijl volgens de aloude Leefregels die God Israel gaf. Het feest herinnert aan de bevrijding van het Joodse volk uit de greep van de Syrisch-Grieks gestempelde tiran Antiochus Epifanes, bijna 2200 jaar geleden. De Tempel was ontwijfd en de Joodse gebruiken verboden. Zelfs shabat vieren was er niet meer bij. De Herinwijding van de Tempel, Chanukah, wordt al eeuwen, ook tijdens Jehoshua's leven op aarde (Joh. 10:22), jaarlijks in de wintertijd gevierd. Dat heel het volk zich opnieuw moge bekeren en zich keren tot Hem en wij allen met hen.

Februari Israel studie-ontdekkingsreis

We hebben nog 1 tweepersoonskamer vrij voor onze februarireis. Van 4 tot 11 december organiseren wij weer een mooie reis waarbij we vanuit het Hebreeuws diverse Bijbelstudies verzorgen. Vanuit ons gastenhuis reizen we dan verschillende mooie bezienswaardigheden af, waarbij we erop letten dat ieder die meedoet ook, onder enig voorbehoud en in overleg, datgene kan zien wat op het wensenlijstje stond. We zijn heel open en vrij in ons programma. De sfeer is huiselijk, u verblijft te midden van ons gezin en we koken en bakken meestal zelf voor u! Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 999 euro inclusief vlucht, maaltijden, uitjes en studies.

Pesachreis 2016

Van 15 t/m 24 april hebben we weer een studie-ontdekkingsreis waarbij we de indrukwekkende Seidermaaltijd bij ons thuis in Samaria vieren. We overnachten in het mooie gastenhuis in Na'aleh, maar beginnen onze reis in de Negev bij Tamar en Uzi Manor, die hun bijzondere en creatieve Dutch Farm beschikbaar stellen: een paradijsje in de woestijn. Studies geven we vanuit het Hebreeuws over de komende Pesachfeestelijkheden en gekookt wordt er voor u in de stijl van het feest. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via de mail (bovenaan deze brief). Er is beperkt plaats en boek snel want de vluchten zijn rond die tijd zo weg. All-in €1450, excl. Reis- en annuleringsverzekering.

30 November

Jaarlijks is 30 november de dag dat Israel de 'Joodse Nakba', de catastrofe van de circa 850.000 Joodse vluchtelingen, herdenkt die uit de Arabische wereld werden weggestuurd zonder iets mee te mogen nemen.

De VN houdt echter alleen rekening met de Palestijnse vluchtelingen die vooral op verzoek van eigen Arabische leiders uit Palestina vluchtten zodat de Arabische legers ongestoord hun gang konden gaan om zoveel mogelijk Joden te kunnen doden. Tussen 1948 en 2014 heeft de VN het in bijna 200 zittingen gehad over de status van Palestijnse vluchtelingen en niet één keer over de Joodse.....

Joden hebben eeuwenlang in Arabische landen gewoond, velen ver voor de opkomst van de Islam in de 7e eeuw. Nadat op 29/11/'47 de VN akkoord gingen met een Joodse Staat, besloten de Arabische landen de dag daarna massaal joden het land uit te zetten en waren er ook pogroms en voor miljarden is er aan bezittingen gestolen.

Israel wil dat in toekomstige onderhandelingen over Palestijnse vluchtelingen ook de Joodse Nakba onder de loep wordt genomen door de VN en dat er niet naar eenzijdige oplossingen wordt gezocht.

Arabische landen hebben, behalve libanon, net zoals nu met de Europese vluchtelingen crisis, niets gedaan om de pijn van Palestijnse vluchtelingen te verzachten, zij namen hen gewoon niet op en lieten het 'probleem' bestaan om Israel mee om de oren te slaan....

Handje schudden

Netanyahu en Abbas hebben deze week sinds 2010 elkaar een hand gegeven in Parijs tijdens de klimaatop. Ze stonden vlak bij elkaar voor de groepsfoto en het was meer een protocolhandeling. Hamas was ziedend toen zij de foto zagen....

Gedwongen sluiting

Afgelopen weken zijn er drie Palestijnse radiostations in de 'betwiste gebieden' gesloten door de IDF (Israel Defence Force). De stations riepen op tot aanvallen op Israëliërs: 'open het vuur en schiet op de Zionisten.'

Abu Dhabi

Nééhéé, natuurlijk zijn er geen officiële besprekingen tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten... maar toch....voor het eerst in de geschiedenis van de Joodse Staat zal er een Israëlisch kantoor in Abu Dhabi zijn. Israel is daar als een diplomatieke vertegenwoordiger van de VN wat betreft energiezaken.....

Wat de UAE en Israel in ieder geval bindt zijn dezelfde vraagtekens die zij hebben bij de nucleaire overeenkomst tussen de 7 wereldmachten en Iran. Wie weet wat er tussen de bedrijven door onofficieel allemaal voor 'toevallige' ontmoetingen zullen zijn...

Interlineair Psalmenproject
Vertaald vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands met uitspraak en aanduiding van de Hebreeuwse woordstammen! Bij Psalm 1 wordt een voorbeeld gegeven van hoe u zelf de teksten vanuit het Hebreeuws kunt bestuderen. Dit mooie werkje is een must voor iedere Bijbelliefhebber-student. Het kost maar €4,95 en is via onze website te bestellen, lukt dat nog niet, dan direct via info@studiehuisreshiet.nl



Parasha Wajesheebh, 'en hij zat', Genesis 37 t/m 40 בראשית לז-מ

Nergens in de hele Torah תורה worden er zoveel hoofdstukken besteed als aan de gebeurtenissen omtrent Joseef יוסף. Vier parashot worden eraan gewijd. Joseef betekent: hij doet toevoegen, verzamelen. Zijn moeder gaf hem die naam omdat zij graag nog meer kinderen wilde. Je bént je naam en Joseef was degene die enorme schatten wist te verzamelen door goed management maar vooral door te luisteren naar wat de God der Hebreëën hem ingaf. Joseef heeft zijn vader Izaäk יצחק en grootvader Abraham אברהם nog gekend en hij wist wie de God der Hebreëën was. In deze parasha lezen we ook voor het eerst over de term Hebreëër, Potifera, de verleidster, noemde Joseef zo. Hebreëër עברי betekent van de andere kant komend, Joseef kwam uit het oosten t.o.v Egypte, aan de overkant van de Nijl. Hebreëuws עברית betekent de Taal die van de andere kant עבר ebher, komt, van Boven naar beneden.

Joseef heeft inzicht gekregen om dromen uit te leggen. Dromen zijn beelden uit de 'andere wereld' die naar ons toekomen. Wereld is olam עולם en droom is chalom חלום, drie letters zijn gelijk in deze woorden en dan is er dikwijls woordverband. Tussendoor krijgen we de gebeurtenissen van Jehudah met Tamar te lezen. De naam van deze parasha slaat ook deels op Tamar. De aan de kant gezette en 'zittende' schoondochter van Jehudah. Uit een éénmalige seksuele relatie tussen beiden komt uiteindelijk de grote koning David en de Messias van Israel. Hoe wonderlijk zijn Zijn wegen en schrijft Hij de geschiedenis door ons heen tot op de dag van vandaag.

TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt. Diner ook mogelijk.

Warme groeten, dash cham, van de Strijkers



שבת שלום