

VANUIT SHOMRON

Vrijdag 27 november

2015

15-9- 5776

Uitgave 20

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

**'Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen',
Budget Studie-Ontdekkingsreizen naar Israel,
Hebreeuws onderwijs online en Guesthouse
Gratis App: Aleph cursus**

Shalom lezers, שלום

Deze week is het honderd jaar geleden dat een Joodse man, genaamd Einstein, zijn relativeringstheorie lanceerde. Dat we bijv. GPS (bewegwijzering via satelliet) gebruiken heeft ook te maken met die uitvinding en nog zoveel meer. Einstein was niet zo met het geloof in de God van zijn voorvaderen bezig maar hij wist heel goed dat hij Joods was. Men bood hem aan om de eerste president van Israel te worden maar hij weigerde. Van zichzelf zei hij dat hij niet veel fantasie had maar meer een mathematisch denker was. Hoe dan ook, hij was een fantastische man en gelukkig ontkwam hij aan de klauwen van hitler, die hij een man noemde die maar geen juiste baan kon vinden en die de intelligentsia haatte, dus vooral ook de Joden. Door vaak hetzelfde te herhalen over de joden kreeg hij de grote meute op zijn hand. De Palestijnse Autoriteit lijkt hetzelfde te doen. Na 7 weken van geweld houden ze nog steeds niet op de joden de schuld te geven van de laatste oproer en geweldcyclus. Joden zouden buitensporig gewelddadig optreden tegen machteloze kinderen met scharen en messen. Abbas beweert zelfs dat Israëliërs, nadat ze een palestijn hebben doodgeschoten, er een mes naast leggen als bewijs. Zo verkondigen zij dat via de media en als je toch al de Israëliërs wantrouwt, dan geloven de Palestijnse aanhangers overal ter wereld dat ook. Ook op Amerikaanse universiteiten wordt geschreeuwd dat de Israëliërs kindermoordenaars zijn...Wat kun je hier tegen doen? Ondertussen gaat er geen dag voorbij of er is een aanslag. De messen zijn groot, scherp en dodelijk. Ook deze week vielen er doden en gewonden te betreuren.



Vanuit Shomron is bedoeld om u in een paar minuten wekelijks op te hoogte te brengen van een aantal nieuwsfeiten die deze week in en rondom Israel gebeurden. Uiteraard hebben wij onze 'gekleurde en beperkte bril...' Daarnaast is er wat 'geestelijk manna' te proeven op de laatste pagina. ☺ Goede leestijd gewenst en geef het door!

'Lone wolfs' blijven aanvallen

Deze week viel het 23ste slachtoffer aan Israëliërs zijde. Onder hen tellen we ook twee Arabische Israëliërs die, zoals hun achterban dat zegt, op de verkeerde tijd op de verkeerde plek waren... Ook die Arabisch-Israëliërs worden Israel nota bene in de schoenen geschoven door Abbas/Fatah. Hamas verkondigde dat het doden van Israëliërs geen terreurdaad is. Wij (Israëliërs) zijn 'bezettters' en we moeten eruit volgens hen. Het omgekeerde is het geval: zij zijn de krakers, ze hebben nooit een Palestijnse staat gesticht toen het eeuwenlang kon, het land lag eeuwenlang in de vernieling en de huidige Israëliërs hebben voor 80% voorouders uit andere landen en bij vredesbesprekingen haken zij op het laatste moment steeds af en komen met nieuwe eisen. Er zijn nog veel meer punten te noemen maar als je 'tegen Israel' bent dan heb je blijkbaar geen oor en oog voor deze punten, het lijkt wel een 'scheiding van geesten'. We bidden voor de vrede van Jeruzalem en shalom voor Israel en haar behoud want zonder Israel zal er nooit vrede op aarde komen.

Dansende Israëliërs in de Jaffastreet van Jeruzalem



Busongeluk

Een tragisch busongeluk op de Westoever in de buurt van Rimoniem, heeft donderdag het leven gekost van een jonge soldate, er zijn drie zwaar gewonden en meer dan 40 gewonde soldaten. Eén van de redders, Jossi Partosh, die te hulp schoot, was uitgerekend de vader van het omgekomen meisje van 19.... Het meisje was ook nog deel van een tweeling. De buschauffeur heeft te hard gereden en was de bocht uitgevlogen met alle gevolgen van dien....

11jaar

De tot nog toe jongste terrorist is elf jaar. Samen met zijn veertienjarige neef stak hij een Joodse man neer met een schaar in de Jeruzalemse tram. Bij navraag waarom hij dat deed, verklaarde hij dat hij graag een martelaar wil worden.

TijdStip

Wij zijn erg druk met het schrijven van het 2.5 maandelijks magazine Tijdstip, altijd een druk zenuwengedoe wanneer we voor de deadline zitten. Over 2 weken zou die in Nederland in de bus moeten vallen. Wilt u een proefnummer?

Roman

Er is een roman uitgekomen van Japke de Kraker en het heet: Zijn Oogappel. Wat bijzonder is aan deze roman (tenminste, dat vinden wij ☺), is dat het speelt over de Gaza oorlog van vorig jaar en dat zij onze nieuwsbrieven gebruikt heeft in het boek. Het is dus deels geromantiseerd, maar gebaseerd op de feiten zoals wij deze zelf hebben meegemaakt in die tijd. Het boek is zeer goed leesbaar en bijzonder geschikt voor mensen die niet zo thuis zijn in de strijd rondom Israel omdat het veel uitleg geeft over de aard van de strijd. Een aanrader. Het ligt in de boekhandel voor 14,95. ISBN: 978-90-75613-56-8.

Psalmen interlineair

Een mooi werk komt volgende week uit: Ruben van der Giessen en ik (Yair) hebben een prachtig interlineair Psalmboekje geschreven waarin de eerste twaalf Psalmen worden vertaald vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands met uitspraak en aanduiding van de Hebreeuwse woordstammen! Bij Psalm 1 wordt een voorbeeld gegeven van hoe u zelf de teksten vanuit het Hebreeuws kunt bestuderen. Dit mooie werkje is een must voor iedere Bijbelliefhebber-student. Het kost maar €4,95 en is vanaf eind volgende week via onze website te bestellen of direct via info@studiehuisreshiet.nl.

Februari Israel studie-ontdekkingsreis

We hebben nog 1 tweepersoonskamer vrij voor onze februarireis. Van 4 tot 11 december organiseren wij weer een mooie reis waarbij we vanuit het Hebreeuws diverse Bijbelstudies verzorgen. Vanuit ons gastenhuis reizen we dan verschillende mooie bezienswaardigheden af, waarbij we erop letten dat ieder die meedoet ook, onder enig voorbehoud en in overleg, datgene kan zien wat op het wensenlijstje stond. We zijn heel open en vrij in ons programma. De sfeer is huiselijk, u verblijft te midden van ons gezin en we koken en bakken meestal zelf voor u! Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 999 euro inclusief vlucht, maaltijden, uitjes en studies.

Pesachreis 2016

Van 15 t/m 24 april hebben we weer een studie-ontdekkingsreis waarbij we de indrukwekkende Seidermaaltijd bij ons thuis in Samaria vieren. We overnachten in het mooie gastenhuis in Na'aleh, maar beginnen onze reis in de Negev bij Tamar en Uzi Manor, die hun bijzondere en creatieve Dutch Farm beschikbaar stellen: een paradijsje in de woestijn. Studies geven we vanuit het Hebreeuws over de komende Pesachfeestelijkheden en gekookt wordt er voor u in de stijl van het feest. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via de mail (bovenaan deze brief). Er is beperkt plaats en boek snel want de vluchten zijn rond die tijd zo weg. All-in €1450, excl. Reisverzekering.

Vanaf zondagavond 6 t/m 14 december is het weer Chanukah ☺



Idee voor een chanukah 'cadeautjeskoehandel'

U weet vast wel dat met Chanukah acht dagen lang cadeautjes uitgedeeld worden in Joodse gezinnen? (Puh, Sinterklaas heeft lekker het nakijken!)

Wij doen hier natuurlijk driftig aan mee en sinds een aantal jaren vieren wij de cadeautjeskoehandel. Wilt u weten wat dat is? Wel, eigenlijk zouden we dit helemaal niet vrij moeten geven, maar vooruit, omdat u het bent doen we het toch: Eerst: nodig een stel vrienden en familie uit. Vraag iedereen om een cadeautje voor zichzelf te kopen, spreek van tevoren met elkaar af hoeveel dit mag kosten per persoon, er mag geen druk op mensen komen te liggen, dan is het niet leuk meer. Wij spreken zelf meestal af dat het 5 euro of €7,50 mag kosten. Dit cadeautje moet men ingepakt meenemen naar het feest. U gaat tijdens het feest in een kring zitten en legt alle ingepakte cadeautjes in het midden van de kring. Nu wordt iemand aangewezen om als eerste een cadeautje te pakken. Dit kan zijn/haar eigen cadeautje zijn, maar het mag ook een ander cadeautje zijn dat er spannend uitziet. Diegene pakt het cadeautje uit en nummer twee wordt aangewezen, wij gaan altijd heel makkelijk het rijtje af, nummer twee mag zijn/haar eigen cadeautje pakken, mag een ander ingepakt cadeautje pakken of.... mag het al uitgepakte cadeautje van nummer 1 afpakken, waarna deze weer een nieuw cadeautje mag pakken. Daarna mag nummer 3 enz. Echt waar: voordat u het weet ontstaat een koehandel omdat ieder zijn uitgepakte cadeautje met verve mag aanprijzen aan de volgende die aan de beurt is, het is hilarisch. Let erop dat wanneer er kinderen meedoen, dat die eerst aan de beurt komen want anders wordt hen de spanning te groot. Ouders moeten er even op letten dat cadeautjes voor kinderen ook geschikt zijn voor andere kinderen: dus geen roze poppetje kopen voor uw dochtertje als u van plan bent om verder alleen maar jongetjes uit te nodigen. Het kan dus heel goed zijn dat ieder met een heel ander cadeautje naar huis gaat dan wat hij/zij had gekocht of gedacht.

Toen we nog in Nederland woonden hebben we dit feest gecombineerd met een fakkelfeest; we hadden iedereen die kwam gevraagd om een fakkel mee te nemen en hebben al deze fakkels aangestoken en in de tuin gezet zodat we het licht konden bewonderen tijdens een maaltijd. Chanukah is bij uitstek het lichtfeest. Dit is een manier waarop u dit feest gezellig kunt maken, het leukst is natuurlijk het aansteken van de chanukah, de negenarmige kandelaar, wat begint op de eerste avond met het aansteken van 1 kaarsje, met behulp van de middelste 'kosterkaars' en zo opeenvolgend tot op de laatste avond 8 kaarsjes worden aangestoken. Zo herdenken we de redding van de tempel door de Makkabeen. Chanukah begint zondagavond 6 december. Maak er wat moois van!

**Alsnog de Chupah/Bruiloft
Duizenden mensen hebben
gisteravond (26/11) de uitgestelde
bruiloft meegevierd van Sarah
Litman en Ariel Beigel. Men kwam
zelfs vanuit de Verenigde Staten
massaal op de bruiloft af, de reden
daarvoor is dat de vader en de
broer van de bruid twee weken
geleden zijn vermoord door
terroristen, toen ze onderweg
waren naar de voorbereidingen
voor deze bruiloft. Als antwoord op
deze laffe daad heeft het bruidspaar
iedereen uitgenodigd op hun
huwelijk die maar wilde komen,
want ze zullen blijven vieren, dwars
door het verdriet heen en de
terroristen laten zien dat het volk
van God niet te knakken is, zoals de
profeet Micha het ook beschrijft: "Ik
ben geslagen, maar ik ben ook weer
opgestaan." Het bruidspaar kreeg
een nieuwe auto van hun vrienden.
Opperrabbijn Lau en ook Sarah
Netanyahu was erbij om hun steun
te betuigen en vele vooraanstaande
rabbijnen.**

Ayaan

**Wie kent haar nog, het politieke talent
Ayaan Hirshi Ali? In de Verenigde
Staten is ze inmiddels een bekend
vredesactiviste en ze is op het moment
in het nieuws om haar nieuwe boek:
Heretics (kettters), waarin ze uitleg
geeft over het ontstaan van haar
politieke ideeën door te vertellen over
haar islamitische opvoeding in Saudi
Arabië en Kenia. In een interview met
Fox nieuws riep ze in heldere
bewoordingen op tot het niet langer
ontkennen van de opkomst van de
Islamitische radicalisering door met
name Hilary Clinton en Barack
Obama.**

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.



TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Strijkers

De parasha is deze week: Wajishlach (en Hij zond)

In deze parasha komt het woord Israel voor het eerst voor. Jacob vecht met de man en deze zegent hem nadat de strijd onbeslist blijft. Jacob noemt de plaats *Pniel*, oftewel *Gods aangezicht*, "Want," zegt hij: "Ik heb oog in oog met God gestaan en ben in leven gebleven." En dat gebeurt allemaal in de nacht voordat hij oog in oog met zijn broer Ezau komt te staan. Jacob is hier bijzonder nerveus over, maar zijn broer sluit hem huilend in de armen. Zijn dochter Dina wordt verkracht door Sichem. Haar broers nemen op een wel heel bloedige manier wraak door alles wat mannelijk is van de Chiwieten te doden. God zendt Jacob naar *Bethel*, *huis van God* om een altaar te bouwen. Rachel sterft tijdens de bevalling van Benjamin en Izaak sterft daarna ook op 180 jarige leeftijd. Hierna volgt een opsomming van de zonen van Ezau.

Obadja profeteert dat de redders, oftewel de messiassen (letterlijk gezalfden!) de berg Tsion zullen bevrijden. Deze messiassen waren eerst ballingen, alles wijst erop dat het hier over het Joodse volk gaat en dat dit in deze tijd gebeurt. In psalm 105: 15 spreekt God ook over Zijn gezalfden die men niet mocht aanraken. God spreekt woedend tegen Edom, de nakomelingen van Esau, die lachten op de dag van rampspoed voor het Joodse volk. God belooft aan Edom om hetzelfde met hem te doen als wat hij aan het Joodse volk heeft gedaan (vs. 15). Het volk van God zal Tsion erfelijk bezitten.

De Hebreeënschrijver spreekt over de wolk van getuigen die bleven geloven in Gods beloften, ook al zijn ze gestorven zonder dat ze deze beloften in vervullen hebben zien gaan.

We lezen uit de Tora Genesis 32:3 tot 36:43

Uit de Haftara lezen we Obadje 1:1-21

Uit Hebreeën lezen we hoofdstuk 11:11-20

שבת שלום