

# VANUIT SHOMRON

Vrijdag 20 november  
2015  
8-9- 5776

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 0097 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
**'Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen',  
BudgetStudie-Ontdekkingsreizen naar Israel,  
Hebreeuws onderwijs online en Guesthouse  
Gratis App: Aleh cursus**

Shalom lezers, שלום

Vrijdag de 13e november gaat voor Frankrijk en vele Europeanen een bitter randje krijgen. Het is een 9/11 gebeurtenis wat zich vorige week afspeelde in Parijs. Ook in Israel stond men er uitgebreid bij stil. Er was een grote solidariteitsbijeenkomst en dagenlang ging het in de koppen van de nieuwsflitsen alleen over die terreuraanval. Wat Frankrijk nu beleefde is wat men zo ongeveer ook in Israel kan meemaken: zomaar neergestoken of beschoten worden. Het was geen aanval op de kritische Charlie Hebdo medewerkers, of een Joodse supermarkt, maar gewoon, op mensen die op een terras zitten, wandelen of een muziekfestival bezoeken. Het was shabatavond en de meeste Joden zaten aan de dis met elkaar. Er waren voor zover we weten geen Joodse slachtoffers. Wel was het theater Bataclan tot voor kort Joods eigendom. Het theater is dikwijls bedreigd omdat er ook in het verleden o.a. solidariteitsbijeenkomsten werden gehouden voor o.a. de IDF (Israel Defense Force). Frankrijk heeft de vele landen bedankt voor de betrokkenheid maar... aan Israëls solidariteit werd 0,0 aandacht besteed.... Blijkbaar heb je de ellende van de wereld en de ellende met wat er in Israel gebeurt.... Er wordt dikwijls als het om Israel gaat met twee maten gemeten. In Israel worden gelukkig de meeste aanslagen verijdeld omdat op tijd wordt ingegrepen, maar de 'lone-wolfs' en de vanuit auto's schietende piraten kunnen bijna niet worden opgespoord. Strengere maatregelen aankondigen zou kunnen helpen, denken meerdere parlementsleden. Bijv. behalve de snellere vernietiging van het huis van de terrorist ook zijn of haar familie bestraffen. Je bedenkt je dan wel meerdere malen.



Vanuit Shomron is bedoeld om u in een paar minuten wekelijks op te hoogte te brengen van een aantal nieuwsfeiten die deze week in en rondom Israel gebeurden. Uiteraard hebben wij onze 'gekleurde en beperkte bril...' Daarnaast is er wat 'geestelijk manna' te proeven op de laatste pagina. ☺ Goede leestijd gewenst en geef het door!

## Steekpartij bij T.A. synagoge en schietpartijen...

Gisteren (19-11) was er in zuid Tel Aviv een terroristische aanval bij een gebedshuis. Vijftien mannen waren het middaggebed (mincha) aan het bidden toen een arabier van 36 met een groot mes binnen wilde komen. Hij wist voor de deur twee mannen te doden en iemand te verwonden maar gelukkig hielden de anderen de deur verder dicht. De terrorist, uit de buurt van Hebron, werkte voor een joodse eigenaar in Jaffo. Hij zelf is gewond geraakt. Hij is de zoveelste in een lange rij van arabieren die bij joden werkten en dan op moordpad gaan. Wat een laffe daad: biddende mensen aanvallen! Even later vielen er drie doden en zes gewonden in de buurt van Hebron: een terrorist begon op Israëliërs te schieten en reed op hen in. Onder de doden was ook een arabier die naar alle waarschijnlijkheid niet een doelwit had moeten zijn..... Het was vrij 'rustig' de laatste dagen, maar blijkbaar stilte voor weer meer 'storm'.

## Labelen

Vorige week was bij het kopje 'labelen' een stukje tekst weggevallen, excuus. Graag een foto van een gelabeld artikel, wie weet kunt u dat tzt sturen....

Deze dadels hangen, niet ver van ons vandaan, eetbaar aan de palmen, eh.. iets te hoog alleen....



**Vliegtuig lynch**

Deze week werd een Israëli bijna gelyncht in een Ethiopisch vliegtuig door een Sudanese zakenman, die achter hem zat. De mohammedaanse man ontdekte dat voor hem een Israëliër zat en begon hem met van alles te bewerken en kneep bijna zijn keel dicht onder het uitroepen van allah hoe akbar.... De andere passagiers deden niets om te helpen behalve een Libanese man en personeel.

**Rode Kruis en bloeden...**

Schandalig dat het rode kruis in de 'palestijnse gebieden' het naliet om de gewonde familie Litman, die beschoten werd door terroristen, te helpen en hen bloedend aan hun lot overlieten. Dit doet sterk denken aan WOII... Het rode kruis kwam niet de slachtoffers in de doodkampen helpen en na de oorlog hielp het Nederlandse rode kruis de overgebleven joden ook niet om hun weg terug te vinden.... Geef mij maar de Israëliëse variant: Magen David Adom. Zij helpen ieder die in nood is, zelfs terroristen....

**Grapje, bediga בדיחה**

Een timmerman, metselaar en elektricien zaten te discussiëren wie het oudste beroep had? De timmerman zei dat hij het eerste was want hij had huisjes voor Adam en Eva getimmerd. De metselaar zei dat het een stenen gebouw was geweest maar de elektricien zei: de eerste scheppingsdaad van Adonai was "er zei licht" en vooraf had de elektricien de bedrading aangelegd.....

**Margot Wallstrom en haar hetze**

De minister van buitenlandse zaken van Zweden is niet bepaald pro-Israël en heeft deze week de brutaliteit gehad keihard te suggereren dat de aanval in Parijs gelinkt is met het Israël-Palestijnen conflict. 'We zijn gebracht naar situaties in het Midden Oosten waar de palestijnen zien dat er geen toekomst meer is'. De Zweedse ambassadeur in Israël moest maandagavond direct op het matje komen voor uitleg en heel gauw vertelde men dat er geen link zou zijn maar sprake is van een vertalingsfout..... Zodra we er meer over horen laten wij het weten. Overigens... Arabische terreur aanvallen op Joden waren er al lang voordat er een Joodse staat was, heeft niets met land 'teruggeven' te maken of met Tempelplein discussies, maar enkel en alleen omdat er geen niet-islam entiteit in een verder islamregio mag zijn, niet christelijk, boeddhistisch of wat voor andere religie dan ook. Europa is ook oorlogsgebied voor de islam, Dar al garb.....

**Vader geeft zoon aan**

Vorige week vrijdag was er ook rouw in Israël omdat een Israëliëse auto door terroristen in de buurt van Hebron werd ingehaald en vervolgens beschoten. Jaakov Litman (40) en zijn 18 jarige zoon Netanel kwamen om en enkele anderen raakten gewond.

De vader van de palestijn heeft maandag zelf zijn zoon aangegeven omdat hij bang was dat anders Israël zijn huis zou vernietigen

Maandag werd het huis vernietigd van de terrorist die op 19 juni Danny Goren (25, uit Lod)) doodschoot in Samaria. De man had gedaan alsof hij in nood was en Danny was gestopt en werd vervolgens door het hoofd geschoten...

Honderden palestijnen probeerden de vernietiging te voorkomen en kwamen met veel kabaal en geschut op de IDF af. Drie palestijnen werden hierbij gedood en enkele IDF soldaten raakten gewond. Het blijft een aaneenschakeling van geweld en jovo Mashiach, dat de Mashiach snel kome, want menselijkerwijs is het allemaal niet op te lossen...

**Fatah beschuldigt Israël wb terreur in Parijs**

De partij van Abbas beweert dat ISIS samen met de Mossad de aanvallen hebben uitgevoerd in Parijs. Ze schrijven dat dit Israëls reactie is op het labelen van o.a. producten uit Samaria en de Golan. Er zijn meerdere cartoons van verschenen. We lachen in Nederland het misschien weg, zo van, 'die lui hebben niets anders te doen dan Israël zwart maken.' Maar de vele miljoenen mohammedanen die jodenhaat ingeprent kregen van jongs af aan slikken dit dus wel.....en derhalve...wat denken al die honderdduizenden Arabische vluchtelingen in Nederland hierover....? Mochten deze mensen nationaliseren tot Nederlanders, leren zij dan ook bij de inburgeringscursus over de goede banden die Nederland met Israël had en heeft en het vele goede wat Holland aan de Joden heeft te danken? Of waait er nu zo'n andere wind/geest in Nederland dat de Israël-sympathie grotendeels aan het wegwaaien is?



En hoe gaat het met ons?

Had Ruth gisteren in eerste instantie even pech: ze had een heel goed cijfer gehaald voor haar aardrijkskundetoets en was van plan om ons beet te nemen door met een heel verdrietig gezicht binnen te komen en dan vervolgens te vertellen dat ze een heel goed cijfer had gehaald, na ons eerst even te voeren over die toets. Dat had ze zo bedacht onderweg naar huis. Ze zette haar sombere gezicht net buiten de voordeur op en liep naar binnen, echter, voordat ze iets kon zeggen, zei haar vader: 'Ruth, je moet naar de tandarts!' Nu had ze met recht reden om verdrietig te kijken. Maar wat bleek toen we bij de tandarts kwamen met haar? Er was een staking en dus hoefde ze niet, zij blij!! Toen zijn we maar naar de kapper gegaan want dat moest ook, zo werd het toch nog gezellig en wij hebben haar natuurlijk uitbundig geprezen om haar goede cijfer.

We hebben een behoorlijk grote eetkamertafel overgenomen van de vorige bewoners, ideaal voor veel gasten want we kunnen er wel met tien mensen aan zitten als we hem uitklappen. Nu had Shmuel bedacht (wanneer er geen gasten zijn...) dat ie ook wel leuk is als tafel- tennistafel en inderdaad: twee batjes, twee balletjes en een netje erbij en de hele boel is een soort sportcentrum geworden waar de lokale jeugd enorm van geniet, want Shmuel sleept veel kinderen mee naar huis om met hem te spelen. Het is soms een geschreeuw van belang want dat kunnen Israelische kinderen heel goed en Shmuel inmiddels eigenlijk ook. Soms worden we er een beetje dol van, maar ach, het is ook zo gezellig en we genieten ervan om de pret van die jongetjes te zien. Er wordt stevig gesoebat over de puntentelling en soms hebben ze helemaal de slappe lach. Het is toch geweldig om zo veel vrolijkheid om je heen te hebben, ook al ben je aan het werk?

We zijn enorm blij dat ons gezin weer compleet is na de studiereis, waarbij Yair met de groep veel uithuizig was en na twee keer in vier weken in Nederland te zijn geweest voor zijn moeder. We genieten van elkaar, hebben nu ook even geen gasten en komen meer aan elkaar toe. We zitten voor de deadline met het schrijven van tijdstip en werken veel samen hiervoor. We zijn zo blij met elkaar!

**Pesach ontdekkings-studiereis** In april is er weer een 10 daagse studiereis gepland, deels in de Pesachtijd. U kunt ook langer boeken. Logeren in de Shomron, op een hoge heuvel van het aloude Efraïm en in de Negev. Studies over Hebreeuwse woordstammen en Bijbelse levensstijl, unieke locaties en soldaten bezoeken, leven tussen de Israëliërs en ook heerlijk genieten en eten. Mail of bel ons voor verdere informatie. De prijs is slechts € 1450, all-in. De data zijn van 15 t/m 24 april.

### Februari-studiereis

**We hebben nog 2 tweepersoonskamers vrij voor onze februarireis. Van 4 tot 11 februari organiseren wij weer een mooie reis waarbij we vanuit het Hebreeuws diverse Bijbelstudies verzorgen. Vanuit ons gastenhuis reizen we dan verschillende mooie bezienswaardigheden af, waarbij we erop letten dat ieder die meedoet ook, onder enig voorbehoud en in overleg, datgene kan zien wat op het wensenlijstje stond. We zijn heel open en vrij in ons programma. De sfeer is huiselijk, u verblijft te midden van ons gezin en we koken en bakken zelf voor u, dat vinden we leuk! Voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 999 all in! We kiezen te vliegen met de wat duurdere, maar wel Israel ondersteunende luchtvaartmaatschappij EL AL, geen nachtvlucht.**



Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u. 25 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.



#### TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement? Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter te volgen dan op Android).

#### Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Shomron Strijkers

De parasha is deze week Wajitsé (en hij ging uit)  
 We lezen uit de Torah, Genesis 28:10 tot 32:2  
 Uit de Haftara lezen we Hosea 11:7 tot 14:9  
 Uit Johannes lezen we hoofdstuk 1:19-51

In deze parasha gebeurt heel veel en de gebeurtenissen nemen dan ook minstens twee decennia in beslag. Jaakov ging uit van zijn vaders huis, op zoek naar een vrouw uit de familie van zijn moeder. Hij ging op weg uit het land Kanaän. Daar trof hij in een droom de engelen die omlaag en omhoog gingen op een ladder. Waarschijnlijk gingen de engelen die hem hadden begeleid uit het land Kanaän omhoog en daalden de engelen af die hem verder in Syrië zouden begeleiden; een wisseling van de wacht. Aangekomen bij zijn oom Labhan, oftewel Meneer de Wit (*labhan* לבן is *wit* in het Hebreeuws) viel zijn oog als eerste op nicht Rachel, die de kudde kwam drenken bij de put. Toen hij later haar zus Lea ontmoette, viel op dat zij *tedere* ogen had. Heel vaak wordt dit verward in vertalingen met 'fletse' ogen. Het woord *rakh* רך betekent geenszins 'flets' en Lea moet mooie zachte ogen hebben gehad. Het is in de Hebreeuwse taal zo dat wanneer er iets gezegd wordt over ogen, dat dan eigenlijk de ziel kan worden bedoeld. Het kan dus goed zo zijn dat Lea gewoon heel lief was. Er staat ook nergens in de tekst dat zij op haar zusje Rachel neerkeek, die onvruchtbaar bleek te zijn, terwijl zijzelf wel zonen baarde. Maar het oog wilde ook wat bij Jaakov en hij zag toch liever de 'schone gedaante' van haar zusje Rachel, die minder aardig was; haar zus benijdde en zelfs de huisgoden van haar vader stal bij hun latere vertrek. Pas na twintig jaar, nadat Jaakov zowel Lea als Rachel verworven had als vrouw, alsmede Bilha en Zilpah, hun dienaressen en nadat de zonen, de toekomstige stammen van Israel waren geboren en goeddeels opgegroeid, trok Jaakov weg van zijn oneerlijke oom Labhan. Door een slimme fokmethode toe te passen verwierf Jaakov zeer veel vee en vertrok als een rijk man met zijn gezin.

De haftaralezing bevat de ontroerende uitspraak van God in Hosea 11: "Hoe zou Ik u overgeven, o Ephraim, u overleveren, o Israel?... Ik ben God en geen mens!" Onverbreekelijke trouw van God aan een afvallig volk! Dit volk heeft door haar God een hoopvolle toekomst!

# שבת שלום