

# VANUIT SHOMRON

Vrijdag 30 oktober 2015

17-8- 5776

Nummer 16

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**'Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen',  
Budget Studie-Ontdekkingsreizen naar Israel,  
Hebreeuws onderwijs online en Guesthouse  
Gratis App: Aleph cursus**

Shalom lezers, שלום

Sinds 29 okt. logeert de palestijnse leider Machmoed Abbas een paar dagen in Nederland. De man woont 20 minuten van ons in Na'aleh verwijderd, in Ramallah. Van de week lazen we nog dat in de 18 e eeuw het voormalige Palestina erg dun bevolkt was en dat er bijna geen Arabische namen waren voor plaatsen waar arabieren woonden. De oorsprong was of Hebreeuws, Latijns of Grieks. Ramallah heette Beth Allah....vernoemd naar Bethel. Het historische Bethel ligt er een aantal kilometers boven.

Arabieren herschrijven ook graag de geschiedenis om hun islamwortels te bewijzen in het Land wat aan de nakomelingen van de aartsvaders Abraham, Jitschak en Jaakov is beloofd. Er zou helemaal geen Joodse Tempel hebben bestaan op de Tempelberg. Echter, voordat Israel in 1948 op de wereldkaart kwam te staan, werd in hun eigen boeken en geschriften de Tempelberg de plek genoemd waar de Tempel van Salomo heeft gestaan. Door de geschiedenis te herschrijven menen zij hun gelijk te krijgen.

Enfin....je zou er moe van worden en het lijkt onbegonnen werk om al die miljoenen, zo niet miljarden, mensen te willen overtuigen van het feit dat de Bijbel het ware Woord is en dat het geen verzinsel is dat er twee Tempels na elkaar hebben gestaan op de plek waar de huidige felle onlusten zijn ontstaan tegen Israëliërs.

Door je werkzaamheden en de kinderen die hun dagelijkse routine hebben van het schoolgebeuren ebt de spanning wat weg van wat er allemaal om ons heen gebeurt.



Aanslagen zijn er nog dagelijks en helaas overlijden er ook steeds nog gewonden van aanvallen van enige tijd geleden. Deze week overleed ook een rabbijn die een jaar in coma had gelegen na de bloedige aanslag op een synagoge in Har Nof (Jeruzalem). Biddende mensen, met nog de gebedsriemen om, werden neergemaaid en neergestoken.

Ondertussen liggen er nog tientallen gewonden in het ziekenhuis, zowel slachtoffers als aanvallers. Het arabische jongetje van 13 die een aanslag pleegde op een joods jongetje van 13 is bijna hersteld van zijn wonden en kan weer lachen....het is onbegrijpelijk dat Israel deze terroristen in hetzelfde ziekenhuis behandelt als waar de slachtoffers komen. Israel doet er alles aan om mensen in leven te houden. Zouden joden in een arabisch ziekenhuis ook zo goed behandeld worden...?

### Gazaanse babynaam

In Gaza heeft een echtpaar hun pasgeboren baby 'mes van Jeruzalem' genoemd. Wij vragen ons af of deze baby veel geknuffeld gaat worden door de ouders...

De moeder van een omgekomen terrorist werd geïnterviewd door een arabische tv-zender. Ze sprak schande uit over het feit dat zijn lichaam niet is vrijgegeven om door hen begraven te worden - daar wordt anders een groot heldenfeest van gemaakt - en ze zei dat ze haar andere twee zoons ook als martelaren wilde opofferen. Met een van haat vertrokken gezicht trok ze een groot mes uit haar kleren, onder nee, nee geroep van de interviewer, en verklaarde Israel alles te zullen aandoen om te wreken.

**Woensdag was het 50 jaar geleden dat het Vaticaan officieel heeft vastgelegd dat de joden niet schuldig zijn aan de moord op Jehoshua/Jezus. Vijftig is op '2000' jaar niet veel maar wel een herdenking waard.....beter laat dan nooit. Laat het mogen zijn dat Israel door Rome ook volledig erkend gaat worden als Gods Eersteling der volkeren en dat het centrum der wereld niet Rome is, maar Jeruzalem.**

#### **Spaanse piloot**

Deze week landde een vliegtuig van Iberia airlines vanuit Spanje op de luchthaven van Tel Aviv. De gezagvoerder zei in het Spaans dat het vliegtuig over enkele ogenblikken zal landen in... Palestina. In het Engels durfde hij dat blijkbaar niet te zeggen en zei dat ze in Tel Aviv zouden landen. Tijdens de hele reis werd het woord 'Israel' niet genoemd. Israëliërs aan boord voelden zich daardoor zeer ongemakkelijk en het doet de vliegtuigmaatschappij geen goed. Meerdere reizigers, jood en niet jood hebben een klacht ingediend.

Vandaag kondigde een IS militant in Syrie zijn huwelijk aan met een doodsbang zevenjarig gevangen genomen meisje, op de foto staat het meisje te huilen, gehuld in een ISvlag en vastgehouden door de lachende terrorist. Huwelijken met gevangenen zijn niet meer dan verkrachtingen met daarna het doorverkopen van het meisje voor bijvoorbeeld een pakje sigaretten en zo gaat het meisje van man tot man. Deze informatie is verteld door meisjes die zijn vrijgekocht.

#### **Camera toezicht op het Tempelplein.**

Israel is het met Jordanië eens dat er camera toezicht gaat komen maar Hamas heeft al geprotesteerd en ziet het als een bemoeienis van Israel.

#### **Abbas**

Verdrietig zijn wij over het feit dat de Nederlandse regering besloten heeft om de aanstichter tot geweld tegen joden, de terrorist Abbas, te verwelkomen om te komen klagen over Israel. Degene die alle bloedvergieten heeft uitgelokt is het niet waard om de koning Willem te ontmoeten en waarschijnlijk gaat hij weer met onze belastingcenten aan de wandel, wat een schande!

#### **Regen, o eindelijk**

Het heeft de afgelopen week heerlijk geregend. Reikhalzend zagen wij ernaar uit. Voordeel is ook dat we dan de tuin niet hoeven te besproeien. In de droge periode moet dat wel 2 x per dag... Nadeel is dat we nu net deze week een reisgezelschap hebben en dan is een regenbui wat onhandiger...maar heb nog geen zure gezichten gezien en ze zeggen: 'het is goed voor Israel en dan is het ook goed voor ons'☺

#### **Palestijnse cultuur van haat**

**De haatcultuur zet zich voort. In Gaza zijn er disco's waar men 'gezellig' met messen in de lucht aan het dansen zijn. Filmpjes hiervan zijn op op Youtube te zien. Waarom weert Youtube deze rotzooi niet?!**

#### **Twintig jaar na Rabin**

**Deze week werd herinnerd dat Jitschak Rabin 20 jaar geleden werd vermoord. De samenzweringstheorieën zijn de afgelopen jaren alleen maar 'sterker' geworden. Officieel is Yigal Amir de moordenaar, maar men vermoedt dat zijn politieke tegenstanders, waaronder Shimon Peres, er ook mee te maken zouden hebben. Feit is dat Rabin zich niet geliefd heeft gemaakt door veel toe te willen geven aan de Arabieren in ruil voor vrede. De afgelopen 20 jaar heeft Israel dikwijls aangeboden land voor vrede te ruilen maar het heeft niets opgeleverd. Waarom niet? Omdat men het niet kan hebben dat er in het Midden Oosten een democratie is die niet de islam belijdt. Meerdere keren in de geschiedenis heeft Israel veel grond aangeboden maar altijd zei men weer nee.**

## De huidige mufti

**Muhammad ahmad Hussein: letterlijk zei hij deze week 'the Aksa mosque was an islamic mosque since the world was created' (de Aksa moskee is sinds de schepping Islamitisch).**

**Hij ontkent daarmee, net zoals zijn voorgangers, volledig de joodse identiteit van de tempelberg.**

**Verder zei hij 'Israeli history about Jerusalem are illusions and legends and delusional myths.' Oftewel het zijn volgens hen allemaal Joodse sprookjes als het gaat om een Joodse Tempel. Eerder zeiden we al dat voor 1948 zij zelf....de Tempelberg de plek van Salomo's Tempel noemden.**

## Bijbelse profetie komt weer eens uit

Deze titel kunnen we wel elke week vasthouden want opnieuw is er iets aan het uitkomen wat duizenden jaren geleden is geprofeteerd: IS heeft last van de zandvlieg en die heeft parasieten die open wonden in de huid veroorzaken, de lever en de milt vergroten en uiteindelijk tot de dood kunnen leiden. We zagen een foto van zo'n wond, het lijkt verdacht veel op wat God in de Bijbel heeft gezegd over dat de vijanden die opkomen tegen het volk van Israel opgegeten zullen worden door de wormen.

We zagen een foto van een arabische baby die in de wieg lag, samen met een machinegeweer, de gordel met kogels was geheel om de baby heen gewikkeld als waarschuwing aan Israel, wel, daar zullen we nog veel van horen. Golda Meir zei al: 'op het moment dat de palestijnen meer van hun kinderen gaan houden, dan dat ze Israel haten, dan pas kan er vrede komen.' Dan hebben we helaas niet veel hoop.

De studiereis loopt naar wens, tussen de regenbuien door bezoeken we Emmaus en Jafo, we koken en bakken zelf voor de gasten en zorgen met heel veel plezier voor hen. Morgen gaat het gezelschap naar Jeruzalem om daar verder te genieten. Yair zal hen ook daar begeleiden, daarna gaat het door naar Sde Tsvi en dan weer terug naar Na'ale.

## Voor Pesach naar Israel en voor €999 in februari?

Er wordt net voor Pesach weer een speciale reis gepland naar Israel. We denken van vrijdag 15 april t/m zondag 24 april. Reissom zal rond de € 1400 schommelen. U zou deze studiereis kunnen combineren met een verblijf erna in Jeruzalem om het Pesachfeest mee te maken. Mocht u in principe interesse hebben dan horen we dat graag van u.

In Februari (3-10) is er ook een reis naar Israel gepland. Logeren in de Shomron, op een hoge heuvel van het aloude Efraïm, studies over Hebreeuwse woordstammen en Bijbelse levensstijl, unieke locaties bezoeken, leven tussen de Israëliërs en ook heerlijk genieten en eten. Mail ons voor verdere informatie.

## Groot moefti al-Husseini

**Netanyahu heeft van de week op een zionistisch congres gezegd dat Haj Amin al-Husseini die in het najaar van 1941 een gesprek had met Hitler hem had voorgesteld om de joden te vermoorden in plaats van hen weg te sturen uit Europa. Kort daarna, vanaf dec. '41 plande hij grootschalige moordpartijen in op de joden.**

**De moefti wilde geen extra Joden in Palestina en adviseerde Hitler om de joden uit te moorden, zei Netanyahu. Partijen zoals die van abbas of hamas, denken daar precies zo over, vergis u niet.... Maar ja.. het is wel het 'vlammetje' hoger zetten om zoiets uit te spreken. Hitler vond de moefti niet invloedrijk genoeg en heeft geen ontmoetingen meer met hem gehad maar kreeg wel de steun van de arabieren. Merkel houdt de palestijnen de 'hand boven het hoofd' door te stellen dat alléén Duitsland verantwoordelijk is voor de Shoa..... Er is hier nog niet het laatste woord over gezegd..**

Wie is er eigenlijk islamofob: degene die zijn zorgen uitspreekt over de verschillen of degene die moslims naar de mond praat? Want waar is men bang voor dat men het hen zo graag naar de zin wil maken? De demonstranten tegen het bezoek van Abbas moesten hun Israelvlaggen wegdoen toen hij aan kwam rijden met zijn gevolg: stel dat hij bezeerd zou worden door het zien van de Davidsster?! Is het niet absurd??

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer.  
Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.



#### TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op DVD. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl) of mail ons: [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Shomron Strijkers

Grafsteen bij de graven van de Makkabeeën vlakbij Modi'ien. Helaas door onverlaten vernield.



שבת שלום