

VANUIT SHOMRON

Vrijdag 23 oktober 2015

10-8- 5776

Nummer 15

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

**'Alephcursus Hebreeuws in Zes Dagen',
Budget Studie-Ontdekkingsreizen naar Israel,
Hebreeuws onderwijs online en Guesthouse
Gratis App: Aleph cursus**

Shalom lezers, שלום

Terwijl onze dochter één van haar aanbidders per telefoon af probeert te schudden, schrijven wij u deze Shomron nieuws. Grinnikend besef ik dat ik niet met een 'geweer in de tuin' hoeft te gaan zitten omdat Ruth zelf heel goed weet hoe ze de jongetjes in haar klas te woord moet staan: "Gewoon vrienden zijn, 'lo ahava, 'geen liefde!" We zijn maar wat trots op onze kanjers van kinderen, die zich zo dapper staande houden tijdens alle gebeurtenissen hier in het land en met name om het gebied waar wij wonen. De bloeddorstige oproepen om ons hier in de Westbank de keel door te snijden zijn niet van de lucht. Op school wordt er gepraat over de afschuwelijke aanslagen en er is een psycholoog beschikbaar voor kinderen die het even niet trekken. Kinderen in Israel zijn echter gehard en hebben al heel wat oorlogen voorbij zien komen in hun jonge levens. Tja, als je je kinderen nog zo jong en onschuldig ziet zijn, dan vraag je weleens aan God of ze nooit beschadigd hoeven te raken, wat natuurlijk onzin is, want dat raken ze onvermijdelijk wel in het dagelijks leven. Nu wij hier wonen besef ik wat een naïeve vraag het is geweest dat ze niet beschadigd zouden hoeven raken, maar de kwetsuren die ze opdoen zijn verrijkend als ze voortdurend in liefde worden opgevangen, dat is volgens mij het geheim van het leven met God en wat we als ouders eigenlijk 'alleen maar' kunnen doen is heel veel van hen houden en hen steeds weer aan God teruggeven, want Hij weet het toch het beste en Hij is het dichtst bij hen. Dichter dan ik als moeder ooit zou kunnen zijn, dat besef geeft vrede en ik zie dat onze kinderen eigenlijk helemaal niet beschadigd zijn



geraakt door de afgelopen Gaza oorlog en ook niet door de ellende van vandaag de dag, ze zijn letterlijk ingebed in gebed. En ze zijn een aantal ervaringen rijker, met name de ervaringen dat God zorgt in tijden van nood en dat is geen cliché.

De palestijnen, die naast ons aan het huis van de burens werken, zijn nu naar huis gegaan, de rust keert weer. Het is een geklop, geboor en gehamer de hele dag door. Ze zijn een tijdje weggeweest omdat de situatie zo gespannen was dat ze niet meer in deze settlement werden toegelaten. Yair moest deze week een paar dagen naar Nederland omdat de situatie met zijn moeder ernstig is. Maar 'the show must go on' en van de week begonnen ze hier weer en ook op de andere bouwplaatsen in dit dorp. Ik heb mijn angst weer ingeleverd waar het hoort: bij God en heb de deur weer van het slot want het is toch van de zotte om opgesloten te zitten in je eigen huis, nietwaar? Het voelt nog veiliger ook als je gewoon vertrouwt. Ik moet dan denken aan het verhaal van een zendeling in Eritrea die afschuwelijk werd gemarteld. Steeds schreeuwden ze tegen haar: "We gaan je nu vermoorden," maar ze antwoordde gewoon rustig dat ze dat niet konden omdat haar tijden in Gods hand zijn. Echt een geloofsheldin, daar trek ik me aan op. Deze vrouw is niet vermoord, maar na een aantal jaren vrij gelaten. Of dan het verhaal van die Syrische non, die haar klooster onlangs uit vluchtte voor de IS. Ze werd nog gebeld door de hoofdman, die vroeg waar de wapens lagen. "Dan moet je naar de bibliotheek," sprak ze. De man ging op zoek en zei woedend dat daar alleen boeken lagen. "Klopt," zei ze: "De Bijbel is ons wapen!"

Karen

Unesco....wat zeggen ze???

Je snapt er soms helemaal niets meer van. Deze organisatie heeft besloten dat de Klaagmuur een onderdeel is van het Arabische al Aksa gedeelte. Zij ontkennen dat er een Joodse Tempel heeft gestaan en dat ook dit overblijfsel van de tweede Joodse Tempel in handen hoort van de Islam.

Het maakt duidelijk dat het er uiteindelijk om gaat dat het Joodse volk helemaal geen rechten heeft in het Beloofde Land en hun nationalisme moeten opgeven en zionisme moeten afzweren. Meerdere malen heeft Netanyahu dat aan de wereld duidelijk willen maken. Het gaat niet om de bouw van settlements ed. want voordat die gebouwd werden was er ook al strijd tegen het voortbestaan van Israël. Op de agenda van de wereld mag geen unieke Joodse Staat blijven waar vanuit ooit - en laat het spoedig zijn -... heel de wereld geregeerd zal worden. Ja...ooit ..zal vanuit Tsion heel de wereld geregeerd worden door de Koning van Israël, God Zelf zal Koning zijn, In Jehoshua heeft Hij gestalte genomen en is Zichtbaar geworden voor Jood en niet Jood. Ook de Palestijn mag erbij mits ze zeggen: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ook UNESCO zal op- en door de knieën gaan...of.. niet meer bestaan...

De Jeruzalemse molen van Montifiori, maalt weer graan



De BBC weer in de bocht

Aan Bibi Netanyahu werd door de BBC gevraagd of hij niet toch wilde overwegen om nieuwe vredesbesprekingen met Abbas aan te gaan. Hij reageerde verbijsterd: “Komen wij misschien van een andere planeet? Ik vraag al maanden om vredesbesprekingen, maar Abbas weigert!” Waarom wordt de situatie toch steeds weer omgedraaid!?

Bennet, van de coalitie, is het helemaal niet eens met Netanyahu's voornemen om toch weer om de tafel te gaan met Abbas. Volgens Bennet ga je niet praten met terroristen. Netanyahu wordt gezien als een grote agressor, een titel die hij absoluut niet verdient.

Abbas liegt, verdraait en ruit op.

We moeten helaas concluderen dat de Palestijnse kinderen en jongeren van deze generatie bewust zijn opgevoed met haat en leugens en daarom is het zo moeilijk om hen te stoppen met aanslagen te plegen. Ze zijn vanaf hun peutertijd geïndoctrineerd met jodenhaat en met de gedachte dat Jeruzalem van hen is, oftewel, zoals Arafat het destijds al uitdrukte: “Iedere druppel bloed, gespild voor Jeruzalem is rein en puur. Men denkt dat er een miljoen martelaren voor Jeruzalem nodig zullen zijn, die hun leven zullen geven om haar in te nemen. Deze gedachte is in de afgelopen jaren zorgvuldig ingeplant in de gedachten van deze kinderen. Ik hoef niet te benadrukken hoe gevaarlijk dit is. Wie leert hen dit nog af?

Dit uitte zich ook in de reactie van een jonge Palestijnse moeder, die haar zoontje terugkreeg uit de handen van Joodse artsen. Hij had een hartprobleem en zijn leven was gered door de artsen. Geen woord van dank uit haar mond, maar wel de wens dat hij een martelaar voor hun god zou mogen worden want dat is een eer voor hen. Deze vrouw had zo'n lief gezichtje, maar de taal die eruit kwam! Waarom helpen Joden hen nog, zou je denken... Toch is het een gebod om je naaste lief te hebben en dat doet men, alle eer!

Salaris terroristen

Terroristen krijgen van hamas salaris voor hun terreurdaden. Dit is de reden dat Israel het huis van een moordenaar altijd onbewoonbaar zal maken, dit om het salaris dat ze krijgen niet lonend te laten zijn; ze moeten namelijk een huis weer bewoonbaar zien te maken en houden zo hopelijk geen geld over... tja....

Studiereis

Onze oktober/november studiereis staat op stapel, we zijn er erg blij mee dat niemand afgezegd heeft ondanks de druk en de spanningen. Het blijkt dat we mensen mee gaan nemen die niet zomaar toeristen zijn, maar die voornamelijk echt hart voor Israel hebben. We zullen een gedeelte van de tijd hier in dit huis doorbrengen en leren van Israel vanuit de Psalmen. Vanuit het Hebreeuws doen we een aantal studies die zowel voor beginners al voor gevorderden geschikt zijn. Daarbij gaan we door Israel toeren en genieten van Gods prachtige land. We gaan natuurlijk ook naar Jeruzalem waarbij één van de belangrijkste zaken het proclameren vanaf de muren zal zijn. Woorden hebben scheppende kracht en de beloften Gods zijn fantastisch om uit te spreken over het land en over Jeruzalem. Op deze manier kunnen we iets terugdoen voor al het moois dat dit land ons biedt.

Bijbelse profetie komt weer eens uit

In Zacharia staat dat de vijanden van Israels God elkaar gaan bevechten en als we naar de situatie in Syrië kijken, dan lijkt het er veel op dat dit nu gebeurt. Laten we wel zijn: Assad heeft honderduizend-plus' doden op zijn geweten; Putin is geen lekkertje en door IS aan te vallen en al gedeeltelijk uit te schakelen is hij nu tegenover Obama komen te staan, die weer de leiding had in een nucleaire deal met Iran. IS terroristen zijn oorspronkelijk opgeleid in Amerika. Iran heeft 3000 mannen naar Syrië gestuurd om Putin te helpen en ook zijn er 2000 mannen uit Cuba. Volgt u het nog? Alles loopt behoorlijk uit de hand in de wereld en wij kijken vanuit Israel toe, krabbend op ons achterhoofd..

Voor Pesach naar Israel en voor €999 in februari?

Er wordt net voor Pesach weer een speciale reis gepland naar Israel. We denken van vrijdag 15 april t/m zondag 24 april. Reissom zal rond de € 1400 schommelen. U zou deze studiereis kunnen combineren met een verblijf erna in Jeruzalem om het Pesachfeest mee te maken. Mocht u in principe interesse hebben dan horen we dat graag van u.

In Februari (3-10) is er ook een reis naar Israel gepland. Logeren in de Shomron, op een hoge heuvel van het aloude Efraïm, studies over Hebreeuwse woordstammen en Bijbelse levensstijl, unieke locaties bezoeken, leven tussen de Israëliërs en ook heerlijk genieten en eten. Mail ons voor verdere informatie.

LESPROGRAMMA RESHIET

Wij hebben een nieuw lesprogramma voor het najaar en de winter, deze week komt het op de website info@studiehuisreshiet.nl We vragen om uw aandacht hiervoor want wij hebben veel onderwijs te bieden. Door omstandigheden hebben we het rooster nog niet op de site staan, maar dit komt eraan!

Groot moefiti al-Husseini

Netanyahu heeft van de week op een zionistisch congres gezegd dat Haj Amin al-Husseini die in het najaar van 1941 een gesprek had met Hitler hem had voorgesteld om de joden te vermoorden inplaats van hen weg te sturen uit Europa. Kort daarna, vanaf dec. '41 plande hij grootschalige moordpartijen in op de joden.

De moefiti wilde geen extra Joden in Palestina en adviseerde Hitler om de joden uit te moorden, zei Netanyahu. Partijen zoals die van abbas of hamas, denken daar precies zo over, vergis u niet.... Maar ja.. het is wel het 'vlammetje' hoger zetten om zoiets uit te spreken. Hitler vond de moefiti niet invloedrijk genoeg en heeft geen ontmoetingen meer met hem gehad maar kreeg wel de steun van de arabieren. Merkel houdt de palestijnen de 'hand boven het hoofd' door te stellen dat alléén Duitsland verantwoordelijk is voor de Shoa..... Er is hier nog niet het laatste woord over gezegd..

Welkom in ons gastenhuis in Na'aleh. Prettige kamers, lekker en 'gevuld' ontbijt, eigen opgang en de achtertuin is helemaal voor u ☺. 22 minuten verwijderd van luchthaven Ben Gurion en centraal gelegen in Israel, op een hoge heuvel in het Harteland Samaria, tegen de heuvels van Efraim.

Twee 2-persoons gastenkamers met eigendouche of badkamer. Ook een kamer met gedeelde badkamer. Prijzen variëren van 55-75 euro per kamer per nacht inclusief ontbijt.



TIJDSTIP

TijdStip is het 2.5 maandelijks magazine van Studiehuis Reshiet over Bijbelse levensstijl en Hebreeuwse woordstudies. Wilt u een proefnummer (gratis) of direct een abonnement?

Gaarne € 27.50 overmaken op rek. NL 03 INGB 000 87 25 116. TijdStip verschijnt 5 x per jaar.

De basiscursus 'Hebreeuws in Zes Dagen' is ook verschenen op CD-Rom. In tien lessen leggen we u het hele Aleph-Beth uit met tal van voorbeelden en mooie woordverbanden vanuit de unieke BronTaal. Hebreeuws is voor iedereen een toegankelijke taal, de taal die God sprak toen Hij alles opriep. Kijk op

www.studiehuisreshiet.nl of mail ons: info@studiehuisreshiet.nl

Een voorproefje ziet u op de app Aleph cursus (op Iphone beter bestudeerbaar dan op Android).

Lehitraot en dash cham (warme groeten) van de Shomron Strijkers

De parasha van deze week (Bereshiet, Genesis 12 t/m 17) heet 'Lech Lekha'. Lech is de gebiedende wijs van het werkwoord halach, gaan. Lech lekha kun je vertalen als 'Ga, jij'; trek weg uit....

Avram, die nog niet de extra 'h' in zijn naam had gekregen van Adonai, kreeg de opdracht om weg te trekken uit het wereldlijke/occulte Charan. Hij moest huis en haard achterlaten, inclusief bijna alle familieleden en gaan op de weg die Adonai hem wees, naar een land ergens 'far far away'. Maar hij kreeg een geweldige belofte mee. Hij krijgt alle zegen van Adonai en zou uitgroeien tot een groot volk en dat wie hem vervloekt, vervloekt zal worden door God Zelf....Zou Avram ook zonder die belofte weggegaan zijn?...we weten het niet, maar zeker is dat wij mensen het uittrekken als zeer problematisch ervaren. Het Joodse volk heeft meerdere malen in de geschiedenis grootschalige 'uittochten' gekend. Na die van Avram kennen we de uittocht uit Egypte, die uit Babel en vandaag de dag maken wij allen mee hoe het Joodse volk langzaam maar zeker terugkeert uit de galuth/ballingschap naar het Beloofde Land, na de verdrijving in het jaar '70 uit het land Kanaän. In de laatste 2000 jaar zijn de Joden ook als een 'speelbal' van hot naar her geslingerd en miljoenen zijn er door alle eeuwen heen vermoord.

Er is geen beter 'home' dan het huidige land Israel voor Joden en Joden-genoten. Als u de roepstem hoort om 'te gaan' kom dan ook en er zal plaats zijn. Israel zal als een ark van Noach' blijken te zijn voor allen die moeten schuilen. Dan gaat het niet om een soort 'volksverhuizing' zoals we nu zien met de velen, vooral moslims, die wegtrekken uit hun eigen land, maar om een terugkeren naar de Bron waarvan wij allen komen. Jeruzalem is de plek waar ieder mens vandaan komt (Ps 87:5, 'ieder volk is dáár geboren...)

Van het werkwoord halach (gaan) komt ook het woord melech, koning. De koning die voorop gaat, als eerste. Laat zo de Koning van Israel, in Jehoshua, u voorgaan op de weg die ook u moet gaan. 'Ik zal u onderwijzen aangaande de weg die gij gaan zult, Ik leer u...Mijn oog is op u' psalm 32:8. Ook welkom, hoor, om als 'voorproefje' even bij ons te logeren...☺

שבת שלום