

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 16-2-2018

1-12-5778

Nummer 117

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)  
Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)  
[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)  
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Vandaag is het weer rosh chodesh, hoofd/begin van de twaalfde maand. Op 1 maart (14<sup>e</sup> vd 12<sup>e</sup> maand) is het Puriem, het vrolijke Lotenfeest. We denken dan ook altijd aan het begin van de jaren negentig toen Saddam Hoessein de oorlog tegen Israel staakte. Puriem was toen extra feestelijk. Altijd zijn er in het verleden momenten geweest waarin vijandige geesten/volken het licht van Israel willen doven en Israel loopt nog steeds gevaar. Maar hoe wonderlijk is het dat de Adonai van het Licht hen door alle verdrukkingen en vervolgingen heen bewaard heeft en de overlevenden aan het terugplanten is in de aloude beloofde goede grond van erets Yisrael.

Israëliërs zijn doorgaans optimisten en doorzetters en ze geloven in het goede; dat het goed komt met hen en de wereld. Ook nu er dreiging is van een confrontatie met Iran in Syrie.

Zeker weten: uiteindelijk komt het goed want Hij heeft dat beloofd en het is Zijn wereld!

**Dit jaar** is geen schrikkeljaar, er zijn er 7 in de 19 jaar, tijdens zo'n jaar is er een eerste en een tweede twaalfde maand. Pesach valt daarom betrekkelijk vroeg: 30 maart.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

## 34 jaar

Afgelopen shabat schoot het Syrische leger, ondersteund door Iran een Israelische F16 neer. De laatste keer dat Israel een vliegtuig verloor in een confrontatie, was 34 jaar geleden. Een Iraanse drone vloog op shabat het Israelische luchtruim binnen en als reactie haalde Israel niet alleen de drone neer, maar zette tevens de aanval in op de basis vanwaar de drone was opgestegen. Het leek alsof Syrie-Iran erop zaten te wachten want de Israelische toestellen werden met enorm veel vuur onthaald en één F16 werd geraakt. Baruch HaShem (Prijs de Naam) konden de piloten de F16 op Israelisch grondgebied laten crashen en werden zij niet door de Syriërs gevangen genomen. Het toestel kwam neer op een open terrein in de antroposofische kibutz Harduf. Eén van de twee piloten raakte ernstig gewond, maar is gelukkig buiten levensgevaar en knapt nu goed op. Israel heeft na de aanval vele doelen in Syrie bestookt. Ook doelen die voor het oog 'natuur' zijn. 'Syrie moet niet denken,' schreef Israel, 'dat wij niet weten waar de geheime opslagplaatsen van de Syriërs zijn. Iran probeert steeds meer voet aan de grond te krijgen in Syrie en Israel wil dat voorkomen.

**Het beheerste** opnieuw de Israelische krantenkoppen: de politie adviseert om Netanyahu aan te klagen voor vermeende corruptiezaken. Vooral links Israel dringt aan op een afzettings-procedure. Netanyahu reageerde door op Facebook de bevolking gerust te stellen dat er 'niets is', 'éjn klum.' De aantijgingen zijn, zei hij, één grote Zwitserse gatenkaas!

Weer wat woordjes modern Hebreeuws!

Niets	klum	עיתון
Veel	harbéh	הרבה
Weinig	meát	מעט
Misschien	oelái	אולי
Altijd	tamíd	תמיד
Negatief	shlili	שלילי

Waar het accent op staat, daar ligt de nadruk!

De rimon, granaatappel, nog steeds volop te koop hier, is één van de zeven vruchten van het Land... kent de u andere 6???



O ja... wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635, via de ANBI stichting Ammech Ammi, tbv Studiehuis Reshiet. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281.

### Gaza's economie

In de vorige Vanuit Shomron viel helaas het http adres weg om te kijken wat het andere gezicht is van Gaza.....voor wie het nog niet gezien heeft:

<https://unitedwithisrael.org/watch-arab-media-reveals-booming-economy-in-besieged-gaza/>

### Verkeerd rijden

Als soldaat moet je vooral niet per ongeluk een Arabisch dorp in de 'gebieden' binnenrijden. Dat overkwam deze week 2 jonge soldaten en zodra zij door Arabieren ontdekt werden, werd hun auto aangevallen. Eén van hun wapens werd hun afhandig gemaakt en het scheelde maar weinig of zij waren vermoord. De bloedende vrouwelijke soldate kon alleen maar om hulp schreeuwen en gelukkig hielp de Palestijnse politie hen. Wat een haat, wat een mentaliteit. We moeten uitkijken te gaan generaliseren maar... moeten we met dat soort stenengooiende en messentrekkende mensen vrede maken?? Een spoedige vrede lijkt vrij uitzichtloos en alleen de Meshiach Zelf de kan vrede voor ons allen brengen. Dat het spoedig gebeure!

Ondertussen gaan we hier door met het land op te bouwen, dorre streken groen te maken, ruimte te maken voor de vele Joden en vast ook voor hen die zich verbonden weten met het volk zoals Ruth, de Moabitische.

Of de wereld dat nu wel of niet wil, Israel wordt niet meer uitgerukt uit het door God aan hen toegezegde land.

Een land, als laatste verwoest door Rome en waar zij als volk 1948 jaar geleden (in het jaar '70) niet vrijwillig weggingen, maar in ballingschap werden gestuurd.

**De negentienjarige** terrorist, die vorig jaar 3 mensen doodstak in Halamish, kreeg 4 x levenslang te horen. Men had eerder gepleit voor de doodstraf.

**Nog een paar plaatsen vrij**

**Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?**

Zes daagse reis van 3-8 oktober voor

**€755,**

of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober

voor **€895, p.p**

**all-in, volledig goed verzorgd, programma op maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het Hebreeuws en unieke bezoeksplekken!**

**Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor de flyer en verdere informatie. Lehitraot**

-----  
**Er is nog plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van**

**6-13 juni '18**

**Drie overnachtingen in het noorden en vier in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen bezoeken; o.a Tsfat en Adomit. Genieten van de eeuwenoude, maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!**

**Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.**

**€1295, pp**

-----  
**Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel.**

**Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelhistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis.. U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen.**

**Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoeksplekken!**

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

**De seminars van Karen over de psalmen zijn te beluisteren via [www.pillaroffire.nl](http://www.pillaroffire.nl)**

**Agenda voor komende week****Spreekbeurten Yair Strijker**

- **shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag. Begint om 11 uur,**
- **17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in Katwijk,**
- **19 feb. Evangelische gemeente Zutphen. aanvang 20.00 uur en**
- **20 feb. in Apeldoorn. Groene Hartservice, Stadhoudersmolenweg 52 aanvang 19.30 uur**
- 

**Allemaal hartelijk welkom, geef het aan elkaar door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!**

-----

**Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet.**

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

-----

**De nieuwe TijdStip, van Studiehuis Reshiet is uit. Het 2.5 maandelijks magazine over Bijbelse Levensstijl en Hebreeuwse Bijbel woordstudies. Wilt u een proefnummer ontvangen of wilt u een abonnement? €27.50 per jaar. Zie evt. op de website [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)**

Parasha Troema תרומה : Exodus 25 tot 27:19. De haftaralezing is 1 Koningen 5:12 tot 6:13, NT: 2 Kor. 9:1-15.

In deze parasha gaat het over de bouw van de **Mishkan** מִשְׁכָּן, het *mobiele Heiligdom*, de *Tabernakel*, in de woestijn. **Mishkan** komt van het werkwoord **shakhan** שָׁכַן, *inwonen*, 'buurman zijn'. Een **shakhen** שָׁכֵן in modern Hebreeuws is je *buurman*. De Elohiem van Israel, Die neerdaalt, wil dicht bij Zijn volk wonen, a.h.w. onze *Buur* zijn. Eenmaal in het land Israel krijgt de **mishkan** een vaste vorm in Shilo en uiteindelijk wordt de uitzonderlijk mooie Tempel van Shlomo gebouwd in Jeruzalem. Ook daarin wil Hij wonen (1 Kon. 6:13) temidden van de Israëlieten en Hij belooft hen niet in de steek te laten.

De lezing begint met het geven van het *hefoffer*, zoals de Statenvertaling het uitdrukt. Andere vertalingen noemen het onder meer een *bijdrage*. Waar het in ieder geval om gaat is dat het een *vrijwillige* bijdrage moet zijn, dat is belangrijk want God dwingt niemand tot het offeren aan Hem.

Vrijwillig gegeven *zilver*, **keseph** כֶּסֶף, *goud* **zahab** זָהָב en *koper* **nachash** נָחָשׁ, gebruikt men om een prachtige tabernakel te bouwen want, zegt Hij: "Ik kom in jullie midden wonen."

Het Hebreeuwse woord voor *hefoffer* of *bijdrage* is het woord **trumah** תְּרוּמָה. De werkwoordstam waarvan dit woord is afgeleid, is het werkwoord **rom** רוּם wat *hoog maken*, *verheffen* betekent, vandaar ook 'hefoffer.' Mogelijk komt het Nederlandse ww. *roemen* hier ook vandaan, iemand 'hoog maken.' De Statenvertaling vertaalt het op z'n mooist en dat is knap want een goede vertaling maken van de Hebreeuwse grondtekst is niet eenvoudig.

Het in deze geschiedenis zo belangrijke woord voor *vrijwillig*, **nédábháh** נְדָבָה, komt van het werkwoord **nadabh** נָדַב wat betekent: *aanzetten tot een vrijwillige gave*, wat verband heeft met het woord **nádibh** נָדִיב, *edel*, *bereidwillig*, *royaal*. Paulus haalt dit aan in 2 Corinthiërs, zoals we deze week kunnen lezen. "Een ieder doet gelijk zijn hart hem ingeeft, niet uit droefheid of uit dwang want God heeft de blijmoedige gever lief." Dit is zo waar! Ieder die gul geeft ervaart ook veel zegen in het leven en ieder die tienden afdraagt maakt wondertjes en wonderen mee, wie het gelooft die doet het en wie het doet ervaart Gods hand in zijn of haar leven. In ieder geval hoeven we ons nooit zorgen te maken want God heeft beloofd dat Hij Zijn graanschuren zal openen voor diegene die hierin gehoorzaamt.

Honderdtachtigduizend mensen hebben aan de tempel gebouwd. Zij hieuwen de stenen en verscheepten en droegen deze met hout vanaf Libanon tot Jeruzalem. In de Statenvertaling worden deze mensen uitschot genoemd. Klinkt niet zo mooi. In het Hebreeuws staat er **mas on**. **Mas** betekent *herendienst*, *dwangarbeid verrichten*. Hier spreken we niet van vrijwilligheid en dat is toch eigenlijk opmerkelijk, alhoewel *herendienst* wel een heel mooi woord is: *dienst aan de Here verrichten*. Drieëndertighonderd mensen waren daarbij ook nog aangesteld als opzichter over dit gigantische project, waarbij tijdens de bouw in Jeruzalem geen geluid van timmerwerkzaamheden werd gehoord. Wat een enorme prestatie!

Men werkte overigens één maand op, twee maanden af en die vrije tijd, die was ingebouwd, was vast en zeker broodnodig. Shlomo was niet een man, zoals de pharao in Egypte, die het volk opjoeg. Dit werk had ook een heel ander doel: het maken van het huis Gods en het is bekend dat de tempel van Shlomo ongekend mooi was.

We zien uit naar de vervulling van diverse profetieën in Gods Woord waarin de bouw van de derde tempel wordt aangekondigd, zoals in Daniel, Ezechiël en in Haggai. Wij zijn zeer benieuwd, shabat shalom!