

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 2-2-2018
17-11-5778
Nummer 115

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Tu' beshvat, 15^e van de maand shvat is de dag waarop men in Israel boompjes plant. Afgelopen woensdag zijn er weer duizenden bomen in de Israelische aarde gezet om het land groener en gezonder te maken. We hopen er nog de vruchten van te kunnen plukken.

De amandelboom bloeit, dat is een teken dat de lente eraan komt en dat lijkt nu even echt zo, want het kwik loopt al op tot rond de 22 graden, toch heel aardig na al die koude en natte dagen.

Bij ons is het 'groepsreisseizoen' ook weer gestart ☺. Het komende half jaar zullen we be'ezrat HeShem (DV) vele gasten mogen ontvangen; hen onderwijzen vanuit de Grondtaal, het Hebreeuws, en met hen het mooie Israel ontdekken. We hopen, en daar danken we ook voor, op Zijn Almachtige bescherming in het werk wat we doen en dat we gezond mogen zijn en genoeg energie hebben. We zouden het waarderen wanneer u, en we weten dat meerdere mensen het al doen, af en toe in gebed aan ons denkt.

Todah! In Israel te zijn is bijzonder, niet alleen is het hier mooi, maar het land is niet te vergelijken met andere landen; de Bijbelse geschiedenis en de toekomst komen er samen - als u daar oog voor hebt. Niet iedereen ziet dat natuurlijk zo en we weten dat velen met argusogen kijken naar de politieke en economische ontwikkelingen in Israel. Israel is doorgaans niet geliefd en Joden krijgen (nog steeds) snel ergens de schuld van. Maar het komt ooit allemaal goed met deze wereld met ons allemaal, zeker weten! Want Hij heeft het beloofd!



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Polen. Deze week stonden de kranten er vol van: Polen neemt een wet aan waarin zij stellen dat iemand, Pool of buitenlander, die zegt of schrijft, dat Polen schuldig is aan de Holocaust, in de gevangenis kan belanden. Men mag niet schrijven over de 'Poolse concentratiekampen'. Zij zeggen dat het Duitse kampen waren, daar hebben zij wel gelijk in maar er waren vele Poolse nazi's. In principe kan een Holocaustoverlevende, die door een Pool is vermoord en dat zegt, dus in Polen de gevangenis in gaan. Schandalig! Honderdduizenden Polen hebben meegewerkt aan de vernietiging van het Joodse leven in Polen. Polen verkochten grond aan Duitsers waarop de kampen kwamen. Ook na de oorlog zijn er nog Joden vermoord door Polen. Dat het moordsysteem bedacht en uitgevoerd is door de nazi's wil niet zeggen dat Polen nu opeens een schoon verleden heeft. Zij kunnen en mogen de geschiedenis niet herschrijven! Dat de wet één dag voor de jaarlijkse Shoaherinnering/bevrijding van Auschwitz, plaats vond (27 jan.) is extra pijnlijk.

Kop in de krant Israel hayom (Israel vandaag): 'de Poolse wet beschrijft niet de geschiedenis'.



Sam, Shmuel, werd deze week dertien jaar en Bar Mitswah, 'zoon van de goede werken'. Mazal tov, lieve jongen en dat Adonai jou moge zegenen met wijsheid inzicht en verstand en Hij, Jehoshua, jouw Bevrijder is altijd Bij jou!



Djessie bekijkt de nieuwbouw in ons dorpje Na'aleh.
(foto R. Zevenhuizen)



Voor wie het wil weten: Bibi NetanMiauw (poes) is zo goed als hersteld van haar achterpoot en heup operatie en...ze is deze week gesteriliseerd. We hebben geen moment spijt gehad dat we haar opgevangen hebben. We bedanken alle donateurs nogmaals uit de grond van ons hart!

O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635

Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281

Prominente linkse Israëliërs hebben deze week een brief geschreven aan de Ierse regering om producten uit wat zij de 'bezette gebieden' noemen te boycotten. De scheiding tussen links en rechts Israel dreigt alleen maar groter te worden.

Oude pot

Door de vele regen van afgelopen periode ontdekten wandelaars in de buurt van Beth Shean een 1500 jaar oude Byzantijnse aarden pot, die vroeger gebruikt werd voor de opslag van graan en gewoonlijk bij graven werd neergelegd. Archeologische vondsten moeten direkt gemeld worden in Israel. En wat zat erin?

De hond zat in de pot.. 😞

Roken

In Israel zijn nog veel rokers. De laatste jaren is het aantal rokers weliswaar verminderd, maar dat aantal moet verder omlaag, vindt de regering. De leeftijd om tabak te kopen is verhoogd van 18 naar 21 jaar. Zo voorkomt men hopelijk ook dat soldaten, die vanaf hun 18^e ongeveer in dienst gaan, hun rookgedrag zullen aanpassen.

Afgelopen nacht landde er een raket vanuit Gaza in Israel. Het projectiel kwam vlakbij het grenshek terecht, niet in een bewoond gebied. Israel bestookte als reactie een Hamasuitkijkpost in het noorden van de Gazastrook. Israëls beleid is: rust in Israel is rust in Gaza, raketten vanuit Gaza naar Israel = bombardementen op Gaza! Ook al is het niet zeker of Hamas verantwoordelijk is voor de aanval krijgt deze organisatie er toch van langs omdat zij het voor het zeggen hebben in Gaza.

Shabat shalom

Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?

Zes daagse reis van 3-8 oktober voor
€755,

of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober
voor **€895, p.p**

all-in, volledig goed verzorgd, programma op maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het Hebreeuws en unieke bezoeken!

Boek vroeg... want deze vliegtickets gaan steeds verder in prijs omhoog en dan is het helaas steeds minder gunstig voor ons om zo laag aan te bieden en passen we de prijs aan!

Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot

Er is nog plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van

6-13 juni '18

Drie overnachtingen in het noorden en vier in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen bezoeken; o.a Tsfat en Adomit. Genieten van de eeuwenoude, maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!

Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.

€1295, pp

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelhistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen.

Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoeken!

www.resetisrael.com

info@studiehuisreshiet.nl

Dank voor de vele belangstelling voor de Psalmenseminars van Karen Strijker. We hopen u hiermee ook gemotiveerd te hebben om zelf aan de slag te gaan met het bestuderen van de rijke en boeiende Grondtaal, het Hebreeuws. De seminars zijn (binnenkort) te beluisteren via www.pillaroffire.nl

Agenda

Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland.

Planning van spreekbeurten:

- shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag
11 uur,
- 17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in Katwijk, onder voorbehoud omdat er mogelijk het dak van het gebouw dan nog niet is gerepareerd,
- 19 feb. Evangelische gemeente Zutphen.
aanvang 20.00 uur en
- 20 feb. in Apeldoorn. Groene Hartservice, Stadhoudersmolenweg 52
aanvang 19.30 uur
-

Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet.

www.studiehuisreshiet.nl

Parasha: Jitro, Ex/Smot שמות 18-21, Haftara: Jes. 6:1-7:6, 9:6-7 en Math.5:8-20

Jitro is volgens de Joodse overlevering een nazaat van Abraham via zijn derde vrouw, Keturah. Of is zij de tweede vrouw? Sommige overleveringen melden dat na de dood van Sarah, Abraham (opnieuw) met Hagar zou zijn getrouwd en dat Keturah dezelfde persoon dus is. Jitro erkent Elohiem, JHWH, als de Grote God (Ex. 18:11) en was met Moshe blij dat het allemaal zo goed was afgelopen met het volk, na de vreselijke onderwerpsperiode in Egypte. De priester uit Midian, het huidige noord Saudi Arabië, is een wijs man met strategisch en maatschappelijk inzicht.

Hij geeft zijn schoonzoon het advies niet teveel hooi op de vork te nemen door overal zelf de hand op te willen leggen, alles te willen controleren en in de gaten te willen houden. Moshe moet zorgen, adviseert hij, niet burn-out te raken. Hij moet werkzaamheden uitbesteden en vertrouwen op wijze raadgevers. Een nog altijd wijs advies van pakweg 3500 jaar oud.

Hfst.19 verhaalt de bijzondere band die Adonai opbouwt met zijn geliefde volk. Hij heiligt hen tot Zijn bruid. De Heilige Adonai wil dat Zijn volk zich ook heiligt en zich heilig gaat gedragen door te doen wat Hij zegt. Het zal een volk van koninklijke priesters zijn, apart gezet, geheiligd voor het doel om een licht te zijn voor de volkeren en om de volkeren vóór te leven aangaande de wegen van de Schepper. De uitverkiezing van Israel is gericht op het behoud van heel de wereld, want heel de aarde is van Hem (Ex 19:5). Het hele volk staat daar vol spanning bij de berg Chorebh en zegt tegen Moshe dat ze zullen doen wat ze beloofden: Hem volgen. Maar hoe breekbaar zijn menselijke woorden... Gods Woord staat echter onwankelbaar vast.

De verschijning van Gods Aanwezigheid bij de Berg is een gebeuren wat ingegrift is in het geheugen van héél het volk tot op de generatie van vandaag de dag. Er zijn niet alleen priesters aanwezig die de donder horen en de rook zien, nee, héél het volk is getuige (Ex. 20:18). Zijn Stem is als het geluid van een Shofar en er staat dat zij de 'kolot zien' קולות. Kolot wordt vlak vertaald met bliksem maar letterlijk is het 'stemgeluid.' Wat zij zien is te omschrijven als het letterlijk neerdalen van de Letters/Woorden van Adonai. Zij zien JHWH, het Levende Woord, neerdalen en horen deze Stem luid spreken. Zoiets vergeet een volk nooit. De Woorden die gesproken zijn, staan bij ons o.a. bekend als de 'Tien Geboden.' Alleen... er staat niet in het Hebreeuws dat het wetten, voorschriften (chok חוק, thorah תורה) of regels (mishpatiem משפטים) zijn. Het zijn geen 'geboden,' het zijn de 'Tien Woorden' (Eser Dibharoth אשר דברות) en ze staan bijna allemaal, behalve het vierde en vijfde Woord, in de onvoltooide wijs. Oftewel: shabat vieren (4^e Woord) en de ouders hoog houden (5^e Woord) is een activiteit die we hier op aarde al kunnen beoefenen en behoren uit te voeren. Als Israel (incl. de koningen, profeten, Jehoshua en Zijn volk) dat na minimaal 3500 jaar nog steeds kan, dan kan iedereen dat! De andere 8 Woorden zijn uiteraard niet minder relevant en ook niet minder van deze tijd, maar zijn voor de meerderheid van de mensen wel veel moeizamer om vast te houden. Deze 8 Woorden worden ons ook op het hart gedrukt, moeten ons ook worden ingeprent en deze staan behalve voor nu ook voor de toekomst, de onvoltooide wijs! Ooit zal er een periode zal waarin men geen andere goden dient; steelt; echt breekt; zal men niet moorden en bedriegen. HalleluJah, het komt dus echt goed met onze wereld, maar we moeten wel leren luisteren; het moeilijkste werkwoord voor de mens: Shma Yisrael, Adonai Echad (**Hoor** Israel, Adonai is Eén). De 'Tien Woorden' van hfst. 20 zijn dus ook hoopvolle beloften voor de toekomst, waarin Zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar gestalte gaat krijgen en wij onder onze druif en vijgenboom mogen zitten.

De roeping van Jesaja wordt behandeld en daar zijn de moeilijke woorden: 'Horende hoort, maar versta niet en ziende ziet, maar merk niet!' We weten allemaal hoe de geschiedenis is gegaan voor het volk Israel en hoe de steden inderdaad zijn verwoest (vs 11), hoe de mensen zijn weggedreven uit het land (vs 12) omdat men inderdaad niet heeft verstaan en niet heeft opgemerkt... God maakt al Zijn beloften waar, ook de onheilspellende... Toch redt Hij eerst nog koning Achaz van Efraïm en de Syriërs. 'Wees niet bevreesd voor deze rokende puinhopen,' zegt Hij tegen Achaz. Wel, Achaz ziet helemaal geen rokende puinhopen, hij ziet een legermacht, aangevoerd door twee vijandelijke koningen. Maar toen God met deze twee klaar was, waren het wel twee rokende puinhopen... Pas op voor de toorn van onze God!

Waarom de lezing in Mattheus nu middenin de Zaligsprekingen moet beginnen is ons onbekend, wij lezen het liever vanaf vers 1. Wat Hij hier tegen Zijn eigen volk Israel zegt, is zo beloftevol, maar ook waarschuwend. Als we Hem werkelijk willen volgen dan ontstaat er als vanzelf tegenstand en zelfs vervolging. Wel, dat hebben zeer velen door de eeuwen heen geweten! Volhouden en blijven houden van Hem, op geen manier versagen om in te mogen gaan in het Koninkrijk der Hemelen. Nee, de Wet, de Thora is allerminst afgedaan, maar Zijn kruisdood en opstanding onthult Zijn reddend werk in onze heilsgeschiedenis. De Thora blijft ten allen tijde en Hij verwerkt Gods toorn in Zijn kostbaar offer, het Offerlam, wie is als Hij? Shabat shalom!

