

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 26-1-2018

10-11-5778

Nummer 114

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom, שלום  
Eindelijk zet de Israelische winter door. Het doorgaans kurkdroge landje heeft heel wat hemelwater over zich heen gekregen in de afgelopen week en sneeuw in het noorden. Vandaag gaan de scholen in o.a Tsfat eerder dicht vanwege de komende sneeuwval. Gisteren waren er meerdere overstromingen. Rijdende bussen liepen onder water en je merkt dan dat Israel helemaal niet voorbereid is op het verwerken van al die regen. Wij, in Na'aleh wonen hoog op een berg en hebben geen hinder ondervonden van de geshem (regen) maar in de omgeving van de vlakte rond tel Aviv was het bar en boos. Voor Israeli's is dit geschrijf over het regenweer echt nieuws, maar als ex-Hollanders kijken we er minder van op...

**Deze week** kenmerkte zich door het historische bezoek van Michael Pence aan Israel. Het was de eerste maal dat een vice president van de Verenigde Staten de Knesset (het parlement) toesprak. Pence beschouwde zijn aanwezigheid in de Knesset als een enorme eer en zei dat hij verheugd was om Israel toe te spreken in de hoofdstad: Jeruzalem.

De Joint List fractie, bestaande uit verschillende Arabische partijen, hadden vooraf aangekondigd de speech te gaan boycotten en zij hielden hun woord en scholden het één en ander en riepen dat Jeruzalem de hoofdstad van Palestina is. Zij lieten Pence niet spreken en beledigden met hun gedrag een hoge afgevaardigde van de beste vriend van de staat Israel. Zij werden verwijderd uit de zaal onder applaus en boegeroep.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

**Pence** reageerde heel goed op dit voorval en prees Israel. 'Israel is het enige democratische land in het Midden Oosten,' zei hij, 'en daar zien we nu weer een bewijs van.' Israel laat vijanden van de Staat spreken in hun parlement. In plaats van dat de Arabische vertegenwoordigers opkomen voor de Arabische Israëliërs die alle vrijheden genieten in dit land, beledigen zij Israel en bijten ze de hand die hen voedt.

Waarom gaan die lui niet naar Gaza als zij zo'n hekel aan Israel hebben? Denken wij dat een Christen of Jood in een Arabisch land zo zou kunnen optreden zoals deze brutale Arabische Knessetleden deden? Je zou ze wat. Schandalig om zo de Amerikanen en Israel te beledigen. Feit is dat Jeruzalem al eeuwen hoofdstad is van de Joodse staat en dat zal zo blijven, of de Arabieren dat nu leuk vinden of niet. 'That is a fact and no fiction,' plachtte oud premier Menachem Begin te zeggen.

Bij ons in Na'aleh bloeien de tulpen dankzij het barre weer nog steeds.



## **Deze shabat is het International Holocaust Day.**

Het is verdrietig te constateren dat na 73 jaar het antisemitisme bij lange na niet weg is. Er is zelfs een opleving wereldwijd te constateren en vooral ook op de universiteiten van de Verenigde Staten. De naoorlogse generatie heeft niet het schaamtegevoel overgehouden aan wat er in b.v. Auschwitz is gebeurd. Door regelmatig via de media eenzijdige berichtgeving en kritiek op Israel te leveren, is de drempel verlaagd om Joden (opnieuw) in een kwaad daglicht te stellen. Is het door de eeuwen heen ooit anders geweest...?

## **Triest**

In Israel zijn rond de 40.000 Afrikaanse asielzoekers en niet iedereen komt omdat zij vervolgd worden in hun land. Velen van hen zijn werkzoekenden en verblijven illegaal in het land en dat leidt dikwijls tot zeer trieste situaties zeker ook wanneer er ondertussen kinderen geboren zijn die geen status hebben en ook niet verzekerd zijn. Israel heeft een overeenkomst met Rwanda gesloten en wil dat de illegalen daarheen vertrekken en zij krijgen ook een premie mee. Gaan zij niet, dan is opsluiting het alternatief en krijgen zij bij uitzetting dan ook geen leefgeld mee. Er is veel kritiek op dit beleid. Deze week protesteerden Holocaust overlevenden tegen de geplande uitzettingen.

De bekende rabbijn Stav sprak hen daarop aan en vond dat de vergelijking tussen de genocide op Joodse mannen, vrouwen en kinderen destijds en het 'moreel en politiek' verplaatsen van de illegalen totaal niet op gaat.

Rechts Israel beschuldigt links Israel ervan door allerlei eenzijdige, breed uitgemeten, media aandacht over de illegalen, de regering en Israel zwart te maken.

**O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?**

**Dat kan via NL29ABNA0547807635**

**Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.**

**Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281**

**Abbas** heeft zichzelf deels buiten spel gezet. Hij wil niet praten over vrede met Israel en wil geen bemiddelingsrol voor de Amerikanen. Dus... wat deed meneer: naar Europa gaan om daar te lobbyen voor een grotere Europese rol om Israel onder druk te zetten. Europa wil zich wel meer bemoeien met het eventuele vredesakkoord tussen Israel en de Arabieren, maar is ook van mening dat er zonder de Amerikanen geen vredesakkoord zal komen.

Trump en ook Pence zijn wel voor een 'twee staten oplossing' maar alleen als beide partijen zich daarin kunnen vinden....

Omdat Abbas niet wil onderhandelen schort Trump ook gelden op die naar zijn organisatie zou gaan.

## **Ongeluk**

Dinsdagavond was er in de Shomron, vlakbij Nablus, een vreselijk auto ongeluk. Een Arabische auto reed veel te hard, schoot uit de bocht en botste tegen een Israelische auto. Twee Israelische kinderen, van 13 en 8 jaar kwamen daarbij om het leven. De ouders zijn zwaar gewond en ook 2 andere kinderen waaronder een peutertje. De Arabische chauffeur kwam ook bij het ongeluk om het leven.

**In het** noorden van Israel heerst altijd wel rabies maar nu dreigt er een ware uitbraak. Vele coyotes zijn besmet geraakt en kunnen de ziekte ook overbrengen op huisdieren en dan is het 'dweilen met de kraan open.' Rabies is dodelijk tenzij men zich vrijwel direct na een besmetting vaccineert. Men kan ook provaccineren. Vanuit Jordanie komen ook veel coyotes en omdat de relatie tussen Jordanie en Israel het afgelopen half jaar enorm bekoeld is geweest is, hebben de 2 landen ook niet samengewerkt om deze ziekte in de hand te houden.

## **Jordanie**

Na een half jaar zijn de betrekkingen tussen Jordanie en Israel weer enigszins genormaliseerd. Israel heeft schadevergoeding betaald voor de dood van twee Jordaniërs, die omkwamen bij een aanslag op een bewaker van de Israelische ambassade in Amman. Een 17 jarige Jordaniër viel de bewaker afgelopen zomer aan met een schroevendraaier en uit verdediging en paniek schoot de bewaker de jongen dood alsmede een andere man die daar 'toevallig' op het 'verkeerde moment' was.

De bewaker kwam terug in Israel en werd o.a. omarmd door Netanyahu en toen koning Abdullah dat filmpje zag, schoot hem dat in het verkeerde keelgat. Vanaf dat moment bekoelde de relatie enorm.

Toch zal er binnenkort weer een Israelische ambassadeur zijn in Amman.

**Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?**

Zes daagse reis van 3-8 oktober voor  
**€755,**

of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober  
voor **€895, p.p**

**all-in, volledig goed verzorgd, programma op maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het Hebreeuws en unieke bezoeken!**

**Boek vroeg... want deze vliegtickets gaan steeds verder in prijs omhoog en dan is het helaas steeds minder gunstig voor ons om zo laag aan te bieden en passen we de prijs aan!**

**Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot**

Er is nog plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van

**6-13 juni '18**

**Drie overnachtingen in het noorden en vier in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen in het noorden bezoeken; o.a Tsfat en Adamit.**

**Genieten van de eeuwenoude maar nu gemoderniseerde natuurlijke**

**warmwaterbronnen in Chamat Chader.**

**Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!**

**Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.**

**€1295, pp**

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen.

Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoeken!

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

**Dank voor de vele belangstelling voor de Psalmenseminars van Karen Strijker. We hopen u hiermee ook gemotiveerd te hebben om zelf aan de slag te gaan met het bestuderen van de rijke en boeiende Grondtaal, het Hebreeuws. De seminars zijn (binnenkort) te beluisteren via [www.pillaroffire.nl](http://www.pillaroffire.nl)**

### Agenda

**Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland.**

**Planning van spreekbeurten:**

- **shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag  
11 uur,**
- **17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in Katwijk, onder voorbehoud omdat er mogelijk het dak van het gebouw dan nog niet is gerepareerd,**
- **19 feb. Evangelische gemeente Zutphen.  
aanvang 20.uur en**
- **20 feb. in Apeldoorn. Groene Hartservice, Stadhoudersmolenweg 52  
aanvang 19.30 uur**
- 

**Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!**

**Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet.**

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

Parasha Beshalach בשלך 'In/met het sturen van..' We lezen Exodus 13:17-17:16. Uit de Haftara lezen we Richteren 4:4-5:31 en uit Openbaring lezen we hoofdstuk 19:1-20:6.

Deze Parasha begint met de uittocht uit Egypte. God besluit om het volk niet richting de Filistijnen te laten trekken, maar om hen in plaats daarvan een omtrekkende beweging te laten maken richting Schelfzee en wat nu Saoedi Arabië is. De beenderen van Josheeph en ook die van zijn broers, alsmede van Ephraïm en Manasse worden meegenomen door Moshe, volgens de belofte.

De wolkkolom en de vuurkolom leiden het volk dag en nacht, er is geen rust en men moet doorlopen om het Egyptische leger voor te blijven want opnieuw verhardt God het hart van de pharao (14:8).. We kennen allemaal de geschiedenis: God zaait grote paniek onder de Egyptenaren en zij komen om in het water van de Schelfzee, waar eerder Moshe en zijn volk zomaar tussendoor waren gelopen met de Engel Gods inmiddels achter hen aan in plaats van voor hen uit (14:19).

Later in de geschiedenis zaait God paniek onder de strijdbare mannen van Sisera in de geschiedenis van Debhorah דבורה en Baraq ברק. Debhorah is me er eentje; getrouwd, maar tegelijk profetes van God. Hoe zal haar man daarmee omgaan? We lezen het hier niet. Ze heeft moed als een leeuw als ze niet alleen tegen Baraq profeteert dat hij met tienduizend mannen van Zebulon en Naftali de gemene onderdrukker Jabin moet verslaan, maar ook nog zelf met hem meegaat. Waarschijnlijk weet Baraq wel dat dit hem gevraagd zou worden en komt deze opdracht niet voor het eerst bij hem aan want we kunnen het Hebreeuws hier in de vragende vorm lezen: 'Zeg Baraq, heeft de Aanwezige (JHWH), de God Israëls u niet geboden: ga op...?' (Richt. 4:6). Hij heeft waarschijnlijk de eerste opdracht genegeerd want hij durft niet! Hij durft alleen als Debhorah als profetes meegaat. En ze gaat! Wat denkt haar man? Kijkt hij haar misschien hoofdschuddend na? Is hij misschien op het land aan het werk en weet hij hier niets van? Hoe heeft God paniek gezaaid in deze indrukwekkende geschiedenis? Daar kunnen we iets bij indenken: Baraq is met zijn tienduizend mannen op de berg Thabor en heeft het voordeel van de steilte. Maar er is meer: in Richteren 5:20 zingen Debhorah en Baraq dat de sterren in hun baan meestreden! Wat is daar gebeurd? Stel je eens voor: daar komt Baraq naar beneden gestormd met zijn tienduizend man en op dat moment is er van achter de heuveltop een enorm fel licht te zien dat de troepen van Baraq in een overweldigend helder schijnsel zet. Om je wild te schrikken! Kruisen op dat moment twee planeten elkaar? Dat gebeurt eens in de zoveel jaar en de ster van Bethlehem wordt daarmee weleens vergeleken. In ieder geval jaagt het Sisera zozeer de stuipen op het lijf dat hij er te voet vandoor gaat. Jael doet de rest; verbergt hem in haar tent en drijft een tentpin door zijn slaap. Zoals Debhorah al profeteerde, gaat de eer niet zomaar naar Baraq, maar naar een vrouw. Het volk Israël is weer gered van de onderdrukker, totdat ze weer doen wat kwaad is in de ogen van de Aanwezige....

In Openbaring komt de Koning op Zijn witte paard, Zijn kleding is met bloed geverfd. Hoe komt dit? Het antwoord vinden we in Jesaja 63: uit Bosra komt Hij en Hij treedt de perskuip van Zijn woede helemaal alleen, vindt zelfs niemand om Hem te helpen. Dan biedt Zijn eigen arm Hem hulp en Hij oordeelt de heidenen in een verschrikkelijk oordeel. Vergelijk dit met Ezechiël 36:15 want opnieuw spreekt Hij hier uit waarom hij eerder het hart van de pharao verhardde: "Opdat gijlieden (het volk Israël) weet dat Ik de Aanwezige (JHWH) ben!" (Exodus 10:2). In Ezechiël 36 spreekt Hij dit ook weer uit, maar nu tegen Edom, die Hij keihard oordeelt: "Opdat zij (het volk Israël) weten dat Ik de Aanwezige ben."

Dit laatste oordeel staat nog te gebeuren: God heeft de behoefte om Zijn eigen volk keer op keer te laten weten wie Hij is omdat Hij zielsveel van Zijn volk, Zijn bruid, houdt. Hij noemt hen zelfs Zijn eigen oogappel: wie aan hen komt, die komt aan Hem! Een enorme oorlog breekt uit in Openbaring (vanaf vs. 17) en dat is het einde van de tegenstanders van God. Eindelijk wordt de grote tegenstander, de satan, gebonden en in de afgrond gegooid om na duizend jaar weer voor korte tijd losgelaten te worden. Wie overleden is, staat nog niet op voordat de duizend jaar voorbij zijn (hfst. 20:5-6). Maar degenen die zijn onthoofd om Zijn Naam, die mogen meeregeren met Hem tijdens deze cruciale duizend jaar. Over onthoofdingen lezen en horen we keer op keer in het nieuws; hoe actueel! Hoe feilloos accuraat is Gods Woord!