

# VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 12-1-2018

25-10-5778

Nummer 112

Studiehuis Reshiet Israel [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

Tel: 00972 54 8858281 [www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Na regen komt zonneschijn en dat mochten we hier weten. De temperatuur liep op tot boven de 20 graden. Gelukkig keert de regen dit weekend terug en kan het dramatisch lage waterpeil van het meer van Tiberias wat verder stijgen. Deze week werden we helaas opgeschrikt door een laffe terroristische moordaanslag op het leven van een orthodoxe inwoner van Havat Gilad, vlakbij Nablus.

Raziel Shavach, 35 en vader van zes zeer jonge kinderen werd vlakbij zijn dorpje ingehaald door een Arabische auto (met wit kenteken in Judea en Samaria) en toen meerdere malen beschoten. Hij kon zijn vrouw nog bellen, maar stierf uiteindelijk even later in het ziekenhuis.

Je voelt je machteloos tegen dit soort terreur. Je kijkt nog alerter in je achteruitkijkspiegel als er een auto met wit kenteken je inhaalt; het is al een automatisme geworden. Waarschijnlijk is het slachtoffer al langere tijd in de gaten gehouden door zijn sluipmoordenaars en hebben zij het juiste moment afgewacht.

De moordenaars zijn helaas nog niet gevonden.

Hamas prees deze 'heroische daad' en zei dat het nog maar het begin was... enfin.. dat roepen zij al jaren en we weten ook dat zij niet zitten te wachten op een directe confrontatie met het veel sterkere Israel. We moeten ons niet voor de gek laten houden door de drogredenering dat Raziel maar niet zo stoer had moeten doen om in 'de Gebieden' te gaan wonen. Het gaat helemaal niet om 'bezetting' van wat de wereld de 'Westbank' noemt. Het gaat in wezen om diepe Jodenhaat en antisemitisme is in de kern haat tegen de God van Israel. Al ver voor 1967 werden Israeli's door Arabieren vermoord. In 1929 werden op een zomerse shabat in Hebron tientallen Joden door Arabieren vermoord, zo van de één op de andere dag. De inwoners hadden het niet zien aankomen. Jong, oud of zwak werden niet gespaard. Israeli's laten zich niet meer naar de slachtbank leiden, die periode is afgesloten. Israel kan als het moet een klap uitdelen en zal dat doen als het nodig is. Buiten Israel zijn Joden veel kwetsbaarder, zeker wanneer zij 'opvallend' orthodox gekleed zijn met keppel/hoed en zwarte jas.

Beter is het, ook voor hen om, ondanks alles, hun kinderen naar Israel te sturen.



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ©

Yair en Karen Strijker

**Arabische Christenen** waren deze week woedend op de Grieks Orthodoxe kerk in Jeruzalem omdat het hoofd van hen land heeft verkocht aan Joden en aan Israel. De kerk heeft enorm veel onroerend goed in Israel en de 'gebieden,' maar heeft blijkbaar ook geldzorgen om die plekken allemaal goed te onderhouden en de belastingen daarvoor te betalen.

Gebieden in oost Jeruzalem en rond Caesarea zijn onlangs in 'andere handen' overgegaan en de Arabische Christenen vermoeden dat het vooral ook Joodse kopers uit het buitenland zijn geweest die nu meer Israelisch land in hun bezit hebben. Uit woede bekogelden zij de auto van de patriach toen hij naar een mis in Bethlehem ging en hij werd uitgescholden voor verrader.

Het is al langer bekend dat de Kerk land wilde verkopen en waarom waren de Arabische christenen er dan niet eerder bij? Bovendien is er zo ontegenzeggelijk veel Arabisch land in het Midden Oosten beschikbaar. Arabieren hebben ook veel onroerend goed in het Land en Israel is vergeleken met de Arabische gebieden om haar heen een speldenprik (2/3 van Nederland). Arabische gebied is 514 keer groter dan Israel. Waarom zijn die 'jongens' nou toch altijd zo snel boos... om van alles en nog wat...

Bij ons in Na'aleh bloeien de tulpen weer, gezellig, he?



### De zeven woorden van de week zijn verpakt in onderstaande tekst/studie.

Israël heeft de toevoer van elektriciteit naar de Gazastrook opgevoerd. Een half jaar geleden stopte Abbas met het betalen van de elektriciteitsrekening en wilde op die manier Hamas op de knieën krijgen. Er is nu meer éénheid tussen Fatah en Hamas en de rekeningen werden weer betaald.

**Elektriciteit** is *chashmal* in het Hebreeuws en we hebben een kleine woordstudie voor u. In ons 2.5 maandelijks magazine TijdStip vindt u o.a. veel meer Hebreeuwse woordstudies.

**Ezechiël** heeft een aantal heel indringende visioenen gehad. Bij een gedeelte van zijn eerste in de Bijbel beschreven visioenen willen we even stilstaan. Ezechiël 1:4: En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als *blinkend metaal*."

Het Hebreeuwse woord wat hier vertaald is in de NBG als *blinkend metaal* is in het Hebreeuws het woord **חַשְׁמַל** *chashmal*. De beroemde Joodse Bijbelverklaarder Rashi verklaarde dat *Chashmal* de naam van een engel is, van wie Ezechiël een lichtglans zag.

De verklaring gaat verder: *Chashmal is de puurste vorm van vuur zonder rook dat het menselijk oog kan waarnemen*. Rashi leefde ver voor de uitvinding van de elektriciteit.. Zijn verklaring zat er wel heel dichtbij, alhoewel we elektriciteit alleen kunnen waarnemen als er kostsluiting ontstaat of iets dergelijks, of eigenlijk zien we dan alleen de gevolgen ervan: vuur en rook! *Chashmal* kan men in twee woorden splitsen: **חַשׁ** *chash* en **מַל** *mal*. *Chash* betekent: *stil zijn, niets doen, zwijgen*; *mal* betekent: *spreken*, van het werkwoord **מָלַל** *malal*.

De engelen zouden volgens een Joodse verklaring *stil zijn* wanneer de raderen in het visioen bewogen en wanneer de raderen stil zouden staan, zouden de engelen *spreken* en God groot maken.

**חַשְׁמַל** *Chashmal* heeft de volgende binnenwoorden:

**חַשׁ** *Chash*, *stil zijn, zwijgen, niets doen*,

**מַל** *Mal*, *spreken*, van **מָלַל** *malal*,

**שָׁמַיִם** *Shem*, *naam*, de naam van de Aanwezige, Die regeert vanuit de **שָׁמַיִם** *shamajim*, de hemel.

**חַמָּה** *Cham*, *warmte, hitte*, de hitte van elektriciteit.

**חַלָּשׁ** *Chalash*, *onderwerpen, zwak zijn*. Jesaja 14:12: hoe is de morgenster neergeveld, de *onderwerper* van alle volken.

**לַחֵשׁ** *Lachash*, *prevelen, stil gebed*, Jesaja 26:16: 'Zij hebben hun *stille gebed* uitgestort.' Wat een mooie vergelijking met *mal, stil zijn*, in alle stilte je hart uitstorten, het lijkt tegenstrijdig. Maar *lachash* kan ook betekenen: *bezwingingen uitspreken*. Dat kan ook heimelijk, stiekem als geprevel worden uitgesproken, minder positief dus.

**שָׁלוֹם** *shalam*, *heel zijn, gezond zijn, af zijn, voltooid zijn, voldoen, betalen, vergelden, vrede sluiten*. Waarvan het zelfstandig naamwoord **שָׁלוֹם** *shalom*, *vrede, heil*.

**מַלְאָךְ** *Malach*, *verdwijnen, opgelost worden*. Jesaja 51:6: "*heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, en de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar Mijn heil duurt eeuwig en Mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.*"

Een woordverband vinden we tenslotte ook met het woord **לָשׁוֹן** *lashon*, *tong, taal*. Dit vinden we terug in de uitdrukking:

**לָשׁוֹן הָרַע** *lashon hara*, oftewel een *slechte tong, kwaadspreken*.

Dit gebeurt doorgaans in stilte, heimelijk, achter de rug van degene over wie gesproken wordt.

Hebreeuws is Zijn Taal! Meer leren over Zijn Taal? Zie Hebreeuws in Zes Dagen van Studiehuis Reshiet.

[www.studiehuisreshiet.nl](http://www.studiehuisreshiet.nl)

**Twee jonge bedoeïenenvrouwen** zijn onlangs gearresteerd op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag in Israël, namens IS. Afgelopen maandag werden zij veroordeeld voor hun contacten met IS. Zij hadden zelf het contact met deze terreurgroep gezocht en wilden aanslagen plegen op de Ben Gurion Universiteit van Beer Sheva. Een aanslag op het busstation aldaar weigerden zij omdat er dan ook vele Arabische Israëliërs gedood zouden worden....

**In Beth Shemesh**, Huis van de Zon, is het niet altijd zonnig! Deze week bekogelden ultra orthodoxen een auto met een soldaat erin toen hij de Ramat wijk inreed zodat de auto verongelukte. De soldaat is gewond naar het Hadassah ziekenhuis gebracht. De ultra's willen niet dat hun kinderen dienst doen in het in hun ogen 'onheilige Israëlische leger.' Tja, ze willen wel de bescherming van de IDF als het om nationale belangen gaat, maar er zelf aan meewerken...?

**Eerst** zou eind dit jaar de sneltrein tussen Tel Aviv en Jeruzalem operationeel zijn maar deze week beloofde de regering dat het eind maart het zover zal zijn. We zien er naar uit om vanaf Modieen naar Jeruzalem te reizen in pakweg 20 minuten. Het treinstation in Jeruzalem ligt maar liefst 80 meter onder de grond. Reizigers moeten op zeker 10 minuten extra tijd rekenen om vanaf buiten na de beveiligingscontrole, de liften en/of roltrappen op de perrons te komen. Jeruzalem ligt hoog en Tel Aviv... laag.

### Supermarkt wet

Met een flinterdunne meerderheid van 1 zetel is de zgn. 'supermarkt wet' aangenomen. Vele niet-orthodoxen zijn daardoor ontstemd omdat de wet inhoudt dat de minister van Binnenlandse zaken (een orthodoxe) kan bepalen dat winkels in Israelische steden op shabat dicht moeten zijn. Voor een stad als Eilat kan dat vervelende gevolgen hebben, menen zij, omdat Eilat vrnl. van het toerisme leeft. Niet-orthodoxen voelen zich bekneld in hun vrijheid door een kleine orthodoxe minderheid en nemen dit de regering van Netanyahu kwalijk. In de peilingen verliest Netanyahu momenteel van zijn grootste concurrent Yair Lapid, van de Yeesh Atid (er is toekomst) Partij. Maar... er zijn pas over 2 jaar verkiezingen, nog best ver in de toekomst!

### O ja... Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israël steunen?

**Dat kan via NL29ABNA0547807635**

**Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.**

**Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281**

**Op 14 januari** vergadert de PLO Central Council en men veronderstelt dat afgevaardigden van zowel Hamas als Islamitische Jihad daar ook aanwezig zullen zijn. Abbas wil niet meer dat de VS bemiddelen in vredesonderhandelingen tussen hem en Israël.

### Bibinieuws

Bibi (de geopereerde poes) gaat goed voorruit en gebruikt steeds vaker haar geopereerde achterpoot. Zij was deze week voor het eerst weer buiten. In de nacht slaapt ze binnen. Ze is heel speels en heel lief, ze heeft ons al volledig om haar zachte zwart-witte pootje gewonden... wat doe je eraan...? Opvallend is dat zij ook verschillende mensen, die aanvankelijk niet of niets met katten op hadden, op haar hand/pootje wist te krijgen ☺.

En Karen...zij wilde absoluut geen 2° kat erbij (we hadden Vlekje al), maar dit poesje vond ons en Karen is het meest dol op haar. Het kan verkeren. Dank nogmaals aan alle donateurs!!

**Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?**  
**Zes daagse reis van 3-8 oktober voor**  
**€735,**

**of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober**  
**voor €895, p.p**

**all-in, volledig goed verzorgd, programma op maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het Hebreeuws en unieke bezoeksplekken!**

**Boek vroeg... want deze vliegticket gaan steeds verder omhoog en dan is het helaas steeds minder gunstig voor ons om zo laag aan te bieden en passen we de prijs aan!**

**Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot**

**Er is nog beperkt plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van**  
**6-13 juni '18**

**Drie overnachtingen in het noorden en drie in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen in het noorden bezoeken; o.a Tsfat en Adomit. Genieten van de eeuwenoude maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!**

**Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.**

**€1295, pp**

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen.

Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoeksplaatsen!

[www.resetisrael.com](http://www.resetisrael.com)

[info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

**Aanstaande woensdag vliegen Smuel en Karen naar Nederland. Donderdag begint het Psalmenseminar met Karen Strijker**

**Svp doorgeven in uw gemeente ☺**

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend?

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke **shabatmaaltijd** (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm beperkte plaats).

Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via livestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: **psalm 3, 126 en 142!** Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.

Exacte tijden worden nog doorgegeven.

Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of Fire.

U kunt zich ook bij ons opgeven [info@studiehuisreshiet.nl](mailto:info@studiehuisreshiet.nl)

### Agenda

**Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland.**

**Planning van spreekbeurten:**

- shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag
- 17 feb. 19.30 in Succat Yeshua in Katwijk,
- 19 feb. Evangelische gemeente Zutphen 19.30
- 20 feb. in Apeldoorn. Groene Hartservice, Stadhoudersmolenweg 52 19.30 uur
- 

**Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!**



Parasha Wa'era *En Hij verschijnt*. We lezen Exodus 6:2-9:35; uit de Haftara lezen we Ezechiël 28:25-29:21 en we lezen Openbaring 16:1-21.

In Exodus 6:2 noemt God Zich voor het eerst de Aanwezige, JHWH, יהוה. De aartsvaders hebben Hem gekend als Elohim en Moshe is de eerste die Hem mag noemen bij Zijn werkelijke naam, deze Naam is geen meervoud, zoals Elohim dat wel is. Daar zouden we ons nog kunnen vergissen in met Wie we eigenlijk te maken hebben. In JHWH zien we dat we te maken hebben met de Enige, Alomtegenwoordige, oftewel de Aanwezige, dit is wat JHWH יהוה letterlijk betekent. Buiten dat is deze Naam af te leiden van het werkwoord HAJAH היה, wat 3549 keer in de Tenach voorkomt, welks ook betekent: Geschieden, gebeuren. Gods Naam is een werkwoord. Jehoshua zegt later in de Evangeliën: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook." Zijn Naam Jehoshua is ook een werkwoord: Hij bevrijdt. In het OT is Jozua ook Jehoshua, de zoon van Nun, nun betekent bevrijding. Er staat niets toevallig in de Bijbel en zeker de namen van God zijn geen toevalligheden. Door het horen van de betekenis van de Naam van God, durft Moshe het toch aan om door te zetten in zijn taak om pharao te overtuigen dat hij het volk van God moet laten gaan...

God gebruikt drie elementen om de mens terecht te wijzen, namelijk vuur, water en wind. De eerste plagen in Egypte voerde hij aan door middel van water, namelijk het bloed en de kikkers. De sprinkhanen, steekvliegen en muggen worden door de wind aangevoerd en de builen werden door vuur aangevoerd, wat blijkt uit het feit dat Moshe een handvol roet uit de oven moest nemen om te verspreiden (Ex. 9:8). Bij de hagelplag worden de drie elementen verenigd: hagel zelf bestaat uit water en vuur vermengt zich met de hagel in de vorm van bliksem. De hagel wordt aangevoerd door de wind. Daarom zegt God dan ook in Ex. 9:8: 'Dit keer zal ik u treffen met Mijn zwaarste plaag.'

De farao's die elkaar opvolgen zien zichzelf als goden, krokodillengoden die zich verrijken met het water van de Nijl. Ze zien de Nijl als hun eigen maaksel (Ez. 29:3) en dit komt omdat ze kanalen hebben gegraven waardoor de Nijldelta een zeer groot oppervlak beslaat, veel groter dan de Nijl van nature zou kunnen beslaan. De farao's zien zichzelf als onaantastbare stille en vooral goddelijke schaduwen, die dominant zijn over alle vissen in de Nijl. God maakt hier in de profetie van Ezechiël radicaal een eind aan en Ezechiël profeteert dan ook dat de krokodil met alle aanhangende vissen in de woestijn gedumpt wordt om tot voedsel van de dieren aldaar te dienen. Het is overigens maar de vraag of de farao's zelf hebben bedacht om kanalen te graven of dat dit idee nog van Jozef afkomstig is; er is namelijk een kanaal dat het Jozefkanaal genoemd wordt. Dat zou heel goed het eerst aangelegde kanaal kunnen zijn.

In een filmpje aan boord van Nederlandse vliegtuigen is er weleens een reclame over ons land. Het gaat zo: 'God heeft de hemel en de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland gemaakt,' doelende op de inpoldering van land. Hoe gevaarlijk; zoals de farao's dachten weg te komen met de Nijl, als hun eigen maaksel te bestempelen, zo moeten Hollanders ook niet denken dat ze met de inpoldering van land het recht hebben om te zeggen dat het hun maaksel is, God stelt aan en God breekt af wanneer Hij dat nodig vindt en dit soort dingen vindt Hij doorgaans nodig wanneer de mens arrogant wordt...

In Openbaring zien we de combinatie van water, vuur en wind opnieuw bij de plagen die God doet aan de mensen die het merkteken van het beest hebben. Vers 1 t/m 16 zijn een opsomming van zeer grote en verschrikkelijke gebeurtenissen, dan plotseling in vers 17 zegt Hij Zelf: 'Zie, Ik kom als een dief; gered is die waakt en die zijn kleding bewaart zodat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet.' Het is duidelijk dat de mensen nog door elkaar lopen tijdens al deze gebeurtenissen, anders was het niet nodig geweest om te noemen aan wie de verschrikkelijke gebeurtenissen gedaan zullen worden. Tijdens deze verschrikkingen is het de taak van degenen die God trouw blijven, zie verder naar Op. 19:8 waar staat wat die kleding dan symboliseert: 'En haar is gegeven dat ze bekleed wordt met rein en blinkend linnen, want dit linnen zijn de rechtvaardigheden der heiligen.' Met rechtvaardigheid komen we bij God, daardoor zijn we gered, want als we geloven in Hem, de Rechtvaardige, de grote צדיק tsadieq, dan worden we rechtvaardig met Hem. Woorden en daden!