

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 5-1-2018

18-10-5778

Nummer 111

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl

Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl

www.resetisrael.com

Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

Allemaal de beste wensen en een goede voortzetting van 5778 in 2018! Dat hopen we voor u en de lezers in Nederland en we bidden om de vrede voor Jerushalayim. Deze week was één van ons na jaren weer op het Tempelplein en het was een belevenis. Met een uitsluitend Joods groepje maakten we een rondgang op het Plein en bleven hier en daar even in 'gedachten' staan. Van voor en achter was er bewaking van zowel de Waqf als van de Israelische politie.

We werden scherp in de gaten gehouden of we niet aan het bidden waren. Natuurlijk waren we dat wel, alleen niet zo zichtbaar en het waren gebeden 'online' met Hem via het hart. Enerzijds kun je zeggen dat we werden gediscrimineerd maar anderzijds voelden wij ons vereerd door op die bijzondere Plek op aarde te mogen rondlopen. Er liggen nog vele zichtbare overblijfselen van o.a de tweede Tempel en een berg van bij elkaar geschoven stenen zijn ook herinneringen aan toen. Deze week onthulde een archeologisch team dat er vlakbij de Muur een klein zegel is gevonden uit de Eerste Tempelperiode, zo'n 2700 jaar geleden. Het behoorde, zo staat op het zegel, toe aan de 'sar (ha)'ier,' de vorst, gouverneur, van de stad. Het geeft duidelijk aan dat Jeruzalem één van de oudste hoofdsteden ter wereld is en al net zo lang hoofdstad van Israel. Wat was Parijs, London, New York, Brussel 2700 jaar geleden? Wat denken o.a die arrogante steden wel om te durven stellen dat het huidige Israel niets met Jeruzalem van doen heeft en de Tempelberg Arabisch cultureel erfgoed is?

Adonai... wanneer gaat U ingrijpen om het allemaal duidelijk te maken ?



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... © enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺

Yair en Karen Strijker

Knessetzitting

Afgelopen dinsdag is in de Knesset met meerderheid van stemmen besloten dat het in de toekomst heel erg ingewikkeld gaat worden voor een regering om delen van Jeruzalem, waaronder de Olijfberg, Tempelberg, Stad van David, Oude Stad e.d. aan Arabieren over te dragen in ruil voor wat dan ook. Alleen een meerderheid van 2/3 van de 120 leden zou dat kunnen veranderen. Hiermee moge het voor heel de wereld nog duidelijker zijn dat Jeruzalem een éénheid is, ooit al was en immer zal zijn.

Een half jaar nadat de vrouw van Jehudah Glick een hartaanval kreeg, is zij afgelopen maandagochtend overleden. Jehudah overleefde enige jaren geleden op wonderlijke wijze een terroristische aanslag op zijn leven. Hij was de eerste die begon met een actie dat ook Joden de Tempelberg moeten kunnen bezoeken. In de loop der jaren kwamen er steeds meer groepjes die hem volgden. Het initiatief werd hem dus bijna fataal. Nu is hij minister in het kabinet van Netanyahu en mag daarom, om politieke redenen, niet de Tempelberg op.

Restanten van o.a vloerdelen van tweede Tempelperiode



Zeven woorden van de week modern Hebreeuws

Kopje	kos	כוס
Tafel	sjoelgán	שולחן
Mes	sakíen	סכין
Vork	maslég	מזלג
Lepel	kaf	כף
Servet	mapíet	מפית
Fles wijn	bakboek jajin	בקבוק יין

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus.

O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via **NL29ABNA0547807635**

Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op.

Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281

info@studiehuisreshiet.nl

Bibinieuws

Met Bibi de poes gaat het prima. Vandaag gingen de hechtingen eruit. De dierarts was zeer tevreden. Ze loopt nog wat voorzichtig maar het zal steeds beter gaan. Morgen is zij alweer 4 weken bij ons en we zijn blij met haar. Half maart moet er wel weer een operatie komen... sterilisatie. Twee katten, een hond, kippen en een 'vervelende' *kusje kusje* zeggende parkiet is zo langzamerhand wel genoeg...

In 1967 kwam het Israelische leger vanaf deze weg, bij de leeuwenpoort het Tempelplein op. Na 1897 jaar weer terug in handen!

Het plein is redelijk opgeruimd, maar aan de oostkant liggen enorm veel archeologische stenen.



Abbas wil al jaren niet praten met Netanyahu. De VS zijn die houding inmiddels ook zat en hebben Abbas bedreigd de geldkraan van miljoenen dollars per jaar als steun aan hen te stoppen als Abbas blijft weigeren om met Israel aan tafel te gaan. Maar Abbas is vreselijk op zijn teentjes getrapt; boos omdat de VS volgens hem te 'blauw-wit' denken.

Deze week zijn er maar liefst 3 raketten op 1 dag op het zuiden van Israel afgevuurd. De Islamitische Jihad zou daar verantwoordelijk voor zijn, maar Hamas krijgt de kous op de kop omdat zij eindverantwoordelijk zijn. Duidelijk is dat Hamas de touwtjes niet meer goed in handen heeft in Gaza. Het geduld van Israel raakt op. Het zijn 'raketdruppeltjes' zoals men de beschietingen vanuit Gaza hier noemt en een soort van speldeprikjes om Israel er aan te blijven herinneren dan hun vijanden nog actief kunnen zijn. Tot nog toe zijn alleen landbouwgrond en enkele gebouwen beschadigd, maar als er een gewonde of dode valt aan Israels kant dan zijn de 'rapen gaar'.

In Israel mag men de doodstraf uitvoeren, maar deze is maar één keer toegepast, op Adolf Eichman, begin jaren '60. Deze week was er overeenstemming in de Knesset dat de doodstraf voor ernstige terroristische aanslagen opgelegd kan worden. De discussie laaide deze week op over dit onderwerp omdat men moet beslissen wat te doen met een jonge arabische moordenaar. Enige maanden geleden klopte hij, verkleed als een orthodoxe jongen met wit overhemd, op de deur van een familie in Neve Tsuf, een dorpje in Samaria. Men organiseerde die shabatavond een feestje ter gelegenheid van de geboorte van een kleinkind. De terrorist van 17 doodde drie familieleden met een mes, verwonde een vierde en is alleen maar trots op zijn daad en stond lachend op de foto bij zijn arrestatie. Zijn moeder had hem opgehitst om tot deze daad over te gaan. Wat voor een moeder is dat...

Zo ook de moeder van Pallywood 'ster' Ahd Tamimi, een 16 jarige meid die men als heldin ziet in de hele Arabische wereld vanwege haar protest tegen Israel, door soldaten te provoceren, te slaan en te schoppen. Haar moeder heeft ook haar kinderen opgehitst tegen Israel en enkele familieleden zijn moordenaars. Eind vorige eeuw vermoordden twee neven van de Tamimi's een Joodse man die wekelijks vanuit het naburige Bethel boodschappen kwam doen in noord Ramallah.

Ahd heeft een weekje vast gezeten en is weer op vrije voeten, maar moet zich voorlopig iedere vrijdag melden op een politiebureau. Hoop dat haar carrière voorbij is....

Kortere of langere Israel studie-ontdekkingsreis?
Zes daagse reis van 3-8 oktober voor
€735,
of nog twee dagen langer tot en met 10 oktober
voor **€895, p.p**

all-in, volledig goed verzorgd, programma op maat, met evt. Bijbelstudies vanuit het Hebreeuws en unieke bezoeksplekken!

Boek vroeg... want deze vliegticket gaan steeds verder omhoog en dan is het helaas steeds minder gunstig voor ons om zo laag aan te bieden en passen we de prijs aan!

Excl. reisverzekeringen. Mail ons voor verdere informatie. Lehitraot

Er is nog beperkt plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van
6-13 juni '18

Drie overnachtingen in het noorden en drie in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen in het noorden bezoeken; o.a Tsfat en Adamit. Genieten van de eeuwenoude maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!
Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.

€1295, pp

 Een luxe studie-vakantie reis met o.a. varen op de Rode Zee en zwemmen met dolfijnen in Eilat staat gepland van 25 juni-2 juli '18. Overnachtingen in Asqelon (Leonardo hotel), Eilat (Queen of Sheba) en Jeruzalem (Montefiori). €1775, pp

 Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelhistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen. Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoeksplaatsen!

www.resetisrael.com

info@studiehuisreshiet.nl

Agenda 1

Psalmenseminar met Karen Strijker van Studiehuis Reshiet uit Israel

Svp doorgeven in uw gemeente ☺

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en sabbat 20 januari in de ochtend?

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke sabbatmaaltijd (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm beperkte plaats).
 Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via livestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: psalm 3, 126 en 142!
 Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verrassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen.
 Exacte tijden worden nog doorgegeven.
 Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of Fire.

U kunt zich ook bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl

Agenda 2:

Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Planning van spreekbeurten:
 sabbatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag en in de avond in Succat Yeshua in Katwijk,
 maandagavond 19 feb. in Zutphen en dinsdagavond de 20^e in Apeldoorn. Geeft u zich van tevoren even op? Heel graag!

Adres en tijden volgen nog. Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

 Eeuwen oude Olijfbom bij Jeruzalem en toch nog fris groen!



Parasha, Torahlezing: Shmot, 6:1,

Haftarah, Profetenlezing: Jesaja 27:6-28:13, 29:22-23 en Jeremia 1:1-2:3. NT 1 Cor. 14:15-25.

Het tweede Boek van Torah begint met een opsomming van namen. Daarom heet het Boek Shmot שמות, namen en niet zoals de vertalers het noemden: Exodus. De namenopsomming doet ook denken aan het boek Mattheus waar we soortgelijk zien.

De Hebreërs vermenigvuldigden zich zeer snel en nadat Joseeph en de broers gestorven waren, kwam er een heerser die Joseeph niet gekend zou hebben. Dat is toch vreemd. Joseeph regeerde meer dan 80 jaar in Egypte. Hoe was het dan mogelijk dat er een koning kwam die hem niet kende of wist van het goede wat hij voor Egypte had gedaan? Het lijkt er eerder op dat deze Faraó hem niet wilde kennen en de Israëlieten niet wilde erkennen. Wat deed het volk Israel verkeerd? Deden ze Egypte iets aan? Ze leefden gewoon hun leven. De haat was er o.a. omdat zij als een vijfde colonne werden gezien. Daarom moest het volk onderdrukt worden en werden hen zware lasten opgelegd. De Egyptenaren maakten hun leven bitter en de term 'Arbeit macht frei' komt ons ook vanuit de Torah bekend voor...

Zoals we door de eeuwen heen zien werden vooral de kleinsten van Israel aangevallen. Ismael probeerde de jonge Izaäk te beschadigen en vlg. de overlevering zelfs te doden en in Egypte werden de Hebreeuwse jochies voor de krokodillen gegoooid. Later zou Amalek (Esav) in de woestijn, de achterhoede van Israel, waar de kleine kinderen liepen, als eerste aanvallen en ook de nazi's wisten 1.5 miljoen Joodse kindertjes te vermoorden. Moshe ontspringt op wonderlijke wijze de dood en groeide zelf op aan het koninklijke hof nadat hij als baby uit de Nijl was gevist. Moshe moet uiteindelijk vluchten en in de stilte van de woestijn spreekt Adonai tot hem. Opmerkelijk is dat het woord voor spreken en woestijn in het Hebreuws dezelfde letters bevat: midbar en medaber: מדבר. In de woestijn van ons leven, in die stilte spreekt Hij ons dikwijls aan! Pas aan Moshe openbaart Hij Zijn ware betekenis: JHWH zal mijn naam zijn voor altijd! Abraham kende God als El Shadai, de Almachtige.' Ik ben de Erbijzijnde,' zegt Adonai, Ik was aanwezig, destijds bij Abraham toen hij o.a. uit Ur trok, maar Ik zal ook bij jullie aanwezig zijn in Egypte en in toekomstige uittochten (o.a. de Babylonische, de Romeinse, waar we nog steeds deels in leven), Ik zal erbij zijn.

Waarom steeds weer die haat tegen het volk? Wat deed het Joodse volk tegen Rome, tegen Perzië, tegen Polen of Duitsland? We zien de kern o.a. terug in het Boek Esther. Haman zegt dat de Joden een volk zijn die overal verspreid leven en zich niet aan de regelgeving houden van de koning, maar andere wetten naleven. Het staat er niet bij om welke wetten het gaat, maar het moge duidelijk zijn dat het om de Goddelijke, Mozaïsche regelgeving gaat. In de Estherrol wordt de Naam van Adonai overigens nergens zichtbaar genoemd.

Moshe onttrekt zich liever aan zijn taak en hij vertoont een soort 'Jonah gedrag'. Uiteindelijk mag zijn broer Aharon mede de spreekbuis worden van de Goddelijke opdracht om het volk uit te leiden uit de slavernij. Niet dat het volk dan gezellig als vrijgezel verder zou mogen leven, nee, de reden van de uittocht is dat het volk Adonai moet gaan dienen op de Berg. De bedoeling van Adonai is duidelijk: Hij wil een vast verbond aangaan met héél het volk, de kinderen van Israel, niet alleen met de enkelingen die Hij daarvoor had uitgekozen, de aartsvaderen. In Jesaja 29: 23-24 laat Adonai het optekenen: 'wanneer de kinderen van Ja'aqov zullen zien wat Ik in hun midden verricht heb, zullen zij eerbied hebben voor Mijn Naam'.

Ook Jeremia zegt in Jer.2:3: Israel is aan de Aanwezige gewijd. Het woord qadosh קדוש wordt hier, net zoals bij de Jesajatekst gebruikt. Qadosh betekent: afzonderen, heiligen. Israel is een aan Adonai geheiligd. JHWH, Jehoshua Zelf is Licht en Hij wil dat licht door Zijn volk laten schijnen op de volkeren. Daartoe mogen wij hen oproepen.