

VANUIT SHOMRON

WEKELIJKS MAGAZINE VANUIT HET HARTELAND

vrijdag 29-12-2017
11-10-5778
Nummer 110

Studiehuis Reshiet Israel info@studiehuisreshiet.nl
Tel: 00972 54 8858281 www.studiehuisreshiet.nl
www.resetisrael.com
Hebreeuws In Zes Dagen, Guesthouse en groepsreizen

Shalom,

שלום

De laatste 'Vanuit Shomron' van 2017 alweer. In Israel heeft men weliswaar een andere maand- en jaartelling, maar ook hier moet men het financiële jaaroverzicht vóór 1 januari inleveren. 2017 ziet men hier als een jaar van bijzondere gebeurtenissen. Vijftig jaar 'bevrijding' van Jeruzalem o.a! Sindsdien mogen wereldburgers vrijelijk na eeuwen en eeuwen op het plein voor de Westelijke muur elkaar ontmoeten en mag men zingen en een eigen gebed uitspreken. Eindelijk geen Islam onderdrukking meer op die, voor het Bijbelse Israel, belangrijkste fysieke Plaats ter wereld en evenzo is een stukje Hebron bevrijd. Afgelopen week mochten we met ons reisgezelschap de eeuwenoude Joodse enclave in Hebron bezoeken. Op foto's van 1967 zagen we de erbarmelijke desolate staat waarin de Arabieren het Joodse erfgoed decennia lang hadden behandeld. Schapen liepen rond in de verwoeste synagogen en er waren openbare plasgelegenheden in gevestigd....

En.. 2017 is ook het jaar waarin de VS Jeruzalem, na 22 jaar uitstel, officieel als hoofdstad van Israel erkent. Dat is een historisch moment in de geschiedenis van het kleine landje. Meer landen gaan volgen. Guatemala heeft ook aangekondigd de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en volgens insiders zijn er zeker 10 andere landen die de oversteek van Tel Aviv naar Jeruzalem zullen maken. Jeruzalem is Zijn Hoofdstad, of de wereld dat nu wel of niet wil accepteren. Er komt een dag waarop de volkeren naar Jeruzalem komen om dáár de Koning, de Adonai Tsewaot, te aanbidden Zach. 14:16 ! Het komt goed! ☺



'Vanuit Shomron' geeft u in een paar minuten ... ☺ enkele 'highlights' die deze week in- en rondom Israel gebeurden. Wij beseffen wel degelijk dat wij een 'gekleurde en beperkte bril' op hebben. Op pagina 4 is er enig 'geestelijk manna' te proeven. Goede leestijd gewenst, kom eens op bezoek en geef het door ☺
Yair en Karen Strijker

Knessetzitting

Al weken zijn er op de motsei shabat (zaterdag-avond) demonstraties tegen corruptie en fraude in Israel. Geheel terecht dat men daar tegen demonstreert, maar het is niet fair van links om er politieke munt uit te willen slaan. Zij doet er van alles aan om de Netanyahu's te besmeuren. De Netanyahu's zijn al meerdere malen ondervraagd over enkele zaken zoals het aannemen van dure cadeau's e.d. Na ieder onderzoek kwam de politie met allerlei aanbevelingen en adviezen. De regering wilde daarom ook een wet aannemen, de zgn. 'aanbevelingswet,' waardoor de politie na onderzoeken als het ware een toontje lager moet zingen. Links Israel ziet de wet als een poging van Netanyahu om meer van zijn vermeende handelen in het verleden te verdoezelen. De regering heeft echter gezegd dat voor wat betreft alle lopende zaken, de politie wel naar buiten mag treden met hun adviezen. Is Netanyahu 'fout' dan moet hij uiteraard daar op een moment voor boeten. Politiek gezien kan de oppositie Netanyahu maar steeds niet uit het zadel lichten en dus proberen ze de 'verdachtmakingsweg.' De debatten over de vóórs en tegens duurde bij elkaar bijna 3 dagen en alle Knessetleden moesten aanwezig zijn op het moment van de stemming! Dat heeft o.a. miljoenen shekels aan overnachtingen gekost voor al die leden. Netanyahu en nog een minister mochten niet stemmen omdat zij betrokken zijn in huidige onderzoeken. De oppositie heeft het niet gered! De wet is uiteindelijk aangenomen met 59 tegen 54!

Wij wensen jullie allemaal een goede voortzetting van het jaar 5778 in 2018!

We hopen dat u allen gezond blijft of mag worden en dat het goed zal gaan met u en uw familie en/of geliefden en... dat Meshiach kome en er eindelijk rust en gerechtigheid zal zijn op deze o zo mooie aarde! Dat Hij regere vanuit Jerushalayim. We wensen jullie allemaal ook toe dat er goed levensonderhoud zal zijn en er geen tekorten zullen ontstaan zodat we allen kunnen genieten van het goede wat hij ons geeft en ook kunnen geven aan hen die het nodig hebben. We wensen jullie allemaal toe om (nog) meer kennis, inzicht en verstand te krijgen over Zijn Woord en bedoeling met jullie leven en natuurlijk... als Hebreeuws Studiehuis Reshiet, dat jullie je verdiepen in die wonderlijke toegankelijke Hebreeuwse Taal.

En... als het kan... kom met een groepje in bv in de zomer of het najaar bij ons logeren. Jevarechecha Adonai ve jishemerecha'.

De Here zegent en behoedt U!

Hartelijke groeten en liefs van ons vanuit Israel- Samaria, Yair en Karen, Ruth en Smuel Strijker

Vanmiddag, op het moment dat de scholen uitgingen (op vrijdag tegen 12 uur) en kinderen over de straten slenteren, schoten terroristen vanuit Gaza drie raketten op Israel af. Het was ook precies op het moment waarop men een ceremonie hield voor een soldaat die in de Gazaoorlog van 2014 is omgekomen en vandaag zijn verjaardag zou vieren...

Twee van de raketten onderschept door de Iron Dome, maar 1 sloeg in tegen een gebouw bracht behoorlijk wat vernielingen aan. Rond 1 uur bombardeerde Israel als vergelding Hamasstellingen.

Volgende week weer ivrit woorden....een weekje voor jullie om te herhalen..

Wilt u de betekenisvolle letters ook leren, kijk dan eens naar www.studiehuisreshiet.nl voor onze Alephcursus.

O ja...Wilt u de werkzaamheden van Studiehuis Reshiet in Israel steunen?

Dat kan via NL29ABNA0547807635

Kan ook via de ANBI stichting, neem dan even contact met ons op. Dank!!! Yair en Karen Strijker Na'aleh Israel tel: 00972 54 8858281 info@studiehuisreshiet.nl

Trump Station

Hopelijk kunnen we in 2018 vanaf Ben Gurion met de trein naar Jeruzalem. Er zijn nu plannen om de lijn in Jeruzalem door te trekken tot de Westelijke Muur. Het station wat daar dan komt zal dan mogelijk het Donald Trump station gaan heten.

Wel eens Drakenfruit gegeten? Iemand van de laatste studiegroep vond deze op de Maganeh Yehudah markt in Jeruzalem. Bijzondere en decoratieve vrucht. Smaakt beetje naar kiwi, maar dan toch een beetje anders... ☺



Vaticaan

De paus heeft duidelijk kleur bekend door te zeggen dat er een tweestatenoplossing moet komen en Jeruzalem dus verdeeld moet worden. Heel Europa stemde tegen de keuze van Trump om Jeruzalem als Israels' hoofdstad te erkennen. Uiteraard heeft het Vaticaan ook die mening. (Rome gaat meer om met de Islam dan met Israel. Het lijkt wel op de oude verbintenis tussen Ezau en Ismael...) Die optie is allang niet meer reeel sinds Abbas niet eens om de tafel wil zitten om daarover te spreken.

Oostenrijk

Sebastian Kurz, de nieuwe leider van Oostenrijk, wilde deze week Israel geruststellen door te stellen dat Israel een Joodse Staat is en dat Oostenrijk zich schuldig heeft gemaakt in het verleden aan de Shoa (Holocaust). Mooie woorden, maar hij werkt wel samen met een extreme rechtse partij en heeft het in de VN stemming over Trumps' besluit inzake Jeruzalem toch laten 'afweten.' Kurz zei: 'een stem tegen de VS is geen stem tegen Israel,' maar zo voelt dat wel.

Vorige week... was die speciale oproep

We willen vanaf deze plaats iedereen die financieel hebben meegeholpen om de volledige vergoeding van de operatie voor een kerngezonde, maar gewonde, jonge poes te redden, **héél hartelijk danken**. We hadden hier een studiegroep toen de operatie plaatsvond en iedereen van hen sponsoorde ook en leefde mee. De oproep werd blijkbaar ook doorgestuurd naar 'kattenliefhebbers' want we kregen giften voor Bibi van mensen die wij niet kenden. We hebben ook wat giftengeld over om haar over een aantal maanden te steriliseren, want ze mag geen jongen krijgen met haar bekken. Ze maakt het goed, maar de spieren moeten nog aangroeien bij haar heup. We zijn allemaal erg blij met de nieuwe bewoonster. Op de foto samen met Djessie, onze waakhond in Na'aleh ☺ De incisie van de operatie is nog duidelijk te zien, heel mooi gehecht.



Zeer geliefde periode: nog plek voor 1 of 2 echt)paren/alleenstaanden

Een **Loofhuttenreis** van 21 september tot en met vrijdag de 28^{ste}. We bezoeken uiteraard de Jeruzalemmars! All-in en altijd boeiend, leerzaam en goed eten/drinken! Laat boeken kan duurder worden....

Slechts €995, pp directe vlucht! Prijs op basis van handbagage.

Er is nog beperkt plaats op o.a. een bijzondere studie-ontdekkingsreis van

6-13 juni '18:

Drie overnachtingen in het noorden en drie in het Gastenhuis in Na'aleh. In het noorden gaan we o.a. raften over een zijrivier van de Jordaan, varen op het meer van Tiberias, mooie plaatsen in het noorden bezoeken; o.a Tsfat en Adamit. Genieten van de eeuwenoude maar nu gemoderniseerde natuurlijke warmwaterbronnen in Chamat Chader. Uiteraard zijn er de bezoeken aan Jeruzalem en meer!
Reizen zijn volledig verzorgd. Verlenging is mogelijk.
€1295, pp

Een luxe studie-vakantiereis met o.a. varen op de Rode Zee en zwemmen met dolfijnen in Eilat staat gepland van 25 juni-2 juli '18. Overnachtingen in Asqelon (Leonardo hotel), Eilat (Queen of Sheba) en Jeruzalem (Montefiori). €1775, pp

Mail voor belangstelling of meer informatie naar info@studiehuisreshiet.nl

Kort maar krachtig, prachtig en inhoudelijk! Studiehuis Reshiet organiseert sinds 2006 speciale en studie-ontdekkingsreizen naar Israel voor jong en oud. Sinds 2015 zijn er de 'Vanuit Shomron' reizen naar Israel. Judea en Samaria zijn prachtige en Bijbelshistorisch gebieden om te vertoeven en u bent welkom in ons Gastenhuis..

U kunt ook met een eigen gezelschap bij ons logeren en wij stellen indien gewenst voor u een speciaal programma samen. Goed eten en drinken! Boeiende studies (indien gewenst) vanuit het Hebreeuwse denken en unieke bezoekplaatsen!

www.resetisrael.com

Ons heerlijk vrijstaand appartement, voor max. 4 personen, staat voor u klaar!! Centraal gelegen, dicht bij Ben Gurion en Jeruzalem.

Agenda 1

Psalmenseminar met Karen Strijker van Studiehuis Reshiet uit Israel

Svp doorgeven in uw gemeente ☺

Net zoals begin van dit jaar (2017) nodigen wij u uit om naar Den Haag te komen voor deze speciale verrijkende en boeiende seminars. Noteert u ook in uw agenda de avonden van 18,19 en shabat 20 januari in de ochtend?

Op de vrijdagavond is er naast de studie ook een feestelijke shabatmaaltijd (opgeven voor de maaltijd is verplicht ook ivm beperkte plaats). Zeer waarschijnlijk zullen de seminars weer via livestreaming te volgen zijn.

De te behandelen psalmen zijn: **psalm 3, 126 en 142!** Vanuit het Hebreeuws uitgelegd gaan deze Psalmen nog meer schitteren en ontdekken we verrassende betekenissen van de verschillende Psalmwoorden. Zeer aan te bevelen. Exacte tijden worden nog doorgegeven. Gratis parkeren op terrein van gemeente Shamar/ Pilar of Fire.

U kunt zich ook bij ons opgeven info@studiehuisreshiet.nl

Agenda 2:

Half februari spreekt Yair Strijker op enige plaatsen in Nederland. Planning van spreekbeurten: shabatochtend 17 februari in Shamar-Den Haag en in de avond in Succat Yeshua in Katwijk, maandagavond 19 feb. in Zutphen en dinsdagavond de 20^e in Apeldoorn. Geeft u zich van tevoren even op? Heel graag!

Adres en tijden volgen nog. Allemaal hartelijk welkom, geef het door en we hopen u (weer) bij leven en welzijn te ontmoeten!

Eeuwen oude Olijfbom bij Jeruzalem en toch nog fris groen!



Parasha Wa'jichi ויחי *en hij leefde*. We lezen het allerlaatste deel van Genesis; vanaf hoofdstuk 47:28 t/m hoofdstuk 50. Dan lezen we uit de Haftara 1 Koningen 2:1-12 en we lezen 1 Petrus 1:9.

Deze week lezen we de laatste hoofdstukken van het boek Genesis, Bereshiet בראשית. Een periode van ongeveer 2500 jaar wordt daarmee afgesloten. Het Boek begint met de schepping van de wereld en eindigt met de schepping van het volkje Israel in het gastland Egypte. Adonai אדני schrijft Zijn geschiedenis door ons mensen heen. De zegeningen, die de zonen van Israël krijgen, zijn profetieën die allemaal uitkomen en uitgekomen zijn. Bijzonder is de lange zegen voor de vierde zoon, Jehudah, de leider van de groep, die er ook voor gezorgd heeft dat Benjamin בנימין niet achterblijft in Egypte. Ja'aqobh יעקוב zou het verlies van deze zoon niet overleefd hebben.

Zegenen is *verdubbelen, vermeederen* in het Hebreeuws. De zoon buigt zijn hoofd en onderwerpt zich als het ware aan de zegenaar, geeft zijn nek prijs, en door die nederige houding mag hij rijkelijk ontvangen. De zegenwoorden hebben scheppingskracht, zoals ook Adonai's woorden geen loze kreten zijn, maar ze zijn als bloemknoppen, die op Zijn Tijd uitlopen en uiteindelijk hun vruchten laten zien. Want Hij doet wat Hij zegt en spreekt door ons heen naar de ander. Niet alleen Jehudah יהודה, maar ook Joseeph יוסף en zijn zonen Ephraim אפרים en Menashe מנשה krijgen Ja'aqobh's specifieke aandacht. Naftali is volgens zijn vader geen bok, maar een (vrouwelijke) hinde die haar kalveren zal werpen, ook opmerkelijk.

Bereshiet 38:20 vermeldt dat de kinderen Israëls hun zonen zullen zegenen met de wens dat Adonai hen zal maken als de prinsen Ephraim en Menashe en zo geven ook wij iedere vrijdagavond onze kinderen Shmu'el en Ruth de Aaronitische (priestelijke) zegen mee met vooraf de zin: Adonai make jou als Ephraïm en Menashe (voor meisjes: zoals Sarah, Riwoqah, Rachel en Leah).

Kenmerkend is dat het eerste Boek eindigt met de opmerking van Joseeph dat hij, net als zijn vader, in het land Kanaän begraven wil worden en nergens anders! Logisch, wat zou zijn gebeente nog in dat verre Mitsrajim, Egypte, moeten liggen wanneer zijn nakomelingen weer terug gaan naar het land Kanaän? Joseeph sterft eerder dan zijn broers, terwijl hij niet de oudste zoon is. Misschien hebben de jaren in de gevangenis hun tol geëist? Dertien jaar in het donker zitten met slecht voedsel zal zeker meegespeeld hebben bij zijn kortere leven. Zijn vader werd 147 jaar, hij 110 jaar, toch een flink verschil.

Het boek Genesis eindigt met het sterven van Joseeph en zo wordt in 1 Koningen ook de dood van Koning David vermeld, die voordat hij sterft nog wat opdrachten geeft aan zijn zoon Shlomo. Een tijdperk is voorbij; een tijdperk van grote liefde voor God. De relatie tussen God en David was er een van grote liefde en betrokkenheid, met hoogtepunten en dieptepunten, maar de liefde won altijd. Na David is het nooit meer zo geweest, we verwachten onze Messias, de Zoon van David, Die wel dood gaat, maar weer opstaat uit de doden, als een graankorrel in de aarde, die sterft en dan opstaat en veelvoudig vrucht draagt. Wat een blijdschap geeft dat en daar spreekt Petrus van in zijn eerste brief. Alles komt uiteindelijk uit bij Hem, onze Messias, Die eeuwig leven geeft. Shabat shalom!